

Evangelische Lutherse Gemeente Kampen



54e jaargang **CONTACT** Winter 2014



*Je moet nooit harder rijden,
dan je beschermengel kan vliegen.*



Kerkgebouw

Marie Schreurs :

(b.g.g)

Burgwal 85
8261 ES Kampen
Mob : 0627620391
Mob: 0629736565

Koster

Fam. G. Schreurs
Oosterholtseweg 35
8271 PS IJsselmuiden
038-3320341 mob: 0627620391
gschreurs@vodafonevast.nl

Pastor

Drs. K. van Warven
Zilverschoon 33
8265 HD Kampen
038- 3333995/ 0654275418
rinus@rinusvanwarven.nl

Samenstelling van de kerkenraad

Voorzitter, ouderling

Dhr. C. Roorda
Jacob Catsstraat 441
8265 XW Kampen
038-3326010
clement@anthune.nl

Secretaris, diaken

Mevr. A. Fossen-Amptmeijer
B.H. Spijkerweg 26-28
7715 PW Punthorst
0529-482013
ae.wfossen@hetnet.nl

Ouderling,
kerkrentmeester

Dhr. S. Renkema
Kolk 33
8266 JN Kampen
038-3338175
stefanrenkema@hotmail.com

Ledenadministratie

mevr. C.C. Broekhuis-Bosman
038-3333255

Kerkrentmeester met
bijzondere opdracht
Diaken met
bijzondere opdracht

mevr. B.M. Swartz-van der Wolde
mevr. E.E. Bruil de Wit

Praktische informatie over de diensten

De diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.
Wanneer het voor u op enigerlei wijze moeilijk is om op eigen gelegenheid naar de kerk te komen, dan kunt u contact opnemen met de diaconie.
Zij zoeken dan een mogelijkheid om u te halen en weer thuis te brengen.

COPYDATUM: 1 maart 2015



Windvaan van de Lutherse kerk in Zwolle

PREEKROOSTER

24 december 2014, aanvang **16.30 uur. Kinderkerstfeest.**
Leiding kindernevendienst, Stefan Renkema, Leo Bronkhorst e.a.
Organist: Maarten Oranje

24 december 2014, Kerstavonddienst, aanvang: **21.30 uur.**
Voorgangers: drs. K. van Warven en mw. ds. M. Gaastra.
Organist: Ad de Hoop.

4 januari 2015: Gastendienst Doopsgezinde Gemeente, Levensbron
Voorganger: ds. G. Schepperle, organist: Henk Schilder
Vanaf **11.30 uur, NIEUWJAARSTREFFEN in de Levensbron**

18 januari 2015, **Agapèviering**, voorganger: drs. K. van Warven
Organist: Bob Thijs, KRLid: Agnes Fossen
Kindernevendienst: Marleen Haring

1 februari 2015, voorganger: drs. K. van Warven
Organist: Ad de Hoop KRLid: Stefan Renkema
Kindernevendienst: Marina Rosendaal

15 februari 2015, voorganger: drs. K. van Warven
Organist: Bob Thijs KRLid: Clement Roorda
Kindernevendienst: Helma Klein

1 maart 2015, voorganger: dr. J.J.H. Bras
Organist: Maarten Oranje KRLid: Agnes Fossen
Kindernevendienst: Babette Kuper

15 maart 2015, voorganger: drs. K. van Warven
Organist: Bob Thijs KRLid: Stefan Renkema
Kindernevendienst: Marleen Haring

29 maart 2015, **Palmzondag**, voorganger: drs. K. van Warven
Organist: Ad de Hoop KRLid: Clement Roorda
Kindernevendienst: Marina Rosendaal



REDACTIONEEL

In dit nummer van Contact vindt u naast alle vaste onderwerpen, ook een berichtje van de kerkenraad, een samenvatting van de nieuwsbrief van de Evang. Lutherse Synode.

Vragen van het steunpunt mantelzorg, een oproep van het alzheimer café, een aanbieding van de PKN, een soort workshop over "bijeen rond leven met verlies" van recente datum of van al veel langer terug.

Gedichten, meditatie, diaconie, een herinnering, een soort kerstverhaal, en een gebed.

Genoeg om er toch even voor te gaan zitten en er over na te denken.

Want er zijn vragen uit de samenleving, maar ook vragen binnen onze luth. gemeente. Wat ik gezien heb, is dat de ploeg onderhoud al weer een heleboel werk heeft verzet. Ik ben er toch wel trots op, dat ik bij deze gemeente hoor. Een gemeente waar mensen zich om niet inzetten om de kerk te onderhouden. Daar gaan echt vele manuren werk inzitten.

Verder zijn de nieuwe liedboeken gearriveerd. Twee zware dozen, met zo'n veertig liedboeken erin.

Toen ik de deur opendeed, zei de bezorger dat de dozen te zwaar zijn voor een vrouw, dus sjouwde hij ze naar binnen.

De derde doos, net zo groot als de twee eersten, die mocht ik wel meenemen, daarin zitten de begeleidingsbundels.

Dus de organisten hebben gedrieën één doos, voor de gemeente zijn twee dozen beschikbaar. Humor.

Ik wil al diegenen bedanken voor de kaarten die ik mocht ontvangen tijdens mijn blessuretijd. Of ik vanaf nu echt alle diensten aanwezig ben, hangt ook af van de toestand van Wim zijn leven, dat nu nog maar heel kort is.

Zolang het gaat, ben ik er. Verder.....afwachten.

Agnes.



Ik hoop samen met u een goede adventstijd te vieren, een stralend kinderkerstfeest en een mooie kerstavonddienst.

Ik wens ons allen een goede tijd toe, en al is het wat vroeg, een plezierige jaarwisseling en een gezond 2015. Uiteindelijk komt het volgende Contact ergens verder in 2015 pas weer uit, om u dan nog gelukkig Nieuwjaar te gaan wensen.....

De redactie

Christus was de eerste humanist

Frédéric Lenoir is filosoof en godsdiensthistoricus. Hij schreef vele essays en historische romans. Lenoir heeft een hele weg afgelegd op zoek naar God en daarbij afscheid genomen van instituties, regels, dogma's en vaste rituelen. In zijn boek "God" beschrijft hij zijn zoektocht.

"Wat de vooruitgang van de mensheid en de ontwikkeling van kennis het meest in de weg staat," aldus Lenoir, "is niet het geloof of het gebrek daaraan, zoals eeuwenlang gedacht werd, maar dogmatische zekerheid, van welke aard dan ook. Want die leidt altijd - op al dan niet heftige of uitgesproken manier - tot de afwijzing van de ander, tot onverdraagzaamheid en fanatisme. De grootste kloof gaapt naar mijn mening,' aldus Lenoir, "dan ook niet tussen gelovigen en niet-gelovigen, maar tussen verdraagzame en onverdraagzame, dogmatische en ondogmatische mensen. Zoals mijn vriend André Comte-Sponville al zei: Er zijn net zo goed dogmatische atheïsten als dogmatische gelovigen. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze hun geloof tot kennis verheffen en degenen die hun zekerheden niet delen verachten of lastigvallen. Ondogmatische gelovigen en atheïsten verheffen hun innerlijke overtuiging niet tot objectieve kennis en hebben oprecht respect voor eenieder die het niet met hen eens is."

Lenoirs boodschap is, zo zegt hij in het interview met Anne Havik in het dagblad Trouw: "Dat we de plank misslaan zolang we in het publieke debat de nadruk blijven leggen op de kloof tussen gelovigen en ongelovigen. Er is geen kloof tussen christenen en niet-christenen, moslims en niet-moslims. De ware kloof ligt tussen mensen die de mens respecteren en mensen die dat niet doen. Tussen humanisten en niet-humanisten.

" C h r i s t u s w a s d e e e r s t e h u m a n i s t . "

Lenoir noemt God een bron van liefde waaruit je kunt putten. God is liefde, zegt Jezus. Maar Paulus zegt er ook bij dat liefde God is. Liefde voor je naasten omdat ze gelijk zijn aan jou. Echte, authentieke, open, liefde die maakt dat je iedereen respectvol behandelt. Agape in het Grieks, een woord dat in het Nieuwe Testament pas voor het eerst zo voorkomt. Of je anderen nu met respect behandelt omdat je gelovig bent, of omdat je je baseert op de mensenrechten of de rede, maakt voor het gevolg natuurlijk niets uit. Jezus behandelt iedereen, ook vrouwen trouwens, als gelijken. Dat is humanistisch. Zijn leer richt zich in de eerste plaats op de ander. Op respect voor het anders zijn van de ander en een liefdevolle omgang met de medemens. De relatie tot God maakt hij persoonlijk en scheidt daarmee religie van de politiek. Mensen moeten elkaar niet onderdrukken in naam van religie, maar van elkaar houden in naam van God. Dat is zijn boodschap."

Frédéric Lenoir, God, uitg. Ten Have, uitg. Van Halewijck

Geloof en ongelooft.

Dat was het thema van de gezamenlijke gemeente-avond, van dinsdag 11 november 2014, gehouden in de Levensbron, in de serre.

Leiding van de avond was in handen van ds. Erwin de Fouw, en de inleider was drs. Rinus van Warven.

Het was een heel gemêleerd gezelschap die avond. Het zou een gezamenlijke avond van de ELG's Kampen en Zwolle zijn. Het is toch een heel boeiend thema voor zo'n avond. Tot mijn stomme verbazing was er naast Erwin de Fouw nog één Zwolse lutheraan aan wezig, verder twee dames van de Doopsgezinde Gemeente, twee leden van de VVH en drie Kamper lutheraanen. Waar de rest van de lutheranen was??? Immanuel, ja, dat weten we, maar niet heel luthers Kampen zingt daar, en luthers Zwolle ook niet.

Maar ondanks dat, de inleiding was boeiend, en naar aanleiding van de inleiding is er een heel goed gesprek geweest tussen alle deelnemers van deze avond. Want ook de Doopsgezinden als de VVHleden hebben volop meegeedaan aan de discussie.

En dan hoor je weer opvattingen, meningen van een andere kant.

In dat gesprek na, kwam dus ook het boek van Frédéric Lenoir ter sprake. En dat geeft Rinus van Warven heel goed weer in de beschrijving van de gedachten van Lenoir.

Heel divers en heel plezierig was de groep, zo divers en zo plezierig is er ook gediscussieerd met elkaar.

Een avond, voor herhaling vatbaar.

Het was deze avond "klein maar fijn"!!!!

Agnes.

*Het verhaal: Christus was de eerste humanist,
Rinus van Warven.*



Na de overweging van Rinus, zondag 28 september 2014.

Rond 1960.

Een klein meisje was ik nog, 5 of 6 jaar en ik zat op school. Voor me lag een leeg tekenblaadje. Er stond nog niets op. "Pak je potlood en ga tekenen", zei de juf tegen me. "Kom op, dat kun je best"...Maar het kon niet.

De opdracht was een tekening te maken over hoe jij dacht dat God er uitzag. En dat wist ik niet. Doorzichtig, dacht ik maar hoe teken je doorzichtig? Links en rechts van me werd driftig getekend, maar mij lukte het niet. God is overal maar je kunt hem niet zien, was me geleerd. Nou...makkelijk tekenen!

Toen kreeg ik een idee: een wolk! Dat was zoiets als mist en daar kon je ook doorheen. Ik pakte het potlood en begon. Een grote wolk met wat streepjes die de wind moesten voorstellen.

"Wat is dat?" informeerde de juf. "Dat is God", antwoordde ik. De juf keurde het af, dat kon ik wel beter. "Pak je gummetje en begin maar opnieuw", zei ze. Het papier werd er niet beter op.

Ik keek om me heen. Overal stonden mannen met baarden getekend. Zittend op een gele (gouden) stoel, bovenop een berg, staand in het gras, met en zonder schaapjes en toen wist ik het.

De juf kreeg haar zin. Ik tekende een mannetje met een hele lange baard ergens in de lucht, met om hem heen een grote wolk. Hij lachte vriendelijk vanaf het papier, hij voelde zich goed daar in die lucht, dat kon je zien. "Zie je wel dat je het kan?" jubelde de juf, "daar krijg je een mooi cijfer voor....."

Het was een prachtige wolk en dat mannetje?

Ach ja.....



Inge Golhof.

Het is mooi een huis te zijn
Voor het enige hart dat je niet wilt achterlaten

Het is mooi een ladder te zijn
Voor kinderen die op een zonnige dag
Naar de zon willen klimmen

Het is mooi een deur te zijn
Zacht knarsend maar toch opengaand
Voor al wie binnen wil gaan

En een raam waarin het licht niet dooft
Voor al wie denkt: het is al laat

Bovenstaand gedicht, ook het gedicht op de volgende pagina, is door Inge Golhof toegestuurd.

Het is niet bekend wie de dichters zijn.



Ik wens
dat gezegend is
de grond onder jouw voeten,
het pad waarop je gaat,
het doel van je verlangen.

Ik hoop
dat gezegend is datgene
waarop jouw denken zich richt,
naar wie jouw liefde vloeit,
waarnaar je hoop uitgaat.

Ik wens
dat je vrede en vreugde vindt
in wie je pad kruist,
in wie je op jouw tocht vergezelt,
in wie in je leven komt.

Leef in verbondenheid
met je ziel,
met je geliefden,
met wie je onze kleurrijke samenleving koestert.

Ga in vrede.



De winter kan lang zijn.....

Het Steunpunt Mantelzorg is hard opzoek naar vrijwilligers die zich, liefst vanaf vandaag, in willen inzetten voor Kampenaren voor wie de winter nog helemaal moet beginnen. Fittige mannen en vrouwen die 1 x per week een praatje maken of een kopje koffie drinken met mensen die daar erg behoefte aan hebben. Mensen die een rolstoel kunnen duwen, of juist de vertraging van een langzame tred aan kunnen en iemand aan de arm mee naar buiten nemen. Wie durft!

Er zijn meerdere mensen bij ons bekend, die eigenlijk al vanaf vandaag een lichte ondersteuning in de vorm van een vrijwilliger kunnen gebruiken. Uw inzet van zo'n 2 uur per week kan een wereld van verschil maken!

Voor informatie kunt u bellen naar het Steunpunt Mantelzorg (onderdeel van SWiK) 038-3325550 of kijken op de website van Stichting Welzijn in Kampen, klikken op Steunpunt Mantelzorg. Ons emailadres is: mantelzorg@welzijnkampen.nl

.....
.Deze advertentie kwam al voor de zomer binnen, maar allerlei omstandigheden kwamen er van plaatsing niets terecht.

Maar wat voor de zomer geldt, geldt nog meer voor de donkere wintermaanden. Juist dan kan de eenzaamheid nog erger drukken, dan wanneer het mooi weer is.

Dus.....iedereen kan een diaken zijn.



Zomaar een kind:
maar dit kind maakt het verschil tussen een zinvol bestaan
en een hoopvolle toekomst.

Felicia Dekkers.

Be Part in Kampen

Je weet wat er leeft onder de Kampenaren, komt armoede tegen, hebt contacten met medeburgers en misschien ook wel binnen het bedrijfsleven. Armoede gaat je aan het hart en je bent bereid wat tijd te investeren: dan kunnen we jouw hulp gebruiken!

YMCA/STAP en de gemeente Kampen gaan gezinnen die in armoede leven ondersteunen door pakketten samen te stellen met aanbod voor de kinderen en ouders. Bijv vrijkaartjes voor het zwembad, een cupcake middag, weekendje in een vakantiehuisje. Daarnaast ook activiteiten die gericht zijn op o.a. het bevorderen van zelfredzaamheid van gezinnen die in armoede leven zoals 'hoe verbouw je eigen groenten in een 1x1 meter bak, 'hoe maak ik kosteloos kindercadeautjes'.

Wil jij ons helpen om voor deze gezinnen van betekenis te zijn?

Wij bieden professionele ondersteuning voor alle vrijwilligers en vragen wat tijd en energie van jullie.....We zijn blij met ieder uurtje hulp!

Spreekt dit je aan, meldt je dan aan via:

noord-oost@ymca.nl of bel: 038-4540221 voor meer informatie.

Op 17 december van 20.00 -21.00 uur is er een informatie- en kennismakingsavond voor (toekomstige) vrijwilligers.

Petra Maria Eysbroek, Dinet Kreeft, Joyce Lurvink, YMCA/STAP

Omzien naar elkaar

Een goede kennis van me, uit de wereld van het management, heeft een lijfspreuk die me triggert. Hij roept regelmatig: "Alles is mogelijk, het is slechts een kwestie van organiseren". Ik weet niet of ik het wel met hem eens ben. Ik bedoel daarmee dat ik niet voor de volle honderd procent zeker weet of alles wel mogelijk is. Veel is mogelijk en heel veel is gewoon te organiseren.

Zo zie ik het voor me dat we in onze gemeente de aandacht voor elkaar organiseren. Wie bijzondere pastorale aandacht nodig heeft - vanwege ziekte of problemen - kan bij ondergetekende als pastor terecht. Maar verder zouden we het omzien naar elkaar kunnen organiseren. Een van de dingen die al begint te werken is het organiseren van het kerkbezoek. Hoe werkt dat? Simpelweg via het systeem van vraag en aanbod. Er hebben zich inmiddels diverse mensen aangemeld om ouderen die niet meer op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen op zondagochtend te halen en te brengen.

Omzien naar elkaar: een kwestie van organiseren. Ben benieuwd hoever we met elkaar komen. Zie ook het stuk van de kerkenraad op pagina 14.

Rinus van Warven

Diaconie

| | |
|-----------------------------|----------|
| Inkomsten kas: Collecten | € 163,66 |
| Giften | 15,00 |
| Voedselbank | 35,00 |
| Inkomsten bank: Gift | 31,76 |
| | |
| Uitgaven Bank: Garuda House | € 40,00 |
| Kinderen in de Knel | 20,00 |
| Cordaid, Mensen in Nood | 50,00 |



Wel en wee van de diaconie:

Op onze uitnodiging hebben Ivette en Jeroen Langeveld van de ELG Stads-kanaal, op zondag 28 september na de dienst een korte, zeer interessante lezing gehouden over het nut, reilen en zeilen van het Garuda House op Bali. Zij lieten door hen gemaakte foto's zien van het huis, maar vooral van de meisjes. Van hun bezoek daar, het doen van spelletjes, foto's waarop Jeroen als opticien, wanneer nodig, hun ogen naakeek en zo nodig een bril aan mat en, vooral ook gaf. Hij kreeg monturen en glazen mee van zijn werkgever in Stadskanaal!

Er waren artikelen te koop, gemaakt op Bali, zoals batik-tassen, houtsnijwerk, kaarten etc. Er is redelijk wat verkocht, meer dan zij durfden hopen! Daarvoor worden wij heel hartelijk bedankt!!!!

De voedselbank zond ook een dank e-mail, al was onze bijdrage anders dan andere jaren. De crisis is, blijkt, nog niet voorbij.....

Na ons verzoek om bijv. Riny de Ruiters-Kollaard, onze oud-pastor, van haar huis naar de kerk mee te nemen en na de dienst naar haar dochter te brengen, hebben enkele gemeenteleden gereageerd. Wij zijn met die reacties erg blij en dankbaar voor uw inzet.

*Betteke,
(diaken met bijzondere opdracht)*

Ook bezoekt Betteke vanuit de diaconie enkele gemeenteleden, en verzorgt ze de bloemen op de altaartafel, en zo nodig bloemen bij gemeenteleden.

Agnes.



Van de Kerkenraad

De kerkenraad vergadert zo eens in de zes weken om het reilen en zeilen van de gemeente te ondersteunen. De kerkenraad richt zich dan vooral op de organisatorische kant van de kerk: nemen van besluiten waar nodig, regelen van lopen zaken, afstemmen van activiteiten, et cetera. Als kerkenraad beseffen we dat het belangrijk is om u hierover te informeren. Daarom willen we ook in 'Contact' als kerkenraad van ons laten horen.

De laatste maanden zijn we met een paar nieuwigheidjes gestart. We zijn begonnen met het vooraf aan de kerkdienst uitdelen van een nieuwsbrief waarin de afkondigen (vaak iets uitgebreider) zijn na te lezen en we ook al verder vooruit kijken. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik betrap mij er regelmatig op dat ik thuis de afkondigingen niet meer kan navertellen. Met deze nieuwsbrief hopen we dit te ondervangen. Hierin is overigens ook ruimte voor het persoonlijke wel en wee, voor zover gemeenteleden het op prijs stellen dat dit gedeeld wordt natuurlijk.

We kijken terug op een aantal bijzondere diensten; de dienst die werd afgesloten met een presentatie over het Garuda House Bali, de startzondag, maar ook de gezamenlijke dienst met onze Zwolse medelutheranen. Wat betreft die laatste dienst, wij vonden dat dit beter aangekondigd hadden moeten worden, nu overviel het ons een beetje.

Naar aanleiding van de startzondag hebben we wisselende reacties gekregen. Een aantal gemeenteleden vond het een prachtige dienst, andere gemeenteleden hadden minder op met de invulling. Als kerkenraad realiseren wij ons dat niet iedereen altijd in de diensten kan vinden wat zij of hij verwacht. Daarvoor zijn we allemaal te verschillend. Wel streven we er naar dat alle bezoekers van onze erediensten zich door het jaar heen geïnspireerd en gesteund voelen door onze diensten. Dat zal voor iedereen afzonderlijk de ene keer beter lukken dan de andere keer. Maar valt het eens een keertje tegen dan vragen we daarvoor begrip in de verwachting dat het dan misschien voor u niet helemaal aansloot, maar wel voor een ander gemeentelid. Zo vieren we ook dan wel samen.

Verder zijn we bezig ons beleidsplan weer te actualiseren en zijn we aan de slag gegaan met de uitwerking van de suggestie (aangedragen tijdens de gemeenteeavond) om meer met commissies te werken. Hiervoor stellen we op dit moment een werkplan op. In januari komen we hier op terug.

Namens de kerkenraad, *Clement Roorda*

Vragen of tips, schiet ons aan in de kerk, of bel of mail een van ons.

Van de Evangelisch Lutherse Synode

De nieuwsbrief van nov.2014 van de ELS is verschenen, met daarin een stuk van ds. Willem Boon met de titel "Bang om te sterven?" Hij vertelt over een gesprek met een patiente, die de boodschap van niet meer beter worden had gekregen. Wat er dan op mensen af komt, wat er door mensen heen gaat, dat is voor ieder mens anders, maar iedereen heeft dan vragen, twijfels over zijn/haar leven.

ds. Willem Boon

Verder wordt in deze brief Gemeentebezoek aangekondigd. Hoe en wanneer dat zijn zaken die nog niet bekend zijn. Vanuit de EL-synode wordt een ronde langs alle lutherse gemeenten gemaakt. Men heeft in de synode geconstateerd dat er op velerlei gebied vragen leven. Vragen over het uitdragen en onderhouden van de lutherse traditie, ook over subsidie aanvragen, maar.. en dat is misschien wel zo belangrijk, het afnemen van de mogelijkheden in een gemeente, door het ontbreken van menskracht , financiën enz.

De synodepresident, ds. Trinette Verhoeven, geeft aan dat ook vragen uit de gemeenten zelf welkom zijn. Samen met de gemeente-adviseurs gaan ze de ronde doen.

ds. Trinette Verhoeven

Over het onderhouden, bewaren en overdragen van de lutherse traditie wordt ook in de synode gesproken. Want ook het aantal lutherse gemeenten neemt af, door fusie van lutherse gemeenten (zie Noord Brabant), door een fusie met een prot. gemeente, hervormd of gereformeerd. Ook de omvang van de gemeenten neemt af, dus.....

ds. Trinette Verhoeven

Verder een verslag van het bezoek aan de Nordkirche, (dit is een samengaan van de Nordelbischen Kirchenamtes met de gemeenten in Mecklenburg -Vorpommern). Het contact met de Nordkirche wordt weer wat geïntensiveerd. Hoe dat allemaal plaats gaat vinden, daar over worden we in volgende nieuwsbrieven van de ELSynode op de hoogte gehouden.

Erik Fledderus

Als laatste in deze brief, de aankondiging van een ontmoetingsdag voor kerkenraads- en synodeleden op 28 februari 2015.

Waar deze dag plaats vindt is nog niet bekend, thema en gastsprekers worden later bekend gemaakt. De dag vindt plaats bij een lutherse gemeente.

De dag wordt afgesloten met een liturgische viering.

De synode verheugt zich over onze komst.

Steffie von Asmuth en ds. Erwin de Fouw

De man die God zocht

naar een oude vertelling

Er was eens een man, die alleen in God wilde geloven als hij Hem kon zien. Maar hij wist niet waar hij Hem moest zoeken. Dus trok hij de wijde wereld in en vroeg iedereen die hij tegenkwam: 'Weet jij hoe God eruit ziet? Heb jij Hem ooit ergens gezien?' Maar iedereen gaf hem een ander antwoord, zodat hij niet veel wijzer werd. Of ze stuurden hem door naar mensen die het moesten weten. Zoals naar het huis van de dominee.

Die had op de vraag gestudeerd, al jaren. Maar de dominee zei: 'Dat is een moeilijke vraag! Kom na de Kerst maar terug. Ik heb het nu helaas te druk met al mijn feestpreken.'



Daarna ontmoette hij iemand die zei: 'God is machtig en vol majesteit! Hij ziet er ongetwijfeld uit als een koning.' De man ging naar het paleis en de koning ontving hem.

'Ziet u er uit als God, majesteit?'

'Een beetje wel, denk ik', zei de koning. 'Hij en ik zijn toch enigszins collega's, nietwaar?'



Maar toen de koning 's avonds voor melijnen mantel over de stoel hing, zijn legde en naar zichzelf keek, begon hij aan zichzelf te twijfelen. De vraag van de man liet ook hem niet meer los. 'Maar hoe ziet God er dan wél uit?'

'Hij en ik zijn toch enigszins collega's, nietwaar?'

zijn spiegel stond, zijn herkroon op het nachtkastje

De volgende dag trok hij het land in, de bergen op, de alpenweiden over. Daar kwam hij een eenzame herder tegen, die wel open stond voor een praatje. En de koning vroeg op zijn beurt aan hem: 'Jij woont hier zo hoog en zo in de stilte. Weet jij dan misschien waar ik God kan vinden? En hoe Hij eruit ziet?'



De herder glimlachte: 'Ik denk majesteit, dat ik u kan helpen. Of liever, wij kunnen elkaar helpen! Samen moeten wij Hem kunnen vinden. Mag ik misschien uw kroon eens opzetten?'

De koning was verbaasd, maar er was toch niemand die het zag. En hij zette zijn kroon op het hoofd van de herder, die al jaren niet naar de kapper was geweest.

'En als u nu eens mijn herdersmantel aantrekt?'

De koning keek eens naar de jas, die duidelijk ook al jaren niet naar de stomerij geweest was. 'Maar gelukkig wel elke dag gelucht', dacht hij nog. En toen stonden ze tegenover elkaar, daar boven op de berg. De koning in een herdersmantel. De herder met de koningskroon op. Ze keken elkaar lange tijd zwijgend aan en gingen toen ieder zijns weegs.

De koning ging terug naar zijn paleis. Maar daar wilde niemand hem binnenlaten, want geen mens herkende hem. En de herder ging naar zijn kudde, en wie hij onderweg tegenkwam, moest om hem lachen en niemand nam hem serieus.

Maar beiden glimlachten ze alleen maar, want samen hadden ze bij elkaar God gezien.

En die eerste man, zou hij nog naar de dominee zijn gegaan?



Terwijl de eng'len roemen
het woord dat is geschied
de winterbijen zoemen
hun ingekorfd lied

en wie nog luisteren willen
de oren aan de wand
de wijzen en de stillen
van het nog stille land

die horen diep van binnen
in deze wondre nacht
van 't hemelhoge zingen
de weerklank zoet en zacht

en proeven al de zomer
de honing hun bereid
als over hen zal komen
nog hoger heerlijkheid.

Hans Mudde, Uit: "Op de wijze van het lied", Uitg: Boekencentrum.
ELG predikant.



BIJEEN ROND LEVEN MET VERLIES

Kerkelijk centrum De Overkant
Kerkplein 22
7721 AD Dalfsen

Verlies hoort bij het leven zeggen we wel eens. Was het maar zo gemakkelijk als soms zo achteloos wordt opgemerkt! Een verlies kan ons helemaal van ons stuk brengen, we hebben het gevoel dat het leven niet meer wordt zoals het eerder was.

Het maatschappelijk activeringswerk in Overijssel organiseert in Dalfsen drie bijeenkomsten voor mensen die hun verlieservaring willen delen met anderen. Deze kring is bedoeld om met elkaar in alle openheid en vertrouwen te praten over de rouwgevoelens die verlies met zich meebrengt.

In elke bijeenkomst wordt een korte inleiding gegeven over de ervaringen die een ingrijpend verlies met zich mee kunnen brengen. In een deskundig geleide gespreksgroep kunt u vervolgens uw verhaal delen met lotgenoten. Deze gespreksgroep sluit zoveel mogelijk aan bij uw eigen verlieservaring. U kunt aan één bijeenkomst deelnemen, maar ook aan meerdere.

Deze bijeenkomsten zijn op :

**vrijdagmiddag 21 november 2014, 23 januari 2015, 6 maart 2015,
telkens van 14.00 uur tot 16.00 uur.**

Verdere informatie en eventuele aanmelding via KCWO, website www.kcwo.nl en Janneke Dijkhof, e-,mail: j.dijkhof@pkn.nl , tel. (06) 11537675

De kosten zijn € 5,00 per persoon.

Deze bijeenkomsten zijn voor alle mensen die te maken hebben met een verlies door overlijden van een dierbaar medemens:

- zoals partner, broer/zus, kind, ouder of vriend,
- of u nu jong bent of oud,
- of het nu kort of lang geleden is.

Aanmelding is niet verplicht maar we stellen het wel op prijs vanwege de indeling van de gespreksgroepen. We noteren dan uw naam en als u dat wenst een contactadres (voor mail of post).



Aangezien de bijeenkomst in november al voorbij is, kunt u zich nog wel voor de bijeenkomsten in januari en maart opgeven, als u daar aan deel zou willen nemen.

Schroom niet, u bent van harte uitgenodigd.

de redactie.

Als u gaat, de Grote Kerk in Dalfsen is al van verre te zien. Het kerkelijk centrum is er tegenover. Het is heel makkelijk te vinden, en parkeerplek genoeg. (Al dan niet betaald).



Gebed voor de kerstnacht

God van ons hart
wij waren er niet bij
toen de engelen zongen
wij knielden ook niet toen de herders knielden voor de kribbe
wij hebben niet het pasgeboren kind zien liggen
wij zagen Maria's liefde niet.

Wij horen verhalen van hoop
en worden aangevuurd
om op onze plaats
in onze tijd
uw geschiedenis mee te maken.

O God, Gij neemt ons voor lief.
Wij bidden dat wij als mensen van uw welbehagen
bij licht en donker
uw glorie bezingen,
uw vrede behartigen.

*ds. Katrien van Opstal,
ELG Utrecht.*



Alzheimer Café Kampen

Van de stichting Alzheimer Café Kampen de vraag om hun programma bekend te maken. Als deze Contact bij u thuiskomt, kunnen alleen de café's in 2015 nog aangekondigd worden. Alle avonden vinden plaats in het Open Hof te Kampen. Alleen de slotavond niet, die vindt plaats in het multifunctioneel centrum, Korteweg 4 in Kampen.

De avonden zijn vrijtoegankelijk, maar een gift in de bus is welkom. Dit is voor organisatie van deze avonden. Alle avonden worden georganiseerd door de werkgroep Alzheimer Café.

Als u meer informatie wilt: Stichting Ontmoetingscentrum "Het Baken" .

Tel: 038 3325550 of per mail:

hetbaken@alzheimerontmoeting.nl.

Inloop van de café's: vanaf 19.00 uur, aanvang: 19.30 uur.



Maandag 5 januari 2015; onderwerp, "Wat kan het Steunpunt betekenen bij dementie?" Sprekers: ervaringsdeskundigen en mantelzorgconsulenten.

Maandag 2 februari 2015; onderwerp, "Film rondom het thema alzheimer."

Maandag 2 maart 2015; onderwerp, "Juridische beschermingsmaatregelen bij mensen met dementie." Spreker: Jonnie Bosch, curator/ ervaringsdeskundige.

Maandag 13 april 2015; onderwerp, Milde geheugenproblemen -Help me even herinneren-. Spreker: Liesbeth Joosten, schrijfster van gelijknamig boek.

Maandag 11 mei 2015; onderwerp, Licht, lucht en beweging bij dementie. Spreker: Irma Bol, geriatisch fysiotherapeut bij GoedZorg Fysiotherapie.



Maandag 1 juni 2015; Gezamenlijke seizoensafsluiting Kampen en Zwartewaterland, onderwerp/spreker: nog niet bekend.

Plaats: Multifunctioneel centrum, Korteweg 4 te Kampen.

Als het weer winter wordt.

Voorbede uit de startdienst van 21 september 2014.

Ik zou willen bidden voor artsen en verpleegkundigen die mensen moeten begeleiden in hun laatste levensfase.
Ik zou willen bidden voor het thuisfront van deze mensen, die alleen maar kunnen toekijken en een hand vasthouden maar verder machteloos staan.
In feite ook geen woorden hebben.....
alleen maar ongehuilde tranen.

Heel zachtjes schuift de herfst deze kant op. Vorige week zat ik nog met Wim in de zon, samen een ijsje eten. Of dat weer gaat gebeuren, dat weet ik niet. Tot mijn ontsteltenis vertelde de internist ons zo'n twee maanden geleden dat Wim ziek is en niet behandelbaar, geen chemo of bestraling zal nog iets uit kunnen richten. Dan is de herfst voor je gevoel ook al voorbij, dan is het winter. Ijsje eten, voor mensen met diabetes, is niet het meest verstandige, maar het was wel heel knus, samen in de zon met dat ijsje.

Vandaag regent het, dat deed het die donderdagmorgen ook. Toen reed ik naar Bruchterveld om Linda, een lid van mijn muziekgroep, de laatste eer te bewijzen. Pas 46 jaar, maar haar tijd was voorbij. Of dat de wil van God is? Geloof ik niet. Maar toen ik wegging, zei Wim: "De hemel huilt om Linda". Dat deed de groep ook, meegezongen met een dikke keel, het klonk niet, maar ik probeerde het wel. Het lied van Linda: "U zij de glorie", alle drie coupletten begeleidt door de fanfare van onze vereniging. Kippenveld. De dominee schetste een beeld van haar, wat je als muzikant niet ziet. Maar zo duidelijk, alsof ze naast je zat en zei: "Ja, zo was mijn leven, het was goed zo". En daarna gaat het leven door, zon, wind, regen en wat er al niet meer voorbij komt, je ziet het wel gebeuren.

Voor mij breekt een tijd aan die ik niet kan inschatten of overzien. De voorbede uit de startdienst heb ik gemaakt met de thuissituatie in mijn gedachten. Maar die voorbede kwam weer terug voor mij daar in Bruchterveld. De voorbede kwam uit mijn tenen, zelf voorlezen in de dienst, dat was geen optie. Ik ben er heel diep voor gegaan, en dan kom je op je club en dan krijg je de boodschap over Linda. Het houdt dus niet op bij je eigen voordeur. Hier heb

heb ik het heel moeilijk mee.
Op de rouwkaart die de groep kreeg, staat:

*“Het leven is wat je gebeurt.
Terwijl je andere plannen maakt.”*

Jawel, onze groep had plannen, maar thuis hadden/hebben we ook plannen. Wat daarmee gaat gebeuren weet ik niet, ik weet niet hoe alles gaat, wat er allemaal nog op ons of op mij afkomt. De startdienst heeft voor mij een therapeutische werking gehad. Ik kon even mijn emoties kwijt. Alleen, ze zijn niet kwijt, alleen iets minder heftig.

Agnes.

PS: Wim is inmiddels overleden.



Drie koningen

Drie koningen, de kronen nog op, de ogen toe -
ze zijn in slaap gevallen van alle zoeken moe.

Maar zie, daar doet een engel een teken aan de hand:
de ster wil met u verder op weg naar 't verre land.

Eén doet de ogen open, hij heeft de wenk verstaan
en zal de and'ren gaan wekken om samen voort te gaan.

Uit: *“Op de wijze van het lied”*, Hans Mudde
Ev. Luth. predikant
Uitg: Boekencentrum



Belangrijke adressen:

| | |
|--|---|
| Consulent | Mevr. Drs. IJ. De Mol-Buizert Zuivelweg 17 7003 CA Doetinchem 0314 343642 ijda.buizert@hotmail.com |
| Organisten | Dhr. A. de Hoop 038 3327629 adehoop11@hetnet.nl Dhr. M. Oranje 038 3317668 maarten.oranje@home.nl Dhr. B. Thijs 038 3375084 g.thijs@live.nl |
| Bankrekening kerk Girorekening kerk t.n.v. | NL33ABNA0596938160 NL58INGB0000884586 Evang. Lutherse Gem. Kolk 33 8266 JN Kampen |
| Girorekening diaconie | NL61INGB0007828762 Jacob Catsstraat 399 8265 XV Kampen |
| Kindernevendienst | Mevr. B. Kuper 038 3338175 babettekuper@hotmail.com |
| Koor "Le Cygne"/diaconale commissie | Mevr. E.E. Bruil de Wit 038 3324045 cygne1@tiscali.nl |
| Collectant | Mw. L. Winkler |
| Redactie Contact | Agnes en Wim Fossen Adres-zie kerkenraad.l |
| Website E-mail webmaster | www.lutherinkampen.nl cgmjutton@live.nl |