



---

54e jaargang **CONTACT LENTE 2014**

---



*Om innerlijke rust te vinden, moet je afmaken  
wat je begonnen bent.*

*Buddha*

**Kerkgebouw**

Burgwal 85  
8261 ES Kampen  
Mob : 0627620391  
b.g.g. Mob: 0629736565

**Koster**

Fam. G. Schreurs  
Oosterholtseweg 35  
8271 PS IJsselmuiden  
038-3320341/ mob: 0627620391  
gschreurs@vodafonevast.nl

**Pastor**

Drs. K. van Warven  
Zilverschoon 33  
8265 HD Kampen  
038- 3333995/ mob: 0629737309  
rinus@rinusvanwarven.nl

**Samenstelling van de kerkenraad**

Voorzitter, ouderling

Mevr. C.C. Broekhuis-Bosman  
de la Sablonnierekade 17  
8261 JP Kampen  
038-3333255  
ccbhoekhuis@live.nl

Secretaris, diaken

Mevr. A.E. Fossen-Amptmeijer  
B.H. Spijkerweg 26-28  
7715 PW Punthorst  
0529-482013  
ae.wfossen@hetnet.nl

Ouderling,  
kerkrentmeester

Mevr. B.M. Swartz-van der Wolde  
Lindenlaan 25  
8253 AB Dronten  
0321-338262  
b.m.swartz@solcon.nl

Ouderling,  
kerkrentmeester

Dhr. S. Renkema  
Kolk 33  
8266 JN Kampen  
038-3338175  
stefanrenkema@hotmail.com

## Praktische informatie over de diensten

- De diensten beginnen om 10:15 uur, tenzij anders aangegeven.
- Wanneer het voor u op enigerlei wijze moeilijk is om op eigen gelegenheid naar de kerk te komen, dan kunt u contact opnemen met de diaconie. Zij zoeken dan een mogelijkheid om u te halen en te brengen.

# COPYDATUM: 1 juni 2014



**Martin Luther**

**Katarina von Bora**

# PREEKROOSTER

13 april, Palmzondag, drs K. van Warven,  
organist: Ad de Hoop kindernevendienst: Babette Kuper

17 april, Witte Donderdag, mw.drs. IJ. de Mol-Buizert 19.30 uur  
organist: Ad de Hoop

18 april, Goede Vrijdag, prof. dr. R. Roukema 19.30 uur  
organist: Maarten Oranje

20 april, Pasen, drs. K. van Warven en mw. ds. M. Gaastra  
organist: Bob Thijs, kindernevendienst: alle leiding  
Gezamenlijke maaltijd in de Levensbron

4 mei, Dodenherdenking, drs. K. van Warven  
organist: Bob Thijs, kindernevendienst: Marleen Haring

18 mei, drs. K. van Warven  
organist: Ad de Hoop, Kindernevendienst: Marina Rosendaal

1 juni, Heilig Avondmaal, mw. drs. S. Freytag  
Organist: Ad de Hoop, kindernevendienst: Helma Klein

8 juni, Pinksteren, drs. K. van Warven en mw. ds. M. Gaastra  
organist: Bob Thijs, kindernevendienst: Babette Kuper

15 juni, Trinitatis, Regionale Buitendag Leeuwarden  
Opstappen in Eernewoude

22 juni, St. Jan. drs. K. van Warven  
organist: Ad de Hoop, kindernevendienst: Marleen Haring



# REDACTIONEEL

U heeft het voorjaarsnummer van 2014 in handen. Daarin weer tal van verschillende onderwerpen. Een prachtig scheppings verhaal als meditatie, gedichten voor de passie/paastijd, een column en nieuws van de diaconie.

Verder de mededeling van KPN, dat ze ons afgesloten hebben.

De kerk is dus NIET meer op het vaste nummer bereikbaar. Er zijn nu andere nummers beschikbaar, de kosten en een b.g.g. nummer.

U kunt altijd een kerkenraadslid bellen als u ergens vragen over heeft, maakt niet uit wie u belt. Samen zoeken we dan een oplossing.

In dit Contact ook de uitnodiging voor de gemeente-avond. Deze vindt plaats op **donderdagavond 3 april 2014, in de Levensbron, Vloeddijk 62.**

Verder vindt u een verslag over de gespreksgroep en van de poëzie- en muziekavond die we in de Levensbron gehouden hebben.

Met Pasen wordt het hopelijk weer vol in de kerk, want net als met Kerstmis hebben we weer een dienst met twee “heren”.

De kerkenraad kreeg twee rouwberichten binnen, de vrouw van prof. dr. J. Boendermaker is maandag 3 februari overleden, Namens de gemeente is er een condoleancebericht naar de familie Boendermaker gestuurd.

Die dag is ook ds. Ineke Schoorel, de levenspartner van ds. Chica van Dam overleden. Vrijdag 7 februari was uit dankdienst voor haar leven in de zwolse Oosterkerk. Daar ben ik, Agnes, namens kerkenraad en gemeente, heen geweest. Het was goed daar te zijn en deze dienst mee te vieren.

Op de valreep kwam er een persbericht binnen van het Kamper Byzantijns Kozakkenkoor olv. Henk v/d Wetering. Zij geven op 21 maart a.s. een benefietconcert in de Hoeksteen in IJsselmuiden. Ze doen dit om het 25e en laatste hulpgoederentransport van Jan en Willy van Dijk uit IJsselmuiden naar Oosteuropa te sponsoren. Dit transport gaat naar Dorcasprojecten in Albanië. De Hoeksteen vind u aan de Goudplevier 103 in IJsselmuiden. De avond begint om 20.00 uur, vanaf 19.15 uur inloop met koffie. Toegang en koffie zijn gratis. Wel is er de mogelijkheid om het transport te sponsoren.

De redactie wenst u een gezegend Pasen en een bloemvol voorjaar toe.

*De redactie.*



# EN GOD ZONG. Een scheppingsverhaal.

De oorspronkelijke titel is: The Blessing Seed, het is geschreven door Cathleen Matthews.

Deze tekst is aangeleverd door Rinus van Warven.

In den beginne zong God alles tot leven.

God zong licht en de eerste dag was geboren.

God zong de lucht, het land en de zeeën.

God zong de planten en de bomen.

God zong de maan, de zon en de sterren.

God zong de dieren in de zee, in de lucht en op de aarde tot leven.

Toen zong God, Vader en Moeder van alles, de Man en de Vrouw tot leven.

God zei tot hen: “De Aarde is jullie tuin. De rotsen, de planten, de bomen en de dieren zijn jullie familie. Ga en verken jullie huis”.

De Man en de Vrouw dankten God. Zij begroetten elke steen, plant, boom en dier. Zij leerden waartoe elk levend wezen in staat is.

In het midden van de tuin vonden de Man en de Vrouw een grote boom. Vanaf die boom leidden vier wegen de tuin in. “Waar is dat voor?” vroegen ze aan God.

God zei: “Dat is de Booms des Levens. Daaraan groeit het fruit van Kennis. Maar dit fruit is nog niet rijp, dus je moet er niet van eten. De vier Wegen zijn de vier manieren om deze wereld te leren kennen. Als het fruit rijp is, zul je deze vier Wegen kunnen bewandelen.”

Zo zaten ze bijeen en zagen hoe de glans van de sterren aan de hemel toenam.

De vrouw zei toen: “Iedereen in deze tuin heeft zijn eigen speciale gave. De eekhoorn kan springen, de slang kan kruipen en de vogels kunnen vliegen. Wat is onze speciale gave?”

Gos raakte hen beiden zachtjes aan: “Dat is een goeie vraag, in de hele wereld zijn jij en de Man het meest zoals ik zelf. Jullie hebben een speciale taak. Jullie zullen voor alles wat op aarde leeft zorgen. Jullie speciale gave is om te leren en om te zorgen.

“Hoe moeten we dat doen?”vroeg de Man.

“Luister naar het Lied dat ik in den beginne zong”, zei God, “Mijn Lied is in alles en dit Lied zal je helpen te leren en te zorgen”.

De vrouw luisterde naar het Lied van de Boom des Levens. Hij zong een Lied van plezier, een Lied van tranen, een Lied van beginnen en een Lied van thuiskomen.

Ze zei: "Misschien begrijp ik onze speciale gave beter als ik dit fruit eet?" Ze plukte een stuk fruit en proefde het. Het was zoet en bitter, zacht en scherp.

Toen ze het door slikte begon alles om haar heen te veranderen. Ze voelde zich als een wolk die naar het land keek dat ver beneden haar lag. De vogels, de bomen, de dieren en de rotsen leken ineens heel ver weg. Ze deelde het fruit met de Man. Hij proefde het en voelde zich meteen anders en angstig. Waarom lopen de dieren ineens van ons weg?" riep hij.

Diezelfde avond kwam God bij hen en zei: "Jullie zijn bang en overstuurt. Hebben jullie soms fruit gegeten van de Boom des Levens?"

De Man zei: "Ja dat hebben we gedaan en nu lopen de dieren van ons weg. We begrijpen niet wat er ineens zo anders is geworden".

De Vrouw zei: "We hebben van het fruit gegeten omdat we zo graag wilden ontdekken wat onze speciale gave is".

God glimlachte en zei: "Ik heb bergen gemaakt om altijd te blijven bestaan. Ik heb bloemen en bomen gemaakt om hun schoonheid. Ik heb vogels, vissen en dieren gemaakt om hun vele gaven. Maar ik heb de mens gemaakt om hun verlangen naar weten en begrip. Voor jullie is het tijdstip aangebroken om de vier wegen te verkennen. Kom!"

En God leidde hen naar de Boom des Levens en liet de Wegen zien.

De namen van de wegen zijn:

De Weg van Verwondering,

De Weg van Leegte,

De Weg van Creativiteit,

De Weg van Thuiskomst.

Deze vier wegen des levens zullen jullie helpen om te leren en te zorgen.

Op de Weg van Verwondering zul je je het moment herinneren dat je uit de Aarde bent gezongen. Als je 's avonds de maan en de sterren ziet of de zon die twinkelt op het water, of als je de vogels hoort zingen in de bomen, Als je het scheppingslied hoort....dan zal je gave om te leren en te zorgen ontwaken.

Op de Weg van de Leegte, zul je je het moment herinneren dat je van het fruit at en je anders voelde. Als het mis gaat, als je verkeerd begrepen wordt, als je verliest waar je van houdt, als je verdrietig bent, eenzaam en angstig....

Dan zul je de gave te kunnen leren, ontdekken.

Op de Weg van Creativiteit, zul je je herinneren dat het lied diep in je is. Als je goeie ideeën hebt, als je iets moois maakt, als je verhalen vertelt en mijn lied zingt,.....dan wordt de gave om te zorgen in je geboren.

Op de Weg van Thuiskomst, zul je ontdekken dat je een deel van alles bent. Als je zorgt voor de Aarde, als je de zwakkeren beschermt, als je spreekt voor hen die geen stem hebben, als je plezier en respect hebt voor mijn schepping.....dan ben je het meest zoals ik. Je gave om te leren en te zorgen zal van je afstralen waar je ook gaat. Je zal nooit meer ergens van gescheiden zijn”.

“Moeten we ons huis en hen die we liefhebben dan verlaten?” huilden de Man en de Vrouw.

Alle plaatsen zijn jullie huis en alles wat ik gemaakt heb, is jullie familie,” zei God.

“Moeten we u verlaten?” vroegen de Man en de Vrouw.

“Ik zal altijd bij jullie zijn op je reis,”beloofde God.

“Zullen we uiteindelijk de gave om te leren en te zorgen vinden?” vroegen de Man en de Vrouw.

“Ja”, zei God. “Jullie hebben fruit van de Boom des Levens gegeten voordat het rijp was, maar de kiem voor leren en zorgen zal in jullie groeien”.

God zegende hen beiden: “Ik zal jullie gaven laten rijpen, terwijl je de weg des levens gaat. Jullie gave zal een ‘kiem van zegening’ zijn. Het zal van jullie hart uitstromen naar het hart van anderen. Ga nu en verspreid mijn zegen over de hele wereld”.

De Man en de Vrouw dankten God. Zij liepen de wijde wereld in en namen de kiem van zegening in hun hart met zich mee.



en god zong



# DIACONIE

Overzicht van de inkomsten en uitgaven van de afgelopen maanden, informatie over een nieuw adoptie plan vindt u achterin Contact.

Periode: december 2013 t / m februari 2014

Inkomsten kas:	Collecten	€	198,01
	Kerstcollecte		146,50
	Gift		10,00
			€ 364,51
Inkomsten bank:	Giften	€	90,00
			36,76
			€ 126,76
Totaal kas en bank in			€ 481,27

Uitgaven kas:	Diversen	€	20,75
			€ 20,75
Uitgaven bank:	Kinderen in de knel	€	20,00
	Lucy		18,00
	Garuda House Bali		30,00
	PKN		100,00
	Kosten bank		27,71
			€ 195,71
Totaal kas en bank uit			€ 216,46

Saldo deze periode: + € 264,81

Dank voor uw giften.

Zoals u elders kunt lezen, is de diaconie per 1 januari 2014 gestopt met de adoptie van Lucy Adite, is de diaconie gestart met hulp aan het Garuda House Bali, waar over u elders in Contact meer kunt lezen.

*Betteke, diaken met byzondere opdracht.*

## **INFORMATIE van de NLVB, De Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond.**



Zaterdag 23 november 2013, zijn we met een hele groep naar het Drents Museum in Assen geweest. Daar hebben we de tentoonstelling over de Dode Zeerollen bezocht.

We waren met meer dan dertig vrouwen van verschillende plaatsen, en dus verschillende treinen naar Assen gereisd. Het was georganiseerd door de Haagse vrouwengroep.

Het Drents Museum ligt een paar minuten lopen van het station af, het was een gezellige wandeling, je kon onderweg nog lekker kletsen met vrouwen die je al weer een tijdje niet gezien had.

Bij het museum aangekomen gingen we bij de groepsingang naar binnen en werden naar een bepaalde zaal geloodst, waar voorin een soort van auditorium is en we werden vriendelijk verzocht om daar plaats te nemen. We kregen daar van een museumdocent een heel duidelijke en mooie uitleg over de waarde van de Dode Zeerollen en het feit, dat er nu in Drente een tentoonstelling over was. Ook over wat al wel gebleken was, dat in het begin van de kerk, de heren kerkvorsten, alles wat ze niet gebruiken konden, verwijderd of veranderd hebben, of nog erger, vernietigd. Er moet nog héél veel werk verzet worden om alles weer in één te passen en ook te proberen alles te ontcijferen. Bijna alle rollen zijn zwaar tot zeer zwaar beschadigd.

Na dit college werden we in de andere helft van de zaal op een voortreffelijke lunch getrakteerd, en na de lunch ..... het museum in. Er waren niet alleen de fragmenten van de rollen te zien, er stonden ook vaten waarin de rollen verborgen hadden gezeten. Ook liet men gebruiksvoorwerpen uit die tijd zien.

Er draaide ook films, waar de joodse opstand tegen de Romeinen werd uitgebeeld. Wat het betekend heeft, dat de tempel werd verwoest, dat hele stammen werden uitgeroeid. Alles bij elkaar een zeer indrukwekkende en belangwekkende tentoonstelling, waar ik ook nog enkele boeken in de museumwinkel heb kunnen bemachtigen, die in de winkel al als uitverkocht te boek staan.

Na nog een kop thee/koffie gedronken te hebben met elkaar, hebben we tegen sluitingstijd het museum verlaten, zijn naar het station terug gegaan, en ieder met haar trein huiswaarts gespoord.

Vermoeid, maar heel voldaan kwam ik thuis, waar ik nu nog door mijn boeken kan nagenieten van de tentoonstelling in Assen.

*Agnes.*

## **Andere activiteiten van de NLVB de komende tijd:**

15 maart 2014 wordt in de lutherse kerk in de Hamburgerstraat te Utrecht de studiedag gehouden.

Deze dag gaat over de Duitse dominee Dietrich Bonhoeffer, die in de WO II, na een mislukte aanslag op Hitler werd gearresteerd en vlak voor de bevrijding toch nog snel door de nazi's werd geëxecuteerd.

De inleidster is ds. Louisa Vos van de ELG Zutphen.

's Middags vinden er vier workshops plaats. bibliodrama, liturgisch bloemschikken, kijken naar kunst, en vrouwen en reformatie-gisteren en vandaag.

De lunch: zelf broodjes meenemen, koffie, thee, (karne)melk worden u aangeboden.

De dag begint rond 10.00 uur en eindigt rond 16.00 uur.

U kunt zich tot 8 maart 2014 opgeven bij Coby Aartsen, Rietbergerstraat 4, 7201 GJ Zutphen, e-mail [c.aartsenkraaypoel@telford.nl](mailto:c.aartsenkraaypoel@telford.nl)

Kosten: Leden en niet-leden € 15,00. Ook mannen zijn voor deze studiedag van harte uitgenodigd.

10 mei 2014 is de Ontmoetingsdag van de NLVB, deze wordt gehouden in de Lutherse kerk in de Koestraat te Zwolle. Begin: 10.30 uur.

Tijdens deze dag wordt 's ochtends de jaarvergadering gehouden, en 's middags, na de lunch wordt een programma aangeboden.

Op deze dag is lunch geheel verzorgd.

Kosten: leden en niet-leden € 25,00. Einde van de dag ook 16.00 uur. De preciese invulling van het middagprogramma is nu nog niet bekend.

11 juni 2014 wordt de beleidsdag van de NLVB gehouden in de ELK te Utrecht. Hier zal ook over het vrouwenwerk in de PKN gesproken worden, aangezien dat voor 100% van de agenda van de generale synode verdwenen is.

Informatie over de studiedag en de ontmoetingsdag kunt u bij mij verkrijgen.

*Agnes*

*Dit is een foto van de ELK Zwolle.*

*In het vorige nummer van Contact kon u al een foto vinden van de ELK Utrecht.*



## OP WEG VAN KERSTMIS NAAR PASEN.

Net Kerstmis gevierd, en nu op naar Pasen. Als ik dit zit te schrijven, moeten de drie wijzen nog langs komen, dus mijn ster brandt nog. Uiteindelijk zijn die drie magiërs/wijzen wel jaren onderweg geweest. Ik hoop dat ze ook bij mij een keer op visite komen, dan willen vertellen waarom ze juist die ene ster gevolgd zijn. Want in die gebieden van de aarde zijn heel veel heel heldere nachthemelen waar je weet ik hoeveel sterren kunt zien en bestuderen.

Waarom toen juist die ster?

Ze hebben er heel wat voor achter moeten laten, ze hebben er heel erg veel in geïnvesteerd, 1: om de reis te kunnen maken en 2: om geschenken aan te kunnen bieden.

Één van de geschenken is mirre, het andere wierook, het derde is goud.

De mirre komen we later ook weer tegen, bij het verhaal van Maria van Magdala, die Jezus zalft. Zij maakt als eerste, misschien onbedoeld en onwetend, duidelijk wat de weg is die afgelegd moet worden. Bij zijn begrafenis wordt Jezus niet gebalsemd, daar is geen tijd voor, dat moet later gebeuren. En dat later, komt nooit. Want net als Lazarus eerder, komt ook Jezus uit het graf.

Ook dan is er groot licht, engelen die de spelonk verlichten en de boodschap doorgeven aan de vrouwen. Weer engelen die de boodschap komen brengen net als toen in Bethlehem. Weer een groot licht van engelen, om te laten zien dat God de mensen niet inde steek laat. Om te laten zien dat hij er altijd is, hoe donker het soms ook lijkt.

Hoe het nu precies zit met de opstanding, ik weet het niet. Ik ben er toen niet bij geweest, trouwens, in Bethlehem ook niet, maar dat koor, dat heeft volgens mij model gestaan voor het King's College Choir of Cambridge. Volgens mij heeft die koorzang zo geklonken.

Engelen zingen volgens mij nog altijd, of we ze altijd kunnen horen, ligt ook aan ons zelf. Als we het te druk hebben, kunnen we niet luisteren, dan lopen we te hard. Maar op zo'n verloren avond, even buiten onder de sterrenhemel, dan moet je ze echt kunnen horen.

Dan komen Kerstmis en Pasen samen door hemelse muziek.  
Gezegende Paasdagen gewenst.

*Agnes Fossen.*

De volgende twee fragmenten komen uit een bundel van de Raad van Kerken,  
genaamd;  
**INTERCITY BESTEMMING PASEN, EEN REISGIDS VOOR DE GOEDE WEEK.**  
een uitgave uit 2007.  
eerste fragment:

wat wil ik - terwijl ik roep in de stilte  
van de vroege nacht  
een antwoord? dat is de vraag niet

de vraag is: - kan ik het antwoord aan?  
ook als het klinkt als: volg mij!!

als er iets op moet staan vannacht  
is het onze moed  
om te doen als hij

als er iets op moet staan  
is het onze wil - hem te volgen

als er iets op moet staan - is het ons geloof  
dat de dood niet het laatste woord is

als er iets nieuw moet zijn vannacht  
is het onze liefde - geboren uit hem  
maar bestemd voor de wereld

als er iets op moet staan vannacht  
is het mijn antwoord op: - "heb je me lief?"

en wee, als je 'ja' zegt  
want het woord dat is opgestaan zegt:  
"oké, dat is goed, volg mij!"

tweede fragment:

want als hij is opgestaan vannacht  
dan ook onze moed  
om te doen als hij

want als hij is opgestaan  
in deze vroege ochtend

dan ook onze wil  
hem te volgen

want als hij is opgestaan  
dan ook ons geloof  
dat het donker niet  
het laatste woord spreekt

als er iets nieuw is deze dag  
is het onze liefde  
geboren uit hem  
en bestemd voor de wereld

want als er iets is opgestaan  
is het ons antwoord op:

HEB JE ME LIEF?



renger bij uitstek

# ONTMOETINGS DAG SYNODELEDEN EN KERKENRADEN IN UTRECHT

Zaterdag 8 februari j.l. was er een ontmoetingsdag in de Lutherse Kerk in Utrecht. Synodeleden en kerkenraadsleden van verschillende lutherse gemeenten zijn er samengekomen om er met elkaar kennis te maken, en om met elkaar te spreken over het luthers zijn binnen de PKN.

Bij binnenkomst is er een heerlijke kop thee of voor de liefhebber, koffie met iets lekkers erbij. Ik ben die morgen erg vroeg, dus kan op mijn gemak mijn kop thee genieten en heel veel (on)bekenden binnen zien komen.

Om half elf worden de metten gevierd olv. van de synodepresident, drs. Trinette Verhoeven.

Hierna krijgt ds. Marlies Schulz het woord. Zij vertelt wat er gaat komen, naar wie we gaan luisteren. Eerst dr. Andreas Wöhle, die vertelt over de contacten vanuit de LWF met Rome.

Vanuit de Oud Katholieke Kerk vertelt pastoor Peter Feenstra over de contacten tussen de Zweedse Lutherse Kerk en de Oud katholieke Kerk.

Daarna olv. ds. Klaas Touwen kunnen we in gesprek met beide heren over de winstpunten voor de PKN van deze gesprekken..

Er worden heel veel vragen gesteld, soms best lastige vragen. Wat de winst voor de PKN is, van deze gesprekken, met de Oud Katholieke Kerk en de Rooms Katholieke Kerk, daar ben ik eigenlijk niet wijzer over geworden.

Dan de lunch, voortreffelijk verzorgd door Geert Procee, de koster van de ELG Utrecht. Er zouden dan eigenlijk "Tischreden" plaatsvinden, zoals dat bij Martin Luther thuis ook gebeurde. Maar gezien de lokaties waar de gesprekken moesten plaats vinden lukte dat niet erg. Dus eerst geluncht en daarna de tafelgesprekken. Er zijn vier verschillende tafelgesprekken, en iederen kiest er twee uit.

De eerste voor mij is: Liturgische mogelijkheden in de eredienst, olv. ds. Bernadette van Litsenburg en ds. Pieter van Oussoren.

De tweede: Kinderen in de kerk olv. drs. Trinette Verhoeven.

Beiden zijn zinvolle gesprekken, waar een heleboel mogelijkheden besproken worden en ideeën aangereikt worden, om op een andere manier de eredienst en de kindernevendienst in te vullen.

Na deze gesprekken is er ook nog en vragenronde van de gemeenten aan de synode, daar wordt door de aanwezigen dankbaar gebruik van gemaakt.

Dan volgt de vesper, na de vesper worden we met Gods zegen allemaal weer naar onze eigen gemeente teruggezonden.

Het was een goede ontmoetingsdag.

*Agnes.*

## IMPRESSIE VAN DE POËZIE- EN MUZIEKAVOND gehouden in de Levensbron op 13 januari 2014.

Een avond, georganiseerd door Marianne Gaastra en Rinus van Warven. Tijdens het nieuwjaarstreffen, 5 januari j.l. ging Marianne Gaastra rond met de vraag wie iets wilde doen op de poëzie- en muziekavond. Nou, dat wilde ik ook wel, maar poëzie, daar heb ik geen verstand van, moet je me ook niet naar vragen. Muziek heb ik iets meer van in mijn mars. Maar vraag me niet, om zelf te gaan zingen of zo, of om een instrument mee te nemen, want dan krijg je oom agent aan de deur, of er soms oorlog is uitgebroken, dus goede raad is in deze niet zo duur..... even iets opzoeken van een componist waar ik niet alleen wel het één en ander van weet, maar waar ik ook héél véél muziek van in de kast heb staan.

Nee, niet Bach, heb ik wel, maar niet zo veel.

Georg Friedrich Händel, daar zou ik wat van meenemen.

De avond begon mooi op tijd, met gedichten van verschillende aard.

Ik weet echt niet meer wat er allemaal langs gekomen is, daar was het te veel voor, maar eentje, een kleintje, wil ik u niet onthouden.

*Twee vrijende ganzen aan 't water  
Ik hoorde ze, wat een gesnater  
al gaf het geen pas  
ik was in mijn sas.  
De kuikentjes komen toch later!*

getekend, *Arie Haring.*

Rinus van Warven had zijn gitaar mee gebracht en zong het lied van Leonard Cohen: Hallelujah. Dit lied kwam ook via You Tube binnen, gezongen door vier Noorse zangers, en ook een lied van een Ierse groep (naam kwijt) met het nummer "No men's Land", dat de waanzin van een oorlog aangeeft.

Iedereen kreeg na zijn of haar bijdrage een lichtje aangeboden door Marianne Gaastra. Mijn bijdrage bestond uit een beschrijving van de levensloop van Händel, en waarom hij bepaalde muziekstukken gecomponeerd had.

Tijdens mijn verhaaltje is het stuk "The Royal Fireworks" gedraaid, dat hij gecomponeerd had vanwege de vrede van Aken, die toen getekend was. Het stuk bestaat uit verschillende dansen, maar werd gespeeld in een boot op de Theems, tijdens het vuurwerk, dus of men er veel van gehoord heeft toen, dat waag ik te betwijfelen. Maar deze muziek was het sluitstuk van de poëzie- en muziekavond. Ik teken voor de volgende.



Gedicht, voorgelezen door Lydia Winkler tijdens de poëzie- en muziekavond, waarvan de dichter niet bekend is.

*Vriendschap is zwijgen, niets zeggen  
maar een arm om je schouder leggen  
Vriendschap is in iemands leven  
vreugde en verdriet meebeleven*

*Vriendschap is durven tonen  
welke gevoelens er in je wonen  
Vriendschap is delen in iemands geluk  
en dan bidden: "Ga toch nooit stuk"*

*Vriendschap is niets vragen  
maar gewoon helpen dragen  
Vriendschap is gauw even bellen  
om laatste nieuwtjes te vertellen*

*Vriendschap zit in kleine dingen  
die je niet tot wedervriendschap dwingen  
Aan goede vriendschap komt geen end  
waar je ook ter wereld bent*

*En heb je echte vriendschap gevonden  
legt ze een pleister op vele wonden  
Daarom is het zo fijn  
om goede vrienden te zijn*



# Evangelisch Lutherse Gemeente Kampen

Secretariaat :

Agnes Fossen-Amptmeijer

B.H. Spijkerweg 26/28

7715 PW Punthorst

Tel, fax : 0529 482013/ mob: 06235344064

E-mail : ae.wfossen@hetnet.nl

UITNODIGING.....GEMEENTEAVOND.....  
2014

Punthorst, 20 februari 2014

Geachte gemeenteleden van de Evangelisch Lutherse  
Gemeente Kampen.

Hierbij nodigt de kerkenraad u uit voor het bijwonen van de  
gemeente-avond, donderdag 3 april 2014, in de Levensbron  
aan de Vloeddijk 62 te Kampen.

Aanvang van de vergadering: 20.00 uur, einde: (streeftijd)  
22.15 uur.

In het eerste deel van de avond worden de jaarstukken  
besproken van de diaconie, de kerkenraad en de  
kerkrentmeesters. Zal ook verslag worden uitgebracht door  
de kascontrolecommissie.

Verder krijgt u informatie over de combinatie met de ELG  
Zwolle

De jaarstukken kunt u, als u wilt, opvragen bij de voorzitter  
van de kerkenraad, mw. Ineke Broekhuis-Bosman, de la  
Sablonièrekade 17, tel 038 333225. Vanuit de diaconie  
informatie over ons nieuwe adoptieplan.

De kerkenraad hoopt u allen op 3 april 2014 te ontmoeten, en  
met u te spreken.

Met vriendelijke groet,  
namens de kerkenraad,



Agnes Fossen-Amptmeijer, secretaris.

#### AGENDA:

1. Welkom, Opening door de voorzitter
2. Notulen 2013
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag en cijfers diaconie
5. Jaarverslag en cijfers kerkrentmeesters
6. Verslag kascontrolecommissie, decharge KR
7. Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie.
8. Verkiezing nieuwe kerkenraadsleden
9. Verslag combinatie ELG's Kampen/Zwolle
10. Rondvraag
11. PAUZE
12. Het programma na de pauze is nog een verrassing
13. Sluiting



## IMPRESSIE VAN DE GESPREKSGROEP.

Vorig jaar, net voor de vakantie, hebben een aantal mensen een verkennend gesprek gehad met elkaar over wat we nu eigenlijk verwachten van een gespreksgroep. De verwachtingen waren zeer divers, waar men over wilde spreken ook.

Er zijn die avond enkele onderwerpen aangedragen, waarover op de avonden gesproken zou kunnen worden.

In september hebben we de eerste avond gehad, en daar werd gesproken Judas. Judas Iskarioth, (wat mesdrager betekent), de penningmeester van de groep discipelen.

Over: hoe we naar Judas kunnen kijken, als "verrader" of als "helper", want zowel het één als het ander kan. In ieder geval hebben we er in onze taal, tal van spreekwoorden aan overgehouden. Net als van de onderwerp in oktober. De zondebok: de bok die door de priester, met de zonden van het volk beladen, de woestijn in werd gestuurd. Een heel symbolische daad, want God wilde geen mensenoffers. Dus daarom de zondebok

In november hebben we het onderwerp Sinterklaas en zijn Pieten belicht gekregen door Rinus, die ons heel duidelijk wist te maken dat zwarte piet niets, maar dan ook totaal niets met de slavernij te maken had. Dat dat gebruik al stamt uit de tijd dat de mensen hier nog in Donar en Wodan geloofden. Dus blijkt dat al die mensen met een dichtgeplakte mond protesteren tegen iets, waar ze de achtergrond niet van kennen, c.q. snappen.

In januari hebben we het over de schepping en de vele verschillende scheppingsverhalen gehad. In de bijbel zijn er zo wie zo al verschillende te vinden.

Genesis1, Genesis 2, psalm 8, Micha, Johannes 1, allemaal scheppingsverhalen die we zo na kunnen lezen, maar ook de Grieken, de Indianen in Noord en in Zuidamerika, de Egyptenaren, de Scandinavische volken, zij allemaal hebben hun eigen scheppingsverhalen. Ook nu nog ontstaan scheppingsverhalen. Leest u maar "**God zong, ofwel The Blessing Seed**", van Cathleen

Matthews uit Engeland, wat u als meditatie aan het begin van dit Contact vindt. In februari over de tempelreiniging, ethos, ethiek, en wat Jezus ten diepste bewoog, om te doen wat hij deed, en over de consequenties van wat hij deed. Dat hij mensen tegen zich in het harnas joeg.

De avonden vinden plaats bij Stefan Renkema en Babette Kuper thuis. Oppas moeilijk te vinden en toch graag allebei erbij willen zijn en meedoen en denken.

De volgende (laatste) avond, donderdag 20 maart, hebben we nog te goed. Onderwerp wordt nog bekend gemaakt.

Plaats van samenkomen: Kolk 33 in het Onderdijks.

We zijn Stefan en Babette heel dankbaar voor de gastvrijheid.

## Nieuw ingeschreven:

Ingeschreven als gastlid in onze gemeente;

mevrouw Inge Golhof  
de heer Theo de Jong  
Esdoornhof 192  
8266 GN Kampen



We heten Inge Golhof en Theo de Jong heel hartelijk welkom in onze gemeente.

Namens de kerkenraad van de ELG Kampen,  
Agnes Fossen.

## DUTCH HOPE INTERNATIONAL

In maart 1999 adopteerden wij, de Lutherse Gemeente Kampen, bij Dutch Hope International, afdeling Nederland, een weeskind.

D.H.I. zet zich in voor 125 aids-wezen.

Zij hebben een kinderdorp, "Het Hope-dorp" met een weeshuis en adoptiegezinnen die in hutten wonen. D.H.I. zorgt ervoor dat deze kinderen gekleed, gevoed en gehuisvest worden.

Ook zorgt men ervoor dat zij naar school kunnen gaan.

Wij werden indertijd benaderd door de, inmiddels overleden, echtgenoot van Frieda Reijkerkerk, Bas Reijkerkerk. Bas heeft bij ons, als penningmeester van D.H.I. Nederland, na de dienst een lezing gehouden over D.H.I. en naar aanleiding daarvan, adopteerden wij als diaconie, in maart 1999 Emadu Francis, een zieke ondervoedde jongen van twaalf jaar.

Helaas overleed Emadu in november van dat jaar.

In maart 2000 adopteerden wij Lucy Adite. Lucy was, schatte men toen, drie jaar oud. Maar aangezien in Uganda nooit iets werd opgeschreven, was het gissen.

Ons werd beloofd dat wij twee maal per jaar een up-date zouden ontvangen over Lucy's welzijn en de vorderingen. Dat gebeurde prompt.

Haar gezondheid, groei, schoolprestaties, haar toekomstdromen en zo meer. Dr. van der Engh van D.H.I. liet ons ook tussen de vaste brieven door weten, hoe men de kerstgift of de gift van een gemeentelid besteedde: "We kochten een fiets voor haar, een matras, een klamboe of een geit etc. Ook liet hij weten dat de fiets gezamenlijk werd gebruikt, wat logisch is.

Sinds dr. Jack van der Engh onze contactpersoon niet meer is, na het overlijden van zijn vrouw Gundala, worden wij zeer summier op de hoogte gehouden, en dan ook alleen nog, wanneer wij erom vragen.

D.H.I. is nu samen gegaan met S.H.I. Swiss Hope International. De informatie komt nu in het ZwitserDuits binnen. Pas na dringend verzoek kwam er iets heel summier in het nedelands.

Lucy is nu ongeveer zestien jaar, en gaat nog steeds naar school.

Wij, de diaconie, voelen ons verantwoordelijk naar de gemeeteleden toe, wat er met het collectegeld of de giften gebeurt. Maar op deze manier valt er niets te verantwoorden: **We lezen en weten niets.**

**Wij hebben besloten om met de adoptie te stoppen**



Lucy op driejarige leeftijd, in 2000, toen wij met haar adoptie zijn begonnen.

Het witte vlak midden op haar jurk, daar staat haar naam op en haar "registratienummer".  
Lucy—U 099

Over ons nieuwe project, wat we als diaconie geadopteerd hebben leest u hier onder en op de bladzijde hiernast meer.

We hebben 14 jaar D.H.I. gesponsord. We hopen dat het met ons nieuwe project net zo goed mag gaan, als het in het begin, met D.H.I. is gegaan.

Ons nieuwe project is het **Garuda House Bali.**

We zijn hier voor het eerst mee in aanraking gekomen op de Noordelijke Regionale Buitendag in Stadskanaal. Twee jonge mensen uit Stadskanaal zijn in dit project gestapt, en zijn er geweest om kennis te maken met de mensen en de meisjes op Bali, Jeroen en Ivette Langeveld-Kamst.

Hiernaast krijgt u het officiële verhaal over **GERUDA HOUSE BALI.**

Het Garuda House is 10 jaar geleden opgericht door Gerard en Lies Mann en is al deze jaren een project geweest van BATU Foundation. De familie Mann uit Bussum heeft Garuda House in Bali opgericht met als doel; "meisjes in de leeftijd van 6 tot 17 jaar een opleiding te geven, die ze anders niet gekregen hadden". Zodra zij van de middelbare school af zijn hopen wij dat zij een betere startpositie in de samenleving en arbeidsmarkt krijgen dan anders het geval zou zijn. Doordat zij intern zijn in Garuda House wordt er ook veel aandacht gegeven aan sociale en specifieke vaardigheden, (bv. engels, multi media e.d.). Er is bewust voor gekozen om dit project klein te houden, zodat de meisjes in familiesfeer leven.

Op deze foto ziet u de meisjes uit het Garuda House, samen met Jeroen, Ivette en Geertje, gemeenteleden van de ELG Stadskanaal.



Er is ook goede medische zorg voor de meisjes. 20 meisjes wonen in familiesfeer in één huis, samen met een vader en moeder. Er wordt gewerkt vanuit een christelijke identiteit, maar religie is geen selectie criterium. Uitgangspunt is, dat met respect met elkaar wordt omgegaan. Ook dat een ieder haar "steentje" bijdraagt in de dagelijkse gang van zaken in huis en dat er serieus werk wordt gemaakt van de scholingsmogelijkheden die worden geboden. Er worden dus donateurs gezocht, die hun steentje bij willen dragen aan de ontwikkeling en educatie van meisjes op Bali. Jeroen en Ivette hebben het werk van de familie Mann overgenomen. Als zij naar Bali gaan, gaan ze op eigen kosten. Jeroen, die opticien is, meet, als ze daar zijn de ogen van de meisjes ook op. Hebben ze een bril nodig, dan komt die bril er. De laatste keer dat zij er waren, was ook Geertje Kamst, de moeder van Ivette mee. Vandaar dat we tijdens die buitendag in Stadskanaal van een overheerlijke indische maaltijd genoten hebben.

*Agnes en Betteke,  
diaconie.*

## Belangrijke adressen:

Consulent	Mevr. Drs. IJ. De Mol-Buizert Zuivelweg 17 7003 CA Doetinchem 0314 343642 ijda.buizert@zonnet.nl
Organisten	Dhr. A. de Hoop 038 3327629 adehoop11@hetnet.nl  Dhr. M. Oranje 038 3317668 maarten.oranje@home.nl  Dhr. B. Thijs 038 3375084 g.thijs@live.nl
Bankrekening kerk Girorekening kerk t.n.v.	NL33ABNA0596938160 NL58INGB0000884586 Evang. Lutherse Gem. Kolk 33 8266 JN Kampen
Girorekening diaconie	NL61INGB0007828762 Jacob Catsstraat 399 8265 XV Kampen
Kindernevendienst	Babette Kuper 038 3338175 babettekuper@hotmail.com
Koor "Le Cygne"/diaconale commissie	Mevr. E.E. Bruil de Wit 038 3324045 cygne1@tiscali.nl
Collectant	Mevr. L. Winkler
Redactie Contact	Agnes en Wim Fossen Adres-zie kerkenraad.I
Website E-mail webmaster	www.lutherinkampen.nl cgmjutton@live.nl