

Evangelische Lutherse Gemeente Kampen



57e jaargang **CONTACT** zomer 2017



*Hoeveel deuren we ook achter ons dichtdoen,
er blijft er altijd één voor ons open.*

Uit: 95 speldenprikken, Rikkert Zuiderveld.



Kerkgebouw

Burgwal 85
8261 ES Kampen
Marie Schreurs : Mob : 0627620391
(b.g.g) Mob: 0629736565
Koster: Fam. G. Schreurs
Oosterholtseweg 35
8271 PS IJsselmuiden
038-3320341 mob: 0627620391
gm.schreurs@kpnmail.nl

Predikant: Drs. K. van Warven
Zilverschoon 33
8265 HD Kampen
038- 3333995/ 0631680140
rinus@rinusvanwarven.nl

Samenstelling van de kerkenraad

Voorzitter, ouderling: Dhr. C. Roorda
Jacob Catsstraat 441
8265 XW Kampen
038-3326010
clement@anthune.nl

Secretaris, diaken: Mevr. A.E. Fossen-Amptmeijer
B.H. Spijkerweg 26-28
7715 PW Punthorst
0529-482013 mob: 06-23534064
ae.wfossen@hetnet.nl

Kerkrentmeester,
ouderling: Dhr. S. Renkema
Kolk 33
8266 JN Kampen
038-3338175
stefanrenkema@hotmail.com

Kerkrentmeester met
bijzondere opdracht: Mevr. B.M. Swartz-van der Wolde

Diaken met bijzondere
opdracht:

Mevr. E.E. Bruil de Wit

Ledenadministratie:

Dhr. J. Broekhuis
038- 3333255

Praktische informatie over de diensten

- *De diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.
- *Wanneer het voor u op enigerlei wijze moeilijk is om op eigen gelegenheid naar de kerk te komen, dan kunt u contact opnemen met de diaconie.
- * telefoon: 038 3324045 of 0529 482013
- * Zij zoeken dan een mogelijkheid om u op te halen en weer thuis te brengen.



COPYDATUM: 1 september 2017



Waren ze er in Jerusalem ook bij, de beiden mannen uit Emmaüs, toen de wind en het vuur kwamen?

Het is wel verbazingwekkend, dat de mannen maar éénmaal genoemd worden en daarna in de vergetelheid wegzakken.

Agnes

PREEKROOSTER

2 juli 2017: ds. H.G.A. Günther-van Dijk

Organist: Maarten Oranje

KRlid: Stefan Renkema

Kindernevendienst: Marina Roozendaal

9 juli 2017: ds. A.T. van der Velde, vakantierooster, Vloeddijk

16 juli 2017: drs. K. van Warven, vakantierooster, Burgwal

Organist: Ad de Hoop

KRlid: Clement Roorda

Kindernevendienst: Babette Kuper

23 juli 2017: mw. L. van Geenen, vakantierooster, Vloeddijk

30 juli 2017: drs. K. van Warven, vakantierooster, Burgwal

Organist: Bob Thijs

KRlid: Agnes Fossen

Kindernevendienst: Helma Klein

6 augustus 2017: ds. G. Schepperle, vakantierooster, Vloeddijk

13 augustus 2017: dr. J.J.H. Bras, vakantierooster, Burgwal

Organist: Maarten Oranje

KRlid: Stefan Renkema

Kindernevendienst: Agnes Fossen

20 augustus 2017: prop. M. Bondzio, vakantierooster, Vloeddijk

27 augustus 2017: ds. H.G.T. Günther, HA, vakantierooster, Burgwal

Organist: Bob Thijs

KRlid: Clement Roorda

Kindernevendienst: Babette Kuper

10 september 2017: drs. K. van Warven en ds. A.T. van der Velde

STARTDIENST

Organist: Henk van Marle

KRlid: Stefan Renkema

Kindernevendienst: Marina Roozendaal

24 september 2017: dr. J. Renkema

Organist: Ad de Hoop

KRlid: Agnes Fossen

Kindernevendienst: Stefan en Finn Renkema



8 oktober 2017: drs. K. van Warven en ds. A.T. van der Velde

OOGSTDIENST en bevestiging nieuwe KRleden

Organist: Bob Thijs

KRlid: Clement Roorda

Kindernevendienst: Helma Klein

22 oktober 2017: ds. E. de Fouw en drs. K. van Warven, HA

Gezamenlijke dienst in Zwolle, daar is ook kindernevendienst

REDACTIONEEL

Voor u, het nieuwe kerkblad, Contact zomer 2017.

Hierin vindt u de gebruikelijke informatie van de diaconie en van de kerkenraad.

Ook in dit nummer de notulen van de Gemeente-avond 2016, die waren niet meegenomen in de bundel leeswerk voor deze vergadering.

De notulen van de Gemeente-avond 2017 zijn er ook ingezet.

De kerkenraad stelt daarin 3 mensen aan u voor die de kerkenraad willen komen versterken. **Cathien Steen>bijzondere opdracht, ELG-VVH**

Coos Visser en Maarten Bondzio>algemeen KRlid.

Wat hun taken precies gaan worden, daar wordt u nader over geïnformeerd.

Als alles goed gaat, vindt de bevestiging plaats in de kerkdienst van 8 oktober 2017.

U hoort hierover verder van de kerkenraad in de nieuwsbrief.



Voor u allen, als u weggaat, een heel fijne vakantie gewenst. Blij weg en gezond en blij weer thuiskomen.

Voor u allen deze zegenbede:

*Dat de weg je tegemoet komt,
dat de wind je steunt in de rug,
dat de zon je gezicht verwarmd,
de regen je velden vruchtbaar maakt
en totdat we elkaar weerzien:*

dat God je in de palm van zijn hand bewaard.

Een traditionele Ierse zegen.

Agnes Fossen.

MEDITATIE

*Fluister het mij in , heilige Geest:
ik zal het goede denken.*

*Spoor me aan, heilige Geest:
ik zal het goede doen.*

*Verlok me, heilige Geest:
ik zal het goede zoeken.*

*Geef me kracht, heilige Geest:
ik zal het goede vasthouden.*

*Bescherm me, heilige Geest:
ik zal het goede nooit verliezen.*

Dit pelgrimsgebed, pinkstergebed, wordt toegeschreven aan Aurelius Augustinus. De stichter van de augustijner orde, waar Maarten Luther ook deel van heeft uitgemaakt. Toen Aurelius Augustinus dit gebed sprak, was het nog niet zo'n toestand in de kerk. Er waren altijd wel mensen die het ergens niet mee eens waren, maar daar hoorde je niet zoveel van. Of Aurelius Augustinus, voor hij kloosterling werd, een brave jongen was, dat weet ik niet, ik weet wel dat hij vrouw en kind achterliet om het klooster in te gaan. Maar dit gebed wordt nog steeds gebeden. Fluister tegen me, spoor me aan, verlok me, geef me kracht en bescherm me. Vragen aan de geest. Hij belooft dan ook wel een tegenprestatie: het goede denken, het goede doen, het goede zoeken, het goede vasthouden en het laatste, het goede nooit verliezen.

Al deze dingen vragen wij in feite zondags in de viering ook, dit is in onze liturgie ingebed. Maar de beloften die Augustinus doet, wat doen wij daarmee? Proberen we het wel, ieder op onze eigen plek, op onze eigen manier. Of wachten we af..... Uiteindelijk weten we niet wat we kunnen ver-

wachten als wij om de heilige Geest bidden. We hebben zelf nog nooit een vlammetje op ons hoofd gehad terwijl de wind in de kamer woei. Pinksteren, een “moeilijk” feest. Het is een schitterend verhaal in de bijbel, mensen, die het verhaal van Jezus in hun eigen taal horen. En er kwamen heel wat mensen tot geloof.

Zaten daar de beide Emmaüsgangers ook bij, de beide mannen hebben een prachtige ervaring gehad, vertellen zij daar ook hún verhaal. Het verhaal van verdriet en wanhoop, het verhaal dat veranderde in vreugde, zodat ze de weg nog een keer gingen, toen terug naar Jerusalem.

Om hun ervaring aan de vrienden en vriendinnen van Jezus te vertellen? Ik weet het niet, maar ik zou wel gezongen hebben.

Als je ons nieuwe liedboek erop naslaat, staan er zoveel pinksterliederen in, je kunt zingend van Kampen naar Zwolle gaan, en dan ben je nog niet uitgezongen.

Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door Uw kracht!
Hemelse vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die u verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen
als wij ontvangen
al ons verlangen
met Christus opgestaan, halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan, halleluja!

Wat kan ons schaden,
wat van u scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is te kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
En onze koning zijn, halleluja!
Gij, onze Here
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kind'ren zijn,
halleluja!

Agnes.



DIACONIE

Ontvangsten en uitgaven in maart, april en mei 2017.

Kas In:

collecten	€ 307,12
gift	2,50

Bank In:

uit kas	€ 100,00
giften	47,64
collecte en bloemengeld retour	91,20

Kas Uit:

naar bank	€ 100,00
diversen	13,15

Bank Uit:

Garuda House	€ 60,00
collecte Garuda House	50,00
collecte Bahu mem Bahu	50,00
collecte Leprastichting	50,00
collecte Heifer	50,00
kosten bank	34,71

Betteke Bruil de Wit,
penningmeester diaconie.

Voor de komende Kamper Ui(t)dagen en Open Monumentendag:

Jelle de Vries en ondergetekende stellen de kerk op de kamper Ui(t)dagen ter bezichtiging open.

Ook op 9 september a.s. tijdens de Open Monumentendag.

Tijdens die dag kan men o.a. Lutherbier proeven, de rest is nog een verrassing.

Op donderdag 10 augustus a.s. is het orgelpaddag, er is dan, onder toezicht van onze organisten, gelegenheid om het orgel te bespelen.

Betteke Bruil de Wit.



Ik buig in liefde

*Ik buig in liefde en dankbaarheid voor het mysterie
en ik open mijn hart
vol mededogen voor al wat leeft*

*Ik zie alle schepselen als mijn broeders en zusters
en ik draag ze
zoals ik zelf gedragen zou willen worden*

*In overgave vind ik vrede
en ongewapend ga ik de weg
Vrede wens ik vriend en vijand*

*Niets en niemand eigen ik mij toe
Ik leef eenvoudig en alles wordt mij geschonken*

*Ieders dienaar ben ik,
niemands slaaf
Zo geef ik gehoor aan mijn roeping*

*Belangeloos ga ik om met mensen
in ieder groet ik het licht*

*In vreugde leef ik dit leven
om mijn lippen
zomaar een glimlach*

Hein Stufkens, filosoof, dichter en programmamaker

VAN DE KERKENRAAD

Wat maken we veel dingen mee in ons mooie kerkje. Mooie dingen maar ook verdrietige dingen. Allereerst het overlijden van Ineke Broekhuis, onze vorige voorzitter van de kerkenraad. Ineke heeft zich altijd volop ingezet voor de kerk en ook na haar terugtreden als kerkenraadslid bleef ze actief. En dan opeens zo snel haar overlijden. Niet te bevatten, er zijn geen goede woorden voor. Wat wel mooi was, was de volle kerk tijdens haar begrafenisdienst. Dat zoveel mensen in onze kerk, de plek die voor haar veel betekende, afscheid van haar namen. Wij wensen Jan alle sterkte toe!

Het is even schakelen, maar er zijn ook mooie dingen. Een goede gemeenteavond, het in elkaar schuiven van de preekroosters van de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden en de Evangelisch Lutherse Gemeente Kampen. Na de zomer zal er vrijwel elke week een vrijzinnige dienst zijn in Kampen. Als kerkenraad zijn we daar erg blij mee. We vinden het natuurlijk ook erg fijn dat op de gemeenteavond iedereen zich zo enthousiast hiervoor toonde. Dit betekent niet dat iedereen nu elke week naar de kerk moet, het betekent dat iedereen die een vrijzinnige viering wil meemaken, nu elke week naar de kerk kan! en dat we onderling nu ook niet meer met elkaar concurreren. Soms dacht ik namelijk wel eens: ik ga natuurlijk naar de Zwaantjeskerk, maar eigenlijk zou ik ook wel naar de Levensbron willen. Die keuzestress, die is na de zomer voorbij!

Nog even over de Hanzedagen: natuurlijk hebben veel toeristen onze kerk bezocht, maar een van de mooiste opmerkingen vond ik toch: ik loop al 70 jaar langs deze kerk, en nu ben ik voor het eerst een keer binnen. Alle vrijwilligers die dit hebben meegemaakt bedankt, de organisten en Sara met haar mooie harpconcerten in het bijzonder.

Overigens we zoeken nog mensen die eens in de zoveel weken een paar uur in de kerk willen zijn om gasten te ontvangen. Dan kunnen we ook in de minder drukke tijden de kerk open houden voor hen (soms een enkeling) die even rust wil, een kaars wil branden, of gewoon wil genieten van onze mooie kerk.

Tot slot: we willen de nieuwsbrief die we vrijwel elke dienst uitdelen eigenlijk vooral digitaal delen. Geef daarom uw e-mailadres aan één van ons door,

dan ligt hij in het vervolg digitaal op de deurmat ('t is goedkoper en duurzamer). Maar ook als u de brief wel op papier wilt blijven ontvangen, zeg het dan even tegen een van de kerkenraadsleden.

Namens de kerkenraad wens ik u allen een goede zomer toe.

Met vriendelijke groet, Clement Roorda

Vragen of tips, schiet ons aan in de kerk, of bel of mail een van ons

Als je een boom wilt leren kennen

*Als je een boom wilt leren kennen,
maak dan nooit al zijn wortels bloot,
dan sterft hij voor altijd.
Dat is ook zo met een mens.*

*Heel de boom en alles in de boom
van in de wortel tot in de top is gericht op de vrucht.
Zo moet het ook zijn bij de mens.
Alles in hem, heel zijn wezen,
moet gericht zijn op de vrucht
en de vrucht is liefde.
In het leven gaat het niet
om succes hebben
maar om vrucht te dragen.*

*Succes! Daar geniet je zelf van.
Vruchten! Die eten de anderen op.*

Dichter onbekend



EVANGELISCH LUTHERSE GEMEENTE KAMPEN

Notulen van de Gemeente-avond, donderdag 12 mei 2016, gehouden in de kerk aan de Burgwal 85 te Kampen.

Afwezig met kennisgeving: Arie en Marleen Haring, Biebejan Swartz, Jan en Ineke Broekhuis en Cor Jutten en Fleur Verhagen.

Van de andere afwezigen geen bericht.

1. Welkom door de voorzitter, en opening met het gedicht "Zoals het licht ons elke morgen.." van Sytze de Vries, uit het NLB, blz. 535. Daarna zingen we, à capella, lied 513, "God heeft het eerste woord". Bij aanvang van de vergadering vertelt Rinus van Warven over Biebejan Swartz, zij ligt in het ziekenhuis. Dat het nu langzaamaan weer wat beter gaat.
2. Notulen van de gemeente-avond, 21 mei 2015, deze worden goedgekeurd en vastgesteld.
3. Jaarverslag 2015 van de secretaris: het wordt goedgekeurd en vastgesteld.
Er wordt door Leo Bronkhorst en Walter Kuper aangegeven dat er voor Contact betaald moet worden. Leo Bronkhorst: evt. contact met Garuda House Bali in Contact opnemen in het Indonesisch. Dat kan niet zomaar, dat moet via de contactpersonen lopen in Stadskaanaal.
Stefan Renkema: Veel dank aan alle mensen, die op wat voor manier ook meewerken. We zijn een kleine groep, maar het lukt allemaal. Dat moeten we vasthouden en er dankbaar voor zijn.
Berichten van de bezoekersgroep: Dat hoort in het jaarverslag van de kerkenraad.
4. Jaarverslag en cijfers diaconie: dit wordt goedgekeurd en vastgesteld.

5. Financiële verslag kerkrentmeester: De kerkrentmeester: Het loopt in de min, maar de subsidie is weer toegekend om het tekort weg te werken over 2015/2016.
Actiepunt voor de KR: mensen die met kerst met de kinderen komen, vragen om hun emailadres, om ze ook voor andere (kinder)vieringen te kunnen berichten.
KRLid van dienst: Nieuwe mensen welkom heten en proberen met hun in contact te komen c.q. blijven. Dus; actief benaderen van mensen die al dan niet nieuw in de kerk komen. Verhuur van de kerk, voor b.v. trouwdiensten, is heel belangrijk.
6. Kascontrolecommissie: Door de ziekte van Biebejan Swartz moet dit uitgesteld worden. Decharge KR moet dus ook wachten.
7. Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie: Marleen Haring treedt af, Jan Broekhuis blijft zitten, Walter Kuper treedt in.
8. Pauze
9. Rinus van Warven leest voor ons een spirituele tekst. Door de discussies voor de pauze is het te laat om nog een voorstelling op te tuigen.
10. Rondvraag: wordt geen gebruik van gemaakt
11. Sluiting door de voorzitter.



Voor de boekhouding: Biebejan Swartz en voor de ledenadministratie: Ineke Broekhuis.

In de diaconale commissie: Lydia Winkler als collectant en Betteke Bruil de Wit als penningmeester diaconie.

De leiding van de kindernevendienst: Babette Kuper, Helma Klein, Marina Roozendaal en Stefan en Finn Renkema.

Organisten: Bob Thijs, Ad de Hoop en Maarten Oranje, terwijl bij de gezamenlijke diensten ook Henk van Marle (VVH) en Henk Schilder (Doopsgezinde Gemeente) meedraaien in het rooster.

In onze kerk is op de vredesdag in september de oecumenische viering, onder auspiciën van de Beraadsgroep van Kerken in Kampen, gehouden.

Er zijn in 2016 in onze gemeente 30 vieringen gehouden, waarvan vijf in gezamenlijkheid met de VVH en haar voorganger, ds. Anneke van der Velde, t.w. de paasviering, pinksteren, startdienst, oogstdienst en de kerstviering.

Onze gemeente heeft afscheid genomen van mw. drs. IJda de Mol-Buizert, zij is nu met emeritaat.

De secretaris.



Noordelijke Regionale Buitendag in Groningen

Dit keer met maar één afgevaardigde vanuit Kampen. Zo kwam het dat ik met de trein naar Groningen ging. De Groninger binnenstad was afgesloten, want er was een “Lady’s run”. Dus je kon niet overal met de auto komen en het was koopzondag dus... betaald parkeren. Maar of ik bij de parkeergarage kon komen, dat was niet duidelijk.

Nou ben ik een verschrikking voor mezelf als ik dus in zo’n situatie kom. Dus de trein genomen, op internet uitgezocht hoe laat ik op het station moest zijn. Dat ging dus allemaal flitsend. Leuk plekje voor de auto (nee, niet met de bus naar het station, de heren van het OVBureau in Groningen vinden het niet nodig dat er in mijn dorp op zondag openbaar vervoer is). Komt de trein eraan, mooi op tijd, en die reed niet verder dag Hoogeveen. Aldaar overgeladen in een bus, waar zowaar 3 passagiers in zaten. Maar de bus reed op tijd, daar kon je niets van zeggen. De bus was ook ruim op tijd in Groningen. Zit ik dus in de bus met nieuwe predikante van Groningen, Maren Overbosch-Mielke. Gezellig samen naar de kerk gewandeld. De dag begon, zoals alle buitendagen, met een dienst waarin ook het heilig Avondmaal werd gevierd en waarin de cantorij een heel groot aandeel had in de liturgie.

Na de viering werden we naar de Lutherzaal verwezen, waar koffie/thee en wat lekkers klaar stond.

Daar deed de voorzitter van de KR de verrassende mededeling, dat het museum waar we heen zouden gaan, drie dagen terug had laten weten, dat ze gesloten waren. Dus hij was toen aardig “pissig” geweest, maar hij moest wat anders opzoeken. Dat is goed gelukt. Het grafisch museum in Groningen was open en wilde ons heel graag ontvangen. Maar eerst de wandeling naar het restaurant waar we de lunch zouden gebruiken. Hoe warm het was en hoe ver, ook weer naar het museum, weer een stevige tippel.

Dus na de lunch, in restaurant “de Sleutel”, waarin zich een voormalige Rooms-katholieke schuilkerk bevindt, zijn we dus grafisch gegaan.

De schuilkerk in “de Sleutel” is kleiner en lager dan onze consistoriekamer. Maar was herkenbaar aan het symbool in het plavond. Dat zelfde symbool zit bij ons op de witte antependia. Het eten was voortreffelijk, een lunchbuffet, met een heerlijk soepje vooraf. Een heel bijzondere ruimte met allerlei schilderijen en andere bezienswaardigheden.

In het grafisch museum werd de groep in tweeën gedeeld, één deel ging een stadswandeling maken, de anderen gingen zich in het museum vermaken.

De kinderen werden aan hun eigen workshop gezet en de volwassenen die dat wilden, konden boven schilderen, stempelen enzovoort.

Het was er heerlijk koel, na al die wandelingen wilde ik alleen maar zitten en kijken. Dat lukte prima.

En na afloop daar, bleek het nog maar een paar minuten naar de kerk terug voor de afsluitende vesper. Daarin ging voor ds. Peter de Crom uit Leeuwarden. Het was een heerlijk moment om weer even bij te tanken.

Daarna weer terug naar het station, naar de bus, die mooi op tijd naar Hoogeveen vertrok, de trein in naar Meppel alwaar mijn trouwe brik stond te wachten. Al met al een zeer geslaagde buitendag. Volgend jaar weer. Waar? Dat hoor ik in de vergadering in september pas.

Agnes



Dit is de voorkant van de lutherse kerk in de Haddingestraat in Groningen. Het gebouw doet niet erg kerks aan, zo te zien. Maar ook dit was ooit een schuilkerk. Het is nu een kerk, waar allerlei activiteiten worden gehouden. Hier is de zwaan afgebeeld in een gevelteken.

Lutherdag 2017, in Utrecht

Alles is anders dit jaar, dus ook de Lutherdag. Normaal houden we die op de laatste zaterdag in oktober, maar dan zijn we in Wittenberg, waar het allemaal begon. Dus hebben we gekozen voor de dag van de Augsburgse Confessie. Dat is morgen, zondag 26 juni, dus doen wij het vandaag, 25 juni 2017

Zo begint de tekst op het programma voor de Lutherdag. We komen in de ELK in Utrecht samen. Dit keer was ik het eerste binnen en kon dus goed zien wie er deze dag mee kwamen vieren.

Eerst een viering met Heilig Avondmaal, met vier “heren”.

Ds. Perla Akerboom, ds. Andreas Wöhle, ds. Erwin de Fouw en ds. Catrien van Opstal.

De organist was Sebastiaan 't Hart, die de viering begeleide.

De sprekers deze dag waren dr. Dick Akerboom en dr. Andreas Wöhle, de eerste over de kleine wereld van Maarten Luther en de tweede over de grote wereld van Luther.

Twee heel boeiende lezingen, die ik niet na kan vertellen, maar de essentie van Dick Akerboom was wel, dat Luther een kind was van zijn tijd. Met alles wat hij zei en schreef was hij een middeleeuwer. Dat hij met zijn kritiek op de kerk ook de verandering in de tijd inzette, dat heeft hij zelf nooit geweten. Ook Erasmus en Calvijn passeerden de revue, maar Luther was de man van de verandering.

Dat de kerk nu een wereldkerk is, dat vertelde Andreas Wöhle. Hij was terug van de assemblee van de lutherse Wereldfederatie in Namibië. Hij heeft het aantal wel genoemd, hoeveel lutherse kerken er zijn, maar exact weet ik het niet. Ze zijn ook niet allemaal aangesloten bij de LWF. Maar zo'n 76 verschillende lutherse kerken waren er vertegenwoordigd.

Andreas Wöhle heeft ons het lied van de wereldfederatie laten zingen. Het was voor ons in het nederlands vertaald. Het klonk goed. Op tijd weer terug naar huis, met herinneringen aan een geweldig fijne dag.

Agnes.

Ook dit was ooit een schuilkerk, met een zwaan in de gevel. Ook deze kerk wordt nu voor heel veel activiteiten opengesteld.



EEN LIED OVER DE TIEN WOORDEN

(tekst: Irene Bultjes-Faber, melodie 'Geest van hierboven'
lied 675, nlb)

Tien oude woorden in ons herboren
als model voor een vrij bestaan.
Woorden van leven aan ons gegeven
om voorgoed mee op weg te gaan.
Zij brengen zegen op onze wegen:
het leed geleden, leven in vrede
wordt ons hier aangezegd. Halleluja!
Toekomst gekomen, weg om te dromen
om te geloven, de dwang te boven.
Alleen God brengt terecht. Halleluja!

Gods beeld niet stollen om mee te sollen.
Zelf beeld zijn van gerechtigheid.
Gods Naam niet noemen om te verbloemen
eigen schuld of nalatigheid.
Werken aan één stuk, leven in tijdsdruk,
dat mag je breken door al je weken
één dag in rust te gaan. Halleluja!
Jouw wereld weefden die voor jou leefden;
draag mee hun zorgen. Mensen van morgen
weven jouw voortbestaan. Halleluja!

Bedwing je woede, bedenk het goede
voor de zon 's avonds ondergaat.
Laat niemand sterven door te bederven
dat wat elk mens ter harte gaat.
Wat je geloofde, hoopte, beloofde
aan wie je lief is, jouw kameraad is,
dat komt in trouw tot bloei. Halleluja!
Stelen en liegen, al dat bedriegen,
kun je vergeten door goed te weten:
in eerlijkheid is groei. Halleluja!

Alles of niets zijn, hebben of blut zijn,
afgunst brengt vrijheid in gevaar.
Want alle mensen hebben ook grenzen.
Gunnen is dan een groots gebaar.
Het goede leven is ons gegeven
in de Tien Woorden die Mozes hoorde.
Vrijheid vindt daar haar thuis. Halleluja!
Woorden die spreken als levensteken
gaan met ons mede, brengen de vrede
van God in ieder huis. Halleluja!





EVANGELISCH LUTHERSE GEMEENTE KAMPEN

*** Uitnodiging Barbecue ***

Hierbij willen we u van harte uitnodigen voor een gezellig samenzijn in de vorm van een barbecue op zaterdag 8 juli a.s.

Deze barbecue is een initiatief van de activiteitencommissie van de Evangelisch Lutherse Gemeente Kampen maar met nadruk ook bedoeld voor alle leden van de VVH en de Doopsgezinde Gemeente.

Tijdens deze barbecue willen we namelijk graag het glas heffen op de fijne samenwerking die we ook dit afgelopen jaar weer hebben gehad. En met elkaar ook vooruit kijken naar het komende jaar.



Het programma op 8 juli

16:00 inloop & ontvangst

17:00 start barbecue

20:30 afsluiting

De Locatie

Gebouw IJclub VZOD

Beneluxweg 86 te Kampen

Eigen bijdrage

Graag vragen we u een bijdrage in de kosten van € 7,50. Deze kunt u op de dag zelf voldoen. Kinderen tot 12 jaar kunnen kosteloos mee barbecueën.

Opgave

U kunt zich opgeven door onderstaande strook in te vullen. U kunt deze aan Helma of Leo geven tijdens een van de komende diensten. Of in de doos achterin de Lutherse kerk deponeren. U kunt Leo of Helma ook bellen of mailen:

- Mail: commissielutherse@outlook.com
- Tel: 06 – 5780 7303 (Helma) of 06 – 2486 6303 (Leo)

Wij hopen van harte dat u erbij bent op 8 juli!

De activiteitencommissie

-----"-----"-----"-----"-----"-----"-----"-----"-----

Uw naam:

.....

Uw kerk:

.....

Aantal volwassenen:

Aantal kinderen:

Dieetwensen:

.....



Notulen van de gemeente-avond, gehouden 29 mei 2017 in de E.L.Kerk te Kampen

1. Welkom door de voorzitter en opening, hij memoreert de afwezigheid van Jan en Ineke Broekhuis. Daarna leest hij het "Liefdeverhaal", 1 Korinthe 13, vertaald door Karel Eijkman, uit het NLB. We zingen met elkaar lied 513: 1 uit het NLB.
2. Notulen van 2016: deze komen in Contact, per ongeluk niet meegenomen in het pakket stukken.
3. Jaarverslag secretaris 2016: Er wordt gevraagd naar het aantal diensten per jaar. Moet in het verslag. Dit wordt vermeld in het jaarverslag diaconie, omdat van daaruit ook de preekbeurten vermeld worden. Maar voor volgend jaar: dan komt het ook in het verslag van de secretaris. Het verslag wordt goedgekeurd.
4. Jaarverslag diaconie 2016: Bij het onderdeel kerstpresentjes: dit keer zonder Betteke Bruil de Wit, maar Marie en Gerrit Schreurs, Ineke Beens en Klaasje Bossink. Het bezoeken van gemeenteleden, niet alleen door Betteke Bruil de Wit, maar ook Jeannet Kuper, Inge Golhof en Agnes Fossen. Verder wordt het verslag, na enige toelichting, goedgekeurd.
5. Financieel jaarverslag diaconie 2016: wordt goedgekeurd.
6. Jaaroverzicht 2016 kerkrentmeester: Hierbij een compliment voor de kosters, Marie en Gerrit Schreurs, voor hun gastheer- en gastvrouwschap. Er komt uitleg van Stefan Renkema en Cor Jutten, ook over het eigen vermogen, over reserveringen voor onderhoud enz. Voor wat betreft subsidies: hiervoor zijn we naar de kerkenradendag in Nieuwkuijk geweest. Daar is uitgelegd het hoe en wat voor subsidies. Er zijn namelijk verschillende fondsen voor de verschillende soorten subsidie, die er aangevraagd kunnen worden.
7. Kascontrolecommissie: zij stelt de gemeente voor de stukken over 2016 goed te keuren en de KR te dechargeren. Dit wordt door de gemeente overgenomen.
8. De voorzitter bedankt de heren voor hun werk in de commissie: beiden blijven zitten voor de controle van de stukken over 2017.
9. **Nieuwe KR-leden: Cathien Steen-met bijzondere opdracht> de contacten ELG -VVH, Maarten Bondzio>algemeen, Coos Visser>algemeen. Marleen Haring, nu KR-lid met bijzondere opdracht, wordt algemeen KR-lid. Cor Jutten: Het voorstel voor deze benoemingen, uitwerken met een formele aankondi-**

ging. Dat voorkomt problemen. Het zal in Contact gepubliceerd moeten worden. De gemeenteleden hebben dan de kans om te reageren.

10. Cathien Steen licht haar functie toe, onder anderen het afstemmen van de preekroosters van de VVH en de ELG. Rinus van Warven legt uit, dat het ook is om elkaar te versterken. Er wordt ook medegedeeld, dat de Doopsgezinde Gemeente is opgeheven. De samenwerking met de VVH willen we verder intensiveren. De aanwezigen spreken unaniem een groot draagvlak uit voor verdere samenwerking. We willen in ieder geval praktisch samenwerken. Of één en ander leidt of moet leiden tot verdere juridische samenwerking, kunnen we nu niet overzien. Dit zijn altijd moeilijke en ingewikkelde processen. (Onder andere doordat de ELG lid is van de PKN en de VVH een kerkhoudende vereniging is.)

Cathien Steen geeft aan: Ga er ook eens kerken.

De samenwerking tussen de ELG's van Kampen en Zwolle: deze gaat door.

11. Hanzedagen: zondag 18 juni is er bij ons geen dienst. De Hanzemarkt staat ook bij ons voor de kerkdeur. Met de herrie van de markt is het niet prettig. De kerk is zaterdag 17 juni en zondag 18 juni a.s. wel open, er worden lezingen en workshops gegeven, concertjes van Sara van de Brink. En zaterdagochtend een repetitie van Con Spirito.

We zijn bezig met een invaliden-opgang, er zijn verschillende mogelijkheden, we moeten de voor ons beste eruit zien te zoeken.
8 juni: barbecue.

12. Rondvraag:

De grond naast de kerk? Die is van ons en dat blijft voorlopig ook zo.

De geluidsinstallatie: Daar wordt aangewerkt.
Avondmaal: Geen ouwel meer, de laatste keer, (uit een nieuwe pot) was de ouwel slof, dat is niet plezierig. Stefan Renkema geeft aan dat hij met alle plezier brood bakt. En op verzoek van enkele gemeenteleden: eerst in de kring en dan de tafel gereed maken.

Lydia Winkler: Blijf ik collecteren, ook als er nieuwe diakenen zijn? Ja, dat blijft.

Marie Schreurs: Nieuwe antependia: kosten per stuk € 700,00. Deze worden slecht, vooral de witte.

Daar moeten we als KR eerst wel heel goed over nadenken.

13. Hierna sluit de voorzitter de vergadering.

14. Korte pauze, daarna laat Rinus van Warven het hebreuws alfabet rondgaan. Iedere letter wordt verbeeld in een schilderij. Hij legt hierbij uit, wat geschilderd is, wat de schilder van de betekenis van de letters verbeeld heeft. Want iedere letter is ook een symbool voor een begrip. Het is heel boeiend om dit de horen en te zien.

15. Hierna, voor allen welthuis.

Belangrijke adressen:

Organisten

Dhr. A. de Hoop
038 3327629
adehoop11@hetnet.nl

Dhr. M. Oranje
038 3317668
maarten.oranje@home.nl

Dhr. B. Thijs
038 3375084
g.thijs@live.nl

Bankrekening kerk
Girorekening kerk
t.n.v.

NL33ABNA0596938160
NL58INGB0000884586
Evang. Lutherse Gem.
Kolk 33
8266 JN Kampen

Girorekening diaconie,
Diaconale commissie,

NL61INGB0007828762
Jacob Catsstraat 399
8265 XV Kampen

Penningmeester
diaconie

Mevr. E.E. Bruil de Wit
038 3324045
cygne1@telfort.nl

Collectant diaconie

Mw. L. Winkler

Kindernevendienst

Mw. B. Kuper
038 3338175
babettekuper@hotmail.com
Mw. H. Klein
Mw. C.C. Broekhuis
Mw. M. Rosendaal

Coördinatie bezoekgroep

Mw. I. E. Golhof

Redactie Contact

Mw. A.E. Fossen-Amptmeijer

Website

www.lutherinkampen.nl

E-mail webmaster

cgmjutton@live.nl