

# Evangelische Lutherse Gemeente Kampen



48e jaargang

**CONTACT**

nr.14 juni 2009

GA WEER OP WEG

Ga weer op weg,  
je hart vol licht,  
geboren uit het vergezicht  
dat openbloeit op elk moment  
waarop je echt je Zelf herkent.

Bewaar de stilte die geneest  
en adem vrede door Gods geest,  
heb mededogen met wat leeft  
en ga een weg die toegang geeft.

God geve jou een overvloed  
aan liefde, wijsheid, vrede moed;  
doordat Hij – wat jou ook bezwaart –  
de vlam diep in jouw hart bewaart.

W. Edwin van Kol



## **Kerkgebouw**

Burgwal 85  
8261 ES Kampen  
038-3323917

## **Koster**

Fam. G. Schreurs  
Oosterholtseweg 35  
8271 PS IJsselmuiden  
038-3320341  
gschreurs@vodafonevast.nl

## **Pastoraal werker**

Mevr. M. Zielman  
Boslaan 25  
8253 AG Ketelhaven  
0321-318950  
marijkezielman@hetnet.nl

## **Samenstelling van de kerkenraad**

### Voorzitter, ouderling

Mevr. C.C. Broekhuis-Bosman  
de la Sablonnierenkade 17  
8261 JP Kampen  
038-3333255  
ccbhoekhuis@live.nl

### Diaken

Mevr. E.E. Bruil- de Wit  
Jacob Catsstraat 399  
8265 XV Kampen  
038-3324045  
cygne1@tiscali.nl

### Secretaris, diaken

Mevr. A. Fossen-Amptmeijer  
B.H. Spijkerweg 26-28  
7715 PW Punthorst  
0529-482013  
ae.wfossen@hetnet.nl

### Ouderling met speciale aandacht voor de jeugd

Dhr. M. van Leerdam  
Brigittenplein 9  
8265 KG Kampen  
038-3310885  
mvleerdam@hotmail.com

Ouderling,  
kerkrentmeester

Mevr. B. Swartz v. d. Wolde  
Lindelaan 25  
8253 AB Dronten  
0321-338262  
hansswartz@wanadoo.nl

Ouderling,  
kerkrentmeester

Dhr. S. Renkema  
Kolk 33  
8266 JN Kampen  
038-3338175  
stefanrenkema@hotmail.com



## **Praktische informatie over de diensten**

- De diensten beginnen om 10:15 uur, tenzij anders aangegeven.
- Wanneer het voor u op enigerlei wijze moeilijk is om op eigen gelegenheid naar de kerk te komen, dan kunt u contact opnemen met de diaconie. Zij zoeken dan een mogelijkheid om u te halen en te brengen.

<b>Datum</b>	<b>Voorganger</b>	<b>Organist</b>	<b>Kinderneven dienst</b>
28 juni St.Jan	Drs. K. van Warven	Ad de Hoop	Diana van der Weerd
12 juli	Mw.A.M. Zielman	Ad de Hoop	Jeanette Kuper
26 juli	Mw. G. Broekhuis- Leusink	Bob Thijs	Willy de Vries
9 augustus	Dr. J.J.H.Bras	Maarten Oranje	Babette Kuper
23 augustus Heilig Avondmaal	Drs. K. van Warven	Ad de Hoop	Wendy Boerma
6 september	Mw.A.M. Zielman	Bob Thijs	Diana van der Weerd
20 september VVH in de Lutherse gemeente	Prof.dr.H.M. Kirn	Ad de Hoop	Jeanette Kuper
4 oktober Oogstdienst	Mw.A.M. Zielman	Bob Thijs	Willy de Vries
18 oktober	Mw.A.M. Zielman	Ad de Hoop	Babette Kuper
1 november Lutherdag/ Heilig Avondmaal	Drs. I.Fritz	Ad de Hoop	Wendy Boerma
15 november Allerzielen	Mw.A.M. Zielman	Maarten Oranje	Diana van der Weerd
29 november 1e advent	Drs. K. van Warven	Bob Thijs	Jeanette Kuper

## PINKSTEREN IN ROME

Een aantal jaren geleden was ik met vakantie in Rome. Net als alle toeristen bezochten we allereerst het grote plein met de sint-Pietersbasiliek. Deze grootste kerk van het christendom ter wereld, is van een onvoorstelbare rijkdom. Eigenlijk vond ik deze kerk niet eens echt mooi: het was me te overdadig!



Maar toen zag ik het Pantheon, een romeinse tempel. Ze staat midden in de oude stad en is gebouwd in het begin van onze jaartelling. Deze tempel maakte een diepe indruk op mij. Aan de buitenkant ziet het er niet opzienarend uit. Maar de binnenkant is prachtig! Het heeft een doorsnee van 45 meter en is ook 45 meter hoog. Marmeren vloeren, mooie schilderijen op de wanden en een fraai dak, dat de vorm heeft van een koepel.

Wat onmiddellijk op valt is dat het binnen heel licht is. Als je naar boven kijkt zie je hoe dat komt: in de ronde koepel van het dak is een open ruimte in de vorm van een cirkel van 9 meter in doorsnee. Als een geopend oog, een open venster op de hemel.....

Het geopende oog laat licht binnen, en frisse lucht...

Het Pantheon wordt dagelijks door duizenden toeristen bezocht en de warmte van hun lichamen en adem stijgt omhoog. En zo vormt zich boven het open oog een warme stroom die de eventuele regen laat verdampen, nog voor ze beneden is, (behalve bij stortregen)!

Toen ik daar zo rondliep dacht ik: dat hebben de makers 2000 jaar geleden goed begrepen: zo hoort een tempel eigenlijk te

zijn, open naar boven, naar de hemel, zodat de gebeden kunnen opstijgen....open, zodat de hemel kan afdalen naar beneden. Een tempel die een open verbinding vormt tussen beide werelden: de goddelijke en de menselijke....

En dan komt in Rome de zondag van Pinksteren!  
Toeristen komen nietsvermoedend naar het Pantheon en zien dat er buiten een aantal brandweerauto's staat geparkeerd. Brandweermannen in vol ornaat staan ernaast. Sommigen vragen zich af of er brand is, of wateroverlast..... Dan gaan ze naar binnen.  
Net als ieder ander die er voor het eerst komt worden ze overweldigd door de schoonheid en verwonderen ze zich over het open venster in het dak, staan ze sprakeloos in deze prachtige ruimte die baadt in een zee van licht.  
Ter gelegenheid van Pinksteren speelt een orkest en is er een koor dat liederen zingt.....



En dan gebeurt het: buiten geeft de brandweercommandant een sein:  
De slangen worden gericht op het open oog in het dak en dan stroomt het naar binnen: een zee van....rozenblaadjes: tongetjes als van vuur....en al die rozenblaadjes dwarrelen neer op de mensen, die hun handen ophouden om ze te vangen en de blaadjes vormen een dik tapijt op de marmeren vloer en de mensen raken verrukt van dit schouwspel en ze beginnen met elkaar te praten: de Japanner met de Engelsman, de Duitser met de Mexicaan en allen zijn diep ontroerd door het gebeuren.  
Rozenblaadjes: tongetjes, als van vuur....neerdalend uit de hemel...en er ontstaat een geest van warmte, liefde en licht... mensen die vlammen. Een geest van saamhorigheid en vreugde!  
En is dat niet de bedoeling van Pinksteren?

Ik wens u allen een goede zomertijd toe,

*Marijke Zielman*

## Overzicht bezigheden Diaconie 2008

In 2008 hebben we gecollecteerd voor:

Kerk in Actie - twee maal

Werelddiakonaat - twee maal

En ook een maal voor ons adoptiekind Lucy in Oeganda

Uw diaconie verzorgde Paas- en oogstpresentjes voor ouderen. Enkele gemeenteleden kregen i.v.m. ziekte een bloemetje, ter bemoediging en als groet. Daarnaast werd een bloemetje van de altaartafel gebracht aan hen die een 'kroonjaar' bereikten. Door Marie Schreurs werden uit naam van ons alle jarigen bedacht met een verjaardagskaart, waarvoor zij van harte bedankt wordt. Ons adoptiekind Lucy ontving van ons naast de maandelijkse bijdragen twee giften. Een van ons allen als kerstcadeautje en een van een gemeentelid. Deze financiële bijdragen waren bestemd voor een nieuw matras en een klamboe. Dat is door ons per e-mail aan D.H.I. kenbaar gemaakt, het stond, vernamen wij, op het verlanglijstje van Lucy.

Wij verzorgden de bloemschikking op de Altaartafel en legden het Paarsepad uit in de Adventstijd, evenals de aankleding in de Passie- en Paastijd.

Voor ons waren Marie en Fleur aanwezig bij de jaarlijkse vergadering van de gezamenlijke kerken. Daar wordt besloten welke kerkelijke gemeente dit jaar de kerstpresentjes verzorgd die in de week voor kerst worden rondgebracht aan (voor ons) bewoners van de Vijverhof.

Wij besloten als diaconie, dat in 2009 giften, al of niet in de vorm van geld of bijvoorbeeld voedselpaketten worden verzorgd en gedoneerd aan de Voedselbank in onze stad. Dit o.a. omdat wij zo af en toe vernemen dat zij het meer nodig hebben dan wij. En wij verzorgden zoals elk jaar het preekrooster. Dat is heel plezierig om te doen maar soms (achteraf) wat lastig. Zo las u al in Contact; u verwacht Rachel en krijgt Lea. Dat komt doordat sommige voorgangers/predikanten zich om wat voor reden dan ook afmelden, helaas.

Marie en Fleur dank voor de inzet voor de gezamenlijke kerken, Marie voor het verzorgen van de verjaardagspost.

Jelle de Vries hartelijk dank voor het openstellen van de kerk op

de Ui(t)dagen.

En op Monumentendag en Orgelpad. Ook Gerard Keyl, die helemaal uit het Hoge Noorden overkomt om ons bij staan. En de organisten die zo vriendelijk zijn om naast de soms erg hard spelende landgenoten (men komt echt uit het hele land!) hun vrije zaterdag door te brengen. Ik vind het altijd heel gezellig en fijn daar bij aanwezig te zijn. De aanvragen de kerk open te stellen in 2009 zijn al weer binnen, zonder jullie inzet en aanwezigheid, ik moet er niet aan denken.

*Agnes & Betteke*

## **Ledenadministratie ELG Kampen**

Per 1 mei 2009 wordt de ledenadministratie bijgehouden door Ineke Broekhuis. Ingeval van verhuizing of als er wijzigingen zijn in de persoonlijke omstandigheden of gezinssamenstelling, dan kan dit aan haar worden doorgegeven, bij voorkeur per mail naar [ccbhoekhuis@live.nl](mailto:ccbhoekhuis@live.nl) Indien dit niet mogelijk is kan het ook per telefoon 038 3333255.

## **Uit de kerkenraad**

Op 14 mei j.l. hebben we een goede en constructieve gemeenteavond gehad, waarin is besloten dat wij samen met ELG Zwolle verder zullen praten over de samenwerkingsvorm: Combinatie van Gemeenten. Op deze manier kunnen wij na de pensionering van Marijke Zielman toch een nieuwe pastoraal werker benoemen. De gesprekken zullen door Rein Loggen, lid van de Evangelisch Lutherse Synode begeleid worden. Er is duidelijk uitgesproken dat wij niet tegen een samenwerking met de andere PKN gemeentes in Kampen zijn, ook daarmee zullen wij proberen de contacten te verbeteren.

De consistorie heeft een flinke opknapbeurt gehad. We beschikken nu over een ruimte waarin het prettig is om samen te komen. Daarnaast is het voor de verhuur van de kerk belangrijk



dat de consistorie er eigentijds uitziet. De kerkenraad ziet het dan ook duidelijk als een investering voor de toekomst, evenals de restauratie van het torentje.

Van de classis Kampen hebben wij toestemming gekregen om één afgevaardigde naar de classicale vergadering af te vaardigen omdat onze gemeente uit minder dan 300 leden bestaat. Onze afgevaardigde is Clement Roorda.

De Regionale Buitendag N.O.Nederland die op 7 juni a.s. bij ons in Kampen gehouden wordt, is bij het verschijnen van dit Contact al achter de rug. Er hebben zich 84 mensen voor aangemeld. We hopen op een bijzondere dag met een zonnetje!

De kerkenraad heeft een gesprek gehad met de werkgroep Liturgie. Zij hebben het voornemen om, op zondagen waarop geen eredienst gevierd wordt, een aantal bijeenkomsten te organiseren in onze kerk. Er zullen andere vormen van meditatie dan de gebruikelijke, gecombineerd met kunst en muziek, gebruikt worden.

Uitdrukkelijk is gesteld dat deze diensten harmoniëren met de geest van ons kerkgenootschap. De bijeenkomsten worden volledig georganiseerd door de liturgiegroep maar vallen onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Als kerkenraad zijn we blij met dit inspirerende initiatief en wanneer de plannen daadwerkelijk geregeld zijn krijgt u hierover ongetwijfeld bericht van de werkgroep.

De website [www.lutherinkampen.nl](http://www.lutherinkampen.nl) is al langere tijd "in de lucht". Hierop staat ook het rooster met de data van alle kerkdiensten, voorgangers en de ouderling van dienst. Cor Jutte @ Zn zijn de webmasters.

Iedereen die een e-mailadres heeft en het geen probleem vindt om b.v. Contact via de e-mail te krijgen of andere informatie, graag het adres doorgeven aan Ineke Broekhuis: [ccbhoekhuis@live.nl](mailto:ccbhoekhuis@live.nl)

*Ineke Broekhuis, voorzitter*

## Impressie van de Melanchton-dag van 9 mei 2009 op Hoekelum.

Het thema van deze dag, zo stond in de uitnodiging was, “Houdt het lied gaande”.

Vanuit Punthorst, via Zwolle, naar Bennekom, naar Hoekelum getogen, waar we vrij vroeg aan komen. Twee vrouwen uit de ELG Kampen, Betteke en ondergetekende.

We worden verwelkomd met koffie/thee met een heerlijk gebakje, met het getal =15= erop. Want Melanchton, de stichting dan, is voor het 15<sup>e</sup> jaar op Hoekelum aanwezig, voor weer een inspirerende dag. Je komt veel bekenden tegen. Het is een warm onthaal.

Robert de Vos, voorzitter, heet iedereen welkom. Om het thema goed gestand te doen, is de schriftlezing lied 225 en de meditatie lied 175. Alles wordt dan ook vol overtuiging gezongen.

Dan de 1<sup>e</sup> lezing over het nieuwe liedboek, althans, de ontwikkeling ervan, door drs Nienke van Aniel. Haar lezing heet; “Zingt de Heer een nieuw lied”, n.a.v. psalm 67.

De nieuwe tijd vraagt om een nieuwe vertaling, vraagt om een nieuw liedboek.

Wordt het nieuwe liedboek de opvolger van het oude liedboek?

Nee, het nieuwe boek is breder te gebruiken dan alleen in de kerk, ook school, thuis, leefkringen enz.

Er is in dit liedboek een soort vernieuwing. Men put ook uit andere liturgische tradities. Het nieuwe liedboek zal meer vormen van liederen hebben. Het wordt een lied- en gebedenboek, een zang- en gebedsboek.

De 2<sup>e</sup> lezing is van ds. Fred Kalis. MUZIEK.

Van Luther: “Ein neues Lied wir heben an”, zijn eerste lied, maar het is nooit een kerklied geworden. Luther zag zichzelf niet als iemand die kerkliederen kon maken, maar binnen een jaar verschijnt er een bundel met liederen, gewone liederen. En in 1545 een bundel met 158 liederen.

Augustinus en Calvijn waren beducht voor de macht en de kracht van muziek. Daarom was er lang GEEN orgel in de kerken. Maar Luther laat onbekommerd zingen, =kinderlijke blijdschap=, zingen is: met je hele lijf bij de dingen van God zijn. Wat is er luthers aan Luther? Zijn zorgvuldigheid over de

kwaliteit, predikanten moeten kunnen zingen.

Het muzische karakter mag in onze diensten vorm krijgen. "Het beleven en waarmaken" is luthers.

De 3<sup>e</sup> lezing is van ds. Bernadette van Litsenburg.

Wij zijn een zingende kerk, dat is heel luthers. Wij vieren de liturgie, en dat is net zo belangrijk als de preek. Wij leven in de tijd van alledag en in de tijd van feest. We hebben aandacht voor het vierende element van de eredienst

Luther wilde vieren, dat moeten wij ook doen, ook met nieuwe en goede muziek.

Muziek verbreedert. Het Kyrië-gebed = een gebed over de nood van de wereld.

Dan de 4<sup>e</sup> lezing. Raymon Wimpel uit Paramaribo. Hij was de verrassing van de dag.

Hij vertelt over de geschiedenis van de ELKS, over het tekort aan predikanten. Dat hij zelf toch binnenkort zijn studie hoopt af te ronden, en te gaan werken. Hier zou hij met pensioen moeten.

Over de orichinese dingen in Suriname. Over het leven, de zorgen, de vreugde, de samenwerking.

Dat hij nu even op familiebezoek is, maar dan weer terug gaat naar zijn land.

Hoe men daar gemeenschap viert, en zingt.

Dan de lunch, op het kasteel, heel erg lekkere soepen, complimenten voor de kok, en een lunchbuffet. 't Is allemaal zo lekker, het ziet er zo goed uit. Heerlijk.

Na de lunch terug naar het Koetshuis, waar we bestikkerd worden. Rode en blauwe stippen. U snapt het al, de rode stikkers is groep 1 en de blauwe stikkers groep 2.

2 workshops: allebei ZINGEN. Workshop 1: het nieuwe zingen. Workshop 2: het oude lied.

In de eerste workshop, het nieuwe zingen oefenen we de liederen voor de vesper olv. ds. Bernadette van Litsenburg.

In de tweede, in't kasteel, gaan we terug in de tijd, olv. drs.

Robert de Vos zoeken we naar liederen die ons dierbaar zijn, of die, om wat voor reden ook, een speciale plek hebben. Ze worden genoemd, Scheepke onder Jezus hoede, Er ruist langs de wolken, Lied 463, O Heer, die onze Vader zijt, Neem heer mijn beide handen, wat één van de deelnemers ontlokt, maar graag wel weer terug, ik ben anders zo onthand. Dan psalm 42: 't Hijgend hert der jacht ontkomen. Onderwijl kijkt vanaf de muur

een hert onverstoorbaar de zaal in, hij is niet der jacht ontkomen. De meeste liederen worden gezongen, (nee, niet psalm 42). Soms helemaal ineens goed, soms toch nog even nadenken, hoe ging het ook alweer.

En dan terug naar het Koetshuis, voor de afsluitende vesper. Eerst nog koffie/thee met een koekje.

Dan de vesper, waarin de liederen gezongen worden die we geoefend hebben in de workshop.

Dan het afsluitende hapje en glaasje fris. Het is zo'n dag geweest die je koestert, zo'n gouden randje erom heen. Volgend jaar weer.

*Agnes Fossen.*

## **Regionale buitendag.**

Zondag 7 juni 2009, Trinitatis, de regionale buitendag. Vanuit Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel zijn Lutheranen in Kampen bij elkaar om een feestelijke dag te houden.

Het is nog altijd droog, als ik van huis richting Kampen rijd.

Wel heel vroeg al, want ik wil eigenlijk mijn auto bij de kerk kunnen parkeren. Maar goed ook, want op het laatste moment word ik weer op pad gestuurd om Riny de Ruiter op te halen. Maar goed, met een parkeerplekwachter, kan ik daarna mijn auto wel weer kwijt. Ik kan ook nog even van het uitzicht op onze mobiele toilet, een echte Dolco, genieten. Dan beginnen de gasten uit het noorden binnen te stromen. Een volle kerk, heerlijk samen zingen.

Een hele feestelijke dienst, waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd. De predikanten zijn ds. Chica van Dam, Zwolle en ds. Susan Freytag, Groningen. En ook de Zwolse Cantorij die het feest compleet maakt, alleen en samen met de gemeente.

Na de dienst is er gelegenheid voor koffie/thee met echte Hanoscake.

Onderwijl wordt de soep warm gemaakt, het brood en de salade neer gezet en kan iedereen lunchen.

Na de luch is mijn grote 25 ltr.pan leeg, salade op, de soeppannen van Stefan zijn leeg. Stefan heeft heerlijke soepen gekookt. 3 soorten en het ruikt allemaal even lekker.

Hierna gaan de mensen, of naar het nieuwe stedelijk museum in Kampen of men maakt een stads-wandeling, en na een kopje pep, ruilen de groepen.

Enthousiaste mensen terug uit het museum en van de stadswandeling.

Onder de gasten uit Friesland is ook ds. D. Geertsma aanwezig,

oftewel, Douwe is weer een dag in ons midden. Alsof hij nooit is weggeweest.

Als afsluiting van de dag een vesper, waarin Marijke Zielman voorgaat. Een goede, waardige afsluiting van een hele fijne feestelijke dag, waarin ik weer veel bekenden spreek, waarin je met elkaar een feestelijke dienst viert, van de lunch geniet, tijdens de vesper samen luistert, bidt en zingt.

En dan is het weer tijd voor afscheid nemen. Stefan brengt twee oudere Zwolse, vergeten, gemeenteleden naar de Venus in Zwolle. Het weer is ons goed gezind geweest, wel wat wind, maar droog. De regen komt 's avonds, als ik weer thuis ben. Het is een late regen, dus ik hoop dat ook de mensen uit het hoge noorden allemaal droog weer overgekomen zijn. Tot volgend jaar, zondag Trinitatis.

*Agnes*

## **Het collecteren met onze collectezakken met stok.**

Iedere keer als ik één van onze diakenen of onze uitzenddiaken zie manoeuvreren bij het collecteren tijdens de collectes dan heb ik toch wel een lichte bewondering dat ze eigenlijk altijd schadevrij op hun basis terugkeren.

Tot nu toe heb ik niemand met een blauw oog of bloedneus uit de meditatie zien komen dank zij een te krappe haarspeld bocht van de collectezakstok. (mooi woord voor scrabble!)

Je ziet diverse manieren van collecteren in kerken, ik heb methoden gezien met een doorgeef zak of schaal.

Een heel opvallende – die ik ook niet gauw weer vergeten zal – was tijdens onze jaren in Afrika en wel toen we in Ghana woonden. Tijdens een tocht langs de kust daar besloten we om eens een dienst bij te wonen in een leuk wit kerkje in een vissersdorpje. Dat op zich is al een hele ervaring als je als enige bleekneus daar aanwezig bent.

De totale dienst duurde heel lang want naast het preken was er ook een soort toneelstukje van elke klas van de plaatselijke basisschool en dan nog met veel dubbele klassen.

Voor het zingen na de preek werd zo hier en daar een trompet onder een wijde blouse vandaan getoverd, er kwam nog een klarinet uit de mouw en dan zingen met een werkelijk fantastisch

pallet aan stemmen.

Binnen de kortste keren veranderde de kerk in een swingende groep mensen van heel jong tot heel oud. Daar blijf je niet bij zitten.

Vervolgens kwam de collecte, die van harte door de voorganger werd aanbevolen. Er stond een grote schaal voorin de kerk.

Iedereen liep één voor één naar voren om zijn of haar gift in de schaal te leggen. Eerst kwamen de kinderen, toen de vrouwen enz.



Toen er een struise mammie ( naam voor een Ghanese zakenvrouw) met in haar omhoog gestoken hand een biljet van 20 Cedi (toen € 20,=) naar voren liep ging er een gesis van bewondering voor zo'n gulle gift door de kerk. Des te groter was de ontgoocheling voor Ineke en mij toen de betreffende dame het biljet in de schaal legde en er vervolgens doodleuk wisselgeld uit begon te halen.

Als kind, ik kom uit een gezin van 7 kinderen, herinner ik me dat mijn vader ook wel eens diaken was.

Wij zaten, zoals toen gebruikelijk, alle 7 op een rijtje met mijn moeder ergens strategisch in het midden.

Als mijn vader dan collecteerde en hij, vlak voordat hij op het eindpunt was, bij onze bank aankwam, was het een (gevaarlijk) spel van mijn broer of van mij om de pluim onder aan de zak vast te pakken. Vervolgens keek je dan om je heen of je van de wereld geen kwaad wist.

Mijn vader, die geen rel wenste, begon dan signalen naar mijn moeder te geven om hem uit zijn benarde positie te bevrijden. Vlak voordat ik een rood oor opliep van de vaste hand van mijn moeder liet je dan de pluim plotseling los waardoor de stok een ongecontroleerde slag door de lucht maakte en nog wel eens tegen het hoofd van iemand anders aankwam.

Na de dienst moest je zorgen dat je even niet in de buurt van je vader kwam omdat het voorval weinig menslievende gevoelens bij hem had gewekt.

Toch een leuke methode dat collecteren met een stok, houwen zo.

*Jan Broekhuis*

## **De Lutherhof in Amsterdam bestaat honderd jaar**

Begin juli 2009 wordt herdacht dat De Lutherhof, één van de diaconale instellingen van de Evangelisch-Lutherse gemeente te Amsterdam, honderd jaar bestaat. De Lutherhof is te vinden op het Staringplein 9 in Amsterdam Oud-West en met tramlijn 1 te bereiken vanaf het Centraal Station in de hoofdstad.

Nog steeds biedt De Lutherhof een “beschermdde woning” aan bijna zeventig vrouwen en mannen: ouderen, studenten en werkende jongeren. Er is een huismeestersechtbaar en er zijn portiers is dienst.

Om velen de kans te geven eens een kijkje in het hof(je) te komen nemen, staan de deuren op zaterdag 4 juli 2009 wijd open: “Kom maar eens kijken, waar wij wonen”, zeggen de de bewoners en het bestuur die dag tegen U.

Van 12.00 tot 16.00 uur is er “open huis” en worden er rondleidingen gegeven.

Bent U geïnteresseerd in de geschiedenis van dit hof, dan komt dat goed uit. De Lutherse kerkhistoricus Drs. Th.A. Fafié (Haarlem) schreef zojuist het boek:

### **Schuilting gezocht.**

### **De Lutherhof aan het Staringplein te Amsterdam (1909-2009)**

Het boek telt ca. 300 bladzijden en is rijk geïllustreerd. Vele foto's werden gemaakt door Anna Johannes, een beroepsfotografe en bewoonster van De Lutherhof. Ook oude foto's van een eeuw geleden werden opgenomen, als mede een opgave van archivalia en literatuur.

Het boek kan besteld worden bij de SLUB (Stichting Lutherse Uitgeverij en Boekhandel) te 's-Gravenhage, Lutherse Burgwal 7, 2512 CB 's-Gravenhage; tel. 070-3648094 of e-mail [slubdenhaag@hetnet.nl](mailto:slubdenhaag@hetnet.nl).

Het boek kost € 24,50 en kan ook op De Lutherhof zelf gekocht worden.

Voorts is er een zilveren penning geslagen ter gelegenheid van dit eeuwfeest, met afbeeldingen van de buitenkant en de binnenhof van dit gebouw. Deze penning kan in De Lutherhof worden gekocht. Er werden honderd penningen geslagen, dus voor de snelle reageerders ....

## Belangrijke adressen:

Consulent	Mevr. Ds. T.k. van Dam Tilligterbeek 42 8033 BP Zwolle 038 4550249
Organisten	Dhr. A. de Hoop 038 3327629 adehoop11@hetnet.nl  Dhr. M. Oranje 038 3317668 maarten.oranje@home.nl  Dhr. B. Thijs 038 3317039 g.thijs@12move.nl
Bankrekening kerk Girorekening kerk t.n.v.	59.69.38.160 ABN-AMRO 884586 Evang. Lutherse Gem. Kolk 33 8266 JN Kampen
Girorekening diaconie	7828762 Jacob Catsstraat 399 8265 XV Kampen
Kindernevendienst	Diana van der Weerd 038 3319577 janvanderweerd@home.nl
Koor "Le Cygne"	Mevr. E.E. Bruil de Wit 038 3324045
Redactie Contact	Egbert Jan Boerma Wendy Boerma
Redactieadres	Veenmos 181 8265 HW Kampen 038 3310724 boermaatjes@telfort.nl

**Kopijdatum**  
**4oktober**