

# Evangelische Lutherse Gemeente Kampen



---

55e jaargang **CONTACT** zomer 2015

---



*Vermoedelijk hebben we het allemaal wel begrepen:*

*Jezus is mens geworden.*

*Nu wij nog!*

*'ergens gelezen'*

## **Kerkgebouw**

Burgwal 85  
8261 ES Kampen  
Marie Schreurs : Mob : 0627620391  
(b.g.g) Mob: 0629736565

Koster: Fam. G. Schreurs  
Oosterholtseweg 35  
8271 PS IJsselmuiden  
038-3320341 mob: 0627620391  
gm.schreurs@kpnmail.nl

Predikant: Drs. K. van Warven  
Zilverschoon 33  
8265 HD Kampen  
038- 3333995/ 0631680140  
rinus@rinusvanwarven.nl

## **Samenstelling van de kerkenraad**

Voorzitter, ouderling: Dhr. C. Roorda  
Jacob Catsstraat 441  
8265 XW Kampen  
038-3326010  
clement@anthune.nl

Secretaris, diaken: Mevr. A. Fossen-Amptmeijer  
B.H. Spijkerweg 26-28  
7715 PW Punthorst  
0529-482013  
ae.wfossen@hetnet.nl

Ouderling,  
kerkrentmeester: Dhr. S. Renkema  
Kolk 33  
8266 JN Kampen  
038-3338175  
stefanrenkema@hotmail.com

Ledenadministratie: mevr. C.C. Broekhuis-Bosman  
038-3333255

Kerkrentmeester met  
bijzondere opdracht: mevr. B.M. Swartz-van der Wolde

Diaken met  
bijzondere opdracht: mevr. E.E. Bruil de Wit

## *Praktische informatie over de diensten*

De diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.

Wanneer het voor u op enigerlei wijze moeilijk is om op eigen gelegenheid naar de kerk te komen, dan kunt u contact opnemen met de diaconie.

tfn: 038 3324045 of 0529 482013

Zij zoeken dan een mogelijkheid om u te halen en te brengen.

***COPYDATUM: 1 sept. 2015***



*De kerk in Bellingwolde, met een losstaande klokkentoren, waar de ochtendviering werd gehouden als start van de buitendag. Deze hele oude kerk wordt nog iedere zondag door de PG Bellingwolde gebruikt. In de toren hangen 2 eeuwenoude luidklokken en een uit de vorige eeuw.*

## PREEKROOSTER

---

21 juni 2015: ds. H.G.T. Günther, H.A.

Organist: Ad de Hoop

K.R.lid: Clement Roorda

Kindernevendienst: Babette Kuper

5 juli 2015: drs. K. van Warven

Organist: Ad de Hoop

K.R.lid: Agnes Fossen

Kindernevendienst: Marleen Haring

19 juli 2015: drs. K. van Warven

Organist: Bob Thijs

K.R.lid: Stefan Renkema

Kindernevendienst: Marina Rosendaal

2 augustus 2015: drs. IJ. de Mol-Buizert

Organist: Maarten Oranje

K.R.lid: Clement Roorda

Kindernevendienst: Helma Klein

16 augustus 2015: ds. G. Schepperle

Organist: Ad de Hoop

K.R.lid: Agnes Fossen

Kindernevendienst: Babette Kuper

30 augustus 2015: drs. K. van Warven

Organist: Bob Thijs

K.R.lid: Stefan Renkema

Kindernevendienst: Marleen Haring

13 september 2015: drs. S. Freytag

Organist: Ad de Hoop

K.R.lid: Clement Roorda

Kindernevendienst: Marina Rosendaal

20 september 2015: drs. K. van Warven en ds. A. van der Velden

Organist: Henk van Marle

K.R.lid: Agnes Fossen

Kindernevendienst: Helma Klein

27 september 2015: ds. E. de Fouw, H.A.

Gezamenlijke dienst met Zwolle in onze kerk

Organist: Ad de Hoop

K.R.lid: Stefan Renkema

Kindernevendienst: Babette Kuper.

Deze dienst is één van de gezamenlijke diensten

in het kader van de combinatie Kampen/Zwolle



## REDACTIONEEL



Voor u het nieuwe nummer van Contact, met daarin het gedicht van Charly Chaplin, wat hij maakte bij z'n 70e verjaardag. We hebben het in de dienst gehoord, maar het is wel zeer de moeite waard om het nogeens na te kunnen lezen.

Iemand die op zo'n leeftijd, dit neer kan schrijven, is, naar mijn bescheiden mening, een gezegend mens.

U krijgt foto's en een verslag van de buitendag, van de Noordelijke Lutherse gemeenten, die echt een feestdag gehad hebben in Bellingwolde en Bourtange.

Volgend jaar kunt u allemaal de buitendag meevieren. Deze wordt dan namelijk door onze gemeente georganiseerd. Dus volgend jaar, zondag Trinitatis, de zondag na Pinksteren, de Regionale Noordelijke Lutherse Buitendag vindt dan bij ons plaats.

De startdienst dit jaar, is de eerste dienst, waarin de nieuwe voorganger van de VVH samen met onze dominee voorgaat.

En ja, u leest het goed, onze voorganger, drs. Rinus van Warven is nu officieel predikant in de PKN. Beroepbaar predikant, dat wel, maar hij zegt zelf dat hij niet uit Kampen weg wil.

Ds. Anneke van der Velden, die velen van ons gehoord en gezien hebben toen ze haar proefdienst hield in de Levensbron, is inderdaad de nieuwe predikant bij de VVH. Zij gaat samen met Rinus van Warven o.a. de startdienst leiden. Ik kijk er naar uit.

Een brief van de VVH-Kampen/NOP, over het jaarlijkse reisje, hun Buitendag zal ik maar zeggen. Lees, en als u zin heeft, meld u aan en ga mee.

Verder informatie over de "nieuwe" bezoekgroep. Jawel, ook onze dominee gaat wel op huisbezoek, maar er zijn ook gemeenteleden die zich hier voor in willen zetten. Betteke deed dat altijd al, maar alleen kun je niet de hele gemeente afreizen, dus nu met een groepje.

Verder een schrijven van de kerkenraad over één of meerdere Top2000 vieringen. Speciaal voor de jeugd, maar iedereen is welkom.

De kerkenraad heeft 2 overlijdensberichten ontvangen uit het Dienstencentrum, in Utrecht.

Het eerste bericht betrof het predikantenechtpaar ds. S.P. Siregar en mw. ds.M.Th.W. Siregar-Emck uit Amsterdam.

Het tweede bericht betrof ds. J.A. Roskam uit Den Haag..

Agnes Fossen, redactie.



De kerk vanaf de achterkant gezien.



Het kunstwerk, het staat zo mooi in deze eeuwen oude kerk



Jeannet Kuper achterste voren in de kerkbank, en hier anders om. De foto hierboven moet u eigenlijk op de website bekijken, een prachtig kunstwerk over de schepping. Vijf panelen, met een textiele kunstvorm.



Een overzicht tijdens de Westervoldse lunch in 's Lands Huijs in Bourtange..



De kerk, achter het restaurant 's Lands Huijs in Bourtange. Ook dit kerkje is nog altijd in gebruik.

Iets verder in Contact vindt u op pagina 10, een beschrijving van de dag.



Zo werd er geklauterd over de vestingwallen van Bourtange. En vanaf de wallen keek je zo Duitsland in. Het ligt letterlijk op de grens van Groningen en Duitsland. Daarom wordt er tegenwoordig met losse floddery geschoten tijdens de demonstraties. Het is zo slordig als iemand in Duitsland zo'n kogel in z'n bierglas krijgt. Weg bier, glas ook.

## Toen ik van mijzelf begon te houden

Toen ik van mijzelf begon te houden  
begreep ik dat ik altijd en bij elke gelegenheid op de goede plek ben.  
En ik begreep dat alles wat er gebeurt, goed is.  
Vanaf dat moment had ik rust.  
Vandaag weet ik dat dit 'vertrouwen' heet.

Toen ik van mijzelf begon te houden, begreep ik hoe kwetsend het voor  
een ander kan zijn als ik mijn wensen aan hem opdring  
zelfs als ik weet dat het niet het goede moment was en dat de persoon  
er nog niet klaar voor was, ook al was ik zelf deze persoon.  
Vandaag weet ik dat dit 'respect' heet.

Toen ik van mijzelf begon te houden,  
kon ik herkennen dat emotionele pijn en verdriet  
waarschuwingen aan mijn adres zijn om niet tegen  
mijn eigen waarheid in te leven.  
Vandaag weet ik dat dit 'echt zijn' heet.

Toen ik van mijzelf begon te houden,  
ben ik opgehouden met te verlangen naar een ander leven  
en kon ik zien dat alles om mij heen een verzoek tot groei was.  
Vandaag weet ik dat dit 'rijpheid' heet.

Toen ik van mijzelf begon te houden,  
ben ik ermee gestopt om mijzelf vrije tijd te onthouden  
en ook om grote projecten voor de toekomst in te kleuren.  
Vandaag doe ik alleen wat me vreugde geeft,  
waar ik van houd, waar mijn hart van opspringt,  
op mijn eigen manier en in mijn eigen tempo.  
Vandaag weet ik dat dit 'eerlijkheid' heet.



Toen ik van mijzelf begon te houden,  
ben ik met alles gestopt wat niet gezond voor me was:  
voeding, mensen, dingen, situaties,  
al die dingen die mij altijd naar beneden haalden  
en buiten mijzelf stonden.  
In het begin noemde ik dit nog 'gezond egoïsme'.  
Vandaag weet ik dat het **'eigenliefde'** heet.

Toen ik van mijzelf begon te houden,  
ben ik gestopt met altijd gelijk te willen hebben  
zodoende heb ik minder vaak ongelijk.  
Vandaag herkende ik het, het heet **'bescheidenheid'**.

Toen ik van mijzelf begon te houden,  
weigerde ik nog langer in het verleden te leven  
en me zorgen over mijn toekomst te maken.  
Nu leef ik alleen nog in dit moment, waarin alles plaatsvindt  
zo leef ik elke dag en ik noem het **'bewustzijn'**.

Toen ik van mijzelf begon te houden,  
herkende ik dat mijn manier van denken me ellendig en ziek kan maken.  
Toen ik de kracht van mijn gevoel opriep,  
kreeg mijn verstand er een belangrijke partner bij.  
Vandaag noem ik deze verbintenis **'wijsheid van het hart'**.

Wij hoeven niet bang te zijn voor nog meer discussies, conflicten  
en problemen met onszelf of met anderen, want zelfs de sterren botsen  
soms met elkaar en dan ontstaan er nieuwe werelden.  
Vandaag weet ik **'dit is het leven!'**.

*Charlie Chaplin op zijn 70ste verjaardag, 16 april 1959*

## *Buitendag van de Lutherse Gemeenten in het Noorden van ons land.*

Zondag 31 mei 2015, zondag Trinitatis, waren wij met negen gemeenteleden naar de Buitendag van de Lutherse Gemeenten in Noord Nederland.

Na een autorit van een uur en drie kwartier, werden we in Bellingwolde ontvangen met koffie en Groninger koek.

Daarna een fijne vertrouwde, Lutherse dienst in de vroeg middeleeuwse Magnuskerk in Bellingwolde. We vierden hier ook samen het Heilig Avondmaal in een grote kring.

Na afloop van de dienst reden we in 'colonne' op weg naar een luxe Westervoldse koffietafel in Bourtang.

Aansluitend kregen we een rondleiding in en om het vestingstadje uit de 16e eeuw, Bourtange, door een in stijl geklede dame.

Een wandeling langs en op beschermende walen en diverse opgestelde kanonnen.

En exercitiepeloton, gekleed als in die tijd, demonstreerde o.a. roer- en kantschieten en de pieken.

Het was een dag met een Gouden randje, genieten was het, samen met tachtig Lutheranen als één grote familie!

*Betteke.*



## *Van de Kerkenraad*

Dit keer een paar praktische ditjes en datjes van de Kerkenraad en een kort inkijkje in waar we mee bezig zijn geweest.

We hebben onze jaarlijkse gezamenlijke vergadering gehad met onze Zwolse collega's. Over en weer informeerden we elkaar waar we mee bezig zijn. Altijd goed om dit soort zaken uit te wisselen. Verder zijn de gezamenlijke diensten afgesproken. Op **27 september 2015** is er een gezamenlijke viering met avondmaal in Kampen. U kunt dit ook op de website van de ELG Zwolle nalezen. Op 2 oktober 2016 zal dan een gemeenschappelijke viering met avondmaal in Zwolle gehouden worden. Wat betreft de dienst van 2 oktober 2016 in Zwolle: we zullen zorgen dat er genoeg auto's rijden, dus iedereen die wil kan naar de dienst. Geef wel even bij een van ons aan dat je volgend jaar naar Zwolle wil en graag met iemand wil meerijden.

Verder hebben we twee maal vergaderd met het bestuur van de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden (ze hebben geen kerkenraad) over verdergaande

samenwerking. De Doopsgezinden zijn hier natuurlijk ook van harte bij uitgenodigd, maar zij krijgen dit niet bemenst. Maar ze worden wel op de hoogte gehouden. De gesprekken met de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden lopen als vanouds in goede sfeer. Doel is om samen ons (vrijzinnige maar ook Lutherse) geluid goed te klinken in Kampen. Dat willen we doen door samen activiteiten te organiseren (hier is de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden erg actief in en met de Levensbron beschikken ze hiervoor ook over een prima locatie), gezamenlijke diensten te houden en na te gaan of we ook onze diensten meer op elkaar kunnen afstemmen. Naar aanleiding hiervan een paar vragen:

1. Wie wil helpen startdienst voorbereiden?
2. Wie wil helpen met het vorm geven van de activiteiten uit onze activiteitengids als meditatie, de gespreksgroep, filosofisch cafe, zinweb en dergelijke?

Heb je vragen of wil je wat doen, neem dan contact op met een van de kerkenraadsleden.

Dan de gemeenteavond: buiten de zakelijke dingen heeft Rinus ons ook een voorproefje gegeven van een Top200 dienst. Dit wordt een aanvullende dienst op een zondagmiddag. We vragen hulp bij organisatie daarvan. Wie wil? Ook hierover kan je informatie opvragen bij Rinus, Agnes, Stefan of mij

Op de gemeenteavond kwam ook nog even de nieuwsbrief aan de orde die elke zondag wordt uitgedeeld. Die wordt op prijs gesteld, en eigenlijk zouden een aantal van degenen die op de gemeenteavond waren deze ook gemaild willen krijgen. Dat kan natuurlijk. We zullen een lijst in de kerk leggen waarop mensen hun e-mailadres kunnen zetten en die zullen dan ook elke keer de nieuwsbrief thuisgestuurd krijgen. Maar we blijven hem ook uitdelen in de kerk natuurlijk. Via het e-mailadres kunnen we ook, als je aangeeft dat te willen, andere informatie delen als de stukken voor de gemeenteavond en dergelijke.

Tenslotte: we zijn nu ook actief op facebook en twitter. Onze facebookpagina heet 'Luther in Kampen' en onze twitteraccount 'Luther-in-Kampen'. We merken dat zo ons gezicht laten zien effect heeft. Wel is het belangrijk dat zoveel mensen als mogelijk ons 'liken' en volgen, dus 'like' en 'volg' ons alstublieft. Voor alle duidelijkheid: onze aanwezigheid op de sociale media is aanvullend op wat we al doen, het zal niets vervangen.

En een aller aller laatste bericht: Cathien Steen heeft zich aangemeld als (gast)lid van onze gemeente. Ze kerkt al een tijd bij ons en is ook actief, dus eigenlijk hoeven we haar niet meer welkom te heten. Toch doen we dat natuurlijk na deze stap. Cathien, fijn dat je er bent en bij ons blijft!

Namens de kerkenraad, Clement Roorda

Vragen of tips, schiet ons aan in de kerk, of bel of mail een van ons.



Eind 2014: We reden van de boot af, Texel op en dit was het eerste bord dat we tegenkwamen. 'O ja hoor...' reageerde ik, 'van wie is dat eiland? Van hem, zijn familie, de inwoners, toeristen, alle Nederlanders, buitenlanders, wereldbewoners.....?'

'Zie het zo', zei mijn echtgenoot, 'iemand heeft het nodig gevonden dit bord te maken. Heeft 's avonds in een schuurtje gezeten, planken gezaagd, letters uitgemeten, heeft getimmerd, geverfd, gelakt, is met een grondboor in de weer geweest om palen in de grond te krijgen. Het moet stabiel staan in de storm. En als je meer wilt weten, ga je er maar heen...'

Ik zweeg. We waren er ook al voorbij.

*Inge*

*Misschien hebt u ook een dergelijk bord gezien ergens onderweg, of weet u er een te staan? Maak als het kan een foto en stuur deze op naar Agnes Fossen, dan wordt de foto geplaatst in Contact.*

### **Bezoekgroep:**

*Gedag zeggen*

*Hoi*

*Je medemens zien*

*heeft tijd nodig om te groeien*

*om te leren*

*om te leven*

*( Hub Crijns )*

Een aantal jaren geleden kende onze kerk een bloeiende bezoekgroep. Iedereen die om wat voor reden ook behoefte had aan contact, kreeg van tijd tot tijd een bezoekje. Op een enkel initiatief na, is deze bezoekgroep verdwenen. Onlangs hebben enkele dames besloten een nieuwe bezoekgroep op te starten. Omdat het goed is verbinding te houden met elkaar, ook al kom je weinig of niet meer in de kerk. Het kan zijn dat u binnenkort benaderd wordt voor een afspraak. U kunt aangeven of u een bezoek op prijs stelt of niet. Misschien weet u iemand die graag bezoek wil hebben? Geeft het door aan Agnes Fossen, adres: zie kerkenraad in Contact.

*Inge van Gol.*

.....



*Even iets geschreven, totaal onverwacht, zomaar een kaartje, omdat iemand aan je dacht....*

Ook in onze gemeenschap gaan mensen trouwen, worden kinderen geboren, overlijden mensen of worden ze ziek. Maar soms worden deze gebeurtenissen niet bekend en klinkt af en toe: 'O joh.... dat wist ik helemaal niet.' Daar willen we wat aan doen. Vanuit onze kerk willen we als groet een kaartje sturen naar iedereen die dat nodig heeft, in trieste of spannende tijden, maar ook bij vreugdevolle gebeurtenissen. U kunt namen van uzelf of anderen doorgeven aan Betteke Bruil de Wit: Tel: 038 3324045



Ook het gedicht op de volgende bladzijde, heeft met dit onderwerp te maken.

## *Aandacht*

*Aandacht is een variatie van liefde.  
Ze is een geschenk dat je ontvangt  
en geven kunt.  
Ze is niet alleen op zichzelf gericht.  
Ze ziet ook de ander.  
Ze verspreidt licht.  
Ze heeft fantasie en is verrassend.  
Ze haalt mensen uit de schaduw.  
Ze is attent en creatief.  
Ze denkt aan wie gemist wordt.  
Ze kan stil zijn.  
Maar ook stem geven  
aan wat vergeten wordt.  
Aandacht is voedsel voor de ziel.  
Onmisbaar als de liefde.*

*Tekst: Marinus van den Berg*

De dames van de bezoekgroep zijn:  
Inge van Gol,  
Betteke Bruil de Wit,  
Marleen Haring,  
Jeannet Kuper en  
Agnes Fossen.

Meldt het één van ons als u bezoek wilt  
of iemand weet, die wel bezoek zou  
moeten krijgen.  
Want kijk, zo'n vriendenkring geeft  
warmte en verbinding.



## Diaconie

Voor u de inkomsten en uitgaven van de diaconie over de maanden maart, april en mei.

Inkomsten kas:	collecten	€ 172,26
	giften	5,00
uitgaven kas:	bloemen	€ 90,95
	voor gemeenteleden	
	postzegels verjaardagspost	69,00
	Gift Hopice de Schelp, Zaandam	50,00
	diversen	5,50
inkomsten bank:	giften	€ 197,64
uitgaven bank:	Garuda House Bali	€ 30,00
	Luthers Genootschap hulp Nepal	150,00
	Kistje Madonna	40,00
	Kinderen in de Knel	30,00
	Bankkosten	25,79

*Betteke,  
penningmeester diaconie*

Betteke schrijft ons het volgende:  
*Mijn hartelijke dank voor de bloemen  
van de Altaartafel die ik voor mijn  
verjaardag mocht ontvangen.*

*Betteke.*

P.S. Betteke doet verschrikkelijk veel in de gemeente, bij voorbeeld het verzorgen van de bloemen voor iedere dienst. Zorgen dat Maria op de altaartafel staat, tijdens de dienst, en haar weer terug leggen in de kluis na de dienst, zorgen voor het collectegeld en de betalingen die de diaconie moet doen en ga zo maar door. Zij regelt ook naar wie de bloemen gaan, en ze zal ze nooit aan zichzelf toedelen.

Dat heeft de kerkenraad dus nu gedaan aan haar.

Als nog van harte, ik hoop dat de bloemen lang gestaan hebben.

*Agnes*



# Vrouwen als u en ik.

## Eva

Toch weer een keer gelezen in het boek van mevrouw A.M. de Moor-Ringnalda. En zoals de titel aangeeft nu over de hele schepping op de kop gezet zou hebdat ook echt zo? Dat heb ik me altijd al afge-niet alleen het stuk van mevrouw de Moor ge-Genesis. En dan kom ik al snel hele vreemde dingen tegen als je het boek geloven moet. Want Eva werd volgens deze schrijfster extra hard gestraft. Zij had namelijk geen voorbeeld voor de opvoeding van haar kinderen, want Eva had geen moeder.....



**Eva.** De vrouw die ben. Maar was vraagd. En ik heb lezen, maar ook

Hoezo, geen moeder. Dan moet mij maar eens uitgelegd worden, waar de vrouw van Kaïn vandaan kwam. Waarom Kaïn een teken van God kreeg, zodat "niemand" hem zou doden. Hij vestigt zich in Nod, bekent zich aan zijn vrouw en deze wordt zwanger. En niemand gaat mij nu wijsmaken dat Kaïn een nichtje of een achternichtje tot zijn vrouw koos.

Nee, Kaïn gaat naar Nod. Een stad in de buurt waar hij zijn broer Abel doodde. Natuurlijk was Eva verdrietig, maar dat er helemaal niemand was, waarmee zij kon praten, dat is voor mij onwaarschijnlijk. Ik weet wel, er wordt in het begin niet over andere mensen gesproken, alleen over 'Eva en Adam'. Twee mensen die een afspraak hadden met God. Maar in de bijbel zijn er meer mensen die een afspraak met God hadden, er wordt op dat moment niet over andere mensen geschreven. Kijk maar bij het verhaal van Abram en Saraï en bij het verhaal van Maria en Jozef. Eigenlijk wordt Jozef doodgezwegen, tot ze hem toch even nodig hebben. Want Jezus moest wel een vak leren. En een vak leerde je van je vader in die tijd. Kaïn werd landbouwer, Abel werd veehoeder. Hoezo, geen voorbeelden? Zowel Abel heeft zijn vak geleerd van een oudere en Kaïn ook. Alleen heeft Eva wel ontdekt dat haar oudste zoon een niet zo'n makkelijk mens was, de jongste van de twee was veel meegaander. Maar hoe was de verhouding tussen de beide broers? Ook dat wordt niet in Genesis beschreven. Maar was Abel echt een lieverd-je? Of wilde hij z'n broer wel eens plagen, als zijn offer weer werd afgewezen en dat van hem niet. Nee, ik weet het, het staat niet in Genesis. Maar als ik het verhaal lees, is niets menselijks deze mensen vreemd. Eva krijgt vele kinderen, dus Adam doet, wat des mensen is. Hij verwekt bij Eva nakomelingen. Er staat ook dat Kaïn veel nakomelingen zal krijgen. En dan schrijft mevrouw de Moor: Wat moet dit voor ons aller moeder geweest zijn. Eén zoon gevluht, één zoon dood, en dan nog weer kinderen krijgen. Volgens de schrijfster: Zonder met andere vrouwen te kunnen praten over kinderen krijgen en groot brengen. Maar ze geeft wel aan dat het nageslacht van Kaïn zich sterk uitbreidde! Hoe dan? is mijn vraag, als Eva en Adam echt de eerste, dus eenzame mensen op aarde waren!



En hoezo, haar zonde en schuld levensgroot zien? Ik lees dan toch liever het verhaal van Cathleen Matthews, "En God zong....., een scheppingsverhaal waarin God met zijn mensen meegaat en zijn lied aan hen meegeeft!"



Geén appelboom, er wordt in Genesis niet over een appelboom gesproken, maar over een vruchtboom. En hoezo slang? Wat dat betreft is er een prachtig antwoord van de joodse geleerden op de vraag of de slang kon spreken. Het antwoord luidt: "De slang heeft geen handen, dus hij kan niet spreken".



*Deze imposante boom is een vijgenboom. Die komt voor mij meer in de buurt van de boom in het centrum van de hof van Eden. Dit is een BOOM met hoofdletters. En de vruchten van die boom zijn zoet, lekker, kleverig, en zeer zeker de moeite van het zondigen waard. In de joodse "bijbel" komt helemaal GEEN zondeval voor, die is pas sinds het concilie van Nicea, ergens 400 na Christus, in onze bijbel ingekomen, door de toenmalige kerk"vaders". Konden ze de vrouwen beter onder de duim houden.*

Agnes.

*In het begin lag de aarde verloren,  
in het begin in de duisternis;  
God sprak zijn woord en het licht werd geboren,  
't licht dat vandaag de dag nog is.*

*In het begin riep God de mensen tot leven,  
in het begin was het woord in hun mond.  
Wat was het goed om op aarde te leven,  
wat was God blij dat de wereld bestond.*

## *Van de VVH, Kampen en Noordoostpolder.*

Betreft het jaarlijkse reisje van de VVH-Kampen/NOP

1 juni 2015

Geachte belangstellende,

Een traditie is er om in ere gehouden te worden. De traditie van de afgelopen jaren waar we nog steeds met genoegen aan terugdenken, maar ook een traditie waar we weer naar uitkijken. We kijken er naar uit omdat het de gelegenheid is om elkaar, als leden en belangstellenden van de VVH-Kampen/NOP, weer te kunnen ontmoeten en gezellig bij te praten.

**Het jaarlijkse VVH-Kampen/NOP reisje is weer in aan-  
tocht, en wel vrijdag 3 juli 2015.**

Ook dit jaar willen we u als leden en belangstellenden van harte uitnodigen om met ons op reis te gaan.

We gaan richting de provincie Friesland en wel naar Sneek en Joure. En met het feit dat meerdere leden minder mobiel zijn geworden stappen we weer op de boot en kunnen we zittend alles wat aan ons voorbij gaat, rustig bekijken. Ook in het museum hoeft u niet veel te lopen.

We hopen dat velen van u, als voorheen, weer van de partij zullen zijn. De kosten voor dit uitstapje bedragen voor de leden van de VVH-Kampen/NOP € 15,00 en voor belangstellenden € 20,00 p.p.

De bus staat in Kampen om 10.15 uur bij Burg. Berghuisplein, terug om 17.00 uur

en in Emmeloord om 11.00 uur bij De Smeden (Nagelerweg), terug om 16.00 uur.

U kunt zich opgeven bij Jannes en Lammy Bosker via e-mail:  
l.h.dillingh@home.nl of tel: 0527-201895 en mobiel 06-48372000.

**Opgave uiterlijk voor 26 juni 2015.**

Bent u minder goed ter been en wilt u graag gehaald en gebracht worden, geeft u dat dan even bij opgave door?

We hopen velen van u weer te mogen begroeten en maken er samen een fijne dag van.

Met vriendelijke groeten

J.A. Bosker



Vertrek uit Kampen.

Via Emmeloord gaat de reis door naar Sneek. Bij aankomst gaat u aan boord van een rondvaartboot van rederij Van der Werf, waar u wordt ontvangen met een heerlijk kopje koffie of thee met een echt Fries Duumke. Deze tocht voert u 2 uur lang over de Friese meren en wateren.

Tijdens deze mooie tocht krijgt u een broodjeslunch aangeboden met soep en een kroket.

Nadat u weer bent aangemeerd in Sneek gaat de reis verder naar Joure, waar zich het Joure museum bevindt, een verrassend groot en veelzijdig museum. Hier maakt u onderleiding van een gastvrouw, onder meer kennis met de geschiedenis van koffie en thee, al 260 jaar geproduceert door het Jouster bedrijf “Douwe Egberts”.

Het museum bezit daarnaast een grote collectie Friese klokken en er zijn werkplaatsen van drukkers, de koffiebrander, klokkenmaker, koperslager, theepakker en zilversmid.

In het museumwinkeltje “De Witte Os” waant u zich even terug in de tijd. Hier worden versgebrande koffie, losse soorten thee, polkabrokken, zoethout, anijs en vele andere spullen verkocht in authentieke puntzakjes.

In het Koffie- en Theehuis kan er in de voormalige tuinkamer met aangebouwde serre, genoten worden van 2 heerlijke kopjes Douwe Egberts koffie of thee met Fries gebak. In de tuin is bovendien een rustig terras, waar een kastanje als natuurlijke parasol dient.

Vertrek via Emmeloord naar Kampen.

Thuiskomst Kampen.

Sneek, de Waterpoort



Joure, De Witte Os

# Impressie van de Melanchtondag op Hoekelum.



In april was er de jaarlijkse dag op Hoekelum van de stichting Melanchton, waar ik dit keer samen met Betteke heen ben gegaan. Haar in Zwolle bij het station opgehaald en samen naar Bennekom. De reis ging voortreffelijk, mooi weer, en lekker vroeg bij Hoekelum aankomen dus. Drs. Robert de Vos zei dus lachend, "We zijn nog niet eens open!" Maakt niets uit, want er komen nog veel meer mensen binnen lopen. Van Richard, één van de werknemers op Hoekelum, een kop thee gekregen, met wat lekkers. En dus een plekje gezocht. Deze dag ging over de transities in de zorg, wat diaconiën daaraan bij kunnen dragen. Dat wordt niet alleen financieel bedoeld, ook "in het er zijn, een luisterend oor hebben, een helpende hand, enz....." Maar dan kom je hele gekke dingen tegen, ik mocht een familielid niet spuiten voor haar diabetes, terwijl ik toch echt ervaringsdeskundig ben. Een voormalig politica van de partij 50+, mw. mr. Martine H.H. Baaij-Timmerman en mw. Willy Meijnhardt, Kerk in Actie, afdeling diaconaat van het landelijk bureau van de PKN, de twee spreeksters deze dag. Allebei heel bevlogen in hun verhaal. Maar bij het vragenstellen achteraf, bleek mij, dat mw. Baaij er heel goed in was, om antwoord te geven op een vraag die niet gesteld was. De vraag die wel gesteld was, juist... niet. Heeft ze waarschijnlijk toch goed geluisterd naar meneer Rutte. Mw. Meijnhardt uit Utrecht kon op sommige vragen ook geen antwoord geven, want daar was dan nog te weinig over bekend. Uiteindelijk heeft de regering er al heel lang over gesproken, maar het is pas 1 januari dit jaar 2015 ingegaan. De lezingen op zich waren wel boeiend. Er werd ook verwezen naar diaconale platforms, dat we daar eens aan moesten denken. Maar hoe de transitie in de zorg nu precies uit gaat pakken, daar is eigenlijk nog niets van bekend, het is nog maar net overgeheveld naar de gemeenten. En iedere gemeente mag zelf weten hoe ze het geld gaan gebruiken.

Maar daar hebben we vorig jaar in de lezingen al heel wat over te horen gekregen. Dan blijkt wat in de ene burgerlijke gemeente heel goed werkt, in een andere helemaal niet van de grond komt. En ja, er wordt steeds meer een beroep gedaan op familie, vrienden, burens, bekenden enz.

Maar de p.... is in deze tijd: èn man, èn vrouw werken. Dat wilde de overheid zo graag. Maar mensen kunnen maar op één plek tegelijk zijn. Mantelzorgers zijn dus over het algemeen ouderen. Zelf ben ik bijna 20 jaar mantelzorger geweest voor mijn buurvrouw, heel zwaar C.O.P.D. Met maar één zoon, en die woonde nou juist niet in de buurt, maar in Brisbane. Wat doe je dan? Helpen, uiteraard. Of hele jonge mensen, nog wel op school maar al heel verant-

woordelijk voor broertjes, zusjes en een zieke moeder bijvoorbeeld. Het ouderwetse verzorgingshuis, dat mag c.q. kan niet meer in deze tijd.

Tussen de beide inleidingen: de lunch.

De lunch op het kasteel was, zoals gewoonlijk, voortreffelijk. Heerlijke soep, een glas drinken, wat, als je dat wilde, regelmatig werd bijgevoerd. En een heerlijk warm en koud buffet.

Dit keer had de voorzitter, zowel bij de opening als bij de sluiting van de dag iets minder onbekende liederen gekozen uit het nieuwe liedboek, in de opening lied 650: De aarde is vervuld van goedertierenheid, en tijdens de sluiting lied 995: O Vader trek het lot u aan van allen die door u bestaan. En zonder begeleiding werd er heel goed gezongen.

En dan na afloop nog even netwerken. Dat kon nu wel, want mijn jaarconcert was pas een week later.

*Agnes Fossen.*

*De illustratie aan het begin van dit artikel is een portret van de naamgever van de Stichting, Philip Melanchthon.*

*Hier wordt een huis voor God gebouwd  
waar mensen samen komen  
en waar hij zelf aanwezig is  
om onder ons te wonen.  
Hier wordt een boek opengelegd  
en klinken goede woorden  
van God die van de mensen houdt  
en die naar ons wil horen.  
Hier wordt een tafel aangericht  
om Jezus te gedenken  
die voor ons leven en geluk  
zich weg heeft willen schenken.  
Hier delen wij het levensbrood  
en worden nieuwe mensen:  
de aarde wordt een vredeshuis,  
vervuld van oude wensen.*

Tekst: Henk Jongerius, uit Tussentijds, lied 4.

## Top 2000 dienst

Als Kerkenraad denken we regelmatig na over hoe we vernieuwend kunnen zijn zonder onze waardevolle Lutherse traditie geweld aan te doen. Initiatieven als de lezingen van de Rode Draad en het Kinderkerstfeest zijn hier wat ons betreft mooie voorbeelden van. Het trekt mensen naar onze mooie kerk die er normaliter niet zouden komen. En in sommige gevallen voelen deze mensen zich zo thuis dat ze besluiten om ook onze zondagse erediensten, al dan niet met enige regelmaat, te bezoeken.

Tijdens de gemeenteavond hebben we de aanwezigen een voorproefje gegeven van een zogenaamde 'Top 2000 dienst'. In zo'n dienst worden popmuziek en kerkdienst met elkaar gecombineerd. Het idee van de Top2000-kerkdiensten is bedacht door dominee Kaj van der Plas (Eelde-Paterswolde) en dominee Fred Omvlee (Marine en MijnKerk.nl). „Popmuziek en kerk versterken elkaar,„ zegt dominee Fred Omvlee. „Popmuziek is een sterke drager van emoties en herinneringen en verdient een plaats in de kerk. De Bijbel staat vol soul in de Psalmen, blues in de klaagliederen, lovesongs in het Hooglied, gospel in de evangeliën en rock 'n roll in Openbaring'."

Afgelopen jaar zijn ruim 35 van deze Top 2000 diensten georganiseerd en de reacties daarop zijn voornamelijk positief tot zeer positief. Alle kerken die een dergelijke dienst hebben georganiseerd, geven aan in ieder geval aan dat ze hiermee nieuw publiek hebben mogen begroeten.

Komend jaar willen ook wij in onze kerk een Top2000 dienst organiseren. Hierbij is het idee om met name de jeugd vanaf 12 jaar een belangrijke stem te geven in de samenstelling van de liturgie. Deze dienst zal overigens worden georganiseerd op een 'lege' zondag en dus niet in plaats komen van een bestaande eredienst. U hoort hier binnenkort meer over!

Spreekt het idee u aan en/of wilt u wellicht een bijdrage leveren? Schiet dan gerust Rinus, Clement, Agnes of Stefan aan!





## Geest

Geest, ik hoor je stem in de wind  
en je adem geeft leven  
aan de hele wereld, luister naar mij.  
Ik ben zo vaak klein en zwak.  
Dan heb ik jouw kracht nodig en jouw wijsheid.  
Laat me toe dat ik wandel in je schoonheid  
en dat mijn ogen gevestigd blijven  
op de rode en paarse vlammen  
van de ondergaande zon.  
Geef aan mijn handen respect voor de dingen  
die jij voor mij hebt geschapen,  
en geef aan mijn oren een grotere gevoeligheid  
voor de klank van je stem...

Geest van de schepping  
zend mij de warmte van je zuidenwind  
die me tot rust brengt.  
Beur mij op en koester mij als ik moe ben en kil.  
Omhels me zoals de zachte bries  
de bladeren van de bomen streelt,  
en zoals jij die schenkt aan de hele aarde,  
schenk ook aan mij jouw warme adem  
die me stimuleert om dichterbij jou te komen en bij jouw warmte...

Geest, til me op tot bij jou  
dat mijn hart je mag ontvangen  
en bij jou zijn in jouw heerlijkheid.

Gebed naar Kard. Daneels  
gelezen in de oecumenische dienst 2e pinksterdag in de Buitenkerk

## Belangrijke adressen:

Organisten	Dhr. A. de Hoop 038 3327629 adehoop11@hetnet.nl
	Dhr. M. Oranje 038 3317668 maarten.oranje@home.nl
	Dhr. B. Thijs 038 3375084 g.thijs@live.nl
Bankrekening kerk Girorekening kerk t.n.v.	NL33ABNA0596938160 NL58INGB0000884586 Evang. Lutherse Gem. Kolk 33 8266 JN Kampen
Girorekening diaconie	NL61INGB0007828762 Jacob Catsstraat 399 8265 XV Kampen
Diaconale commissie	Mevr. E.E. Bruil de Wit 038 3324045 cygne1@tiscali.nl
Collectant	Mw. L. Winkler
Kindernevendienst	Mw. B. Kuper 038 3338175 babettekuper@hotmail.com
Redactie Contact	Agnes Fossen-Amptmeijer Adres-zie kerkenraad.
Website E-mail webmaster	www.lutherinkampen.nl cgmjutton@live.nl