

Evangelische Lutherse Gemeente Kampen



56e jaargang **CONTACT** zomer 2016



Lieve God,

Lees mijn zwijgen lange lege regels lang

Lees mij met andere ogen.

NLB, blz 1416

Corja Menken-Bekius



Kerkgebouw

Burgwal 85
8261 ES Kampen
Marie Schreurs : Mob : 0627620391
(b.g.g) Mob: 0629736565

Koster: Fam. G. Schreurs
Oosterholtseweg 35
8271 PS IJsselmuiden
038-3320341 mob: 0627620391
gm.schreurs@kpnmail.nl

Predikant: Drs. K. van Warven
Zilverschoon 33
8265 HD Kampen
038- 3333995/ 0631680140
rinus@rinusvanwarven.nl

Samenstelling van de kerkenraad

Voorzitter, ouderling: Dhr. C. Roorda
Jacob Catsstraat 441
8265 XW Kampen
038-3326010
clement@anthune.nl

Secretaris, diaken: Mevr. A. Fossen-Amptmeijer
B.H. Spijkerweg 26-28
7715 PW Punthorst
0529-482013 mob: 0623534064
ae.wfossen@hetnet.nl

Kerkrentmeester,
: ouderling: Dhr. S. Renkema
Kolk 33
8266 JN Kampen
038-3338175
stefanrenkema@hotmail.com

Ledenadministratie: Mevr. C.C. Broekhuis-Bosman
038-3333255

Kerkrentmeester met
bijzondere opdracht: Mevr. B.M. Swartz-van der Wolde
Diaken/ouderling met
bijzondere opdracht: Mevr. E.E. Bruil de Wit
Mevr. M. Haring-Töpfer

Praktische informatie over de diensten

De diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.

Wanneer het voor u op enigerlei wijze moeilijk is om op eigen gelegenheid naar de kerk te komen, dan kunt u contact opnemen met de diaconie.

tfn: 038 3324045 of 0529 482013

Zij zoeken dan een mogelijkheid om u op te halen en weer thuis te brengen.



COPYDATUM: 1 september 2016



Tijdens de dienst met ds. Peter Hoekstra uit IJsselmuiden sierde deze bloemrijke regenboog de altaartafel. Er achter de de bloemen die Betteke Bruil de Wit meekreeg voor haar verjaardag, en het vele werk wat ze doet voor de zondagse vieringen. Bekijk de mooie kleuren op de website.

PREEKROOSTER

26 juni 2016: mw.ds. H.G.A.J. Günther-van Dijk
Organist: Bob Thijs KRLid: Stefan Renkema
Kindernevendienst: Babette Kuper

10 juli 2016: Vakantierooster, drs. K. van Warven
Organist: Ad de Hoop KRLid: Agnes Fossen
Kindernevendienst: Marina Rosendaal

17 juli 2016: Vakantierooster, VVH

24 juli 2016: St. Jan; Vakantierooster, drs. K. van Warven
Organist: Bob Thijs, KRLid: Clement Roorda
Kindernevendienst: Jeannet Kuper

31 juli 2016: Vakantierooster, VVH

7 augustus 2016: Vakantierooster, dr. J.J.H. Bras
Organist: Maarten Oranje KRLid: Stefan Renkema
Kindernevendienst: Agnes Fossen

14 augustus 2016: Vakantierooster, VVH

21 augustus 2016: Vakantierooster, mw. drs. IJ. de Mol –Buizert
Organist: Ad de Hoop KRLid: Agnes Fossen
Kindernevendienst: Marina Rosendaal

4 september 2016: Startdienst, drs. K. van Warven en mw. ds. A. v.d. Velde
Organist: Ad de Hoop KRLid: Clement Roorda
Kindernevendienst: Helma Klein

18 september 2016: drs. K. van Warven
Organist: Bob Thijs KRLid: Stefan Renkema
Kindernevendienst: Marina Rosendaal

2 oktober 2016: prof. dr. R. Roukema, gezamenlijke dienst met ELG Zwolle
Organist: Ad de Hoop KRLid: Agnes Fossen
Kindernevendienst: Helma Klein

16 oktober 2016: drs. K. van Warven
Organist: Bob Thijs KRLid: Clement Roorda
Kindernevendienst: Babette Kuper



REDACTIONEEL

Het nieuwe nummer van Contact ligt nu voor u.

Hierin vindt u: verhalen, parabels, gedichten en gebeden. Verder de cijfers van de diaconie, die er met de gemeente-avond wel van 2014 maar niet van 2015 waren.

Ook een brief van de synodale commissie: die handelt over de synodeverkiezingen die plaats gaan vinden en hun beslag moeten krijgen in 2017.

Bericht van de kerkenraad, van de diaconie, en de jaarcijfers van de diaconie over 2015. Het verslag van de Melanchtondag, en een heel bijzondere brief van de heer Henk Bastiaans uit Loenen.

We hebben in Kampen de Regionale Noordelijke Buitendag gevierd. Als ik dan in het boek lees, wat de mensen erin geschreven hebben, dan is het een heel goede dag geweest, waar voor iedereen wel iets te genieten was. Een geweldige catering, ongekende talenten in onze gemeente. En de mensen die deze dag vorm gegeven hebben, een heel groot compliment. Stefan Renkema en Betteke Bruil de Wit hebben hier voor ons allemaal een feest op "poten" gezet.

We krijgen nog een heel bijzondere viering, een stilteviering. Hoe het vorm gaat krijgen, dat weet ik niet, maar het zal best een heel goede viering worden. Fannie en Rinus staan daar voor in. Als u dit leest is de viering reeds geweest, 19 juni, 's middags om 15.00 uur in de kerk.

Op dit moment, dat ik dit schrijf, niet zulk lekker weer, het onweert en het regent, maar wel de vakanties in het vooruitzicht. Hopelijk, als u met vakantie gaat, schijnt de zon, kunt u genieten van iets heel anders dan uw tuin thuis. En voor de mensen, die thuis blijven, ook voor u een plezierige tijd gewenst, met lekker weer, om in de tuin lekker een kopje koffie/thee te kunnen drinken, en van de zon te kunnen genieten.

Voor de vakantietijd is ook het vakantierooster met de VVH weer ingesteld. U kunt dus altijd naar de kerk, als u dat wilt. De VVH en de ELG wisselen elkaar deze weken af.

Lees tijdens uw vakantie, of onderweg, lied 416 uit het nieuwe liedboek maar eens. Dat wens ik u toe de komende tijd.

Agnes Fossen,
redacteur.

PS: Er is altijd kindernevendienst, ook al staat er niet altijd naam bij. Er is altijd iemand die het oppakt.



MEDITATIE



In de dienst van 12 juni j.l. werden er twee parabels en het scheppingsverhaal van Cathleen Matthews gelezen, (dit laatste vind u in Contact, lente 2014). We laten u nu de beide parabels lezen en het gedichtje van Toon Hermans.

Alle verhalen gaan over gaven die de mens heeft, speciale gaven. Deze vind je vooral in het scheppingsverhaal.
Maar nu eerst:

De bakker en de boer

Een bakker kreeg boter van een boer en de boer brood van de bakker. Na een tijdje viel het de bakker op dat de stukken boter van de boer, die drie pond zouden moeten wegen, steeds lichter werden. Zijn weegschaal gaf hem gelijk en hij klaagde zijn boterleverancier aan bij de rechter.

Uw stukken boter zouden niet het vereiste gewicht hebben, zei de rechter tegen de boer. Dit stuk zou drie pond moeten wegen, het weegt echter veel minder.

Dat is uitgesloten, meneer de rechter, zei de boer, ik heb het elke keer nagevogen.

Misschien kloppen uw gewichten niet, meende de rechter.

Hoezo gewichten, vroeg de boer stomverwonderd. Ik heb helemaal geen gewichten, die gebruik ik nooit.

Maar waar weegt u dan mee als u geen gewichten heeft, vroeg de rechter. Heel eenvoudig, zei de boer, ik krijg mijn brood van de bakker en hij krijgt boter van mij. Een brood weegt drie pond dus leg mijn boter links op de weegschaal en een brood rechts en zo weeg ik dat af.

Nu dan Toon:

Toon Hermans

Als ik

Als ik alleen maar was
Een kop op een karkas
Had mijn bestaan geen zin
Goddank er zit iets in

Ik weet niet hoe het heet
Een ziel? een kern? een pit?
Mijn moeder zei: "t is God
Die ergens in ons zit..."

Maar soms voel 'k me zo leeg
En onze lieve Heer
Van wie mij werd verteld
Vind ik dan nergens meer

Maar als ik op een dag
Wat naar de bloemen kijk
Dan denk ik telkens weer..
Mijn moeder had gelijk!

En tot slot het verhaal van de steenhouwer, hij moest veel leren, voor hij ontdekte wat zijn gave was:

Het verhaal van de steenhouwer – Multatuli

Er was eens een steenhouwer in Japan, hij is ontevreden met zijn werk omdat het weinig verdient en omdat hij niets te vertellen heeft. Op een dag, als de Japanse steenhouwer aan het werk is, komt de keizer voorbijgereden. Jaloers kijkt de steenhouwer naar de keizer en zegt: "Ik wou dat ik de keizer was, dan ben ik de machtigste." Dan verschijnt een tovenaars en die zegt: "Zoals u wenst, zal het gebeuren."

De volgende ochtend wordt de steenhouwer wakker in het paleis en beseft dat zijn wens is uitgekomen. Het eerste dat hij doet is op een ritje gaan. Als door de brandende zon zijn dragers het niet meer kunnen volhouden, kijkt hij op naar de zon en zegt: "De zon, die spot met mij, hij is nog machtiger dan ik. Ik wou dat ik de zon was." Dan verschijnt de tovenaars weer en zegt: "Zoals u wenst, zal het gebeuren."

Dan verandert hij in de zon. Hij laat het land onder hem verschroeien en voelt zich het machtigste van alles. Maar dan schuiven er stormwolken onder hem door. Het land onder de wolken is nu beschermd tegen zijn brandende zonnestralen. Kwaad zegt hij: "Die stormwolken spotten met mij, zij zijn machtiger dan ik! Ik wou dat ik die stormwolk was." Dan verschijnt de tovenaars weer en zegt: "Zoals u wenst, zal het gebeuren."

Hij verandert van de zon tot een stormwolk. Nog machtiger dan de zon verwoest hij het land met windvlagen en de gewassen en de grond spoelt weg door zijn overvloedige regen. Alles breekt en spoelt weg door hem, behalve de rotsen, die blijven gewoon staan. Kwaad kijkt hij op de rotsen neer en zegt: "Die rotsen spotten met mij, zij zijn machtiger dan ik. Ik wou dat ik die rots was." Dan verschijnt de tovenaars weer en zegt: "Zoals u wenst, zal het gebeuren."

Zo verandert hij van een stormwolk tot een rots en weerstaat hij alle stormen en rivieren. Maar op een ochtend komt er een steenhouwer langs. Hij hakt grote stukken uit hem (de rots) en loopt weer weg. "Die steenhouwer spot met mij," zegt hij kwaad, "hij hakt mij aan stukken. Hij is machtiger dan ik. Ik wou dat ik een steenhouwer was." Dan verschijnt de tovenaars weer en zegt: "Zoals u wenst, zal het gebeuren."

Dan verandert hij in een steenhouwer, net zoals hij was. Hij verdient weinig, maar hij voelt zich wel gelukkig, ook zonder veel rijkdom en macht.

DIACONIE

Inkomsten en uitgaven van de diaconie over maart-april en mei 2016.

Kas In:

collecten	€ 313,12	
Giften	8,95	€ 322,07

Kas Uit:

Stille gift	€ 361,95	
Onkosten	71,76	€ 433,71

Bank In:

Gift	€ 31,76	
Paascollecte	133,88	€ 165,64

Bank Uit:

Garuda House Bali	€ 60,00	
Kinderen in de Knel	30,00	
Cordaid	50,00	
Stichting Light for the World	50,00	
PKN quotum	24,79	
Kosten ING	28,53	€ 243,32

	in	uit
	€ 487,71	€ 677,03



Het volgende gedicht, op pagina 9, werd mij aangereikt door Betteke Bruil de Wit.
Het past ook mooi bij de parabels en verhalen van de meditatiepagina.

Verlangen

Het verlangen om te vluchten in schoonheid

- dat te uiten in geluiden,
dat te vatten in een beeld,
vrij te maken in beweging,
of te vormen met de vingers -
mag er zijn in iedereen.

Dit verlangen weekt ons los van
alle dwingende stramienen,
leert ons kleuren buiten lijntjes,
plaatst ons buiten alle kaders,
stuwt ons op naar nieuwe hoogten,
doet ons voelen dat we leven.

Het verlangen wordt gevoed in deze wereld
die van waanzin aan elkaar hangt,
die verwacht, verzielt, versplintert
destructief en ongehinderd
bressen slaat in broze peilers;
zorgt voor onverkozen pijn.

Dat verlangen laat ons ruimte om te dromen
geeft ons voeding om te komen
tot het mooiste wat in mensen
kan ontstaan en mag ontkiemen:
sterker, vrijer en ten diepste
een zingeving aan het zijn..

VAN DE KERKENRAAD

Een kort bericht van de Kerkenraad. We zitten vlak voor zomerperiode, en gaan voor het eerst de afgelopen periode afsluiten met een gezamenlijke barbecue. Ook de leden van de VVH en de doopsgezinden zijn hiervoor uitgenodigd. Ik weet nu natuurlijk nog niet hoe de barbecue zal zijn maar ik wil nu al wel met name Leo, Helma en Sylvia hartelijk bedanken voor hun inzet hiervoor. Fijn dat gemeenteleden zich ook hiervoor inzetten.

De Regionale Buitendag zit er weer op. Ik wil iedereen bedanken die heeft geholpen deze te organiseren. Ook een dank aan de VVH is op zijn plaats voor de verleende gastvrijheid. En het was absoluut niet tevergeefs, want de reacties van alle bezoekers waren zondermeer positief.

Als kerkenraad zijn we heel blij dat Marleen ons wil versterken. Marleen zal zich vooral richten op de lokale samenwerking van de Evangelisch Lutherse Gemeente Kampen met de andere kamper kerken en de gemeente Kampen. We zijn daar erg blij mee. Marleen heeft al een jaar meegelopen met de kerkenraad en we hebben er alle vertrouwen in dat zij ons kerkje zal helpen te doen wat we willen doen.

De gemeenteavond van 2016 zit er weer op, we waren niet met heel veel, maar het was wel een mooi en goed gesprek. Vanwege de ziekte van Biebejan moeten we de financiële stukken nog afregelen. U hoort daarover nog van ons.

En het is al weer een tijdje geleden, maar ik ben blij dat onze mooie kerk dit jaar weer onderdeel was van de kunstroute door Kampen "Weg van Kunst". Moor dat we zo onze kerk kunnen openstellen voor alle Kampenaren.

Tenslotte nog iets over de visitatie: deze is positief verlopen. De kerkenraad heeft de gesprekken met de visitatoren als opbouwend en stimulerend ervaren en we denken dat we ook een goed beeld van de gemeente hebben kunnen schetsen: een actieve gemeente, langzaam groeiend, die inwoners van Kampen en omstreken wat te bieden heeft.

Dit is de laatste Contact voor de zomer periode. Namens de kerkenraad wens ik allen een goede tijd, waarin we hopelijk kunnen genieten van heerlijk weer.

De mensen die op vakantie gaan wens ik een goede reis en natuurlijk weer een veilige thuiskomst en ik hoop dat iedereen, of je nu weggaat of niet, kan genieten van deze mooie periode.

Namens de kerkenraad, Clement Roorda

Vragen of tips, schiet ons aan in de kerk, of bel of mail een van ons.

~~~~~  
Nog twee mails die bij de kerkenraad binnenkwamen en die we u niet willen onthouden:

De eerste is van **ds. Erwin de Fouw, Vlaardingen**

Beste Stefan:

Ik wil jou en de hele gemeente nogmaals danken voor het mooie afscheid in woord en gebaar, afgelopen zondag. Ik was erdoor geroerd, temeer daar ik het niet had verwacht. Ondanks de weemoed die we zullen voelen is er toch vooral de warmte waarin we verbonden blijven.

hartelijke groeten,  
Erwin.

De tweede is van **ds. Peter Hoekstra, IJsselmuiden**

Hoi Betteke,

ik vond het fijn bij jullie. Er gaat een rust en toewijding uit van de kerk. Ik proefde veel aandacht en ook onuitgesproken respons. Wat mij betreft mag dit vaker. Viel niemand over het feit dat ik oorspronkelijk baptist ben? Leuk dat er ook mensen uit mijn patiëntenkring zaten die anders nooit in de kerk komen, het evangelie is niet aan plaats gebonden. Hopelijk heeft deze morgen mensen dichter bij hun verbondenheid met God gebracht, dan overstijgt het de zondag en hebben mensen ook door de week een echo ervan. De bloemen waren prachtig, kun je er nog een foto van maken, ik had geen telefoon bij me. Ik had Maarten nog even willen bedanken, zijn spel was mooi en stijlvol.

Groet, Peter

PS: De foto van de bloemen, vind u voorin Contact op blz. 3. redactie.

## Van de lutherije.....



Enkele weken geleden bevonden wij ons op Texel, in Den Hoorn. Dit keer had ik de stamboom van oma's kant bij me. De voorfamilie blijkt nagenoeg allemaal Texels te zijn. Omdat de kerk altijd dicht is, maakte ik een afspraak met de koster. Hij opende de kerk en gaf ons een privé rondleiding. De oudste muur stamt uit 900, maar in 1649 is de kerk na zware storm en half weggeblazen te zijn, hersteld tot wat het nu is. Het interieur ademt de sfeer van lang vervlogen tijden en je wordt vanzelf stil en ingetogen bij het zien en ervaren van zoveel historie en rust die de kerk uitstraalt. Onder het balkon hangt een oude tekst: Maeckt in Gods huis doch geen gedruijs , maer wilt stil weesen...'

Vanaf het begin was de witte toren van de kerk een baken voor de zeelui, die in de middeleeuwen, de Gouden eeuw en daarna de mannen naar huis leidde. Nu schijnt er een licht vanaf de toren. Gedruijs genoeg tijdens de reformatie op Texel. Iedereen die de bestaande kerk ter discussie stelde was voor het gemak "van de lutherije" en riskeerde zware boetes, lijfstraffen of zelfs de doodstraf. Voor Karel V, Philips II en Margaretha van Parma, bekend uit de geschiedenis, een lucratieve tijd.

Eind 1500 werd het wat beter. De eerste officiële dominee, die door geldgebrek niet betaald kon worden, kreeg zijn toelage uit de katholieke parochiekas en in de eeuwen daarna trouwde katholiek met protestant met doopsgezind, het maakte niet meer uit. De koster nam ons mee naar een dikke eiken deur, waarachter zich een kluis bevond. Hij haalde er oude kerkboeken uit. 'Wie wil je weten?' was zijn vraag. "Maartje uit 1670", antwoordde ik. Ze trouwde in alle eer en deugd, maar haar kinderen kregen haar achternaam. De koster zocht het op en daar stond ze, in een rij met geboren en gedoopte kinderen.

Zonder Maartje, zou ik er niet zijn. En de oude namen komen tot in onze generatie terug. Als enige in de familie ben ik 'van de lutherije', de rest ging een andere weg, maar om met de koster te spreken: 'Het maakt niet uit'.....

*Inge*



### *Kerck-gangs Vrucht (1659)*

*Terwijl dat Esau in het velt  
het wilt-gedierte netten stelt  
en loopt om iet te schieten  
is Jacob in sijns vaders huys  
(Een huys dat heylig is en kuys)  
Om segen te genieten:  
Soo gaat het ook met vele liên,  
Sy lopen in het wilt, en sien  
Wat wilt daer is te vangen  
Terwijl Godts kind'ren in Godts huys  
(Daer geen geklets is en gedruys)  
Den Segen Godts ontfangen.*

*Predikant-dichter Volckerus van Oosterwyck (1602-1675)*

# Uitnodiging

voor het mini-symposium ter gelegenheid van de presentatie van het boek

***Opleiden tot Luthers predikant***  
***Het Evangelisch-Luthers Seminarium 1816-1876***  
**door drs. Th.A. Fafié**

op zaterdagmiddag 29 oktober 2016, 14.00 uur  
in de Lutherse kerk, Witte Herenstraat 22 te Haarlem

13.30 uur Ontvangst met koffie en thee

14.00 uur Opening door drs. J.B. Val, voorzitter van de Stichting Lutherse Uitgeverij en Boekhandel

14.10 uur **Opleiden tot Remonstrants predikant**

Lezing door prof. dr. E.H. Cossee, emeritus hoogleraar vanwege de Zwingli-bond in de geschiedenis en beginnelen van het Unitarisme aan de Rijksuniversiteit Groningen en als emeritus Remonstrants predikant werkzaam in Zevenhuizen, Zuid-Holland

14.30 uur **Opleiden tot Doopsgezind predikant**

Lezing door prof. dr. P. Visser, emeritus hoogleraar geschiedenis van het doperdom en aanverwante stromingen aan het Doopsgezind Seminarie en de Vrije Universiteit Amsterdam

14.50 uur **Muzikaal intermezzo op het Strobелorgel**

Orgelspel door Klaas Koelewijn, organist ELG Haarlem

15.00 uur **Opleiden tot Hervormd/ Gereformeerd predikant**

Lezing door dr. G.J. van Klinken, docent kerkgeschiedenis aan de Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam

15.20 uur Pauze

15.30 uur **Opleiden tot Luthers predikant**

Lezing door drs. Th.A. Fafié, oud-docent godsdienst, maatschappijleer en latijn aan het Herbert Vissers College te Nieuw-Vennep

15.40 uur Aanbieding van het eerste exemplaar

16.00 uur Feestelijke receptie

Na afloop van de bijeenkomst ontvangt U kosteloos een exemplaar van het boek. Het boek kan later besteld worden bij Stichting Lutherse Uitgeverij en Boekhandel, Lutherse Burgwal 7, 2512 CB 's-Gravenhage, T 070-364 80 94, E slubdenhaag@hetnet.nl. U betaalt alleen de verzend- en portokosten.

**Aanmelding vóór 1 oktober 2016 met opgave van het aantal personen bij E luthersboek@gmail.com.**

Op 6 minuten lopen bevindt zich de parkeergarage Raaks, Zijlvest 45 te Haarlem.  
Vanaf het NS-station Haarlem is het 15 minuten lopen naar de kerk.

## *Impressie van de Melanchtondag op Hoekelum.*

Bij binnenkomst in het koetshuis was er koffie/thee met een lekker minigebakje. Bij binnenkomst dit keer geen naamplaatjes, maar een sticker op je jasje, vestje o.i.d. Even melden dat je er bent.

De dag werd geopend door drs. Robert de Vos, technisch bijgestaan door ir. Horst Oosterveer en op de achtergrond door Dick Eekel en Irene Oosterveer. En dit keer werd er wel uit het NLB gezongen, maar waren het bekende klan-ken.

Melanchthon, de auteur van de Augsburgse Confessie, daar waren twee lezingen aan gewijd, tijdens deze ontmoetingsdag op kasteel Hoekelum. Nou ja, in het koetshuis dan, alleen de lunch werd op het kasteel gehouden, de lezingen waren beiden in het Koetshuis, koffie en theedrinken ook.

Als eerste was daar de lezing van mw. drs. Elsa Aarsen-Schiering. Op de uitnodiging stond dat dr. Dick Akerboom de eerste lezing zou doen, maar in onderling overleg hadden ze de rollen omgedraaid.

Mw. Aarsen, theoloog, docent middelbaar onderwijs in Amsterdam, vertelde over Melanchthon, over zijn relatie met Maarten Luther. Dat onze Maarten eerst dacht, wat moet ik met dat onderdeurtje, maar als een blad aan de boom omdraaide, toen hij hem hoorde spreken. Een zeer intelligente man en een goede spreker.

Maarten Luther, een man van misschien wel een Bourgondisch leven, stevig van postuur en niet echt klein. Dit in tegenstelling met Melanchthon, een kleine man, ielig van postuur, maar met een verstand waar je u tegen zegt. Samen hebben ze veel betekend voor de hervorming. Al was het dus niet zo, dat Maarten Luther de kerk uit wilde. Hij is er uit gezet.

Na de lezing werden er aan mw. Aarsen vragen gesteld, o.a. hoe zij op de school met het christen zijn omgaat, of ze dat daar uit kan dragen. Dat bleek een heel heikel punt, gezien het kleine aantal hollanders in de klas en de vele andere nationaliteiten en godsdiensten.

Even koffie/thee drinken, en dan de lezing van dr. Dick Akerboom.

Hij diepte de relatie tussen Maarten Luther en Philip Melanchthon verder uit, hij ging ook dieper in op de betekenis van de Augsburgse Confessie, waarvan dus Philip Melanchthon de schrijver is.

Ik denk dat bijna iedereen denkt, dat het een stuk van Luther is, maar nee, hij heeft er wel zijn commentaar bij gehad, maar hij is niet de schrijver. Er werd nog veel meer verteld, maar zoals gewoonlijk, vergeet ik dan om het op te schrijven.

Dan de lunch, voor mij weer een feestje, want er was weer zoveel vis, waarmee mijn bord gevuld werd. Dat maakt mijn hele dag dan nog beter, want ja, ook bij deze dag weer de ontmoeting met al die mensen vanuit het hele land. Na het officiële deel kwam de uitleg over de verdwenen H in de naam van de stichting Melanchton. Het was een heel simpele vaststelling, tijdens de op-

richting van de stichting, bleek dat er NOG een stichting met de naam Melanchthon was opgericht. Er moest dus iets veranderen. Dat gebeurde. De tweede H in de naam van Melanchthon verdween. Zo doende. Maar er is nu nog maar één stichting Melanchthon over. Want men moest heel nuchter blijven en constateren dat er eigenlijk nauwelijks aanwas kwam uit het land. Dat men ieder jaar de zelfde mensen zag komen en dat er een hoog grijs gehalte was ontstaan in de loop van de jaren.

Na sluiting van het officiële deel, kwam de verrassing. The Fiddlers Green, deze klezmergroep, zou ons een mooie muzikale afsluiting van de dag verzorgen, maar Robert de Vos kwam met zijn eigen viool, en speelde samen met zijn docente, een van de leden van de klezmergroep, een tweetal stukken. Later speelde hij ook nog met de groep mee. Heel gaaf, zo zie je mensen ook van een heel andere kant. Al met al, een heel gedenkwaardige dag, deze allerlaatste Melanchtondag. Maar dat deze ontmoetingen nu wegvallen, daar werd eigenlijk niemand echt blij van.

*Agnes Fossen.*



*Deze ontmoetingsdagen werden altijd vanuit de diaconie bezocht, zo ook deze keer, naar Hoekelum. De laatste keer.*



## *Heeft God U twee nieren gegeven om er één weg te geven??!!*

Mijn naam is Henk Bastiaans, nierdonor (bij leven), van beroep mantelzorgvervanger.

Ik zou graag uw aandacht willen vragen voor het volgende: De laatste jaren hebben ongeveer 40 mensen per jaar een nier gedoneerd aan een onbekende, waarom eigenlijk?

Het blijkt dat gemiddeld in Nederland, via het "cross-over"-systeem, waar de vrijwilliger een 'ruil' mogelijk maakt bij verwanten en vrienden die niet "matchten", (door bloedgroep e.d.), het dubbele aantal niertransplantaties mogelijk gemaakt wordt. (meest recente cijfers zie website Ned. Transplantatie St.) Wij willen graag dat meer patiënten op deze manier geholpen worden. Het betekent al gauw een levensverlenging van 15-20 jaar voor de ontvanger, er zijn veel te weinig "overleden" nieren, die maar ongeveer half zo lang meegaan, en maar **één op de tienduizend overledenen is geschikt** om te doneren.

De wachtlijst voor niertransplantatie (drie-vier jaar waarvan een kwart zal overlijden, omdat dialyse niet zo goed gifstoffen uit het bloed kan verwijderen als een echte nier) kan volledig worden weggewerkt wanneer per jaar 400 Nederlanders (dat is 1 : 40.000, vergelijking 1:40 is bloeddonor) bereid zijn een nier aan een onbekende patiënt af te staan. Volgens ons moeten we daar naar streven.(transplantatiecentrum Erasmus UMC)

Met andere woorden: **tien maal zoveel meer** dan in de afgelopen jaren!

Vooraf de ouderen onder ons worden aangesproken, 50-75 jarigen ongeveer, die niet meer in de kleine kinderen "zitten " of carrière drang hebben, en misschien meer "rust" hebben om een paar maanden min of meer uit de roulatie te zijn. Uiteraard wordt er grondig onderzoek gedaan of iemand gezond genoeg is ( de ziekenhuisopname is maar een dag of 5, maar het lichaam moet wel verder herstellen).

U hoeft niet bang te zijn, uw nieren hebben een "overcapaciteit", iemand met 1 nier krijgt geen medicijnen of dieet of iets dergelijks, zelfs niet met een halve nier. Er is een uitgebreide onkostenvergoeding, ook voor de maanden die u niet kunt werken, verzorgd door de NTS (Ned. Transplantatie Stichting) en de betrokken ziektekostenverzekeraars, zie [www.nierdonatiebijleven.nl](http://www.nierdonatiebijleven.nl) U moet de 'gewone' risico's van een operatie onder volledige narcose onder ogen zien. Daar kunt u ook alles lezen over de procedure, ik ben geen dokter, maar "ervaringsdeskundige", u mag mij alles vragen, mijn adres staat hieronder:

**Henk Bastiaans, Molenbeek 79, 7371 SW Loenen Gld.**

**Tel: 055-5051716**

**[henkbastiaans@hetnet.nl](mailto:henkbastiaans@hetnet.nl)**

## O GOD

Geef licht in mijn hart  
en licht in mijn ziel  
licht op mijn tong  
licht in mijn ogen  
en licht in mijn oren  
geef licht aan mijn rechter-  
en geef licht aan mijn linkerhand  
licht achter mij  
en licht voor mij  
licht boven mij  
en licht onder mij  
geef licht in mijn vezels  
en licht in mijn vlees  
licht in mijn bloed  
licht in mijn haar en  
licht in mijn huid  
GEEF MIJ LICHT, VERSTERK  
MIJN LICHT  
MAAK MIJ TOT LICHT

*Mohammed*

## *Verkiezing leden van de Evangelisch-Lutherse Synode.*

De kerkenraad heeft een brief ontvangen van de huidige ELS. In januari 2017 wordt een nieuwe synode gekozen. De leden worden gekozen uit de (doop)leden van een evangelisch-lutherse gemeente of zijn opgenomen als lutheraan in een gefuseerde gemeente met een herkenbare evangelisch—lutherse component.

De **kandidaatstelling** voor de komende verkiezing van leden voor de ELS vindt dit jaar plaats conform het vastgestelde verkiezingsreglement. De nieuwe synode zal naar verwachting geïnstalleerd worden in mei 2017.

Door een aanpassing in het verkiezingsreglement, waarbij nu alle (doop) leden van 18 jaar en ouder van evangelisch-lutherse gemeenten betrokken worden bij de verkiezingen, is dit proces minder afhankelijk geworden van onvolkomenheden in de LedenRegistratie Protestantse Kerk,(LRP). Bij de gefuseerde gemeenten dringen we er op aan om te controleren of de lutherse leden ook in LRP correct zijn aangeduid als geregistreerd in het evangelisch-luthers register.

De digitale versie van het **verkiezingsreglement** is bijgevoegd. Voor deze gehele procedure geldt dat de synodale commissie bevoegdheden heeft, conform het verkiezingsreglement.

Wij verzoeken de kerkenraden in hun gemeente bekend te maken dat elk evangelisch-luthers lid aan de eigen kerkenraad **vóór 1 oktober 2016** schriftelijk bekend kan maken welke personen naar zijn/haar oordeel zijn aan te bevelen om op de kandidatenlijsten van predikanten en/of niet-predikanten te worden geplaatst..

Kandidaten zijn nodig voor de lijst van predikanten en voor de lijst van niet-predikanten. Uiteindelijk worden 6 predikanten gekozen en 12 niet-predikanten.

De kerkenraden stellen in een openbare vergadering de voordracht op van maximaal twee leden uit hun gemeente die voorgedragen zullen worden aan de synodale commissie als kandidaat voor de verkiezingslijsten voor deze synode.

Deze **schriftelijke opgave van kandidaten** dient **uiterlijk op 15 november 2016** in het bezit te zijn van de synodale commissie. DE opgave dient te bevatten: naam, voorletters, geboortedatum, geslacht, adres, woonplaats, alsmede een motivering van de kandidaatstelling.

De synodale commissie kan de lijsten aanvullen om een evenwichtige vertegenwoordiging mogelijk te maken.

De synodale commissie deelt **vóór 1 december 2016** aan de kandidaten meedat hun naam voorkomt op één van de kandidatenlijsten. Zij kunnen daar bezwaar tegen maken. Het bezwaar dient vóór 10 december 2016 ontvangen te zijn door de synodale commissie.

Na het opstellen van de definitieve verkiezingslijsten wordt door de synodale commissie een aanbeveling gedaan bij de kieslijsten, conform het gestelde in het verkiezingsreglement.

**Vóór 1 januari 2017** ontvangen de (doop)leden van evangelisch-lutherse gemeenten en de leden opgenomen in het register van evangelisch-lutherse leden in geval van gefuseerde gemeenten met een herkenbare evangelisch-lutherse component persoonlijk een uitnodiging om hun keuze schriftelijk en uitsluitend rechtstreeks kenbaar te maken aan de synodale commissie.

De inzending van de stembiljetten dient binnen de termijn van **2 januari 2017 tot en met 2 februari 2017** te geschieden.

Formulieren die na de sluitingsdatum binnenkomen, worden ongeldig verklaard.

Uiterlijk **1 april 2017** zal de verkiezingsuitslag bekend worden gemaakt, waarna aansluitend ook de datum voor de eerste synodevergadering wordt gepubliceerd.

Om een goed verloop te garanderen van deze verkiezingen is de medewerking van u als kerkenraad noodzakelijk. Wij vertrouwen er op dat ons beroep op u gehonoreerd zal worden.

Het is in het belang van onze gehele Protestantse Kerk, dat de lutherse signatuur via de evangelisch-lutherse synode op een goede wijze herkenbaar blijft in onze kerk.

Meer details over de synodeverkiezing treft u aan in het verkiezingsreglement.

Wij danken u voor de aandacht die u geeft aan deze belangrijke brief.

Met vriendelijke groet,

Prof. dr. ir. E.R. Fledderus  
Voorzitter synodale commissie  
Vicepresidentevangelisch-lutherse synode.



**De verkiezingsregeling ligt voor een ieder ter inzage op de leestafel achterin de kerk, aan de kapstokkant.**

## *Bezoek aan Luthers Amersfoort*

Op zaterdag 24 september zijn we welkom in Amersfoort met een bijzonder programma.

Tussen 10.00 en 10.30 uur worden we ontvangen in de Lutherse Kerk, Langestraat 61, 3811 AC Amersfoort. Leden van de kerkenraadscommissie zijn aanwezig om ons te vertellen over de bijzondere positie van de Lutherse Kerk binnen PKN Amersfoort, met gelegenheid tot gesprek.

De Lutherse kerk is de pioniersplek 'de Amersfoortse Zwaan'. <http://www.luthersekerkamersfoort.nl/home.html>

Om 12 uur gaan we naar de bureu: Grandcafé & Restaurant Hemels voor de lunch.

Daarna wandelen we een klein stukje naar de rondvaartboot van de "Waterlijn", waar we om 13.45 uur vertrekken. Speciaal voor ons wordt er een mooie route gevaren naar de rand van de stad met de waterpoort Monnikendam en door het Heiligenbergerbeekdal, een groen stuk Amersfoort. Wanneer we terugkomen naar de stad varen we de Westroute. Deze route voert door de historische grachten en langs bekende monumenten zoals het Huis met de Parse Ruitjes, 't Sprengel en de Onze Lieve Vrouwentoren vanaf het water. En tevens maken we kennis met een deel van de historische binnenstad en de geschiedenis van de stad.

We wandelen terug naar de Lutherse Kerk waar om 16 uur de maandelijkse Lutherse viering wordt gehouden. Elke vierde zaterdag van de maand en met Kerst, Pasen en Pinksteren is er een kerkdienst volgens de Lutherse traditie. Dat betekent bijvoorbeeld: veel ruimte voor muziek, een kerk die is 'aangekleed' met bloemen en kaarsen - want alle schoonheid wijst naar God. Een gedegen en actuele uitleg van wat er is voorgelezen uit de Bijbel en het ervaren van de nabijheid van God in de kring rondom de tafel met brood en wijn. Met als voorganger mw. Ds. Diederiek van Loo en cantor-organist Cees Willem van Vliet. Een mooie afsluiting van de dag.

Tenslotte is het natuurlijk mogelijk om met elkaar ergens nog iets te drinken voor de thuisreis wordt ondernomen.

I.v.m. de reserveringen, zouden we graag weten op hoeveel personen we ongeveer moeten rekenen. Dus hebt u interesse: meldt dat vast en voor een definitieve opgave graag voor 1 september bij Henny Rouwhorst-Arends, het liefst per mail: [hennyrouwhorst@hooglanderveen.net](mailto:hennyrouwhorst@hooglanderveen.net) of tel. 033-2538193 (voor 9 uur en tussen 17 en 19 uur het best bereikbaar).

Dit is een activiteit van de NLVB, waar iedereen van harte voor is uitgenodigd.

## Financieel Jaarverslag Diaconie van de ELG Kampen 2015

Aangezien tijdens de gemeente-avond de cijfers van 2014 van de diaconie op tafel lagen, krijgt u nu de juiste cijfers.

### Kas In:

|                                                              |   |               |
|--------------------------------------------------------------|---|---------------|
| <b>Saldo 2014</b>                                            | € | <b>27,63</b>  |
| Collecten                                                    |   | 766,27        |
| Giften                                                       |   | 16,27         |
| Retour porto                                                 |   | 0,70          |
| Kaars                                                        |   | 2,50          |
| **Terug in kas van<br>kerkrentmeester:<br>Bloemen Paasdienst |   | 80,00         |
| <hr/>                                                        |   |               |
| <b>Totaal</b>                                                | € | <b>893,10</b> |

### Kas Uit:

|                                                     |   |               |
|-----------------------------------------------------|---|---------------|
| Naar bank                                           | € | 375,00        |
| **Voorschot bloemen<br>Paasdienst                   |   | 80,00         |
| Vaas+glas+hedera                                    |   | 8,80          |
| Porto                                               |   | 80,65         |
| Hospice Zaandam                                     |   | 50,00         |
| Condoleancekaart                                    |   | 2,70          |
| Soepkommen + lepels<br>1e paasdag                   |   | 2,75          |
| Bloemen: diverse gelegenheden                       |   | 71,80         |
| Huwelijksjubileum                                   |   | 10,00         |
| Geschenkjes voor<br>vrijwilligers alle "open dagen" |   | 44,45         |
| Kaarsen kerstavonddienst                            |   | 5,00          |
| Via Agnes Fossen:<br>collecte voedselbank           |   | 87,50         |
| <b>Saldo 2015</b>                                   |   | <b>74,90</b>  |
| <hr/>                                               |   |               |
| <b>Totaal</b>                                       | € | <b>893,10</b> |



← saldo

**Bank In:**

|                                            |   |               |
|--------------------------------------------|---|---------------|
| <b>Saldo 2014</b>                          | € | <b>607,87</b> |
| Giften                                     |   | 568,06        |
| Stortingen uit kas                         |   | 375,00        |
| Kaarsen                                    |   | 31,00         |
| Collecte kerstavond via<br>kerkrentmeester |   | 150,00        |
| Collecte voedselbank                       |   | 87,50         |
| Retour kosten Monumentendag                |   | 40,50         |

---

|               |   |                |
|---------------|---|----------------|
| <b>Totaal</b> | € | <b>1864,93</b> |
|---------------|---|----------------|

**Bank Uit:**

|                               |   |               |
|-------------------------------|---|---------------|
| Kerk in Actie                 | € | 200,00        |
| Garuda House Bali             |   | 240,00        |
| Kinderen in de knel           |   | 120,00        |
| Israël hulp Sjoa-overlevenden |   | 75,00         |
| SLOA                          |   | 50,00         |
| Cordaid                       |   | 22,00         |
| Nepalhulp                     |   | 150,00        |
| Diaconaal quotum              |   | 63,38         |
| Leprazending                  |   | 100,00        |
| Noodhulp vluchtelingen        |   | 50,00         |
| Voedselbank                   |   | 150,00        |
| Light for the World           |   | 50,00         |
| Kinderhospice                 |   | 50,00         |
| Ziekenhuis pastoraat UMCG     |   | 50,00         |
| Bankkosten                    |   | 104,60        |
| <b>Saldo 2015</b>             |   | <b>389,95</b> |

---

|               |   |                |
|---------------|---|----------------|
| <b>Totaal</b> | € | <b>1864,93</b> |
|---------------|---|----------------|

|                               |   |                |
|-------------------------------|---|----------------|
| <b>Totaal Kas en Bank In</b>  | € | <b>2758,03</b> |
| <b>Totaal Kas en Bank Uit</b> |   | <b>2579,63</b> |

---

|                       |   |               |
|-----------------------|---|---------------|
| <b>Saldo positief</b> | € | <b>178,40</b> |
|-----------------------|---|---------------|

---

kasboek →



## *Belangrijke adressen:*

Organisten

Dhr. A. de Hoop  
038 3327629  
adehoop11@hetnet.nl

Dhr. M. Oranje  
038 3317668  
maarten.oranje@home.nl

Dhr. B. Thijs  
038 3375084  
g.thijs@live.nl

Bankrekening kerk  
Girorekening kerk  
t.n.v.

NL33ABNA0596938160  
NL58INGB0000884586  
Evang. Lutherse Gem.  
Kolk 33  
8266 JN Kampen

Girorekening diaconie  
Diaconale commissie,

NL61INGB0007828762  
Jacob Catsstraat 399  
8265 XV Kampen

Penningmeester  
diaconie

Mevr. E.E. Bruil de Wit  
038 3324045  
cygne1@telford.nl

Collectant diaconie

Mw. L. Winkler

Kindernevendienst

Mw. B. Kuper  
038 3338175  
babettekuper@hotmail.com  
Mw. H. Klein  
Mw. C.C. Broekhuis  
Mw. M. Rosendaal

Coördinatie bezoekgroep

Mw. I. E. Golhof

Redactie Contact

Agnes Fossen-Amptmeijer  
Adres-zie kerkenraad.

Website  
E-mail webmaster

[www.lutherinkampen.nl](http://www.lutherinkampen.nl)  
cgmjutton@live.nl