

Evangelische Lutherse Gemeente Kampen



58e jaargang CONTACT ZOMER 2018



De kern van alle dingen is stil en eindeloos.
Alleen de dingen zingen. Ons lied is kort en broos.
En donker zingt mijn bloed, van heimwee zwaar doorwogen.
Ik zeil langs regenbogen, Gods stilte tegemoet.

Felix Timmermans, NLB: blz. 1472
|Lier, 5 juli 1886—24 januari 1947)



Kerkgebouw

Burgwal 85

8261 ES Kampen

Marie Schreurs :

Mob : 0627620391

(b.g.g)

Mob: 0629736565

Koster:

Fam. G. Schreurs

Oosterholtseweg 35

8271 PS IJsselmuiden

038-3320341 mob: 0627620391

gm.schreurs@kpnmail.nl

Predikant:

Drs. K. van Warven

Zilverschoon 33

8265 HD Kampen

038- 3333995/ 0631680140

rinus@rinusvanwarven.nl

Samenstelling van de kerkenraad

Voorzitter, ouderling:

Dhr. C. Roorda

Jacob Catsstraat 441

8265 XW Kampen

038-3326010

clement@anthune.nl

Secretaris, diaken:

Mevr. A.E. Fossen-Amptmeijer

“De Berghorst”

Ebbinge Wubbenlaan 104

7951 AZ Staphorst

0529-482013 mob: 06-23534064

ae.wfossen@gmail.com

Kerkrentmeester,
ouderling:

Dhr. S. Renkema

Kolk 33

8266 JN Kampen

038-3338175

stefanrenkema@hotmail.com

Adviseur kerkenraad:

Mevr. C. Steen

Jeugdouderling: Dhr. M. Bondzio
Wortmanstraat 544
8265 AT Kampen
mubondzio@ziggo.nl

Ouderling: Mevr. C. Visser
Uiterwijksteeg 11
8261 XA Kampen
coos.visser@gmail.com

Kerkrentmeester
met bijzondere opdracht: Mevr. B.M. Swartz-van der Wolde

Diaken met bijzondere
opdracht: Mevr. E.E. Bruil de Wit

Ledenadministratie: Dhr. J. Broekhuis
038- 3333255
broekhuisjan@gmail.com

Praktische informatie over de diensten

- * De diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.
- * Wanneer het voor u op enigerlei wijze moeilijk is om op eigen gelegenheid naar de kerk te komen, dan kunt u contact opnemen met de diaconie.
- * telefoon: 038 3324045 of 0529 482013
- * Zij zoeken dan een mogelijkheid om u op te halen en weer thuis te brengen.



Copydatum: 1 september 2018



50 jaar Nederlandse Raad van Kerken.
Dat wordt gevierd. In Kampen heet
het de Beraadsgroep van Kerken,
waar ook de ELG bij is aangesloten.



PREEKROOSTER

ELG, 17 juni 2018: voorganger: ds. H.G.A.J. Günther-van Dijk, *St. Jan*
Organist: Bob Thijs KRIId: Stefan Renkema
Kindernevendienst: Helma Klein

Levensbron, 24 juli 2018, voorganger: ds. M. Visch-de Bruin

ELG, 1 juli 2018: voorganger: drs. K. van Warven
Organist: Ad de Hoop KRIId: Coos Visser
Kindernevendienst: Babette Kuper

Levensbron, 8 juli 2018, voorganger: ds. A.T. van der Velde

ELG, 15 juli 2018: voorganger: drs. K. van Warven
Organist: Ad de Hoop KRIId: Clement Roorda
Kindernevendienst: Stefan en Finn Renkema

Levensbron, 22 juli 2018: voorganger: dhr. W. Kleijne

ELG, 29 juli 2018: voorganger: ds. H.G.T. Günther
Organist: Maarten Oranje KRIId: Agnes Fossen
Kindernevendienst: Helma Klein

Levensbron, 5 augustus 2018: voorganger: ds. G. Schepperle

ELG, 12 augustus 2018: voorganger: ds. P.G. Hoekstra
Organist: Bob Thijs KRIId: Stefan Renkema
Kindernevendienst: Jeannet Kuper

Levensbron, 19 augustus 2018: voorganger: dhr. W. Kleijne

ELG, 26 augustus 2018: voorganger: dr. J. Renkema
Organist: Bob Thijs KRIId: Coos Visser
Kindernevendienst: Marina Roozendaal

Levensbron, 2 september 2018: voorganger: mw. J. Huisman



ELG, 9 september 2018: voorgangers: drs. K. van Warven en
ds. A.T. van der Velde *Startdienst*
Organist: Ad de Hoop KRLid: Janny Schuiling en Maarten Bondzio

Levensbron, 16 september 2018: voorganger: prop. M.U. Bondzio

ELG, 23 september 2018: voorganger: drs. K. van Warven
Organist: Ad de Hoop KRLid: Agnes Fossen
Kindernevendienst: Marina Roozendaal

REDACTIONEEL



Contact: met alle informatie voor de komende maanden die u nodig hebt. U vindt er de meditatie, de kwartaalcijfers van de diaconie, en niet onbelangrijk: twee bijdragen van de kerkrentmeesters. Tijdens de gemeente-avond is ook het jaarverslag van de kerkrentmeesters op tafel gekomen. En zoals u in hun bijdragen kunt lezen, hebben we alle hulp heel hard nodig. Laat a.u.b. uw hart spreken. Ook het zoeken van kerkenraadsleden gaat nog steeds door, want de kerkenraad wordt straks weer geminimaliseerd. Stefan Renkema en Agnes Fossen hebben hun termijnen erop zitten en zijn eind september aftredend. De plaats van de kerkrentmeester is al voorzien, maar van de diaconie nog niet, voor onze gemeente is het wel belangrijk dat er voldoende kerkenraadsleden zijn, want anders kan het nog wel eens gebeuren dat we op het matje moeten komen. Met de kerkorde in de hand, zouden er van iedere discipline 2 KRleden moeten zijn, 2 ouderlingen, 2 ouderlingen-kerkrentmeester en 2 diakenen. Dus u snapt dat de KR nog lang niet op sterkte is. Het is boeiend werk, anders had ik het niet zo lang volgehouden. Want dingen die ik niet leuk of niet boeiend vind, daar begin ik niet aan of ik stop binnen de kortst mogelijke keren. En ik heb nu echt al mijn termijnen vol gemaakt. Het is op.

Voor allen, wel of niet op vakantie, een traditionele Ierse zegen:

*Dat de weg je tegemoet komt,
dat de wind je steunt in de rug,
dat de zon je gezicht warmt,
dat de regen je veld vruchtbaar maakt
en totdat wij elkaar weerzien:
dat God je in de palm van zijn hand bewaart.*

Agnes.

MEDITATIE

Het boek van de liefde

Er bestaat een oude legende waarin men dat God moe is geworden van de manier waarop stervelingen voortdurend de weg kwijtraken. Daarom stuurt hij zijn hemelse boodschappers erop uit om alle tijdloze wijsheid te verzamelen die in de wereld ligt opgeslagen, zodat hij die wijsheid een plaats kan geven in de talrijke boeken die in een grote bibliotheek liggen opgeslagen. Een bibliotheek die mensen kunnen raadplegen om aan de weet te komen hoe ze in de wereld moeten leven en handelen.

Na vele duizenden jaren was deze grote taak afgerond. De kolossale bibliotheek stond te pronken in een van de grootste culturele hoofdsteden van de wereld en domineerde de skyline. Maar het geweldige gebouw bevatte te veel boeken voor één mens om te lezen. Daarom beval God dat zijn koeriers de kern van de wijsheid samenvatten in één enkel boek.

Toen dit monumentale werk was voltooid, werd het wijd verspreid. Het manuscript was echter zo reusachtig dat bijna niemand het kon optillen. Laat staan lezen of de inhoud ervan in de praktijk brengen. Daarom zette God zijn koeriers opnieuw aan het werk om een boekje te maken met essentiële informatie. Maar de mensen waren lui en velen konden niet lezen; daarom werd het boekje samengevat door één enkel woord. Dat woord werd verspreid door de uitspraken en door het leven van een boodschapper. En het woord? Het was liefde...

Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Een heel mooie poëtische uitleg van het woord Evangelie. Het Evangelie, het juk van Jezus, de goede boodschap, is datgene wat ieder wezen ondersteunt. Niet alleen mij, niet alleen de mens, het ondersteunt mens, dier, plant, mineraal, maar ook de samenleving als geheel, het ondersteunt alles. Als Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en **het leven, zegt hij iets heel spiritueels...**

Ik ben de weg, die jou in alles ondersteunt

Ik ben de waarheid, die jou in alles ondersteunt

Ik ben het leven, dat jou in alles ondersteunt

Ik ben het licht, dat jou in alles ondersteunt.

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. (Mattheüs 11:28-30). Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. (Galaten 5:1). En dan ook nog eens een prachtige **tekst in Handelingen**: **“Waarom wilt u God dan trotseren door op de schou-
ders van deze leerlingen [uit de niet-Joden] een juk te leggen dat noch onze voorouders noch wijzelf konden dragen? (Handelingen 15:10)**

Yoga is een eeuwenoude traditie uit India. Het woord yoga is afgeleid van het Sanskriet woord 'yuj', dat 'verenigen', 'verbinden' betekent en verband heeft met het woord juk. Een juk verbindt twee delen tot één. Het woord yoga dat juk betekent, refereert aan het evenwicht tussen de last die aan beide uiteinden wordt gedragen. Yoga is evenwichtigheid van geest, gelijkmoedigheid. Wanneer je mentaal in evenwicht kunt blijven, in goede en in slechte tijden, wanneer je vriendelijk kunt zijn tegen mensen die jou aardig vinden én tegen hen die jou niet aardig vinden, heb je de bewustzijnstoestand bereikt die yoga beoogt: je bent vrij". Yoga is een filosofie, leefwijze en oefen-methode die gaat over het verbinden en in evenwicht brengen van alle lagen van ons bestaan die tegengesteld lijken (geest en lichaam, binnen en buiten, spanning en ontspanning, enz), om uiteindelijk te komen tot een natuurlijke staat van zijn, waarin het leven in zijn heelheid kan worden ervaren.

‘Jullie kunnen het zelfs niet met elkaar eens worden,’ zegt Neale Donald Wash in het boek ‘De God van Morgen’, ‘over dit onderwerp in jullie gebruik van het woord God, Allah, Jehova, Brahman of een van de vele andere namen die jullie gegeven hebben aan De Essentie en Het Wezen, Het Al en De Enige. Ik zou nu in overweging willen geven dat er één woord voor God is, dat een betekenis heeft waar jullie het allemaal wel over eens kunnen worden. Als dit woord wordt ingeruild voor het woord ‘God’, wordt alles opeens heel erg eenvoudig en duidelijk. Het woord ‘Leven’ is hét woord in al jullie talen dat het dichtst in de buurt van de betekenis komt die sommigen van

jullie proberen uit te drukken als jullie het woord 'Allah', 'God', 'Brahman', Vishnu' of 'Shiva' gebruiken en waarvan jullie hopen dat het een beschrijving of verpakking voor de 'essentie van God' is. In één woord: het leven is de 'essentie die God is'.

Het Leven is. Het Leven is dat wat is. Het Leven heeft geen gedaante, geen vorm, geen geslacht. Het Leven heeft geen kleur, geen geur, geen afmeting. Het Leven is alle gedaantes, alle vormen, alle kleuren, alle geuren en alle afmetingen. Het Leven is beide geslachten en ook alles wat onzijdig is. Het Leven is het Al, en het Alles, en het is het Onbestaande waaruit het Alles tevoorschijn komt. Er is niets wat het Leven creëert wat niet het Leven Zelf is. Alles wat je ziet, overal om je heen, is het Leven dat zich uitdrukt. Het Leven is alles. Het Leven stroomt in alles en door alles. Jij bent het Leven dat zich uitdrukt. En het Leven is jou, dat zich als jou uitdrukt. Alle anderen zijn ook het Leven dat zich uitdrukt. Er is niemand, geen enkel levend wezen, die niet een uitdrukking van het Leven is. Zelfs degenen die je tot de laagsten onder jullie rekent, zijn een uitdrukking van het Leven.

Rinus van Warven



DIACONIE

Overzicht van de kas februari - mei
en de bank februari - april

Kas In:

Collecten	€ 323,79	€ 323,79
------------------	-----------------	-----------------

Kas uit:

Naar bank	€ 200,00	
Diversen	66,25	€ 266,25

Bank in:

Uit kas	€ 200,00	
Giften	47,64	€ 247,64

Bank uit:

Garuda House Bali	€ 60,00	
Kinderen in de Knel	30,00	
Wycliffe Bijbelvertalers *	35,00	
Bankkosten	35,34	
Vrienden van het Scheider	25,00	
Leprazending	25,00	
Kon. Pit Pro Rege	25,00	€ 235,34

De bankkosten van mei komt u tegen in het volgende Contact.

Betteke Bruil de Wit, penningmeester diaconie
(diaken met bijzondere opdracht)



* De Wycliffe Bijbelvertalers zijn ook hulpverleners. Zij waren in een rampgebied aan het werk en konden als één van de eersten hulp bieden.

VAN DE KERKENRAAD

Financiële situatie.

We hebben net de gemeenteavond gehad en zijn daar als kerkenraad hard aan het werk gezet. Een van onze grote opgaven is onze financiële situatie. **Daarover wil ik openheid geven: Onze uitgave zijn elk jaar ongeveer €35.000 en uit collecten, vrijwillige bedragen en verhuur kerk ongeveer €20.000 aan inkomsten. Dit jaar ontvingen we zo'n €5.000 subsidie gekregen en is er nog wat geld onderweg. Maar al met al hebben we een paar duizend euro ingeteerd op ons toch al zeer geringe eigen vermogen.**

Ik wil iedereen bedanken voor de bijdragen in collecte of als vaste maandelijkse bijdrage, en de koster voor de verhuur van de kerk. Zonder dit zou er allang geen Lutherse gemeente in Kampen meer zijn.

Om ons financiële knelpunt op te lossen zijn er 2 mogelijkheden: minder geld uitgeven of meer inkomsten verwerven maar onze uitgaven zijn al heel gering.

Daarom een oproep aan iedereen: kijk eens naar uw vaste vrijwillige bijdrage: elke euro meer is meegenomen. Dat u uw gift volledig aftrekbaar kunt maken kan helpen. Zonder dat het u iets meer kost, kunt u uw eigen bijdrage verhogen. Wat de hoogte van dat bedrag kan zijn kunnen wij niet bepalen. Niemand anders dan uzelf kan in uw portemonnee kijken.

We realiseren ons dat u wellicht op een verzoek van ons hebt gewacht, wij zijn daarin misschien wat te bescheiden geweest, daarom nu een dringende oproep aan u.

Naast de vrijwillige bijdrage gaan we starten met digitaal collecteren. Hoe het werkt wordt elders in Contact uitgelegd, maar binnenkort kunt u met uw bankpas of telefoon digitaal iets in de collectezak doen.

Wat betreft de voorbereiding voor het komende jaar.

We zijn met de Vereniging van Vrijzinnigen weer druk bezig met het voorbereiden van het nieuwe programma. Het nieuwe jaarthema is: **'ik en de ander, de ander en ik'**. Het zal een mooi en inspirerend programma worden.

Wat betreft de samenwerking met de Vereniging van Vrijzinnigen.

Zowel de Vereniging van Vrijzinnigen als wij realiseren ons dat we in Kampen elkaar en onze mooie stad en regio als vrijzinnigen veel te bieden hebben. En dat is de basis waarop we bouwen.

Vragen over dit bericht? Schiet een van de kerkenraadsleden aan.

Ik hoop dat we elkaar in de komende diensten kunnen begroeten en elkaar ontmoeten in de nazit bij de koffie of thee.

Met vriendelijke groet,
namens kerkenraad,
Clement Roorda.

Bankrekeningnummer Evangelisch Lutherse Gemeente: NL33AB-
NA0596938160 ovv: kerkelijke bijdrage 2018.

WEER HEEL

IK HEB HET LEVEN NIET BESPIED,
NIET TEGEN HET LICHT GEHOUDEN,
IK DANSTE WAT EN ZONG EEN LIED
EN ALS IK M'N HANDEN VOUWDE
WERD WAT GEBROKEN WAS WEER HEEL
EN KON IK WEER LIEDJES SCHRIJVEN.
IK BAD DAN: HEER IK WEET NIET VEEL
MAAR LAAT 'T MAAR ZO BLIJVEN.

Toon Hermans,

Uit: het nieuwe liedboek, blz. 1452.



Verslagje gemeente-avond 31 mei 2018

Donderdag, 31 mei 2018, onze gemeente-avond werd gehouden, gewoon in onze eigen kerk. De kosters hadden voor koffie/thee met vanillecake en indische cake gezorgd. Ik moet zeggen dat beide soorten naar meer smaakten. De voorzitter, opende de vergadering met een gebed van Franciscus van Assisi. (vindt u hiernaast in dit Contact). Daarna zongen we lied 513 alle vier de coupletten: *God heeft het eerste woord*. Ik kan me geen gemeente-avond herinneren dat we dit lied niet gezongen hebben.

Na dit begin kwamen de serieuze zaken aan de beurt, de jaarverslagen van de secretaris, van de diaconie en van de kerkrentmeesters.

Bij het eerste verslag was het al raak, de secretaris was vergeten dat we in 2017 twee KRleden erbij hebben gekregen. Dat moest dus wel gecorrigeerd worden. Het verslag van de diaconie gaf geen problemen dus dat was fijn. Zonder meer goed gekeurd.

Het verslag van de kerkrentmeesters, werd na een stevige discussie goedgekeurd, waarna de kascontrolecommissie aan het woord kwam. En ja, toen werden de puntjes op de i gezet. Het ziet er voor ons treurig uit wat de centjens betreft. Daar moeten we toch wel behoorlijk mee aan de slag.

Het enige wat niet is gebeurd, is de decharge van de kerkrentmeesters en de kerkenraad. Maar dat komt nog wel in de vergadering van volgend jaar.

Na vragen van gemeenteleden die ook zo goed mogelijk beantwoord werden, was het officiële deel van de vergadering afgelopen.

Onze nieuwe kerkrentmeester heeft als afsluiting met ons een canon van eigen hand gezongen. Zelfs het canonisch zingen klonk goed.

Wijze: Komt mee naar buiten allemaal.

*Voor ons de kerk met blij elan,
Waar weinig moet en heel veel kan,
Ons toekomstbeeld is positief,
Want we denken inclusief.
Iedereen mag binnengaan,
Als de deuren openstaan,
Van de kerk met op het dak een zwaan.*

De voorzitter wenste ons allen daarna welthuis.

Agnes Fossen.

Heer, maak mij een instrument van uw vrede.

Laat mij liefde brengen waar haat is.

Laat mij vergeving brengen waar schuld is.

Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is.

Laat mij waarheid brengen waar dwaling is.

Laat mij geloof brengen waar twijfel is.

Laat mij hoop brengen waar wanhoop is.

Laat mij licht brengen waar het duister is.

Laat mij vreugde brengen waar verdriet is.

Heer, laat mij ernaar streven
niet dat ik getroost word, maar dat ik troost,
niet dat ik begrepen word, maar dat ik begrijp,
niet dat ik geliefd word, maar dat ik liefheb,

want wie geeft, ontvangt,
wie zichzelf vergeet, vindt,
wie vergeeft, zal vergeving ontvangen,
en wie sterft, zal ontwaken tot eeuwig leven.

Dit gebed wordt toegeschreven aan Franciscus van Assisi.
U vindt het op blz. 1355 in het nieuwe liedboek.



HEER, maak mij
... INSTRUMENT ...
VREDE
WAAR ER HAAT ...
laat mij, HEER,
... VOORBEELD ...
LIEFDE



Digitaal Collecteren.

Hieronder een uitleg over digitaal collecteren. Het is op de gemeente-avond even ter sprake gekomen. Of met mandjes of schalen, want de collectezakken was zo stiekem geven, werd er geopperd. Maar dit dan? Je zwaait met je telefoon en klaar..... En niemand die ziet wat je geeft.

Dus... collectezak!?
Digitaal collecteren!?

Noem mij het verschil.

Agnes.

Vrijwel iedereen heeft tegenwoordig een smartphone en we krijgen steeds vaker van leden de opmerking dat ze het fijn zouden vinden om digitaal te kunnen geven. Bijvoorbeeld omdat ze (bijna) geen contant geld meer op zak hebben. Daar zijn we mee aan de slag gegaan.

Na de komende zomerperiode is het mogelijk om tijdens de collecte via uw **telefoon uw gift te geven**. Overigens blijft het geven met 'gewoon' geld ook gewoon mogelijk.

Om het digitaal collecteren mogelijk te maken hebben we een overeenkomst gesloten met de organisatie GIVT. Zij leveren een combinatie van een **klein zendertje dat in de collectezak wordt bevestigd en een 'app'**. Tijdens de collecte kun je dan om met één simpele beweging de app activeren en een bedrag te geven. Uiteraard bepaal je zelf hoeveel je wilt geven. Bovendien is alles anoniem. In de app selecteer je het bedrag dat je wilt geven, je beweegt de app langs de collectezak en klaar! Je hebt gegeven! En heb je je vergist, dan kun je altijd je gift herroepen.

We hebben gekozen voor GIVT omdat hun filosofie ons aanspreekt. We zien het geven van geld niet zomaar als een financiële transactie, het is vaak een persoonlijk en bewust moment. Vanuit die gedachte is de GIVT oplossing zo ontwikkeld dat het net zo natuurlijk aanvoelt als het geven van contant geld. We houden dus gewoon onze collectezak die rondgaat.

Er zijn inmiddels al meerdere kerken die hiermee werken. Enkele reacties van kerken die ons voorgingen:



" De opbrengsten van de collecte zijn met 30 à 40% gestegen. Bijzonder is dat de opbrengst van contant geld niet minder is; de Gvt-app zorgt voor een extra impuls."

Edwin Laagland Winder
Baptistengemeente
Op Doortocht, Ede



" De ervaring leert dat er gemiddeld meer gegeven wordt via Gvt. Hierdoor kunnen we de geleidelijke afname van collecteopbrengsten, die we al een paar jaren zagen, zelfs keren in een toename."

Jaap van der Pol
Pastor algemene zaken bij VE,
Zwolle

Als we er na de zomerperiode mee aan de slag gaan, zorgen wij dat alle informatie over hoe het werkt in de kerk aanwezig is.

Wil je alvast wat meer weten, kijk op de site van GVT: <https://www.givtapp.net/>

Onze financiën:

Een opstel over onze financiën,

1. Hoeveel hebben we nodig?
2. Hoe kan je helpen?

1. Hoeveel:

Ons kerkje in bedrijf kost € 35.000,00 per jaar. Een koopje

Op dit moment komt er € 20.000,00 per binnen. (*1)

Onze spaarpot is zo goed als leeg. (*2)

Als we zo doorgaan moeten we na de Kerstdienst van 2019 de deuren voorgoed sluiten.

Met € 15.000,00 extra per jaar spelen we kiet, met € 20.000,00 per jaar erbij zijn we echt uit de zorgen.

Op dit moment hebben we ongeveer 100 leden.

Tien van hen (hulde!!!) betalen al een vaste vrijwillige bijdrage. (*3)

2. Hoe jij kan helpen:

Regel een vaste overschrijving van € 20,00 per maand aan je kerkje.

Wanneer al onze leden € 20,00 per maand vast overmaken naar deze ANBI-club (met alle fiscaal voordeel) zijn wij uit de zorgen.

Is 20 echt teveel voor jouw budget, dan doe je wat haalbaar is.

Denk je bij dit richtbedrag "Oh, dat valt reuze mee!", maak er dan 40 of 50 van.

Dank!

*1. Dit is uit collectes, huur voor trouwerijen, concerten en vaste vrijwillige bijdragen. Tot voor kort hadden we subsidie, *maar die is gestopt*.

*2. We hebben gespaard voor een slimme verbouwing, we sparen daarnaast voor een nieuwe cv-ketel. Dit spaargeld eten we nu op, zogezegd, om maar open te blijven. Niet handig.

(Aan de andere kant: als we toch over anderhalf jaar sluiten, hebben we die verbouwing en die ketel niet nodig.

Maar zo bitter willen we [nog] niet klinken).

*3. Alle kerken in Nederland drijven op de vaste vrijwillige bijdragen; **en elk jaar, met de beroemde actie 'Kerkbalans' vragen ze om verhogingen.**

Wij hebben dat allemaal nooit gedaan, want wij malen niet om geld.

Dit is nog steeds zo, maar *nu* zitten we *echt* aan de grond.

De kerkrentmeesters.



Vragenderwijs

Ik vroeg het aan de vogels
de vogels waren niet thuis

ik vroeg het aan de bomen
hooghartige bomen

ik vroeg het aan het water
waarom zeggen ze niets
het water gaf geen antwoord

als zelfs het water geen antwoord geeft
hoewel het zoveel tongen heeft
wat is er dan

wat is er dan
er is alleen een visserman

die draagt het water
onder zijn voeten
die draagt een boom
op zijn rug
die draagt op zijn hoofd een vogel.

Guillaume van der Graft
Uit: het Nieuwe Liedboek, blz. 1361

Leerhuis in de Lutherse kerk Zwolle (ingang: Potgietersingel)



Bent u opzoek naar theologische verdieping bij de zondagse lezingen? Vanaf september 2018 organiseert de Lutherse kerk in Zwolle weer een leerhuis. Tijdens het leerhuis wordt een lezing behandeld van de komende zondag. Iedere avond wordt ingeleid door een predikant. Iedere keer staat op zichzelf. Je kunt dus een keer komen, of vaker.

Leerhuis data:

Blok 1: 2018: 11, 18, 25 september en 2 oktober

Blok 2: 2018: 30 oktober, 6, 13, 20 november

Blok 3: 2019: 22, 29 januari, 5, 12 februari

Blok 4: 2019: 14, 21, 28 mei, 4 juni

Vanaf 19.45 uur staat koffie en thee klaar. We starten om 20.00 uur. Het leerhuis duurt tot 21.30 uur.

Aanmelden en vragen: leerhuis@elkz.nl

Kosten: vrijwillige bijdrage voor onkosten

Wij hopen u en jou bij één of meer bijeenkomsten van het leerhuis te mogen begroeten!

Regionale Noordelijke Buitendag in Zwolle

Zondag 27 mei jongstleden, hebben de Lutheranen uit Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel hun jaarlijkse buitendag gevierd in de Lutherse kerk in Zwolle. Heel vroeg van huis gegaan, zodat ik nog een plaatsje kon vinden voor mijn auto. En dat lukte. Vlak naast mij stopte de auto van Nico Pellenbarg en Elisabeth Huxdorff uit Leeuwarden. Hoeveel mensen er in de kerk zouden zijn, dat was een vraag, die ik niet kon beantwoorden. Maar er zouden er genoeg zijn. In het gemeentecentrum kon je eerst een kopje thee of koffie krijgen, het was er al heel gezellig met veel bekenden uit de andere gemeenten. Toch maar snel een plekje opgezocht in de kerk die al behoorlijk vol begon te raken. Ook dat lukte.

Voor die tijd nog even met oude vrienden, via de telefoon gesproken. Ik had **nl. aan de koster gevraagd, hoe het met z'n ouders, maar in 't bijzonder met z'n vader ging. En toen kreeg ik z'n telefoon in m'n handen gedrukt: hier is iemand voor je. Inderdaad, z'n vader.**

Coen Michel, de voormalige koster, is heel ernstig ziek en drukke diensten, zoals de buitendag, dat trekt hij niet meer. Maar ik heb hem wel gesproken en daar was ik heel blij mee.

De dienst was heel sfeervol, alleen, ik miste de gezamenlijke avondmaalsviering. Maar daar vraag ik nog wel een keer naar. Want dat vind ik altijd één **van de hoogtepunten van zo'n zondag. Met zovelen in de kring, brood en wijn uitgereikt krijgen.** Dat zijn voor mij kippenvel momenten.

Na de dienst werd de lunch geserveerd in het gemeentecentrum. Je kon je soep, brood, salade of fruit binnen aan een tafel zittend, gebruiken. Je kon ook naar buiten, op de plaats bij de kerk aan een statafel eten.

Ze hebben in Zwolle een stel geweldige koks in hun midden. De soep, de salades het was allemaal even lekker. Als toetje een flink stuk watermeloen. Ik was verzadigd en verkwikt en aanmerkelijk aangedikt.

Hierna kon je kiezen, waar je aan mee wilde doen. Een stadswandeling of naar museum de Fundatie. In dat gebouw was ik één keer eerder geweest, toen was het alleen nog geen museum, maar het gerechtsgebouw, waar we voor de voogdij van onze oudste dochter heen moesten. Dus heel iets **anders om naar te kijken; mannen in zwarte toga's.**

Nu was er de tentoonstelling van Neo Rauch, en daar kon je dus ook voor kiezen.

Een kunstschilder uit de DDR, tenminste, in die tijd is hij begonnen met schilderen. Na “de wende” was hij een “Duits” schilder. Hij is in 2017 overleden.

Ik koos voor de Fundatie, niet beseffend hoeveel daar ook gelopen moest worden om alles te bezichtigen. En dat was, wat ik eigenlijk niet wilde, veel lopen. Want na de jichtaanval wilde ik het eigenlijk een beetje rustig aan doen. Maar goed, ik was daar en ik heb alle schilderijen bekeken. En ik kwam tot de conclusie dat die schilderijen me eigenlijk behoorlijk deprimeerden. Ik ben er dus op een gegeven moment weggegaan terug naar de kerk. (De kerk en het museum zijn burenen, er loopt alleen een klein steegje tussen.) En daar bleek ik niet de enige te zijn die er die mening over had.

Het is razend knap wat hij heeft geschilderd, maar de kleuren zijn donker, de voorstellingen drukken iets uit, maar de titels van de schilderijen zeggen niets over de inhoud. Ik werd er niet vrolijk van.

Terug in het gemeentecentrum weer een lekker kopje thee gedronken, wat zou de wereld somber zijn zonder thee. Daarna deden we op het plein bij de kerk een paar spellen. Heel hilarisch allemaal, maar ook heel leuk. Je kwam er door met steeds weer andere mensen aan de praat.

Daarna de afsluitende vesper. Net als de ochtendviering geleid door ds. Margo Jonker, de gemeentepredikant van Zwolle. En dat was weer het einde van een inspirerende dag. Afscheid genomen van alle bekenden uit het hoge noorden en verre oosten. Sommigen zie ik weer op de regiovergadering in september, waar dan ook bekend wordt waar volgend jaar de buitendag gehouden gaat worden. Ik zie er nu al naar uit.

Agnes Fossen.



Op deze foto zie je voorbij de kerk, de voorgevel van het museum. Het pand naast de kerk links, daar is de consistorie in ondergebracht.

Op deze foto zie je links naast het museum de hoek van de kerk, op het kerkplein. Naast de kerk staat een heel oude stadspomp.



Kijkend vanuit het raam boven in het museum, kijk je in een behoorlijke diepte. Voor iemand met hoogtevrees niet verstandig om te doen. Het duizelt je letterlijk als je al die kleine poppetjes beneden op de terrasjes ziet zitten. Heb je dus hoogtevrees, zoals ik heb, niet daar bij dat raam gaan staan.

~~~~~

### ***In mijn hart...***

*Mijn God,  
ik hoef niet naar de hemel te klimmen  
om met u te spreken  
en bij u mijn vreugde te vinden.  
Ik hoef mijn stem niet te verheffen  
om met u te praten.  
Al fluisterde ik heel zacht,  
Gij hoort me reeds:  
want Gij zijt in mij,  
ik draag U in mijn hart.*

*Om U te zoeken,  
heb ik geen vleugels nodig,  
ik heb me enkel stil te houden,  
in mezelf te kijken,  
me niet te verwijderen  
van een zo hoge Gast.*

Theresia van Avila, NLB, blz. 1418.

## Expositie Mienskip door het Lam: utopie of ideaal?

Dit jaar is Leeuwarden de culturele hoofdstad van Europa. Er worden tal van activiteiten ontplooid en één ervan is de expositie in de Lutherse Kerk in Leeuwarden. Het is eigenlijk een dubbel expositie. Er is de eerste expositie: Mienskip (gemeenschap) van het Lam en de tweede is een oecumenische kruiswegstatie. Deze beide exposities worden in de Lutherse Kerk georganiseerd door de Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond (NLVB) en de Oud-Katholieke Vrouwen in Beweging (OKViB). Bij beide exposities worden workshops gehouden. De NLVB heeft hiervan voor leden en niet-leden de najaarsactiviteit van gemaakt. De exposities worden gesteund door de lokale gemeenten van de beide kerkgenootschappen.

**Mienskip van het Lam bestaat uit foto's en teksten van pastoor Annemieke Duurkoop** van de Oudkatholieke Parochie in Leeuwarden, haar werk verbeeldt de gedachte werkelijkheid, de geloofde werkelijkheid en de fysieke werkelijkheid. Het Lam van God als symbool van gemeenschap is een heel belangrijk thema van de expositie. De kruiswegstatie is ontstaan naar aanleiding van de opvoering van de Passion in Leeuwarden op Witte Donderdag 2017.

De NLVB en de OKViB werken samen in de organisatie van de beide exposities. En Mienskip vorm je immers door samen betekenis aan de werkelijkheid te geven.

Vanuit de NLVB is de najaarsactiviteit nu gepland in Leeuwarden. Vanuit het **hele "lutherse" land gaan we nu naar Leeuwarden. De vrouwen daar vandaan** komen altijd na een lange reis, op de activiteiten aan die elders in het land gehouden worden. Nu ondernemen wij de reis naar Leeuwarden en willen we samen genieten van hetgeen we daar aantreffen.

*Opening van de exposities is op zaterdag 15 september 2018 om 13.30 uur.  
Openingstijden: van 15 september tot 6 oktober 2018, op dinsdag t/m zaterdag van 13.30 tot 17.00 uur.*

*Zaterdag 5 oktober 2018 : 9.30 uur tot 12.30 uur en 19.15 tot 22.00 uur.*

*Workshops voor groepen op afspraak.*

*Info en aanmelden via [Lamgods@xs4all.nl](mailto:Lamgods@xs4all.nl)*

Vanuit de NLVB en de OKViB hopen we op 29 september 2018 op een mooie en inspirerende dag.

Plaats van de beide exposities is de

Evangelisch Lutherse Kerk,  
Nieuwe Oosterstraat 30, 8911 KN Leeuwarden.

---

## Aarde barst los in gezang, van Erik Borgman

Aarde barst los in gezang,  
laat je leiden door vreugde,  
sta juichend voor de ziende.

Weet: deze god is God,  
maker aan wie wij behoren als een volk,  
een kudde die wordt geweid.

Ga binnen door de poorten van dank,  
betreed de ruimte met lofzang,  
zing het lied van Gods naam.

Want jouw naam is goed:  
liefde zonder einde,  
trouw aan alle geslachten.

Aarde barst los in gezang,  
*laat je leiden door de vreugde'*  
sta juichend voor de ziende.





EVANGELISCH LUTHERSE GEMEENTE KAMPEN

## \*\*\* Uitnodiging Barbecue \*\*\*

---

Hierbij willen we u van harte uitnodigen voor een gezellig samenzijn in de vorm van een barbecue op zaterdag 14 juli a.s.

Deze barbecue is een initiatief van de activiteitencommissie van de Evangelisch Lutherse Gemeente Kampen maar met nadruk ook bedoeld voor alle leden van de VVH en de Doopsgezinde Gemeente.

Tijdens deze barbecue willen we namelijk graag het glas heffen op de fijne samenwerking die we ook dit afgelopen jaar weer hebben gehad. En met elkaar ook vooruit kijken naar het komende jaar.



### Het programma op 14 juli

16:00 inloop & ontvangst

17:00 start barbecue

20:30 afsluiting

### De Locatie

Gebouw IJclub VZOD

Beneluxweg 88 te Kampen



### Eigen bijdrage

Graag vragen we u een bijdrage in de kosten van € 10,00. Deze kunt u op de dag zelf voldoen. Kinderen tot 12 jaar kunnen kosteloos mee barbecueën.

### Opgave

U kunt zich opgeven door onderstaande strook in te vullen. U kunt deze aan Helma of Leo geven tijdens een van de komende diensten. Of in de doos achterin de Lutherse kerk deponeren. U kunt Leo of Helma ook bellen of mailen:

- Mail: [commissielutherse@outlook.com](mailto:commissielutherse@outlook.com)
- Tel: 06 – 5780 7303 (Helma) of 06 – 2486 6303 (Leo)

Wij hopen van harte dat u erbij bent op 14 juli!

De activiteitencommissie



Uw naam: .....

Uw kerk: .....

Aantal volwassenen: .....

Aantal kinderen: .....

Dieetwensen: .....

.....

## BERICHTEN VAN DE LUTHERSE SYNODE

---

De synodale Commissie van de Evangelisch-Lutherse Synode heeft met ontroering kennis genomen van het overlijden van

**prof. em. dr. Johannes Pieter Boendermaker (“Joop”)**

Op 3 mei 2018

Met zijn heengaan ontvalt ons als kerk en gemeenschap niet enkel een wijze leraar in de theologie en een aimabel mens. Het afscheid van hem voelt voor **velen ook als “het einde van een tijdperk”**.

Joop Boendermaker heeft zich als predikant en hoogleraar net hart en ziel ingezet voor kerk en samenleving, zowel nationaal als ook in de gemeenschap van kerken wereldwijd.

Hij had een luisterend oor voor allen die hem om raad vroegen, en hij heeft hele generaties van predikanten en geëngageerde gemeenteleden in ons land gevormd en geïnspireerd.

Daarbij wist hij Luther en de Lutherse traditie op een wijze te vertolken die het hart raakte en de kern van de boodschap op warme en menselijke wijze ontsloot, zonder de soms weerbarstige kanten van Luthers theologie te verdoezelen.

Hij is 92 jaar geworden.

De dankdienst voor zijn leven werd gehouden op de vrijdag na Hemelvaart, 11 mei 2018, in de Lutherse Kerk op de Bergweg 6 in Hilversum.

Om 15.00 uur vond de begrafenis plaats op de Noorderbegraafplaats te Hilversum.

De Synodale Commissie van de Evangelisch-Lutherse Synode gedenkt hem met eerbied en wenst zijn familie en dierbaren de troost en nabijheid van de Eeuwige toe in deze dagen van rouw en afscheid nemen.

dr. Andreas H. Wöhle

President van de Evangelisch-Lutherse Synode in de Protestantse Kerk



## Uitnodiging voor de Brainstormdag 11 juli a.s.

Van harte nodigt het bestuur van de NLVB jullie allemaal uit om op 11 juli 2018 met ons mee te komen denken welk thema we volgend jaar kunnen uitdiepen als jaarthema in onze ontmoetingen en welke activiteiten we rondom het thema kunnen organiseren. Zeker nu we als bestuur nog steeds verzwakt zijn door het gemis van een secretaris stellen we het erg op prijs als zoveel mogelijk leden met ons meedenken!

We starten de middag met een gezamenlijke lunch en gaan daarna met elkaar in gesprek.

**Tot het Reformatiejaar hebben we 10 jaar lang de jaarthema's van de Lutherdecade gevolgd. Dit jaar zijn we weer in het heden beland met het jaarthema "De bijbel en de vrouw - Vrouwen van nu en de bijbel"**

Wat spreekt ons aan om volgend jaar een mooie Studiedag mee in te richten?

Hoe kunnen we volgend jaar vorm geven aan de samenwerking met de Oud Katholieke Vrouwen in Beweging (OKViB)?

Vorig jaar zijn tijdens de Brainstormdag diverse ideeën geopperd waar we op door kunnen gaan:

De heilige geest als thema, of de zomer: open deuren en open harten of moeders van nu, met een studiedag voor en met moeders en kinderen, 40+ activiteiten: vrouwen in drukke periode van hun leven. Misschien rond zingevingsvragen of op een monastiek ritme.

Misschien heeft u een ander idee, creatieve inbreng of een thema of maatschappelijk verschijnsel dat u bezig houdt, kom het met ons delen, zodat we uit kunnen kijken naar weer een prachtig NLVB jaar!

De dag is in de ELG Hamburgerstraat 9, 3512 NN Utrecht

13.00 uur lunch en

14.00 - 16.00 uur de brainstorm

In verband met de lunch graag aanmelden via

[h.v.axler@gmail.com](mailto:h.v.axler@gmail.com)

Deelname aan deze dag is kosteloos.

## Belangrijke adressen:

|                                                  |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Organisten                                       | Dhr. A. de Hoop<br>038 3327629<br>adehoop11@hetnet.nl<br><br>Dhr. M. Oranje<br>038 3317668<br>maarten.oranje@home.nl<br><br>Dhr. B. Thijs<br>038 3375084<br>g.thijs@live.nl |
| Bankrekening kerk<br>Girorekening kerk<br>t.n.v. | NL33ABNA0596938160<br>NL58INGB0000884586<br>Evang. Lutherse Gem.<br>Kolk 33<br>8266 JN Kampen                                                                               |
| Girorekening diaconie,<br>Diaconale commissie,   | NL61INGB0007828762<br>Jacob Catsstraat 399<br>8265 XV Kampen                                                                                                                |
| Penningmeester<br>diaconie                       | Mevr. E.E. Bruil de Wit<br>038 3324045<br>cygne1@telfort.nl                                                                                                                 |
| Collectant diaconie                              | Mw. L. Winkler                                                                                                                                                              |
| Kindernevendienst                                | Mw. B. Kuper<br>038 3338175<br>babettekuper@hotmail.com<br>Mw. H. Klein<br>Mw. M. Roozendaal                                                                                |
| Redactie Contact                                 | Mw. A.E. Fossen-Amptmeijer                                                                                                                                                  |
| Website<br>E-mail webmaster                      | www.lutherinkampen.nl<br>cgmjutton@live.nl                                                                                                                                  |