

# Evangelische Lutherse Gemeente Kampen



48e jaargang

**CONTACT**

nr.16 mrt.2009

## PASEN

Een diep verdriet dat ons is aangedaan  
kan soms, na bittere tranen, onverwacht  
gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan,  
op Paasmorgen, zéér vroeg nog op den dag.  
Waar onderdijks een stukje moestuin lag  
met boerse rijtjes primula verfraaid,  
zag ik, zondags getooid, een kindje staan.  
Het wees en wees en keek mij stralend aan.  
De maartse regen had hier 's nachts gedaan:  
Daar stond zijn doopnaam, in ster-kers gezaaid.

*Ida Gerhardt*



## **Kerkgebouw**

Burgwal 85  
8261 ES Kampen  
038-3323917

## **Koster**

Fam. G. Schreurs  
Oosterholtseweg 35  
8271 PS IJsselmuiden  
038-3320341  
gschreurs@vodafonevast.nl

## **Pastoraal werker**

Mevr. M. Zielman  
Boslaan 25  
8253 AG Ketelhaven  
0321-318950  
marijkezielman@hetnet.nl

## **Samenstelling van de kerkenraad**

### Voorzitter, ouderling

Mevr. C.C. Broekhuis-Bosman  
de la Sablonnierekade 17  
8261 JP Kampen  
038-3333255  
ccbhoekhuis@live.nl

### Diaken

Mevr. E.E. Bruil- de Wit  
Jacob Catsstraat 399  
8265 XV Kampen  
038-3324045  
cygne1@tiscali.nl

### Secretaris, diaken

Mevr. A. Fossen-Amptmeijer  
B.H. Spijkerweg 26-28  
7715 PW Punthorst  
0529-482013  
ae.wfossen@hetnet.nl

### Ouderling met speciale aandacht voor de jeugd

Dhr. M. van Leerdam  
Brigittenplein 9  
8265 KG Kampen  
038-3310885  
mvleerdam@hotmail.com

Ouderling,  
kerkrentmeester

Mevr. B. Swartz v. d. Wolde  
Lindelaan 25  
8253 AB Dronten  
0321-338262  
hansswartz@wanadoo.nl

Ouderling,  
kerkrentmeester

Dhr. S. Renkema  
Kolk 33  
8266 JN Kampen  
038-3338175  
stefanrenkema@hotmail.com



## **Praktische informatie over de diensten**

- De diensten beginnen om 10:15 uur, tenzij anders aangegeven.
- Wanneer het voor u op enigerlei wijze moeilijk is om op eigen gelegenheid naar de kerk te komen, dan kunt u contact opnemen met de diaconie. Zij zoeken dan een mogelijkheid om u te halen en te brengen.

| <b>Datum</b>  | <b>Voorganger</b>               | <b>Organist</b> | <b>Kinderneven dienst</b> |
|---|---------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 22 maart  | Mw.A.M. Zielman                 | Maarten Oranje  | Babette Kuper             |
| 5 april<br>Palmpasen  | Drs. K. van Warven              | Ad de Hoop      | Diana van der Weerd       |
| 9 april<br>Witte Donderdag<br>Heilig avondmaal<br>Aanvang 19.30 uur | Drs. A. Groeneveld              | Ad de Hoop      |                           |
| 10 april<br>Goede Vrijdag<br>Vesper<br>Aanvang 19.30 uur            | Mw.A.M. Zielman                 | Bob Thijs       |                           |
| 12 april<br>Pasen   | Mw.A.M. Zielman                 | Maarten Oranje  | Jeanette Kuper            |
| 26 april  | Mw. G. Broekhuis-Leusink        | Ad de Hoop      | Willy de Vries            |
| 10 mei  | Mw.A.M. Zielman                 | Ad de Hoop      | Wendy Boerma              |
| 24 mei<br>Gastendienst bij<br>V.V.H.                                |                                 |                 |                           |
| 31 mei<br>Pinksteren<br>Agapè                                       | Mw.A.M. Zielman                 | Bob Thijs       | Roos Jutten               |
| 7 juni<br>trinitatis  | Noordelijke regionale buitendag | Ad de Hoop      |                           |
| 14 juni   | Mw.A.M. Zielman                 | Maarten Oranje  | Babette Kuper             |
| 28 juni<br>St. Jan  | Drs. K. van Warven              | Ad de Hoop      | Diana van der Weerd       |

## Worstelwedstrijd

Toen ik laatst een lang vergeten boek opensloeg, viel er een aardig artikel uit, dat ik ooit had uitgeknipt. Ik wil het graag met jullie delen.



Een predikant vertelde dat hij, halverwege zijn studie theologie, al piekerend langs de mooie Friese meren fietste. Hij stapte af om over het weidse water te kijken. Hij dacht bij zichzelf: 'Dat hele geloof, wat zegt me dat eigenlijk? Ik heb het gevoel dat het steeds verder van me af gaat staan.' Of het nu uit balorigheid was, of omdat hij een theatrale daad wilde stellen, wist hij niet meer. Maar ineens riep hij over het water: 'God, je bestaat niet!' Waarop Hij onmiddellijk antwoordde: 'Waarom houd jij je dan zo met Mij bezig?'

En dan zegt hij: 'Je zou dit misschien mijn bekering kunnen noemen, want vanaf dat moment wist ik dat ik het andersom moest bekijken.

De vraag of ik het geloof zou vasthouden of loslaten was eigenlijk helemaal niet aan de orde. Het was doodeenvoudig andersom: het geloof liet mij niet los!

Geloven heeft voor mij alles te maken met worstelen. En juist in die worsteling vind ik mijn bron. Daar ligt mijn spiritualiteit. Daar vind ik mijn voeding.

In een worstelwedstrijd zijn er twee partijen. En die moeten ook een beetje aan elkaar gewaagd zijn, anders is er niets aan.'



Hij noemt Thomas, die door de volksmond tot 'ongelovige' uitgeroepen is, de eerste worstelaar. Thomas legde zich niet neer bij een mooi verhaal, maar vroeg verder, spitte door en legde letterlijk de vinger op de zere plek, voor hij zich gewonnen gaf.

Aan het eind van het artikel zegt hij:

'Als ik soms het gevoel heb dat mijn geloof te klein is voor een predikant, dan put ik troost uit een wonderlijk toneelstuk van Kaj Munk.

Dat gaat over een dominee die niet gelooft, maar vrolijk zijn werk doet omdat hij ziet dat het verhaal dat hij vertelt wel werkt.

Als deze dominee aan het slot van het toneelstuk op zijn sterfbed ligt, komt Jezus aan het kruis in zijn slaapkamer tot leven.

En Jezus zegt: 'Je geloofde dan wel niet in mij, maar ik heb al die tijd in jou geloofd'.

Goede paasdagen toegewenst,



*Marijke Zielman*

## IN MEMORIAM

In de leeftijd van 85 jaar is overleden op 23 februari 2009:

Margot Loesink- Boele

Margot was een markante en sportieve persoonlijkheid.

Ze kon prachtig tekenen en schilderen.

De laatste jaren ging het steeds slechter met haar, omdat ze werd getroffen door de ziekte van Parkinson.

Daardoor kon ze niet meer zelfstandig wonen en moest ze steeds meer 'inleveren'.

De laatste periode van haar leven begaf ook haar stem het en op het laatst kon ze zelfs niet meer fluisteren.

In een plechtige uitvaartdienst met warme toespraken en prachtige muziek hebben we tenslotte afscheid van haar genomen.

Moge zij rusten in vrede.

*Marijke Zielman*

## IN MEMORIAM

Maandag 23 februari 2009 is overleden Margot Loesink-Boele in de leeftijd van 86 jaar. Vrijdag 27 februari vond haar crematie plaats.

De laatste jaren van haar leven woonde ze in de Vijverhof.

Als je bij Margot op bezoek kwam, en je keek in de kamer rond, zag je tal van schilderijtjes en tekeningen hangen. Werk van eigen hand.

Aan een creatief leven is een einde gekomen.

Donderdag 5 maart 2009 overleed Arie Pieter den Hollander.

Dinsdag 10 maart is hij begraven. Heel lang heeft hij aan de Zwolseweg in IJsselmuiden gewoond, in de vrijheid.

De gemeente wilde er een industrieterrein dus hij moest er weg. De laatste jaren woonde hij in het dorp zelf. Toen hij ongeneeslijk ziek werd, is hij opgenomen in het Zonnehuis, waar hij ook is overleden.

Twee mensen, we dragen ze op in Gods handen.





## **GEBED IN DE TIJD**

O God van ons verleden,  
God van onze toekomst,  
wij danken U dat U vooral  
de God van ons heden bent.

Wij danken U voor het verleden  
vol kostbare herinneringen  
aan mensen, die ons lief hadden,  
die ons hun moed en kracht doorgaven,  
ook al waren zij zo dikwijls  
door angst en zwakheid omgeven.

Voor de toekomst zeggen wij dank:  
wij werken er aan en bereiden ons voor  
op een levende toekomst met dromen,  
die er zin en betekenis aan geven.

Wij zijn dankbaar voor deze dag:  
mogen wij levendig betrokken zijn  
bij wat vandaag gebeurt,  
niet afwachtend, maar er zelf aan bijdragend  
door een leven, dat uw zorg  
en liefde voor allen weerspiegelt.  
In Jezus' Naam,  
Amen.

# Diaconie

## Bloemen

De bloemen van de altaartafel gingen als groet of bemoediging naar;

Margot Loesink–Boele, ter bemoediging

Mevr. Van Slooten, ter bemoediging

Marijke Zielman, als groet

Margot Loesink– Boele, als laatste groet

## Kinderpaaskaars

Deze werd ontstoken door:

Lieuwe, Siebren, Sara, Marit

## Lucy

Wij ontvingen voor Lucy een gift van € 25.-

Daar van kocht men voor haar een zeer gewenst muskietennet, vernamen wij per e-mail.

## Dank

Mevrouw van Slooten liet weten blij verrast te zijn met de bloemen.



## **Rachel en Lea.**

Het is afgelopen jaar ( en zelfs dit jaar al ) verschillende malen voorgekomen dat u Rachel verwachtte en Lea kreeg ( Genesis 29.)

In 'Contact' en krant stond een andere voorganger vermeld dan u zondags achter de altaartafel aantrof. Dat is minder plezierig, maar door ons niet te voorkomen.

Men meldde zich ziek of ontdekte per abuis elders ook te hebben ingeroosterd.

Vandaar, u verwachtte Rachel en kreeg Lea...

## **Noordelijke Regionale Buitendag.**

Op zondag 7 juni a.s. ( Trinitatis ) wordt bij ons in de gemeente de Noordelijke Regionale Buitendag gehouden. U wordt allen uitgenodigd aanwezig te zijn die dag. de dag begint meteen dienst om 10.15 u. Daarna drinken we koffie en volgt het middagprogramma. ( in de stad ) We eten o.a gezamenlijk een broodje en nuttigen een kop soep. De dag wordt aan het eind van de middag afgesloten met en Vesper. Wij rekenen op uw komst en deelname !! Opgave kan bij Betteke ( tel. 33 24 045 / [cygne1@tiscali.nl](mailto:cygne1@tiscali.nl))

Graag opgeven vóór 30 mei, dit in verband met de nodige in-kopen van o.a. brood en opgaven elders in de stad.

Sinds vele jaren nemen o.a. de koster en uw diakenen deel aan deze Buitendag in het Noorden van het land. Dat is altijd reuze gezellig, wij hebben u nodig om het ook zo gezellig te maken. Het is genieten van het gevoel van Saamhorigheid dat er dan is. ( om de kosten te dekken is er een collecte na de dienst )

## **Nieuwjaarstreffen**

Het nieuwjaarstreffen was weer ouderwets gezellig en succes vol!

Dank voor uw aanwezigheid.

*Betteke*

## AFSCHEID

In de afgelopen jaren mochten we ze altijd weer zo rond Pasen in onze kerk begroeten: mevrouw en mijnheer van Klaveren uit Beetsterzwaag.

Sportief als ze waren, gingen ze ieder voorjaar met hun caravan naar een seizoensstandplaats op een camping in het Abbertbos. Daar verbleven zij tot diep in de herfst.

Menigeen uit onze gemeente is bij hen op bezoek geweest. En het moet gezegd: het was er altijd heel gezellig en zeer royaal van eten en drinken!

De laatste 'buitendagen' waren ze ook van de partij: met ter plekke gebakken pannenkoeken en een door Frans zelfontworpen quiz, waarmee we prijsjes konden winnen die door Corrie waren gemaakt/gehaakt!



Nu ze 80 en 86 jaar oud zijn, begint voor hen de leeftijd toch te tellen!

Het in- en uitpakken van de caravan en het oplossen van allerlei probleempjes wordt hen te veel. Gelukkig weten ze hun tijd nog zinvol in te vullen: Corry als vrijwilligster bij een verzorgingstehuis en Frans heeft een aantal tuinen te verzorgen. Zij hebben laten weten het heel jammer te vinden om onze kerk te moeten missen.

Maar ze zijn wel van plan nog eens een zondag onze kant op te komen!

U krijgt allemaal de hartelijke groeten van hen!

Frans en Corry: het ga jullie goed!

*Marijke Zielman*

## **Aan de gemeente van de Evangelisch Lutherse Kerk van Kampen.**

Graag wil ik op deze manier met u in contact komen. Zo deden de apostelen het vroeger ook met de zendbrieven. Dank voor de wenskaart voor de Kerstdagen en het Nieuwe jaar. Van onze kant ook de beste wensen terug. We veronderstellen dat bij jullie en ook bij ons grote veranderingen op het spel staan.

In het contactblad van 21-12-2008 werd bericht dat door verminderd ledental samenwerking moet worden gezocht met de P.K.N. Hoe logisch en moeilijk ook, het is een realiteit en onafwendbaar. Het moet dus geaccepteerd worden en men zal zich daarop moeten instellen.

In het kampeerseizoen hebben wij de diensten geregeld met plezier en instemming bezocht. We voelden ons bij u thuis door de aandacht, vriendschap, en ruimte voor persoonlijke beleving. In deze tijd

ontkomt men er soms niet aan om op te gaan in grotere verbanden. Men kan dan wel proberen de eigen identiteit zo veel mogelijk te bewaren. Als beide partijen daarvoor begrip hebben dan kan men elkaar tot beiderlij voordeel ruimte geven.

Door onze gevorderde leeftijden wordt het kampeergedoe ons op den duur wel wat bezwaarlijk. Toch zijn we nog steeds, en opnieuw weer voor een jaar, lid van onze kampeerclub, maar nemen geen vaste plaats meer. Dat betekent dat we tot onze spijt geen vaste bezoekers meer van de Lutherse kerk kunnen zijn. Hopelijk kunnen we nog wel eens een dienst bijwonen.

We stellen het wel op prijs het contactblad nog een jaar te ontvangen, waarvoor ik een bijdrage insluit.

Ontvang van mijn vrouw en mij de hartelijke groeten.



*Frans en Corrie van Klaveren  
Commissieweg 83  
9244GB Beesterswaag.*

# LICHT

Voor op het blad van de NLVB, het blad van de Lutherse vrouwenbond staat het volgende gedicht van Huub Oosterhuis.

“Klimmende zon,  
licht dat ons baadt met licht,  
liefde die liefde wekt,  
vuur dat ons loutert.  
Voer ons de dood voorbij –  
Stem die ons roept.  
Bron.  
Hart.  
Begin en einde.  
Onze Vader.”

Het is in een vers gevangen, waar het met pasen om gaat. Licht. De vrouwen gingen naar het graf, al pratende over die geweldige steen, die wel nog opzij moest. Anders konden ze de kruiden en balsem niet aanbrenegen. De steen was heel groot. Wie moest het doen?

Ze schrokken behoorlijk, toen de steen al weg was, en het niet donker was in de grot.

Er was licht. Veel licht. Engelen in het wit. De vrouwen moesten het aan de anderen gaan vertellen, dat Jezus niet meer in het graf was. Dat het niet donker meer was. Dat de zon weer ging schijnen. En daarbij de opdracht om terug te gaan naar de plek waar het allemaal begon. Gallilea. Ze werden voor gek versleten door de mannen, maar nieuwsgierig als ze waren, gingen ze toch kijken. En ook zij vonden het graf open, daarin het licht van de engelen. En werd de boodschap herhaald.

Ga naar Gallilea. En ze gingen. Allemaal.

Het werd toen weer licht. We hebben de donkere tijd van het jaar weer achter de rug.

Kerst, oud en nieuw, de winter.

Ook de tijd wordt weer licht. Het voorjaar laat zich luid en duidelijk zien en horen.

Wat dood scheen, komt weer tot leven. Het eerste groen is er

alweer. De bolletjes bloeien uitbundig. Ik heb de eerste jonge gansjes al gezien. Pa en ma hadden het nest naast een maisvoerbult gemaakt. In de greppel er om heen, kregen de jongen hun eerste zwemles. Daarna vertrokken ze met pa en ma naar de grote sloot waar vandaan ze verder de wijde wereld in getrokken zijn.



Hoe donker het ook is, ze gaan door. Het leven gaat door. Dit is ieder jaar opnieuw de boodschap, alles wat dood leek, komt weer tot leven. Dit is voor mij ieder jaar weer de ultieme boodschap van pasen, zichtbaar in de natuur om ons heen. De dood heeft niet het laatste woord. Licht en leven komen weer tot ons. Laten we het samen gedenken en vieren, niet dood, maar leven. Niet dood, maar Levend.

*Agnes*

## **Hans Günther, Dank Je Wel.**

Dit is iets, wat we van harte uit willen spreken aan ds. Hans Günther.

Dank voor de diensten, die je bij ons voorgegaan bent.

Voor wat je ons geleerd hebt.

Voor de tijd dat je onze consulent bent geweest.

Vele jaren konden we een beroep op je doen, tot zelfs vlak voor dat je opgenomen moest worden voor een zware operatie.

Zondags nog bij ons in de dienst, dinsdags naar het ziekenhuis.

We zijn blij dat we een deel van jouw tijd, samen met jou hebben door kunnen brengen. Onze dank daarvoor.

We wensen je een spoedig herstel toe, en nog vele goede jaren samen met je familie.

*Namens de ELG Kampen,  
Betteke en Agnes*

## God is een man



Sinds kort geef ik catechese aan een groepje jongeren in de Burgwalkerk. Eén van de eerste dingen die we hebben gedaan is nadenken over wat 'geloven' precies is. Gaat het om een setje stellingen die je voor waar moet aannemen, of is het een houding, een manier van doen?

Om daar achter te komen heb ik een geloofstest ontworpen in 10 stellingen. Stellingen als 'God is een man', 'er is maar één ware religie, de rest is onzin', en 'als je gelooft ga je naar de hemel, als je niet gelooft

naar de hel'. We kwamen er al snel achter dat het bij geloven niet gaat om de absolute waarheid van dat soort beweringen. Hoewel het best interessant is om over te discussiëren. Het gaat bij geloven om dingen doen, dingen vragen, om lezen, en om luisteren. Natuurlijk horen daar ook stellingen bij, en discussiepunten. Geloven is niet voor iedereen hetzelfde: je moet er achter komen wat het voor jou betekent.

Bij de stelling 'God is een man' denk je al snel aan Gods benamingen in de bijbel: Heer, Vader, Zoon, enzovoorts. Maar hier en daar wordt er in de bijbel ook naar God verwezen als (bijvoorbeeld) moeder, kunstenaar, en tuinier. Bovendien is de bijbel geschreven door mannen: geen wonder dat zij zich God voorstelden als man. Wat betekent dat voor ons beeld van God? Ik ben de laatste tijd als jeugdouderling bezig geweest om wat meer invulling te vinden voor mijn taak. De catechesegroep in de Burgwalkerk is daarvan een onderdeel. Ook hoop ik mee te gaan als leider bij een Luthers vakantiecamp, in augustus, en hoop ik binnenkort eens om de tafel te gaan zitten met een paar mensen van de kindernevendienst. Ik hou me aanbevolen voor meer suggesties. Aarzel niet om me eens aan te spreken na de dienst of om een mailtje te sturen!

*Martijn van Leerdam (mvleerdam@hotmail.com)*



# Ontmoetingsdag NLVB 25 april 2009 in “de Schakel” , Oranjelaan 10, Nijkerk

Het bestuur van de Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond nodigt leden en belangstellenden van harte uit voor haar jaarlijkse ontmoetingsdag. Het thema is:

## “Grenzeloze lef”.

Lef, over de grenzen van religie, cultuur, nationaliteit heen. Lef -hart, liefde- om over die grenzen heen tot ontmoeting te komen, tot dialoog. Lef om vooroordelen te erkennen en voorbij die grens niet zozeer naar verschillen te kijken, maar vooral naar overeenkomsten. Voor de inleiding is Josien Folbert gevraagd die zich vanaf 1988 inzet voor de dialoog en ontmoeting met moslims en jaren gewerkt heeft voor Kerkinactie en de PKN. Door de landelijke dialoogdagen en gespreksweekenden met moslims en christenen is er in de loop der jaren een netwerk gegroeid. In diverse steden in Nederland is bijvoorbeeld de organisatie “Sohbet” (open dialoog over wezenlijke zaken) actief, een Nederlandse navolging van het Indonesische “Percik” waar Josien Folbert samen met haar echtgenoot Jaspert Slob sinds 2006 werkt. “Percik” betekent “zaaibed voor liefde tussen mensen”, met het doel om de relaties tussen de verschillende religies te verbeteren en een antwoord te hebben op geweld: geweld eindigt waar liefde begint.

Deze ontmoetingsdag gaan we proberen niet alleen elkaar als christenen te ontmoeten, maar ‘s middags ook met moslimvrouwen, in een gezamenlijk op te zetten programma waarin naast dialoog, muziek en dans centraal zullen staan. Coby Aartsen en Sara de Weerd, die afzonderlijk van elkaar in januari en februari Indonesië hebben bezocht, zullen verhalen over hun grensoverschrijdende ervaringen.

We maken het ons niet gemakkelijk...Er is lef voor nodig om niet alleen over lef te praten maar ook met lef te handelen. We hopen dat u in grote getale komt!

De kosten voor deze dag bedragen € 20,--, inclusief lunch en koffie/thee. U kunt zich opgeven bij Erika Hillebrand, tel. 0529-482755 of email [erika.hillebrand@orange.nl](mailto:erika.hillebrand@orange.nl)

## **Is uw gemeente toe aan een nieuw diaconaal project ?**

Zo ja, dan biedt Pax Kinderhulp u een unieke kans een beroep te doen op de diverse gaven en talenten die in uw parochie aanwezig zijn. Pax Kinderhulp organiseert vakanties voor groepen van zo'n 20-40\* buitenlandse kinderen in gastgezinnen in Nederland. Het gaat om kinderen uit voormalig Joegoslavië (Bosnië, Kroatië), Polen, Armenië en Wit-Rusland. Deze kinderen en de gezinnen waartoe ze behoren, hebben veel meegemaakt en zijn daardoor erg kwetsbaar. De vakantie wordt gecombineerd met creatieve activiteiten ter verwerking van secundaire oorlogstrauma's. De actie is succesvol als er gastgezinnen zijn die hun huis en hun hart voor 3 of 4 weken openzetten voor kinderen in de leeftijd van 7-11 jaar. Zo'n veilige hartverwarmende periode maakt diepe indruk. Niet alleen voor deze kinderen, maar ook voor de kinderen uit het gastgezin. Een jarenlange band met de gastkinderen is vaak het gevolg. U hoeft dit niet alleen te doen. Specialisten van Pax Kinderhulp zullen u met raad en daad ter zijde staan. De stichting verzorgt ook trainingen op diverse gebieden. Zo'n vakantie is niet alleen een zeer concrete steun aan kinderen en hun omgeving, maar ook een bijdrage aan vrede in de wereld. Omdat wij door het teruglopen van het aantal gastgezinnen steeds meer kinderen moeten teleurstellen hebben wij dringend behoefte aan mensen die samen met ons zo'n project kunnen organiseren. Omdat lokale werkgroepen veelal zeer breed samengesteld zijn is deze oproep tevens gestuurd aan diverse andere kerkelijke groeperingen binnen uw regio.

Meer informatie is te verkrijgen bij Giel de Pooter 0115-694203, [mdepooter@zeelandnet.nl](mailto:mdepooter@zeelandnet.nl); <http://www.paxkinderhulp.nl/paginas/kinderhulp.htm>

Indien er andere groeperingen bij u in de buurt mee willen doen kunnen we ook een lager aantal kinderen per groep overwegen.

## **TWEEDE PINKSTERDAG OECUMENISCHE VIERING IN DE BUITENKERK**

Het is onderhand een goede traditie geworden om in Kampen op drie momenten in het jaar een oecumenische viering te houden. In september wordt de Vredesweek gevierd in de Lutherse Kerk en in de winter is er een Taizéviering in de Open Hof. En dan op Tweede Pinksterdag is er de viering in de Buitenkerk.

Dit jaar is de oecumenische pinksterviering op 1 juni en begint om 10.30 uur. U bent van harte uitgenodigd om deze viering in de Buitenkerk bij te wonen.

Voorgangers zijn mevrouw Jeanne Gerretzen, namens het pastorale team van het parochieverband IJsseldelta en dominee Dirk-jan Lagerweij namens de PKN Burgwalkerk en Beraadsgroep van kerken. Lector is mevrouw marijke Tromp, vertegenwoordigster van het Oecumenisch Avondgebed.

### **WELKOM**

**Weet U,... !!!**

Dat iedere vrijdagavond, van september tot Kerst en vanaf Driekoningen tot Pinksteren, het oecumenisch avondgebed wordt gehouden in uw mooie kerk.

U bent als lid van de Lutherse kerk van harte welkom bij deze vieringen.

Dus, op de vrijdagavond, aanvang 19.30 uur.

Marijke Tromp  
[mk.tromp@planet.nl](mailto:mk.tromp@planet.nl)  
038 333 38 10



## Belangrijke adressen:

|  |   |
|--|---|
| Consulent  | Mevr. Ds. T.k. van Dam<br>Tilligterbeek 42<br>8033 BP Zwolle<br>038 4550249   |
| Organisten                                       | Dhr. A. de Hoop<br>038 3327629<br>adehoop11@hetnet.nl<br><br>Dhr. M. Oranje<br>038 3317668<br>maarten.oranje@home.nl<br><br>Dhr. B. Thijs<br>038 3317039<br>g.thijs@12move.nl |
| Bankrekening kerk<br>Girorekening kerk<br>t.n.v. | 59.69.38.160 ABN-AMRO<br>884586<br>Evang. Lutherse Gem.<br>Kolk 33<br>8266 JN Kampen  |
| Girorekening diaconie                            | 7828762<br>Jacob Catsstraat 399<br>8265 XV Kampen   |
| Kindernevendienst                                | Diana van der Weerd<br>038 3319577<br>janvanderweerd@home.nl  |
| Koor "Le Cygne"                                  | Mevr. E.E. Bruil de Wit<br>038 3324045  |
| Redactie Contact                                 | Egbert Jan Boerma<br>Wendy Boerma   |
| Redactieadres                                    | Veenmos 181<br>8265 HW Kampen<br>038 3310724/ 3317362<br>boermaatjes@telfort.nl   |

**Kopijdatum**  
**2 juni**