

Evangelische Lutherse Gemeente Kampen



52e jaargang **CONTACT LENTE 2012**



*Ik wist niet dat leegte
zoveel ruimte kon innemen!*

Kerkgebouw

Burgwal 85
8261 ES Kampen
038-3323917

Koster

Fam. G. Schreurs
Oosterholtseweg 35
8271 PS IJsselmuiden
038-3320341
gschreurs@vodafonevast.nl

Pastor

Drs. K. van Warven
Zilverschoon 33
8265 HD Kampen
038- 3332315
rinus@rinusvanwarven.nl

Samenstelling van de kerkenraad

Voorzitter, ouderling

Mevr. C.C. Broekhuis-Bosman
de la Sablonnierekade 17
8261 JP Kampen
038-3333255
ccbhoekhuis@live.nl

Secretaris, diaken

Mevr. A. Fossen-Amptmeijer
B.H. Spijkerweg 26-28
7715 PW Punthorst
0529-482013
ae.wfossen@hetnet.nl

Ouderling, kerkrentmeester

Mevr. B.M. Swartz-van der Wolde
Lindenlaan 25
8253 AB Dronten
0321-338262
b.m.swartz@solcon.nl

Ouderling, kerkrentmeester

Dhr. S. Renkema
Kolk 33
8266 JN Kampen
038-3338175
stefanrenkema@hotmail.com

Kerkenraadslid met bijzondere opdracht.

Ouderling: Dhr. C. Roorda, afgevaardigde naar classis

Praktische informatie over de diensten

- De diensten beginnen om 10:15 uur, tenzij anders aangegeven.
- Wanneer het voor u op enigerlei wijze moeilijk is om op eigen gelegenheid naar de kerk te komen, dan kunt u contact opnemen met de diaconie. Zij zoeken dan een mogelijkheid om u te halen en te brengen.

COPYDATUM: 15 JUNI 2012



PREEKROOSTER

Weeknr	datum	bijzonderheid	voorganger	organist	kinderneven - dienst
13	1 april	Palmzondag	Drs.K. van Warven	Ad	Willy
13	5 april	Witte donder- Dag. H.A.	Drs.IJ.De Mol- Buizert	Ad	—
13	6 april	Goede Vrijdag	Prof.dr.K.Koukema	Ad	—
14	8 april	Pasen	Drs.K. van Warven	Bob	Allemaal
16	22 april		Ds. D. Geertsma	Ad	Fleur
18	6 mei	Gastendienst Lu	Drs.K. van Warven	Bob	Babette
20	20 mei		Ds. M. Gaastra	Maarten	Jeannet
21	27 mei	Pinksteren	Drs.K. van Warven	Ad	Helma
22	3 juni	Trinitatis	Regionale-Buiten- Dag in Zwolle	---	---
23	10 juni	Agapé-Viering	Drs.K. van Warven	Bob	Willy
25	24 juni	St.Jan	Drs.K. van Warven	Ad	Fleur
27	8 juli		Ds.H.G.A..J.- Günther van Dijk	Maarten	Babette
29	22 juli		Drs.K. van Warven	Bob	Jeannet
31	5 aug		Drs. K. van Warven	Bob	Helma

Redactioneel

Dag allemaal, voor u ligt een nieuwe uitgave van Contact. Hierin enige zaken vanuit het land, van de interimgroep, die nu de zaken van de synode moet behartigen.

Verder krijgt u komende tijd de uitnodiging voor de gemeente-avond in de bus. Zoals gebruikelijk voor de pauze de bespreking van de jaarstukken, na de pauze een boeiend portret, gebracht door onze pastor, Rinus van Warven. Ik wens u veel leesplezier en hoop u zeker op de gemeente-avond allen weer te ontmoeten.

Agnes.



Pasen.

Als je het leven van Jezus in het kort zou willen beschrijven, zou je altijd maar bij deze woorden uitkomen: Medelijden, ontferming, barmhartigheid. Het is de gouden term geworden van de leer van Jezus, de beknoptste beschrijving van zijn woorden en daden: "Omzien naar de ander". Voor de grote denker Levinas was er maar één manier om God te dienen, op de goede manier en dat was: "Je naaste in het oog houden".

Hij zegt: "Je naaste is God, want hij/zij is de enige vertegenwoordiger van Hem in jouw buurt. Wat je aan anderen geeft, heb je Die Ander geschonken".

Daarom beleven we deze dagen eerbiedig het lijden van Jezus weer mee, opdat onze aandacht voor de medemens niet verslappen zal.

En daarna mogen ook de paasliederen weer voluit gezongen worden in de Kerk, ter ere van Jezus die ons het echte menszijn voordeed, en van God die ons Jezus schonk.

Ik wens u een goede paastijd toe.

C.J. de Ruiter-Kollaard.



Zondag 4 maart ging onze voorganger drs. Rinus van Warven voor in de dienst. Diverse gemeenteleden hebben gevraagd naar de teksten die hij gebruikte, ondermeer van zanger Stef Bos, denker Jiddu Krishnamurti en dichteres Joke Maurits-van Assendelft. Hieronder treft u de gevraagde teksten aan.

Volg alleen mijn hart – Stef Bos

Ik ging naar een stad
Ik wou iemand worden
Ik zocht naar de chaos
Want ik kwam uit de orde
Zo heb ik geleerd
Niet meer te geloven
Dan dat wat ik zie
Wat ik zie met mijn ogen

Ik kan het niet verklaren
En ik weet niet waarom
Maar ik wil een rivier zijn
Die stroomt naar de bron
Tegen de berg op
Dwars tegen de tijd
Dansend in de regen
Altijd op reis

Dus Ik volg geen richting
En ik volg geen weg
Volg geen licht
En ik volg geen ster
Volg geen leider
En ik volg geen vlag
Volg alleen nog steeds
Mijn hart

Ik volg geen richting
Ik volg geen weg
Ik volg geen licht
Ik volg geen ster
Ik volg geen leider
Ik volg geen vlag
Volg alleen nog steeds
Mijn hart

En ik heb een wereld gezien
Waar de liefde bestaat
Sporen van oorlog
En sporen van haat
De een met zijn waarheid
De ander zijn god
Ze maken elkaar
Met liefde kapot



Jay Krishnamurti:

“De geschiedenis van de mensheid zit in je, de veelomvattende ervaring, die diepgewortelde vrees, angsten, verdriet, plezier en al de geloven die de mens verzameld heeft door de eeuwen heen. Jij bent dat boek. Het wordt niet gedrukt door een uitgever. Het is niet te koop. Je kunt niet naar een psycholoog gaan, want zijn boek is hetzelfde als het jouwe. En zonder dat boek zorgvuldig te lezen, met geduld en zonder haast, zul je nooit in staat

zijn de maatschappij waarin we leven te veranderen, die maatschappij die corrupt is en immoreel. Er is zo veel armoede, onrechtvaardigheid en nog veel meer narigheid. Ieder serieus mens zal zich bezorgd maken over hoe de wereld er nu voorstaat, met al de chaos, corruptie, oorlog - de grootste misdaad is oorlog.

Om een radicale verandering in onze maatschappij en de structuur daarvan teweeg te brengen, moet je in staat zijn dit boek dat je zelf bent, te lezen, daar de maatschappij waarin we leven, gemaakt wordt door ons allemaal, door onze ouders, grootouders, enzovoort. Alle mensen hebben deze maatschappij gecreëerd, en als de maatschappij niet veranderd wordt, zal er meer corruptie zijn, meer oorlogen en een grotere afbraak van het menselijk denkvermogen. Dus om dat boek, wat je zelf bent, te kunnen lezen, moet je de kunst van het luisteren naar wat dat boek zegt, verstaan. Luisteren houdt in het niet interpreteren wat het boek zegt. Observeer het alleen maar, zoals je naar een wolk zou kijken. Je kunt niets aan die wolk doen, noch aan de palmblederen die in de wind zwaaien, of aan de schoonheid van de ondergaande zon; je kunt er niets aan veranderen. Zo moet men de kunst van het luisteren verstaan, naar wat het boek zegt. Het boek ben jij; het zal alles openbaren.”

Jij - Joke Maurits-Van Assendeift

Jij geeft ons tijd van leven

Jij roept ons 's morgens aan het licht We ademen jou. Jij bezielt ons.

Wij raken elkaar.

Wees kracht in ons opdat we sterk durven zijn Beweeg in ons, dat we leven voelen

Wees zacht in ons

dat we niet verstenen

licht,

dat we waarheid zien;

vuur

dat we niet uitdoven

Wees bron in ons, opdat we levend water vinden.

Roep ons bij onze ware naam opdat wij,

herboren in jouw geest leven kunnen

zoals jij bedoelde

toen je ons

tijd van leven gaf.



Zuinig zijn op de kerkorde

Nu de lutherse synode op non-actief is gegaan, merk ik door e-mails en gesprekken, dat er veel verwarring en onzekerheid heerst onder lutheranen, bij gemeenteleden, kerkenraden en predikanten en dat vind ik begrijpelijk, maar ook verontrustend. Vandaar deze e-mail, vanuit de zorg die dit alles bij mij en velen uit onze kring wekt.

In het begin van deze eeuw ontstond voor het eerst in Nederland één protestantse kerk met twee tradities, een historisch unicum. Wij zijn als lutheranen, al of niet in gezamenlijke of nog zelfstandige gemeenten, lid van die ene kerk. Dat is in de kerkorde van die ene kerk goed geregeld en daar zorgvuldig mee omgaan is geen wetticisme, maar een werkbasis, bescherming en zekerheid voor allen die er werken, voor leden, gemeenten, kerkenraden, predikanten. Juist in een crisistijd van het grootste belang!

De stichting die buiten de synode om het communicatieve vacuüm tracht op te vullen als spreekbuis van de lutheranen in Nederland kan-onbedoeld-nieuwe vragen oproepen en organisatorische onzekerheid veroorzaken. Een opmerking in algemene zin dat 'kerkrecht en kerkorde volgens lutherse theologie gestalte moet krijgen' kan mogelijk-ook onbedoeld- de indruk wekken, dat er nog allerlei geregeld moet worden, voordat de positie van de lutheranen in de Protestantse Kerk duidelijk wordt. Dat is natuurlijk niet zo. De kerkorde is al jaren juist ook op dit punt volkomen duidelijk, functioneert en is zelfs onlangs, ook van lutherse zijde nog mede beoordeeld in het kader van de algehele evaluatie van de kerkorde. De huishoudelijke regeling-in concept reeds vrijwel gereed-is net als de 'generale regelingen' bij de kerkorde van een ander niveau en louter een vertaling van de kerkorde-artikelen naar de dagelijkse praktijk.

Aan dit alles was dan ook een voorbereiding van jaren vooraf gegaan. In de werkgroep kerkorde werkte al die jaren een lutherse delegatie mee, bestaande uit prof.Hof, ds.Bleij en ondergetekende, die veel ruimte kreeg voor meedenken en een eigen inbreng. Dat kunnen kenners duidelijk terug zien in deze kerkorde, punten waarbij hervormden en gereformeerden soms ernstig keken, maar waar ze vaak juist ook blij mee waren, omdat het een probleem oploste.

Dat alles werd in de trio-synodezittingen besproken, maar afzonderlijk per synode goed- of afgekeurd of via amendementen bijgesteld en ook

door buitenlandse lutherse instanties meegelezen. Zo werd het ook echt ónze' kerkorde.

De lutheranen werden als minderheid niet in een hoekje weggestopt, maar kregen een eigen synode met een duidelijke taak en werkwijze, uitvoerig beschreven in ordinantie 4, art.22, 23 en 24; 11, art.15, 16 en 20 en 14, art.3 en 4 (actuele versie kerkorde op www.pkn.nl).

Dat de lutherse synode in deze zittingsperiode niet zo bleek te kunnen functioneren als wenselijk was, doet zeker verdriet, maar betekent niet, dat diestructuren niet werkbaar zijn. De synode heeft vanaf 2004 een aantal jaren wel behoorlijk kunnen werken volgens deze kerkorde, die bovendien al in 2008 aangepast werd aan de verkleining van de synode, met instemming van de synode zelf, daarbij geadviseerd door het generale college voor de kerkorde. Het is dus raadzaam zo dicht mogelijk bij deze beproefde werkbasis te blijven.

Ook Luther was voor een zorgvuldige organisatie van de kerk, hij had zelfs zo'n afkeer van wildgroei, groepsvorming en eigen gedoe op kerkelijk gebied, dat hij de lutheranen in Antwerpen de inrichting van een eigen gemeente afraadde! Pas na zijn dood kwam het ervan en meteen ontwierp men toen naast een liturgische 'Agende' dan ook een stevige regeling, een kerkorde dus, die niet alleen met de vluchtelingen meeding naar Amsterdam en Nederland, maar later zelfs via luthers Amsterdam model stond voor de Amerikaanse lutherse kerken.

In houdelijk waren de verschillen ten aanzien van gemeente-organisatie eigenlijk niet zo groot. De typisch nederlandse lutherse kerkorde, los van de overheid, paste al aardig goed bij de verdere protestantse organisatievormen in ons land en later ook bij wat er over de kerken stond in de grondwet. Deze was trouwens ontworpen door Thorbecke, van huis uit een Zwolse lutheraan. De belangstelling, liefde en openheid voor een goede, ook muzikaal rijke liturgie deelden we al sinds de dertiger en zeker de vijftiger jaren van de vorige eeuw (denk aan het Liedboek en het Dienstboek, waarin ook veel uit ons dienstboek en liturgie is opgenomen) met vele andere protestanten en de belangstelling voor Luthers theologe was en is nog breder en zelfs toegenomen na de vereniging. Dat geeft ook hoop voor de aanwas van een jong generatie theologen, met aandacht daarvoor en eventueel bereid om in onze gemeenten tegaan werken, want uit eigen kring zal die aanwas gering zijn, vrezen wij.

En de toekomst van het kerlijk leven? De negatieve geruchten vliegen ons om de oren, maar als ik hoor, hoe feestelijk er hier en daar en soms met mensen en kinderen 'van buiten' Kerstfeest gevierd is met licht en muziek, dan verbiedt ons

dat de wanhoop. We moeten reëel blijven, maar zo is het altijd gegaan.....er is IETS met de kerk dat we niet kunnen achterhalen en ons zal blijven verbazen.

Als je er maar oog voor hebt. En dat wensen wij een volgende synode en de mensen die deze voorbereiden en tot die tijd alle zaken behartigen van ganser harte toe.

Hilversum, januari 2012
J.P.Boendermaker



Protestantse Kerk



Interim-bestuur Evangelisch-Lutherse Synode Nieuwsbrief 1

Aan de kerkenraden van de Evangelisch-Lutherse Gemeenten
en de (wijk)kerkenraden Protestantse Kerk waartoe Lutherse leden behoren

Weleerwaarde en eerwaarde dames en heren,

De scribe van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft u bericht dat op 12 januari door het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland een interim-bestuur is ingesteld om de werkzaamheden van de Evangelisch-Lutherse Synode tijdelijk waar te nemen. Deze stap is genomen op verzoek van genoemde synode nadat deze op 17 december 2011 had besloten zich een non-actieve status toe te kennen.

Het interim-bestuur is inmiddels aan het werk gegaan. Lopende zaken worden afgewikkeld en aan de hand van een prioriteitenlijst zullen de opdragen

werkzaamheden ter hand worden genomen. Eén van deze prioriteiten is om nauw contact te onderhouden met de lutherse gemeenten. Via nieuwsbrieven willen we u op de hoogte houden van het doen en laten van het interim-bestuur en van, voor u relevante, ontwikkelingen in luthers Nederland. Verder is het interim-bestuur ten allen tijde beschikbaar om u met raad en daad ter zijde te staan. U kunt ons bereiken op het emailadres: g.vande.heuvel@pkn.nl en per post: Protestant Landelijk Dienstencentrum, t.a.v. het Synodesecretariaat, Postbus 8399, 3503 RJ Utrecht.

Als bijlage bij deze nieuwsbrief sturen we u een kort artikel dat Prof.dr. J.P. Boendermaker in december heeft geschreven. Hij laat zien dat destijds binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland alle ruimte is geschapen om plaatselijk en landelijk aan de lutherse traditie gestalte te geven. Het niet-functioneren van de afgetreden synode ziet hij dan ook niet als een structureel- maar als een tijdelijk probleem. Het interim-bestuur beschouwt het schrijven van professor Boendermaker als een bemoedigende brief om alle Lutheranen een hart onder de riem te steken. Mocht deze brief u al eerder bereikt hebben dan hopen wij dat u zich in onze waardering daarvoor kunt vinden.

Tenslotte delen we u mee dat de volgende nieuwsbrief eind februari zal verschijnen. De inhoud van onze nieuwsbrieven kunt u desgewenst in uw kerkbladen of op uw website publiceren.

Met vriendelijke groet,

M. Wessel (Voorzitter interim-bestuur)
H. Oosterveer (Secretaris interim-bestuur)

Waarheid

*Ik dacht: ik haal het uit boeken,
Ik dacht: ik vecht me vrij,
Ik dacht dat ik het ver moest zoeken,
Waarschijnlijk ligt het heel dichtbij*

*Ik dacht: ik moet mijn vuisten ballen.
Iemand zei; open je hand.
Ik was bang om
door de mand te vallen,
Iemand zei: er is geen mand.*

Freek de Jonge.





Maria van Magdala

In het boekje "Vrouwen als u en ik" van mw. De Moor-Ringnalda, wordt ook verteld over Maria van Magdala. Alleen in het ene verhaal is ze een zondares in het andere een vriendin van Jezus en in het volgende verhaal is ze de vrouw die de tuinman aanspreekt, over de meester die niet meer in het graf ligt.

Jezus komen, ze zalfde zijn hoofd en zijn voeten. Zij deed wat Simon, heel onbeschoft in die tijd, niet gedaan had. Zij reinigde hem, niet met water, maar met mirre, want zij hield van hem.

In die tijd was het niet normaal als een vreemde, vrije vrouw (een getrouwde vrouw al helemaal niet) in de buurt van een man kwam. Als het een rabbi was, was het contact voorbehouden aan de mannen. Maar Maria?

Ze kwam, ze zag en ze zalfde Jezus. Voor mij was ze zijn vrouw. Ik weet wel, het staat niet in de bijbel, maar zijn hele jeugd staat niet in de bijbel. En in die tijd trouwden de mensen heel jong, meisjes ongeveer 12 à 13 jaar, jongens 14 à 15 jaar.

Weet u nog, wat Jezus als geboortegeschenk kreeg? Wierook, mirre en goud. De albastenkruik en de mirre vertegenwoordigden een kapitaal, bij zijn geboorte, maar ook op dat moment. En Judas, volgens het verhaal, was verbolgen. Zoveel geld, zomaar weg. Ik weet niet, hoe lang Maria van Magdala dat kruikje al bij zich droeg. Maar dat ze het al langer bij zich had, is voor mij wel zeker. Het is één van de eerste verwijzingen naar zijn dood. Ook daar worden welriekende kruiken gebruikt, waaronder mirre en nardus, en de rest zijn voor mij onbekend.

Maar ook hier speelde Maria een sleutelrol. Zij was de eerste die Jezus zag en sprak. Misschien toch??????? Zij is wel de eerste verkondiger van de opstanding, deze VROUW.

Niet een van de discipelen, maar zij, Maria van Magdala.
Een vreugdevolle Pasen gewenst.

Agnes Fossen.

Ontmoetingsdag Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond 14 april a.s.

**in de Evangelisch-Lutherse Kerk, Woudenbergseweg 38 in
Zeist**

"Oude sporen, nieuwe wegen"

Het bestuur van de Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond houdt op zaterdag 14 april a.s. haar jaarlijkse ontmoetingsdag. Vorig jaar is het initiatief genomen om de ontmoeting met elkaar niet te

beperken tot de groep van leden, gasten en bestuur, maar hierin ook de lutherse gemeenten te betrekken. In 2011 te gast bij de lutherse gemeente Hilversum, in 2012 bij de lutherse gemeente Zeist. Als bestuur hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de spontane uitnodiging van de ELG Zeist!

Op de studiedag is de aftrap gegeven voor de bezinning op het jaarthema. Het accent lag hier op de integratie van "nieuwe wegen" in het aloude spoor van onze lutherse liturgie. De spiritualiteit van Iona stond deze dag centraal.

Voor deze ontmoetingsdag willen we het dichterbij onszelf zoeken. Wie van ons heeft gaande de levensweg niet eens een "oud spoor" verlaten en een "nieuwe weg" ingeslagen? Door de omstandigheden genoodzaakt misschien, of vanuit een vrije keuze, door intuïtie gedreven of de zucht naar avontuur, wie zal het zeggen? Ongetwijfeld zal een aantal van u nu zeggen: "O ja, daar kan ik wel een voorbeeld van geven!" Nou, dat komt goed uit, want in ons middagprogramma is die persoonlijke inbreng zeer gewenst. We hopen dus dat u met uw verhaal als bagage de reis naar Zeist wilt ondernemen en vandaag met ons verder gaan met de uitdieping van het jaarthema. Met elkaar zullen we er een mooie en inspirerende ontmoetingsdag van maken!

Het programma is als volgt:

- 10.30 – 11.00 uur Aankomst met koffie/thee
- 11.00 – 11.25 uur Morgengebed door Marlies Schulz: "Oude sporen, nieuwe wegen".
- 11.25 – 11.30 uur Herdenking
- 11.30 – 12.30 uur Jaarvergadering met aanvullend informatie vanuit de verschillende commissies en redactieraad
- 12.30 – 14.00 uur Lunch en gelegenheid voor ontmoeting en een wandeling
- 14.00 – 15.45 uur Middagprogramma. Een afwisseling van verhalen, muziek en spel rond het thema "Oude sporen, nieuwe wegen".
- 15.45 – 16.00 uur Afsluiting en wegzending

De kosten voor deze geheel verzorgde dag bedragen € 25,--. Voor opgave en verdere informatie kunt u terecht bij de secretaris Coby Aartsen-Kraaijpoel (tel. 0575-515396 of email c.aartsenkraaijpoel@telfort.nl).

De tijd

*De tijd gaat voorbij met zien en met horen
de tijd gaat voorbij met honger en dorst
de tijd gaat voorbij tussen dood en geboren
van bloesem naar koren
gebruikt of vermorst*

*de tijd gaat voorbij met wikken en wegen
van het voor en het tegen, gaat de tijd voorbij
de tijd gaat voorbij met het zoeken naar wegen
vergeet je te leven
en de tijd gaat voorbij*

*de tijd gaat voorbij in een schelp aan je oren
hoor je het ruisen: de tijd gaat voorbij
de tijd gaat voorbij, de tijd gaat verloren
de tijd trekt zijn sporen
in jou en in mij*

*de tijd gaat voorbij met passen en meten
met kansen bereek'nen voor een langer bestaan
de tijd gaat voorbij, je zou moeten weten
dat je tijd moet vergeten
om de tijd te verslaan*

*Liselore Gerritsen
Oktoberkind, Uitg. Villa, Weesp*

Lutherse gemeente Purmerend

Op 20 maart 2011 hebben we afscheid genomen van de Lutherse kerk in Purmerend als reguliere vierplek op de zondagmorgen. Na deze zondag zullen er nog wel inloopdiensten, rouw- en trouwdiensten of een bijzondere avond- of nachtdienst zoals een Thomasviering plaatsvinden, maar de reguliere zondagochtendvieringen zullen in de Taborkerk gehouden worden. Dit kerkgebouw, waar jarenlang mensen bijeenkwamen om de Schriften te horen, te bidden en te zingen, om hun kind te laten dopen of om een dierbare uit te dragen, verlaat je niet zomaar. Daarom was deze afscheidsdienst

uiterst zorgvuldig voorbereid en kunnen we terugzien op een waardig afscheid.

Om dit kerkgebouw in onze herinnering levendig te houden is er gewerkt aan een herinneringsboek. Een boek waarin veel gemeenteleden hun herinnering hebben vast willen leggen. Zij geven daarin openlijk uiting van wat het gebouw voor hen heeft betekend, vaak voorzien van foto's. Ook het gebouw zelf, het ontstaan en de historische ontwikkeling van het gebouw door de jaren heen worden uitvoerig belicht. Kortom een boekwerk dat in geen lutherse boekenkast mag ontbreken. Van harte aanbevolen!

U kunt dit boek bestellen bij: mevr. J.C. van den Hoonaard, telefonisch: 0299684108 of via email. Het mailadres is: buitengaats@hetnet.nl Het boek kost €10.- + € 3.60 verzendkosten.



Diaconie

In de periode van januari t/m februari 2012 is € 183.92 binnengekomen aan collectegeld.

Hierin zit de opbrengst van de kerstavondcollecte van ruim € 117,00,

Ook is er een gift van € 12,50 binnengekomen.

De kerstgift voor Lucy, groot € 50,00 is in januari overgeboekt. Ook is geld overgemaakt naar Kinderen in de Knel van Kerk in Actie.

Voor de eerste helft van 2012 bedraagt het quorum van het LDC € 30,38.

Voor de Stichting Helpenderwijs Papua is € 25,00 overgeboekt.

Het betalingsverkeer van de INGbank kostte dit eerste kwartaal € 15,86.

Zoals u ziet, zijn onze bijdragen minder royaal dan andere jaren.

Dat is navenant aan onze inkomsten, helaas.

De diaconie.



Een Russisch Christusverhaal

Het zou gebeurd zijn in de jaren tussen de eerste en de tweede wereldoorlog. Ergens in de Sovjet-Unie was een avond belegd van de godlozen-beweging. Iedereen die verwacht werd te komen, was aanwezig. Er was een spreker uit Moskou gekomen en die sprak nu eens niet over de onhoudbaarheid van het godsgeloof in het licht van de moderne wetenschap, niet over de kerk die de eeuwen door gemene zaak maakte met tirannen en uitbuiters, niet over de noodzaak om deze opium voor het volk op te ruimen. In plaats daarvan begon hij te spreken over Christus, over de mythe van Christus. En wat hij vertelde was voor zijn toehoorders helemaal nieuw.

En hij kon goed vertellen, zodat iedereen naar hem luisterde. Hij schilderde de tijd waarin Christus of tenminste het geloof in hem geboren zou zijn. Hij vertelde van een wereld in nood, van volkeren die onderdrukt werden met geweld en van slaven die in opstand kwamen tegen hun lot en die werden neergeslagen. En langzaam wist hij hen te overtuigen dat toen, tweeduizend jaar geleden, wat hij noemde 'een volheid der tijden' was ontstaan.

Hij vertelde zo levendig, dat zij het vóór zich zagen en tegelijk was het of hij sprak over hun tijd, die minstens even vol leek.

Vervolgens betoogde hij dat Christus 'antwoord op de nood van de wereld even subliem als onuitvoerbaar was geweest. Je leven geven voor je kameraden, je vijanden liefhebben en weldoen aan wie je haten. Niet langer vragen: wat zullen we eten en wat zullen we drinken, want die eeuwige vrees van ons dat we tekort zullen komen is de wortel van alle kwaad...., al die woorden zei de spreker - troffen de kerk van de waarheid, want er was voor allemaal genoeg en dus zou een ideaal rijk waar gerechtigheid heerste, niemand tekort komen. Maar het was voor de mens tegelijk onmogelijk om tot zoiets uit zichzelf te komen.

En de spreker ging door met te betogen, hoe waar dit alles was en tegelijk hoe onuitvoerbaar, hoe strijdig met de menselijke natuur. Maar terwijl hij dat alles vernietigde in een betoog zo knap dat niemand er een speld tussen kon krijgen, werden er oude dromen in die mensen wakker. Al hun illusies kwamen weer naar boven en er schrijnde een verlangen in hen naar precies datgene wat hij zojuist tot de grond toe had afgebroken.

Het was dwaasheid, zei de spreker, om die leer van Christus te willen aantasten of kleineren. En dat zou trouwens ook nooit lukken; dat was een verouderde tactiek, waarvan de complete mislukking maar al te duidelijk was gebleken. Want die leer van Christus was de mooiste droom, de meest sublieme illusie die de mensheid ooit bezeten had. Alleen, ze was niet te realiseren. En daarom was ze tot een ergernis geworden en daarom werd Christus aan het kruis geslagen, tweeduizend jaar geleden in Jeruzalem en nog iedere dag door de wauwelaars en charlatans die zijn naam beleden en die zijn graf vormden. Niet van die Christus die morsdood was in hen allemaal hadden de mensen redding te verwachten. De idealen die hij gepredikt had, vielen alleen te verwezenlijken door een systeem dat rekening hield met de menselijke

natuur, - een systeem dat de mens zou dwingen tot datgene waartoe hij uit zichzelf nooit zou komen.

Het was doodstil in de zaal. Die man had voor hen allemaal Christus laten leven, op een manier zoals hij voor de meesten nooit geleefd had, en daarna had hij hem laten sterven en hen allemaal overtuigd van zijn dood. De voorzitter van de vergadering vroeg of er nog iemand wat te zeggen of te vragen had. Maar er viel niets meer te zeggen of te vragen. De mensen voelden zich op een vreemde manier vernietigd en verslagen. Ze wilden het liefst maar weggaan en alleen zijn.

Maar achter in de zaal was iemand opgestaan, die langzaam naar voren kwam. En toen hij op het podium stond, herkenden zij hem. Het was de voormalige bisschop van die stad. Jarenlang had hij gevangen gezeten, maar tenslotte was hij vanwege zijn hoge ouderdom vrijgelaten. Hij woonde als een vergeten en onschadelijk burger aan de rand van de stad. De meesten hadden niet eens geweten dat hij nog leefde. En zij dachten: man zwijg toch! Wat valt er immers te zeggen.

Maar hij keek hen aan met zijn oude ogen en zei vervolgens met zijn versleten stem: Christos woskresse! Christus is opgestaan! Niet meer dan twee woorden. En zij keken hem aan en wachtten wat hij nog meer zou zeggen. Maar hij zei niets meer. Dat was het hele antwoord.

En toen ging er een rilling door de zaal, en opeens stonden ze allemaal op en antwoordden als met één stem: Woistinoe woskresse! Hij is waarlijk opgestaan. En ze begonnen de paashymne te zingen: Christus is opgestaan uit de doden! En ze huilden, maar ze zongen de hymne verder: Aan wie in de graven waren, bracht hij leven!

Naverteld door Rogier van Aerde

Ut: Oost-Dover 1992



RECREATIEWERK IN ZEELAND

De kerken van Zoutelande, Biggekerke en Meliskerke organiseren al sinds 1964 recreatiewerk voor vakantiegangers. Enthousiaste jongeren afkomstig uit verschillende delen van Nederland geven invulling aan een recreatieprogramma in en bij de Boshut, op een eigen terrein in Zoutelande aan de Zeeuwse Rivièra. Voor de recreatieteams van zomer 2012 zijn we op zoek naar:

JONGEREN (M/V)

- = ben je 18 jaar of ouder,
- = sta je positief tegenover het christelijke geloof,
- = hou je wel van wat inspanning en gezelligheid,
- = ben je 2 weken beschikbaar in de periode van 14 juli tot 11 augustus 2012,

Dan ben jij degene, die we zoeken! Wij zorgen voor onderdak, zakgeld en we vergoeden je reis- en verblijfkosten. Voor meer informatie kun je onze website bezoeken: www.boshutzoutelande.nl

Lezing: **SCHILDERS EN LEERLINGEN,**

de Kamper Avondmalen in een cultuurhistorische context geplaatst

Tot het cultuurbezit van de stad Kampen behoren verschillende afbeeldingen van het Laatste Avondmaal. Zij dateren uit een periode (ca. 1525 en 1575), waarin Kampen een belangrijke kunststad was. Schilders en Leerlingen plaatst de Kamper afbeeldingen in een lange traditie van het uitbeelden van het Laatste Avondmaal.

Tussen ca. 1525 en 1575 was er sprake van een Kamper 'schilderschool', een groep kunstschilders die zich door een aantal gezamenlijke kenmerken onderscheiden. Spil van de Kamper schildersschool was de familie Maeler. Broers, neven en kleinzoons leidden elkaar op en schilderden met elkaar. Een familie op de overgang van middeleeuwen naar de moderne tijd; men signeerde de geproduceerde panelen niet. Rond 1546 voegde zich Mechteld van Lichtenberg toe Boecop bij deze groep. Een adellijke dame uit Utrecht, die trouwde in de belangrijke Kamper familie toe Boecop. De Kamper schildersschool had een grote voorkeur voor het afbeelden van het Laatste Avondmaal. Nu nog zijn 4 afbeeldingen bekend, waarvan twee geschilderd werden door Mechteld. De beleving van het Laatste Avondmaal was in de 16^e eeuw één van de belangrijkste twistpunten tussen katholieken en protestanten. De religieuze ontwikkelingen weerspiegelen zich in de wijze waarop laatste avondmalen werden afgebeeld.

De lezing 'Schilders en Leerlingen' duurt ongeveer een uur en kost € 50, -. Een beamer is noodzakelijk, een laptop gewenst. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met kunst@cultuurzien.nl of tel. (038)331 10 24.



Kruisje.

Tijdens de laatste openmonumentendag, was, zoals ieder jaar, de kerk open.

Er kwamen veel mensen binnen die de kerk bezichtigden en sommigen van hen staken ook een kaarsje aan.

Zo ook een griekse man. Opgegroeid in Nederland, maar toch weer terug bij zijn othodox-griekse roots.

Alle kaarsje die er stonden heeft hij aangestoken, bij ieder kaarsje werd een kruisje geslagen. In het gastenboek heeft hij een heel verhaal geschreven over deze hele heilige plaats.

Betteke, die hem heel vriendelijk te woord stond, kreeg daarna het hier afgebeelde geknoopte kruisje in haar hand gedrukt.

Voor de vriendelijke mevrouw van deze heilige plaats.

Toen hij een tijdje later de kerk passeerde in zijn auto, bekruisde hij zich weer en daarna zwaaide hij goedendag.

Agnes.



UITNODIGING.....GEMEENTEAVOND..... 2012

Punthorst, 2 april 2012

Geachte gemeenteleden van de Evangelisch Lutherse
Gemeente Kampen.

Hierbij nodigt de kerkenraad u uit voor het bijwonen van de
gemeente-avond, donderdag 10 mei 2012, in de Levensbron
aan de Vloeddijk 62 te Kampen.

Aanvang van de vergadering: 20.00 uur, einde: (streeftijd) 22.15
uur.

In het eerste deel van de avond worden de jaarstukken
besproken van de diaconie, de kerkenraad en de
kerkrentmeesters. Zal ook verslag worden uitgebracht door de
kascontrolecommissie.

Verder krijgt u informatie over de combinatie met de ELG Zwolle.
De jaarstukken kunt u, als u wilt, opvragen bij de voorzitter van
de kerkenraad,

Mw. Ineke Broekhuis-Bosman, de la Schablionièrekade 17, tel
038 333225.

De kerkenraad hoopt u allen op 10 mei 2012 te ontmoeten, en
te spreken.

Met vriendelijke groet,

Namens de kerkenraad,
Agnes Fossen-Amptmeijer, secretaris.

AGENDA:

1. Welkom, Opening door de voorzitter
2. Notulen 2011
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag en cijfers diaconie

5. Jaarverslag en cijfers kerkrentmeesters
6. Verslag kascontrolecommissie, decharge KR
7. Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie.
8. Verslag combinatie ELG's Kampen/Zwolle
9. Pauze
10. Het programma na de pauze wordt verzorgd door pastor Rinus van Warven
11. Rondvraag
12. Sluiting.



IONA.

Begin februari is de Lutherse studiedag in Utrecht gehouden.

Deze studiedag stond in het teken van het jaarthema van de NLVB, "Oude sporen-Nieuwe wegen". De inleiding werd gehouden door ds. Dirk Strasser over de oecumenische geloofsgemeenschap op Iona. Daar zijn heel duidelijk -oude sporen- te vinden, maar wordt de spiritualiteit op -nieuwe wegen- vorm gegeven. De eerste kerk op Iona dateert uit de 6^e eeuw.

Hij is gerestaureerd en wordt nog altijd gebruikt. Daar vind je de oude sporen, maar de gemeenschap van nu heeft daar z'n eigen nieuwe wegen aan toegevoegd. Ook in Nederland is een Ionagemeenschap, NIG, Nederlandse Iona Gemeenschap. Ook nu in Iona leeft en werkt men er in de Keltische spiritualiteit.

Informatie bij ds. Dirk Strasser, zijn gegevens vindt u in het Luthers Dagboek.

Het volgende gedicht komt uit de NIG, en is te vinden in de glossy over Iona.

Agnes.

Plaats aan tafel

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen,
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.

Voor jong en voor oud een plaats aan d tafel,
want iedere stem geeft klank aan het koor.
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste;
ze vinden elkaar en niemand gaat voor.

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,
genadig begin van goddelijk recht.



Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te worden
getuige van hem, een levend bewijs:

refrein:

Vol vreugde ziet God naar mensen
die recht doen: zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen
die recht doen: zij scheppen recht en geluk!

Tekst: René van Loenen



Belangrijke adressen:

Consulent	Mevr. Drs. IJ. De Mol-Buizert Zuivelweg 17 7003 CA Doetinchem 0314 343642 ijda.buizert@zonnet.nl
Organisten	Dhr. A. de Hoop 038 3327629 adehoop11@hetnet.nl Dhr. M. Oranje 038 3317668 maarten.oranje@home.nl Dhr. B. Thijs 038 3375084 g.thijs@live.nl
Bankrekening kerk Girorekening kerk t.n.v.	59.69.38.160 ABN-AMRO 884586 Evang. Lutherse Gem. Kolk 33 8266 JN Kampen
Girorekening diaconie	7828762 Jacob Catsstraat 399 8265 XV Kampen
Kindernevendienst	Babette Kuper 038 3338175 babettekuper@hotmail.com
Koor "Le Cygne"/diaconale commissie	Mevr. E.E. Bruil de Wit 038 3324045 cygne1@tiscali.nl
Redactie Contact	Agnes en Wim Fossen. Adres-zie kerkenraad.I
Website E-mail webmaster	www.lutherinkampen.nl cgmjutton@live.nl