

Evangelische Lutherse Gemeente Kampen



56e jaargang **CONTACT** lente 2016



God, geef me kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen; moed om te veranderen wat ik kan veranderen; wijsheid om tussen deze twee onderscheid te maken.

NLB, blz 1448, toegeschreven aan Reinhold Niebuhr.



Kerkgebouw

Burgwal 85
8261 ES Kampen
Marie Schreurs : Mob : 0627620391
(b.g.g) Mob: 0629736565

Koster: Fam. G. Schreurs
Oosterholtseweg 35
8271 PS IJsselmuiden
038-3320341 mob: 0627620391
gm.schreurs@kpnmail.nl

Predikant: Drs. K. van Warven
Zilverschoon 33
8265 HD Kampen
038- 3333995/ 0631680140
rinus@rinusvanwarven.nl

Samenstelling van de kerkenraad

Voorzitter, ouderling: Dhr. C. Roorda
Jacob Catsstraat 441
8265 XW Kampen
038-3326010
clement@anthune.nl

Secretaris, diaken: Mevr. A. Fossen-Amptmeijer
B.H. Spijkerweg 26-28
7715 PW Punthorst
0529-482013 mob: 0623534064
ae.wfossen@hetnet.nl

Kerkrentmeester,
: ouderling: Dhr. S. Renkema
Kolk 33
8266 JN Kampen
038-3338175
stefanrenkema@hotmail.com

Ledenadministratie: Mevr. C.C. Broekhuis-Bosman
038-3333255

Kerkrentmeester met
bijzondere opdracht: Mevr. B.M. Swartz-van der Wolde

Diaken met
bijzondere opdracht: Mevr. E.E. Bruil de Wit

Praktische informatie over de diensten

De diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.

Wanneer het voor u op enigerlei wijze moeilijk is om op eigen gelegenheid naar de kerk te komen, dan kunt u contact opnemen met de diaconie.

tfn: 038 3324045 of 0529 482013

Zij zoeken dan een mogelijkheid om u op te halen en weer thuis te brengen.

COPYDATUM: 1 juni 2016



Deze "roos" van elfenbankjes kwam ik tegen in het staatsbos in Staphorst. De eerste keer in 2013, de tweede keer in 2014. Ik moet toch maar weer eens gaan kijken, of deze roos er nog steeds is. Deze foto is in de het begin van de herfst gemaakt.

Agnes

PREEKROOSTER

20 maart 2016: drs. K. van Warven, **Palmpasen**
Organist: Bob Thijs KRLid: Agnes Fossen
Kindernevendienst: Babette Kuper

24 maart 2016: ds. T.K. van Dam, **Witte donderdag-Heilig Avondmaal**
Organist: Ad de Hoop KRLid: Stefan Renkema

25 maart 2016: prof.dr. R. Roukema, **Goede vrijdag-Vesper**
Organist: Ad de Hoop KRLid: Clement Roorda

27 maart 2016: ds. A.T. v.d. Velde en drs. K. van Warven, **Pasen**
Organist: Henk van Marle KRLid: Agnes Fossen
Kindernevendienst: Helma Klein

10 april 2016: drs. K. van Warven
Organist: Bob Thijs KRLid: Stefan Renkema
Kindernevendienst: Marina Rosendaal

24 april 2016: drs. K. van Warven
Organist: Ad de Hoop KRLid: Clement Roorda
Kindernevendienst: Babette Kuper

8 mei 2016: drs. IJ. de Mol Buizert
Organist: Ad de Hoop KRLid: Agnes Fossen
Kindernevendienst: ??????????????????????

15 mei 2016: ds. A.T. v.d. Velde en drs. K. van Warven, **Pinksteren**
Organist: Bob Thijs KRLid: Stefan Renkema
Kindernevendienst: Helma Klein

22 mei 2016: drs. S. Freytag en drs. K. van Warven,
Regionale Noordelijke Buitendag met Heilig Avondmaal in Kampen
Organist: Ad de Hoop KRLid: Clement Roorda
Kindernevendienst: Marina Rosendaal

29 mei 2016: ds. P.G. Hoekstra
Organist: Maarten Oranje KRLid: Agnes Fossen
Kindernevendienst: ??????????????????????

12 juni 2016: drs. K. van Warven
Organist: Ad de Hoop KRLid: Stefan Renkema
Kindernevendienst: ??????????????????????



REDACTIONEEL

Dit nummer van Contact komt vlak voor de paasdagen bij u in de bus. Er is weer van alles te lezen. Ook een In Memoriam voor onze oudkoster Adri Bossink, die heel plotseling aan zijn laatste reis begon. We hebben afscheid van hem genomen in een samenkomst in de Bazuinkerk en daarna hem naar de begraafplaats gebracht. Het gedicht wat gelezen werd door onze dominee Rinus van Warven staat nu in dit Contact, ook een herinnering van een oud-gemeentelid, Arjan Wiersma.

Foto's, nog meer gedichten, nieuws van de diaconie, van de kerkenraad en een aankondiging van de jeugdmuziekdagen, die in mei weer plaatsvinden.

Deze muziekdagen worden georganiseerd door de Lutherse Werkgroep voor de Kerkmuziek.

Ook een uitnodiging van de NLVB voor de studiedag, die 12 maart wordt gehouden in de lutherse kerk aan de Hamburgerstraat in Utrecht.

Iedereen is van harte uitgenodigd.

In het schema voor de diensten op blz. 4, (hiernaast dus) ziet u bij enkele data vraagtekens staan voor de kindernevendienst. We zijn hopen dat nog enkele gemeenteleden hieraan mee willen gaan doen. Dan is iedereen maar een enkele keer aan de beurt en de kinderen hebben hun eigen dienst.

21 februari j.l. hebben we in een volle kerk in Zwolle afscheid genomen van ds. Erwin de Fouw. In onze dienst van 6 maart j.l. hebben wij er als gemeente aandacht aan besteed en hem een aandenken aan de ELG Kampen meegegeven.

Ook leest u in dit nummer de brief met de uitnodiging voor de Gemeente-avond. Die wordt op donderdagavond 12 mei 2016 gehouden, in de kerk.

Dus noteert u deze datum vast in uw agenda.

Zondag 22 mei, zondag Trinitatiis, vieren we samen met de andere noordelijke ELG's, de Regionale Buitendag. Dit keer bij ons in Kampen. De kerkenraad hoopt dat we dan weer een mooie dag met elkaar zullen hebben. Dus kom en vier mee.



De redactie.

Een Russisch Christusverhaal

Het zou gebeurd zijn in de jaren tussen de eerste en de tweede wereldoorlog. Ergens in de Sovjet-Unie was een avond belegd van de godlozen-beweging. Iedereen die verwacht werd te komen, was aanwezig. Er was een spreker uit Moskou gekomen en die sprak nu eens niet over de onhoudbaarheid van het godsgeloof in het licht van de moderne wetenschap, niet over de kerk die de eeuwen door gemene zaak maakte met tirannen en uitbuiters, niet over de noodzaak om deze opium voor het volk op te ruimen. In plaats daarvan begon hij te spreken over Christus, over de mythe van Christus. En wat hij vertelde was voor zijn toehoorders helemaal nieuw.

En hij kon goed vertellen, zodat iedereen naar hem luisterde. Hij schilderde de tijd waarin Christus of tenminste het geloof in hem geboren zou zijn. Hij vertelde van een wereld in nood, van volkeren die onderdrukt werden met geweld en van slaven die in opstand kwamen tegen hun lot en die werden neergeslagen. En langzaam wist hij hen te overtuigen dat toen, tweeduizend jaar geleden, wat hij noemde 'een volheid der tijden' was ontstaan.

Hij vertelde zo levendig, dat zij het vóór zich zagen en tegelijk was het of hij sprak over hun tijd, die minstens even vol leek.

Vervolgens betoogde hij dat Christus 'antwoord op de nood van de wereld even subliem als onuitvoerbaar was geweest. Je leven geven voor je kameraden, je vijanden liefhebben en weldoen aan wie je haten. Niet langer vragen: wat zullen we eten en wat zullen we drinken, want die eeuwige vrees van ons dat we tekort zullen komen is de wortel van alle kwaad...., al die woorden zei de spreker – troffen de kerk van de waarheid, want er was voor allemaal genoeg en dus zou een ideaal rijk waar gerechtigheid heerste, niemand tekort komen. Maar het was voor de mens tegelijk onmogelijk om tot zo iets uit zichzelf te komen.

En de spreker ging door met te betogen, hoe waar dit alles was en tegelijk hoe onuitvoerbaar, hoe strijdig met de menselijke natuur. Maar terwijl hij dat alles vernietigde in een betoog zo knap dat niemand er een speld tussen kon krijgen, werden er oude dromen in die mensen wakker. Al hun illusies kwamen weer naar boven en er schijnde een verlangen in hen naar precies datgene wat hij zojuist tot de grond toe had afgebroken.

Het was dwaasheid, zei de spreker, om die leer van Christus te willen aantasten of kleineren. En dat zou trouwens ook nooit lukken; dat was een verouderde tactiek, waarvan de complete mislukking maar al te duidelijk was gebleken. Want die leer van Christus was de mooiste droom, de meest sublieme illusie die de mensheid ooit bezeten had. Alleen, ze was niet te realiseren. En daarom was ze tot een ergernis geworden en daarom werd Christus aan het kruis geslagen, tweeduizend jaar geleden in Jeruzalem en nog iedere dag door de wauwelaars en charlatans die zijn naam beleden en die zijn graf vormden. Niet van die Christus die morsdood was in hen allemaal hadden de mensen redding te verwachten. De idealen die hij gepredikt had, vielen alleen te ver-

wezenlijken door een systeem dat rekening hield met de menselijke natuur, - een systeem dat de mens zou dwingen tot datgene waartoe hij uit zichzelf nooit zou komen.

Het was doodstil in de zaal. Die man had voor hen allemaal Christus laten leven, op een manier zoals hij voor de meesten nooit geleefd had, en daarna had hij hem laten sterven en hen allemaal overtuigd van zijn dood. De voorzitter van de vergadering vroeg of er nog iemand wat te zeggen of te vragen had. Maar er viel niets meer te zeggen of te vragen. De mensen voelden zich op een vreemde manier vernietigd en verslagen. Ze wilden het liefst maar weggaan en alleen zijn.

Maar achter in de zaal was iemand opgestaan, die langzaam naar voren kwam. En toen hij op het podium stond, herkenden zij hem. Het was de voormalige bisschop van die stad. Jarenlang had hij gevangen gezeten, maar tenslotte was hij vanwege zijn hoge ouderdom vrijgelaten. Hij woonde als een vergeten en onschadelijk burger aan de rand van de stad. De meesten hadden niet eens geweten dat hij nog leefde. En zij dachten: man zwijg toch! Wat valt er immers te zeggen.

Maar hij keek hen aan met zijn oude ogen en zei vervolgens met zijn versleten stem: Christus woskresse! Christus is opgestaan! Niet meer dan twee woorden. En zij keken hem aan en wachtten wat hij nog meer zou zeggen. Maar hij zei niets meer. Dat was het hele antwoord.

En toen ging er een rilling door de zaal, en opeens stonden ze allemaal op en antwoordden als met één stem: Woistinoe woskresse! Hij is waarlijk opgestaan. En ze begonnen de paashymne te zingen: Christus is opgestaan uit de dode! En ze hielden maar ze zongen de hymne verder: Aan wie in de graven waren, bracht hij leven!

Naverteld door Rogier van Aerde

Uit: Open Deur 1982



DIACONIE

Inkomsten en uitgaven van de diaconie, in de periode december 2015—februari 2016.

Kas, IN:	Collecten	€ 174,89	
	Giften	6,00	
		5,00	
			<hr/>
			€ 185,89

Bank, IN: Gestort op bankrekening	€ 150,00	
Kerstcollecte via kerkrentmeester	129,32	
Giften	193,00	
	47,65	
		<hr/>
		€ 519,97

Totaal IN € 705,86

~~~~~

|           |           |         |          |
|-----------|-----------|---------|----------|
| Kas, UIT: | Onkosten  | € 22,20 |          |
|           | Naar bank | 150,00  |          |
|           |           |         | <hr/>    |
|           |           |         | € 172,20 |

|            |                          |         |          |
|------------|--------------------------|---------|----------|
| Bank, UIT: | Garuda House             | € 60,00 |          |
|            | Kinderen in de Knel      | 30,00   |          |
|            | Cordaid                  | 50,00   |          |
|            | Kinderhospice Binnenveld | 50,00   |          |
|            |                          |         | <hr/>    |
|            |                          |         | € 190,00 |

---

Totaal UIT € 362,20

~~~~~



Beste lutheranen in Kampen.

Via deze weg willen wij u hartelijk danken voor uw bijdrage het afgelopen jaar aan Stichting Geruda House Bali. Met uw hulp kunnen kansarme meisjes in Indonesië veilig naar school en kunnen zij werken aan een goede toekomst.

Het gaat goed met de meisjes. Op dit moment wonen er nog 15 meisjes in het huis. Afgelopen jaar zijn er 5 meisjes afgestudeerd aan de Senior High School en hebben het huis met goede resultaten verlaten. Hiervoor in de plaats zijn er 5 meisjes bij gekomen en ook zij krijgen een kans op goede scholing.

Wij zijn erg blij dat Leo en Icha dit werk nog altijd in goede gezondheid kunnen doen en alle meisjes begeleiden naar een goede toekomst. Leo en Icha krijgen veel hulp van hun familie.

Garuda House Bali is in 2003 opgericht, met als doel: meisjes naar school te laten gaan en mee te helpen aan hun toekomst!

41 meisjes hebben met goed resultaat hun opleiding afgerond en hebben nu een goede plek in de maatschappij.

Begin 2016 zal u van ons weer een nieuwsbrief ontvangen. Voor nu wensen wij u fijne feestdagen en een goed 2016.

Hartelijke groet,
Jeroen en Ivette
Stichting Garuda House Bali.

Volg ons ook op facebook: Garuda House Bali



Dit zijn enkele van de meisjes die op moment in het Garuda House Bali wonen.



De stadsarts Johann Wolfgang Hepe zag een duidelijk verband tussen het begraven in de stad en de gezondheid van de bewoners. Hij deed reeds op 23 december 1802 een verzoek om op het Cellebroedersbolwerk begraven te mogen worden 'in afzondering van de verkeerung en nabijheid van menschen' (Oud Archief Kampen, 210). Bij zijn overlijden op 9 maart 1803 is dat verzoek ook gehonoreerd. Hij werd begraven buiten de stadsmuur. Zijn graf werd gemarkeerd met een steentje. De exacte locatie is niet meer bekend omdat in de loop van de 19e-eeuw de stadsmuren zijn afgebroken en het Plantsoen is aangelegd. Het steentje, dat twintig bij twintig centimeter meet, is daarbij verplaatst en is nu te vinden op de wal langs de Tweede Ebbingestraat. Een tiental meters vanaf de Cellebroederspoort, ter hoogte van de kerk van de Gereformeerde Gemeente, ligt het enigszins verscholen onder de struiken.

Johan Wolfgang Hepe werd op 26 december 1789 (luthers) kerkenraadslid en heeft deze functie jaren vervuld als Diacon, zo werd dat vroeger genoemd.

Gerard Keijl

Met dank aan Gerard Keijl, voor weer een stukje geschiedenis, van ook, onze gemeente.

Beschrijving van het zegel van de Evangelisch Lutherse Gemeente Kampen.

We weten allemaal wat de Lutherroos is. Hij hangt als wandkleed achterin de kerk. In glas in lood in de consistorie. We weten ook dat Maarten Luther dit zegel gemaakt heeft, en het gebruikte als zijn zegel bij alles wat hij schreef, boeken, brieven, lesmateriaal en ga zo maar door.

Maar ons eigen zegel, wat weten we daarvan?

Ik ben te rade gegaan in het boek "Lutherse kerkzegels in Nederland". Het is een uitgave van de SLUB en geschreven door de lutheraan J.K. Schendelaar die alle kerkzegels van de Lutherse- en voormalig Lutherse Gemeenten heeft beschreven. Over het Lutherse kerkzegel, wat u op de titelpagina van Contact ziet staan, wordt het volgende geschreven:

"Op het middenveld is een hart afgebeeld waarop de gekruisigde Christus voorkomt. Dit hart hangt aan een oog waar zich een slang doorheen kronkelt, welke zelf ook weer een oog vormt. De slang wordt gedragen door een duif, die met gespreide vleugels omlaag komt vliegen."

Er is discussie geweest over ons zegel, maar de heer Schendelaar zegt hierover het volgende: "Waarom zou men bijvoorbeeld niet alleen maar bedoeld kunnen hebben de Drie-eenheid uit te beelden: De Vader (de slang is een oeroud symbool van heil en verlossing, en een ineengekronkelde slang vormt het beeld van de eeuwigheid), de Zoon (de gekruisigde Christus op een hartvormig medaillon: Hij stort zijn hartebloed aan het kruis om zondaren te verlossen) en de Heilige Geest (de neerdalende duif)?"

De heer Schendelaar stelt wel, dat het opmerkelijk is dat het randschrift in het Duits is gesteld. "SIEGEL.DER.GEMEIN.VNGEÄN.AVGS.Z.CAMPEN".

*Zegel van de gemeente van de Onveranderde Augsburgse geloofsbelijdenis te Kampen". Een bladmotief siert de rand van het zegel. Als jaar van ingebruikneming zou 1646 of 1648 in aanmerking kunnen komen. Dus het zegel van onze gemeente is al oud. Dat is dus ongeveer 370 jaar.

Maar het kan dus nog ouder zijn, want al in 1618 werden de eerste lutherse diensten in Kampen gehouden, daar waren de toenmalige gereformeerden in het geheel niet blij mee.

Hoe oud het zegel precies is, zullen we vermoedelijk nooit achter komen, bij de brand van de eerste lutherse kerk, is ook veel archief verloren gegaan.

Agnes.

Uitg. SLUB- J.K. Schendelaar,
Lutherse Kerkzegels in Nederland.





Vrouwen op den besem en dergelijck ghespoock.: van angst naar schrikbeeld naar sprookjesfiguur..

Catharijneconvent Utrecht.

De directeur ging zitten en keek ons ernstig aan: 'Vader X is bij mij geweest: er staan heksen op het plein...' Wij keken elkaar verbaasd aan. Heksen op het plein? '1 op de 5 moeders is een heks en hij vroeg zich af wat de school daaraan gaat doen en wat dit betekent voor ons christelijke onderwijs...'

'Waar is die man bang voor? Hij herkent ze, kan ze dus ontlopen. Hij is zo christelijk of gelovig, hij moet maar vertrouwen dat ze hem niets aandoen', zei ik. Iedereen zweeg. De directeur wilde er wel iets mee doen, maar wist niet hoe de heksen herkend konden worden. Ik wel. 'Zwarte haren,' zei ik wijzend op mijn eigen zwarte hardos. 'Oh.. nou weet ik waarom ik nooit de kerstengel mocht spelen. Ik zal het jullie maar zeggen: Hier zit er ook een!'... De directeur vond het niet grappig.

Hier moest ik aan denken bij de tentoonstelling 'De heksen van Bruegel'. Heksen zoals wij die ons voorstellen, een lelijke vrouw, knobbelneus, op een bezem door de haard vliegend, met een zwarte kat en een vieze dampende kookpot, zijn door Pieter Bruegel de Oudere bedacht en neergezet in zijn schilderijen uit laat 1400. Het beeld is overgenomen door velen na hem. Voor die tijd had men geen beeld bij een 'heks'. Pieter gaf ze een gezicht. En dat gezicht bleef.

In tijden van tegenspoed wordt altijd een zondebok gezocht. Extreem koude winters en zomers, eeuwenlang, de 80-jarige oorlog, hongersnood, ziekte, niets dan ellende vanaf de 16^e eeuw. En de heksen waren schuldige. Want die

konden toveren. Dat leidde tot vervolgingen. Duizenden vrouwen, (ze leefden in een mannenmaatschappij) werden terechtgesteld. De tentoonstelling schetst **de invloed en de gevolgen van het uitsluiten van andersdenkenden in de samenleving**. In de heks werd een collectieve zondebok gevonden.

Het woord 'heks' komt van Hagazussa: heggerijdster. Ze rijdt over een heg met links van haar de logische wereld, rechts de intuïtieve. Ze moet ze samenbrengen. Daar was veel kennis voor nodig. In de vroege middeleeuwen was dat de kruidenkennis. Het verzamelen van kruiden was gebonden aan oude tradities. Die riepen bij de bevolking angsten op, men kende en begreep ze niet. Bij ziekte maakt de hoeveelheid kruiden het verschil tussen leven en dood. Kreeg je teveel en ging het niet goed, dan was de kruidenvrouw een gifmengster. Zoals aan alles zitten er twee kanten aan de heks, een positieve en negatieve. Er is al veel over geschreven. Toch blijven heksen en tovenaars (mannelijke heks) fascineren, denk aan onze sprookjes en het wereldsucces van Harry Potter...

Angst en schrikbeeld.... Ook in onze tijd aanwezig. Bij mijn grootouders hing een zoet gekleurde spreuk aan de muur: **Een mens lijdt dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest. Maar dat nooit op komt dagen. Zo heeft hij meer te dragen dan God te dragen geeft.....** (Nic.Beets)

Iets om over na te denken.

Inge

~~~~~

*`Kom, heilige Geest, spreek altijd tot mijn hart,*

*En als Gij toch zwijgt, laat dan uw zwijgen tot mij spreken.*

*Want zonder U loop ik het gevaar mijn eigen inzichten te volgen*

*en het te verwarren met wat Gij mij leren wilt.*

*Bernardus van Clairvaux*

*Pinkstergebed.*

## *Reizen in Stilte*

*Als ik praat, praat ik wel hardop  
als ik wat te zeggen heb, doe ik dat in stilte*

*Als ik lach, lach ik wel hardop  
Als ik huil, doe ik dat in stilte*

*Als ik mijn ongenoegen uit, doe ik dat hardop  
Als ik liefheb, doe ik dat in stilte*

*Wat mijn plannen zijn, zeg ik soms hardop  
als ik op reis ga, reis ik in de Stilte*

*Wat ik weet, zeg ik vaak hardop  
Wat ik geloof, zeg ik alleen in Stilte*

*Als ik redeneer, is dat meestal hardop  
Als ik bid, bid ik wel in Stilte*

*Ik heb hardop gezongen, ik heb hardop geleefd  
Ik vertrek, ik ga naar huis, ik aanvaard de Stilte*

*28-01-2016 – Adri Bossink*

Dit gedicht heeft onze voorganger voorgelezen tijdens de begrafenis van onze oud-koster Adri Bossink, tevens klonk daar het lied, wat Adri met Le Cygne ook gezongen heeft: **Abba Vader.**

Abba, Vader, U alleen,  
U behoort ik toe,  
U alleen doorgrond mijn hart,  
U behoort het toe.  
Laat mijn hart steeds vurig zijn,  
U laat nooit alleen,  
Abba, Vader, U alleen.  
U behoort ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn,  
slechts van U alleen,  
dat mijn wil voor eeuwig zij,  
d'Uwe en anders geen.  
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,  
laat mij nimmer gaan,  
Abba, Vader, laat mij zijn,  
slechts van U alleen.

## *Een grappige herinnering*

In de nazomer van 1997 ging mijn jongste dochter, zus van Arjan, trouwen. Ja, en dan komt het: er zou gedanst worden..... maar noch Arjan, noch ik waren die kunst meester.

Wat nu?

Daar wist ons toenmalig kostersechtpaar Bossink wel raad op.

Dansles boden zij ons aan, maar dan in de kerk, want, waar anders was genoeg ruimte? Dus, twee rijen stoelen aan de kant en daar begon de les.

Er werd ons één en ander uitgelegd en voorgedaan. Adri en Klaasje maakten het zeer elegant en stijlvol aanschouwelijk.

Maar.... hoe wij ons best ook deden, wij brachten er niets van terecht.

Niet met één van hen en zeker niet Arjan en ik samen, helaas,.....

Op deze ervaring zien wij, zoon en ik, met genoeg terug.

*Betteke*





## *Maria, Onze Lieve Vrouwe van Offerande*

Gemaakt door de Fransman Pierre Cotton.

Dit fraaie bronzen Mariabeeld, staat sinds enkele jaren op de altaartafel, dankzij het geld dat nog in de kas zat van Le Cygne.

Le Cygne, ons koor, dat helaas door vertrek van de dirigent, ophield te bestaan.

Goed besteed toch, die "restpenningen"?

*Betteke*



## *Lichtkring van Golgotha*

*en het werd stikdonker  
en het was verstikkend*

*stil  
op de aarde*

*in de hemel  
nog stiller*

*tot  
de derde dag*



en  
opnieuw

schiep Hij  
het licht

het Licht  
van de wereld

om niet meer  
donker te worden

nooit meer

eeuwig licht

*(Inge Klumper)*  
*Dit gedicht werd ons toegestuurd*  
*door Inge Golhof*

*Deze afbeelding van Jezus, in zijn lichtkring,*  
*is te zien in de Domkerk in Linköping*  
*in Zweden.*  
*De foto werd toegestuurd door*  
*Fannie Hafkamp.*

Bekijk deze foto via de website, dan ziet u de kleuren  
van het licht, heel mooi.



## *Wat heb ik lief?*

*Maar wat heb ik lief als ik u liefheb?  
Niet een mooi lichaam,  
geen schoonheid die voorbijgaat,  
geen licht dat onze ogen graag zien,  
geen mooie melodieën van allerlei liederen,  
niet de fijne geur van bloemen of van parfum of zalf,  
geen manna en geen honing,  
niet een lief lichaam om te omhelzen.  
Dat heb ik niet lief als ik mijn God liefheb.*

*En toch heb ik wel zoiets lief als licht,  
zoiets als een stem en als een geur,  
zoiets als voedsel en als een omhelzing,  
als ik mijn God liefheb:  
hij is licht en klank en geur en voedsel,  
hij is de omhelzing van mijn innerlijke mens,  
waar voor mijn ziel oplicht  
wat niet aan plaats gebonden is,  
waar klinkt wat de tijd je niet afneemt,  
waar een geur is die niet op de wind verwaait,  
waar smaak niet minder wordt door eten,  
waar omhelzing niet loslaat door verzadiging.  
Dit heb ik lief als ik mijn God liefheb.*

*Aurelius Augustinus*

*Gedicht, gelezen door Rinus van Warven, in de dienst van 24 januari 2016.*

*U kunt het vinden in het NLB, blz. 1350*



## *Jeugdmuziekdagen*

*5 t/m 7 mei 2016 te Nunspeet*

*Stichting Lutherse Werkgroep voor de Kerkmuziek*

Dag allemaal,

Ook dit jaar is er weer een kamp voor kinderen die van zingen houden en tussen de zeven en elf jaar oud zijn! De jeugdmuziekdagen worden gehouden van donderdag 5 mei t/m zaterdag 7 mei 2016 (het Hemelvaartsweekend), deze keer in Nunspeet. We logeren in het Koetshuis, Grote Bunteweg 11-13 en het afsluitende concert en vesper is in de Lutherse kerk in Apeldoorn, Röntgenstraat 9. Het verslag van vorig jaar kun je lezen op <http://www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl/jeugdmuziekdagen/> Ook vind je hier meer informatie over dit jaar.

Een impressie van het concert van vorig jaar hoor je hier: <https://youtu.be/mC76BrnkndE>

De muzikale leiding ligt ook dit jaar weer bij Els Hermanides en Lydia Liefing en de kosten bedragen 85 euro per kind. We hopen in 2016 met een grote groep op kamp te kunnen gaan! Voor meer informatie en opgave kun je contact opnemen met:

Maria van Twist ([mariavantwist@gmail.com](mailto:mariavantwist@gmail.com))  
Pieta van Twist ([pietavantwist@hotmail.com](mailto:pietavantwist@hotmail.com))  
[www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl](http://www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl)

Namens de Stichting,

Femke Akerboom-Beekman  
PR-vrijwilliger





## Zaterdag 12 maart, studiedag over 'Reformatie en de ene wereld' in de lutherse kerk, Hamburgerstraat, Utrecht

'Reformatie en de ene wereld' is het thema voor het jaar 2016 van de Luther Decade. Op deze dag wordt het accent gelegd op het bijbelse begrip 'rentmeesterschap', dat voor meerdere uitleg vatbaar is. Inspiratie vonden we in de lezing die prinses Irene onlangs hield in de Rode Hoed in Amsterdam. Hierin gaat het om ons omgaan met de schepping, de natuur, met de wereld en met elkaar. Niet

als schepselen die boven de schepping staan, maar erin, die er deel van uit maken. Irene pleit voor een harmonieuze saamhorigheid van al wat leeft, die mede bepalend is voor ons wereldbeeld. Hierbij past ook het actuele begrip 'duurzaamheid'.

Programma:

- 9.45 uur - aankomst, inschrijving en koffie/thee
- 10.15 uur - welkom en morgenlied
- 10.30 uur - inleiding over het thema door mw. drs. Trees van Montfoort, PKN-predikante die onderzoek verricht naar eco-theologie
- 11.30 uur - koffiepauze en aansluitend nagesprek
- 12.30 uur - lunch (eigen lunchpakket meenemen, voor koffie/thee/melk wordt gezorgd)
- 13.30 uur - workshops. Er kan ingeschreven worden voor 4 workshops:
  1. kookworkshop 'Spiritualiteit in de keuken' o.l.v. ds. Marlies Schulz
  2. fotoworkshop 'Kijken met andere ogen' o.l.v. Coby Aartsen. We gaan de stad in op zoek naar mooie plekjes natuur en leggen die vast met telefoon of camera. Neem zelf een kabeltje met USB aansluiting mee voor de projectie in de viering.
  3. zangworkshop 'Zingen van de Schepping' o.l.v. cantor/organist Sebastiaan 't Hart van de ELG Utrecht
  4. workshop 'Duurzaam leven' o.l.v. mw. drs. Trees van Montfoort
- 15.00 uur - theepauze
- 15.30 uur - viering

Je kunt je opgeven t/m 1 maart a.s. (c.aartsenkraaypoel@telford.nl), graag al met vermelding van, naar welke workshop je voorkeur uit gaat. Kosten voor deze dag bedragen € 15,-.

**IEDEREEN IS WELKOM, OUD, JONG, MAN, VROUW ETC. !!!!**

secretariaat NLVB, Kruisstraat 21B, 7205 BJ Zutphen  
tel: 0575-515396, c.aartsenkraaypoel@telford.nl

Secretariaat :  
Agnes Fossen-Amptmeijer  
B.H. Spijkerweg 26/28  
7715 PW Punthorst  
Tel : 0529 482013  
E-mail : ae.wfossen@hetnet.nl

## UITNODIGING.....GEMEENTEAVOND..... 2016

Punthorst, 29 februari 2016

Geachte gemeenteleden van de Evangelisch Lutherse Gemeente Kampen.

Hierbij nodigt de kerkenraad u uit tot het bijwonen van de gemeente-avond, welke wordt gehouden:

**donderdag 12 mei 2016, in de kerk, Burgwal 85, Kampen.**

**Aanvang vergadering: 20.00 uur, einde: (streeftijd) 22.15 uur.**

Voor de pauze worden de jaarstukken besproken van de diaconie, de kerkenraad, de kerkrentmeesters en het verslag vande kascontrolecommissie.

De jaarstukken zult u dit jaar digitaal ontvangen, tenzij u een papieren versie wilt. Wilt u dit dan doorgeven aan de voorzitter van de kerkenraad, de heer Clement Roorda.

Tijdens deze vergadering is het mogelijk dat u punten aandraagt, waarover wij met elkaar, na de pauze, in gesprek kunnen gaan.

De kerkenraad hoopt u 12 mei 2016 te ontmoeten en te spreken.

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad,

Agnes Fossen-Amptmeijer, secretaris.



### Agenda

1. Welkom en opening door de voorzitter
2. Notulen 2015
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag en cijfers diaconie
5. Jaarverslag en cijfers kerkrentmeester
6. Verslag kascontrolecommissie, decharge KR
7. Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie
8. Pauze
9. Punten door u ingebracht, of iets van drs. Rinus van Warven
10. Rondvraag
11. Sluiting

## *Van de Kerkenraad*

Terugkijkend op de afgelopen periode vind ik dat we als kleine gemeente weer veel hebben gedaan. In de kerstperiode waren er mooie diensten, zowel de eigen diensten als met de VVH. Ook de door gemeenteleden georganiseerde kerstmaaltijd was mooi en goed. Als gemeenteleden met zo'n idee komen, moet ik eerst altijd even slikken. Ik zie meteen veel beren op de weg. Geweldig dat er gemeenteleden zijn die gewoon aan de slag gaan en dan tot zoiets moois weten te komen.

Buiten goede dingen waren er ook trieste zaken. In het bijzonder denk ik dan aan het plotselinge overlijden van onze oudkoster Adri Bossink. Hij is samen met Klaasje jaren koster geweest en heeft zo veel goeds voor onze gemeente gedaan! Wij wensen Klaasje en de kinderen veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

In februari is een afvaardiging van de gemeente naar de afscheidsdienst van Erwin de Fouw geweest en hij is 6 maart nog in onze gemeente voor gegaan. Erwin heeft bijgedragen aan de goede samenwerking die we met de Zwolse Lutheranen hebben opgebouwd. We zijn nu goede burens, we verslijten elkaars deurmat niet, maar daar waar nodig en mogelijk weten we elkaar te vinden. We hopen en verwachten dat we goed blijven samenwerken ook na het vertrek van Erwin.

De samenwerking met de VVH blijft zich ontwikkelen, we vergaderen nu eens per 3 maand samen. Er worden mooie plannen gemaakt, en nog belangrijker, die worden ook omgezet in acties. Samen met de VVH doen we veel (ik verwijs daarvoor met trots naar het programmaboekje en de poster achter in de kerk).

De kerkenraad is ondertussen al weer bezig met het voorbereiden van de gemeenteavond. Deze is gepland op 12 mei en zal weer plaats vinden in ons eigen mooie kerkje.

Tenslotte, om als kerkgemeente te kunnen functioneren is iedereen nodig en iedereen kan ook wat doen. Het hoeft niet veel te zijn, het kan ad-hoc zijn of structureel. Kunt u helpen, wilt u helpen schiet een van de kerkenraadsleden aan. En iedereen die al helpt of heeft geholpen: bedankt!

Namens de kerkenraad, Clement Roorda

Vragen of tips, schiet ons aan in de kerk, of bel of mail een van ons.

Ps.: Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Geef dan uw e-mailadres door aan een van de kerkenraadsleden. 'Like' ook onze facebookpagina en ons op Twitter (lutherinkampen).

~~~~~  
*Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaar genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.*

*Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.*

*Nlb. 601: 1 en 3b
Huub Oosterhuis*

Belangrijke adressen:

Organisten

Dhr. A. de Hoop
038 3327629
adehoop11@hetnet.nl

Dhr. M. Oranje
038 3317668
maarten.oranje@home.nl

Dhr. B. Thijs
038 3375084
g.thijs@live.nl

Bankrekening kerk
Girorekening kerk
t.n.v.

NL33ABNA0596938160
NL58INGB0000884586
Evang. Lutherse Gem.
Kolk 33
8266 JN Kampen

Girorekening diaconie

NL61INGB0007828762
Jacob Catsstraat 399
8265 XV Kampen

Diaconale
commissie

Mevr. E.E. Bruil de Wit
038 3324045
cygne1@tiscali.nl

Collectant diaconie

Mw. L. Winkler

Kindernevendienst

Mw. B. Kuper
038 3338175
babettekuper@hotmail.com
Mw. H. Klein
Mw. C.C. Broekhuis
Mw. M. Rosendaal

Coördinatie bezoekgroep

Mw. I. E. Golhof

Redactie Contact

Agnes Fossen-Amptmeijer
Adres-zie kerkenraad.

Website
E-mail webmaster

www.lutherinkampen.nl
cgmjutton@live.nl