

Evangelische Lutherse Gemeente Kampen



57e jaargang **CONTACT** lente 2017



Dat vrouwen moeten zwijgen in de gemeente

vind ik een goed idee.....

Als de mannen hun mond houden!

Rikkert Zuiderveld: uit 95 Speldenprikken



Kerkgebouw

Burgwal 85

8261 ES Kampen

Marie Schreurs :

Mob : 0627620391

(b.g.g)

Mob: 0629736565

Koster:

Fam. G. Schreurs

Oosterholtseweg 35

8271 PS IJsselmuiden

038-3320341 mob: 0627620391

gm.schreurs@kpnmail.nl

Predikant:

Drs. K. van Warven

Zilverschoon 33

8265 HD Kampen

038- 3333995/ 0631680140

rinus@rinusvanwarven.nl

Samenstelling van de kerkenraad

Voorzitter, ouderling:

Dhr. C. Roorda

Jacob Catsstraat 441

8265 XW Kampen

038-3326010

clement@anthune.nl

Secretaris, diaken:

Mevr. A.E. Fossen-Amptmeijer

B.H. Spijkerweg 26-28

7715 PW Punthorst

0529-482013 mob: 06-23534064

ae.wfossen@hetnet.nl

Kerkrentmeester,
ouderling:

Dhr. S. Renkema

Kolk 33

8266 JN Kampen

038-3338175

stefanrenkema@hotmail.com

Ouderling

Mevr. M Haring-Töpfer

Kerkrentmeester met
bijzondere opdracht:

Mevr. B.M. Swartz-van der Wolde

Diaken met bijzondere
opdracht:

Mevr. E.E. Bruil de Wit

Ledenadministratie:

Mevr. C.C. Broekhuis-Bosman
038- 3333255

Praktische informatie over de diensten

De diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.

Wanneer het voor u op enigerlei wijze moeilijk is om op eigen gelegenheid naar de kerk te komen, dan kunt u contact opnemen met de diaconie.
telefoon: 038 3324045 of 0529 482013

Zij zoeken dan een mogelijkheid om u op te halen
en weer thuis te brengen.



COPYDATUM: 1 juni 2017

Op de brug.....



In stromend water wordt geen beeld weerkaatst
wel echter in het spiegelend oppervlak van een stille vijver

Alleen wie zelf rustig is
kan een rustplaats bieden aan allen die rust zoeken.

Lao Tse.

PREEKROOSTER

26 maart 2017: prof.dr. R. Roukema

Organist: Bob Thijs

KRlid: Clement Roorda

Kindernevendienst: Marina Roozendaal

9 april 2017: drs. K. van Warven,

Palmzondag

Organist: Ad de Hoop

KRlid: Agnes Fossen

Kindernevendienst: Stefan en Finn Renkema

13 april 2017: ds. H.G.T. Günther

Witte donderdag H.A.

Organist: Maarten Oranje

KRlid: Stefan Renkema

14 april 2017: prof.dr. R. Roukema

Goede vrijdag

Organist: Bob Thijs

KRlid: Marleen Haring

16 april 2017: drs. K. van Warven en ds. A.T. v.d. Velde Pasen

Organist: Ad de Hoop

KRlid: Clement Roorda

Kindernevendienst: Alle leiding

30 april 2017: drs. K. van Warven

Organist: Bob Thijs

KRlid: Agnes Fossen

Kindernevendienst: Marina Roozendaal

14 mei 2017: drs. K. van Warven

Organist: Ad de Hoop

KRlid: Stefan Renkema

Kindernevendienst: Helma Klein

28 mei 2017: ds. H.G.T. Günther H.A.

Organist: Bob Thijs

KRlid: Marleen Haring

Kindernevendienst: Babette Kuper

4 juni 2017: drs. K. van Warven en ds. A.T. v.d. Velde Pinksteren

Organist: Henk Schilder

KRlid: Clement Roorda

Kindernevendienst: Babette Kuper en Marina Roozendaal

11 juni 2017: Zondag Trinitatis, Regionale Buitendag Groningen
Verdere inlichtingen komen nog.



Vervolg Preekrooster

2 juli 2017: ds. H.G.A.J. Günther-van Dijk

Organist: Maarten Oranje

KRlid: Agnes Fossen

Kindernevendienst: Marina Roozendaal

REDACTIONEEL



Het nieuwe Contact met daarin de vaste rubrieken, maar ook een bedankje vanaf Bali, en uit India. Zoals altijd enkele gedichten en gebeden.

Twee overpeinzingen.

Ook van het AlzheimerTrefpunt weer een uitnodiging en van Be Part.

De Gemeente-avond komt er ook weer aan. De stukken kunt u straks digitaal opvragen bij de voorzitter van de kerkenraad, Clement Roorda. Nu nog niet, want alle stukken moeten nog geproduceerd worden.

Zoals u in het preekrooster ziet, is er een gat gevallen. De dienst van 18 juni 2017 heeft de kerkenraad laten vervallen. Dat weekeinde worden de Internationale Hanzedagen gehouden. Die zondag staat er op de Burgwal de Hanzemarkt. Ook bij ons voor de kerk. Weliswaar aan de kant van de Burgel, maar toch. Niemand kan met de auto bij de kerk in de buurt komen, en de markt begint om 11.00 uur. Dan is onze dienst nog niet afgelopen en met de herrie van de markt, is het niet plezierig.

Wel is de kerkenraad voornemens om de kerk die zondag open te stellen, zoals het nu ook op de zaterdagmiddag al gebeurt. Dan kunnen mensen even een rustpunt treffen.

Hoe of wat precies met de Regionale Buitendag, dat weten we nog niet. Maar daar krijgt u te zijner tijd bericht van.

Heeft u nog ergens een mooie foto met bijbehorende tekst, ik houd me aanbevolen.

De redactie.

MEDITATIE

Vasten niet Belasten, door ds. Willem Boon

Vasten. Een woord dat we tegenwoordig meer verbinden met afvallen dan met een gelovig bezig zijn met de schepping. Veel mensen die vasten en daarbij denken aan afvallen, denken dus aan hun uiterlijk. Dat kan een goed doel zijn voor jezelf, maar daar gaat het in de vastentijd niet om. We hebben geleerd, dat we moeten vasten om dichterbij God te zijn, maar als wij vasten om te lijnen, dan zijn we vooral bezig dichterbij ons zelf te zijn. Naast het met God bezig zijn, vasten we ook om daardoor voor minder geld te kunnen leven. We houden dan geld en voedsel over en dat kunnen we dan delen met hen die te weinig hebben. Tekort komen we daardoor nog beslist niet. We merken dat minder eigenlijk toch noch voldoende is.

Soms vasten we om onszelf te bewijzen, dat we sterker zijn, dan we dachten. We laten het dagelijkse glas wijn, of de dagelijkse glazen wijn staan om te bewijzen dat we ook nog wel zonder kunnen. We willen onszelf bewijzen, dat we baas zijn in ons eigen leven, dat we geen alcoholist zijn. Tegenover de zwakkeren, die het niet meer kunnen laten, voelen we ons oppermachtig, zonder in de gaten te hebben hoe afhankelijk we zelf al van deze of van andere gewoontes geworden zijn.

Als ik in de relatie tot een ander, die ik liefheb, eraan wil werken dat het nog beter wordt, bijvoorbeeld in de relatie tot mijn partner, dan laat ik die niet merken hoe sterk ik ben, dat ik zonder mijn partner eigenlijk prima kan leven. Nee, dan laat ik merken, dat wij afhankelijk zijn van elkaar.

God wil in ons vasten nabij ons zijn, nabij komen. En dan vasten we dus niet om voor Hem iets te doen. We laten Hem intens merken, hoezeer we Hem nodig hebben. Dat betekent, dat wij ons aanzien in de wereld van Hem laten afhangen. Hij bepaalt welk aanzien we hebben en dat is dus aanzien bij Hem. We laten na ons op onze borst te kloppen, omdat we beter, sneller, mooier (slanker) of sterker zijn. We oefenen er dagelijks op, te merken hoe nabij ons God en zijn woorden zijn, en hoe we dat in ons leven kunnen toepassen. Dat is vasten. Weten dat God on nabij is en naar Hem luisteren.

Het is bijna vastentijd. Wij, Lutheranen, kennen zelfs de tijd van het voorbereiden voor het vasten. Ik wens jullie en mezelf daar veel succes mee!

Het licht

*“Het licht is rond en rolt naar alle kanten
de bergen op en af, de dalen door
de wezens in en uit en langs de planten
stijgt het de bomen in en gaat het alles voor.
Waarheen? ik vraag dat niet, ik kom, ik ga,
omdat mijn handen en mijn voeten
mijn ogen en mijn hart zo moeten
en ik het licht nu eenmaal zo versta”*

Wie de dichter is, dat weet ik niet, het gedicht werd aangeleverd door Marleen Haring. Zij had het op radio 4-kro-ncrv gehoord en heeft het voor ons opgevraagd.

Waarvoor mijn dank!



VASTEN

Over werkelijk vasten: 'minder is meer'

Vastenvoorstel

Ik vast met de ogen:

Wat minder televisie, video en film kijken, minder geïllustreerde bladen, daarvoor in de plaats:

- Meer op mezelf en in mezelf zien
- Met meer opmerkzaamheid vertrouwde dingen waarnemen
- Met meer verbazing de sporen van God in de wereld ontdekken.

Ik vast met de oren:

Wat minder radio, cassette en grammofoon beluisteren, daarvoor in de plaats:

- Met meer rust luisteren naar wat binnen in mij te horen is.
- Met meer opmerkzaamheid horen naar wat anderen mij zeggen
- **Met meer openheid naar God's woord luisteren.**

Ik vast met de mond:

Wat minder lekkernijen of uitgebreid eten, daarvoor in de plaats:

- Met meer genot eenvoudige spijzen en dranken, zoals brood en water, proeven
- Met meer oplettendheid daardoor bespeuren wat honger is
- **Weer meer zorgvuldigheid ontwikkelen in de omgang met God's gaven.**

Ik vast met de handen:

Wat minder rusteloos bezig zijn, daarvoor in de plaats:

- Meer tijd nemen de handen in de schoot te leggen en werkelijk uit te rusten
- Meer, vaker, een hand uitsteken als ergens hulp nodig is
- Weer meer de handen vouwen en bidden.

Ik vast met de voeten:

Wat minder voortdurend heen en weer rennen en steeds maar onderweg zijn, daarvoor in de plaats:

- Meer pauzes inbouwen en over mijzelf nadenken
- Meer tijd nemen voor dat al lang geleden afgesproken bezoek
- De Kruisweg van Christus met meer deelneming volgen.

Ik vast met mijn lichaam:

Wat minder waarde hechten aan uiterlijke dingen als mode en opmaak, daarvoor in de plaats:

- **Meer onafhankelijkheid** verwerven voor de buitenkant van m'n leven
- **Meer de eigen 'natuurlijkheid' en echtheid ontdekken** en daardoor tot mezelf komen, mezelf vinden
- Met meer openheid en spontaniteit God ontmoeten.

Ik vast met

Uit: Aschermittwoch, Ostern, Pfingsten.

Ein Wegbegleiter.

Bisdom Essen

MODERN VASTEN

40 DAGEN

ZONDER

**FACEBOOK
& TWITTER**

Loesje



Een predikant moet z'n mond alleen openen om vergeving te verkondigen.

Maarten Luther; uit treffende citaten.

VAN DE KERKENRAAD

Ook nu weer een (kort) berichtje van de Kerkenraad. We zitten weer in het gewone ritme, hebben al weer 2 keer overleg gehad als Kerkenraad, 1x met de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden overlegd en weer een ontmoeting gehad met de Turkse gemeenschap. Wat dat laatste betreft: goed dat we elkaar ontmoeten, ik besef daardoor dat ik heel weinig contact heb met Kampenaren met – hoe heet dat tegenwoordig - een Turkse migratieachtergrond. En door elkaar niet te ontmoeten ken je elkaar niet en dat is jammer. Want daardoor ontstaat in ieder geval bij mij ook onbegrip en misverstand. Wat wel weer een beetje geruststellend is, is dat ik daarin niet de enige ben, onze gesprekspartners hadden het zelfde gevoel. Deze ontmoeting zal zeker een vervolg krijgen.

De voorbereiding voor het nieuwe winterseizoen van de Verrekijker is al weer gestart, we hebben de gemeenteavond weer gepland (waarschijnlijk wordt het 1 juni). Ook zijn we bezig met het werven van nieuwe Kerkenraadsleden. Cathien Steen is daar er een van. Zij zal zich met name bezighouden met de samenwerking Evangelisch Lutherse Gemeente Kampen / Vereniging van Vrijzinnig Hervormden. Wij zijn heel blij dat ze de kerkenraad komt versterken.

Leuk om nog te vertellen dat de afgelopen zaterdagmiddagen veel kampenaren en mensen van buiten de stad de kerk hebben bezocht. Soms staken ze alleen hun neus om de hoek. Met anderen heb je een heel gesprek (meest gestelde vraag: waarom staat er op iedere Lutherse kerk een zwaan).



Op de laatste kerkenraad hebben we besloten om in ieder geval tot de zomer hier mee door te gaan.

Namens de kerkenraad met vriendelijke groet, Clement Roorda

Vragen of tips, schiet ons aan in de kerk, of bel of mail een van ons

PS: geef uw emailadres door aan een van de kerkenraadsleden, dan krijgt u vanaf nu ook elke twee weken de nieuwsbrief. Dat scheelt weer papier en besparen we daarmee het milieu.



Dit is een heel bijzondere foto van de zwaan op de kerktoren van de lutherse kerk in Utrecht.

Dit symbool op de kerkgebouwen, als gevelsteen of op de toren, of zoals bij ons, ook op de kansel, of in de glas-in-loodramen, komen van de legende van Johannes Hus, een Tsjechische kerkhervormer uit de 15e eeuw.

Toen hij naar de brandstapel werd gebracht, schijnt hij gezegd te hebben: **“Nu braden jullie een gans, maar over 100 jaar komt er een zwaan, en die kunnen jullie niets doen”**.

Hus is het tsjechische woord voor gans.

Maarten Luther vond de zwaan een heel mooi symbool. Zo is het gekomen.

Heb uw vijanden lief.
Hebt u nog geen vijand,
zorg dat u er een krijgt.
Zoekt u een vijand?
Spreek de waarheid!

Uit: 95 speldenprikken van Rikkert Zuiderveld

EEN LIED OVER DE TIEN WOORDEN

Tien oude woorden in ons herboren
als model voor een vrij bestaan.
Woorden van leven aan ons gegeven
om voorgoed mee op weg te gaan.
Zij brengen zegen op onze wegen:
het leed geleden, leven in vrede
wordt ons hier aangezegd. Halleluja!
Toekomst gekomen, weg om te dromen
om te geloven, de dwang te boven.
Alleen God brengt terecht. Halleluja!

Gods beeld niet stollen om mee te sollen.
Zelf beeld zijn van gerechtigheid.
Gods Naam niet noemen om te verbloemen
eigen schuld of nalatigheid.
Werken aan één stuk, leven in tijdsdruk,
dat mag je breken door al je weken
één dag in rust te gaan. Halleluja!
Jouw wereld weefden die voor jou leefden;
draag mee hun zorgen. Mensen van morgen
weven jouw voortbestaan. Halleluja!

Bedwing je woede, bedenk het goede
voor de zon 's avonds ondergaat.
Laat niemand sterven door te bederven
dat wat elk mens ter harte gaat.
Wat je geloofde, hoopte, beloofde

aan wie je lief is, jouw kameraad is,
dat komt in trouw tot bloei. Halleluja!
Stelen en liegen, al dat bedriegen,
kun je vergeten door goed te weten:
in eerlijkheid is groei. Halleluja!

Alles of niets zijn, hebben of blut zijn,
afgunst brengt vrijheid in gevaar.
Want alle mensen hebben ook grenzen.
Gunnen is dan een groots gebaar.
Het goede leven is ons gegeven
in de Tien Woorden die Mozes hoorde.
Vrijheid vindt daar haar thuis. Halleluja!
Woorden die spreken als levensteken
gaan met ons mede, brengen de vrede
van God in ieder huis. Halleluja!

Tekst: Irene Bultjes-Faber

Melodie: Geest van hierboven, lied 675 nlb.



Mozes bij het braambos, op weg naar de tien woorden

Zomaar een gedachte.

Deze week viel er een brief van het Nederlands Bijbelgenootschap bij mij in de brievenbus. Het was een brief vol verontschuldigen omdat ze bedregen waren. Hoe kwam dat zo? En wat had ik er mee te maken?

De schuld lag bij groene bijbel, een recycle bijbel. Wat was er gebeurd? Men wilde ook mee in de beweging om de natuur te ontzien en de nieuwe Bijbel-vertaling op "oud", gerecycled papier drukken. Hiervoor werd aan iedereen gevraagd oude bijbels in te leveren.

Het aloude woord op papier van oude woorden.

Wat een mooi idee van mensen, en van de kerk. Wat begint de kerk toch weer mensen aan te spreken. Ze gaan met de tijd mee in de hoop mensen weer aan te spreken.

En toen.....klap!

De drukker had zich niet aan de opdracht gehouden. Geen nieuw papier van oude bijbels maar gewoon alledaags nieuw papier.

Een belediging!

Maar van wie?

Van het woord? Van God? Van mensen of de kerk?

Dit alles overdenkend verscheen er een glimlach op mijn gezicht, een gedachte flits.

Was het misschien een boodschap van God?

Het antwoord weet ik niet maar misschien wil hij ons laten weten dat we af en toe pas op de plaats moeten maken, niet teveel overtuigd zijn van ons zelf en onze ideeën.

Maar bovendien, hoe je het Boek ook drukt, de boodschap is: Vertel het verhaal maar bovenal: Leef het!

let Hafkamp



Aandacht

Aandacht is een variatie van liefde.

Ze is een geschenk dat je ontvangt en geven kunt.

Ze is niet alleen op zichzelf gericht.

Ze ziet ook de ander.

Ze verspreidt licht.

Ze heeft fantasie en is verrassend.

Ze haalt mensen uit de schaduw.

Ze is attent en creatief.

Ze denkt aan wie gemist wordt.

Ze kan stil zijn.

Maar ook stem geven aan wat vergeten wordt.

Aandacht is voedsel voor de ziel.

Onmisbaar als de liefde.

Marinus van den Berg



Najaarsdag NLVB

Op 23 september willen we graag onze najaarsbijeenkomst vieren en ik gebruik expres het woord vieren. Samen met de vrouwen van de OKViB (Oud-Katholieke Vrouwen in Beweging) willen we een vrouwenmaaltijd organiseren in de lutherse kerk aan de Hamburgerstraat in Utrecht.

Een maaltijd van ontmoeten en elkaar leren kennen. Noteert u de datum alvast?

In de volgende Brief volgt meer uitgebreide informatie. Ook in het volgende Contact komt deze informatie.

Fannie Hafkamp

DIACONIE

Inkomsten en uitgaven van november 2016 tot maart 2017
Kas In.

collecten	€ 279,10	waarvan € 69,60 voor de leprazending en € 49,60 voor het Garuda House Bali
giften	€ 10,00	
bloemen voor de dienst	10,00	

Kas Uit

bloemen voor de dienst	€ 50,00
bloemen voor verjaardagen enz.	22,00
onkosten	85,00
onkosten voor kerstavond	9,90
naar bank	200,00

Er moet nog € 30,00 terug in kas voor de bloemen voor de dienst, door de kerkrentmeesters.

Bank In

bijdrage diaconie	€ 63,52
teruggave bonnen	23,85
van kas naar bank	50,00

Bank Uit

quotum pkn	€ 24,78
bankkosten	35,50
stichting Kon. Pit/Pro Rege	50,00
Bahu mem Bahu, project van de Lutherstichting	100,00
Stichting M M M	100,00
Garuda House Bali	100,00

Rode Kruis, hulp aan Aleppo	€ 100,00
stichting Epafra	50,00
stichting Heifer	100,00
gevangenzorg Nederland	25,00
Kinderen in de knel, kerk in actie	60,00

Van de maand maart zijn niet alle gegevens binnen, die komen in april pas.

Penningmeester diaconie: Betteke Bruil de Wit en Agnes Fossen

Via de stichting Garuda House Bali kregen we van de meisjes een kaart met kerst, waarop ze ons bedanken voor onze steun en ons een heel fijn en gezond 2017 toewensen. En ze hopen komend jaar ook weer op onze steun.



Enkele meisjes uit het Garuda House Bali.





Dit is Nutan, een meisje, waarbij lepra is geconstateerd. Door onze collecte-gift kon zij geopereerd worden en geneesmiddelen krijgen die haar van lepra genezen. Dan kan ze terug naar haar dorp, en niet meer als een uitgestotene leven. Dat is de reden dat we nog een collecte voor de leprazending hebben gehouden.

De diaconie



~~~~~

Wie het woord van God wegneemt,  
haalt de zon uit de wereld.

Uit: Genade, Treffende citaten van Maarten Luther, verzameld door prof.dr. H.J. Selderhuis



## Hulp gezocht bij organiseren van kinderfeestjes Be part

Be part biedt gezinnen die moeilijk rond kunnen komen iets extra's.

Een kinderfeestje om de verjaardag te vieren hoort hier ook bij.

Vind jij het leuk om te helpen bij het organiseren van de feestjes? In overleg met de jarige en de ouders ga je samen leuke activiteiten bedenken, taken verdelen en zorgen dat het kinderfeestje wordt voorbereid. De overige vrijwilligers van het Be part team helpen je waar nodig. Heb jij zin en tijd om iets te betekenen voor kinderen (en hun ouders) die in een moeilijke situatie opgroeien? Neem dan contact op via [bepart\\_kampen@outlook.com](mailto:bepart_kampen@outlook.com) of bel: 038-4540221.

~~~~~

Waar de geest verdrongen wordt,

raakt dit de mens tot in de kern van zijn bestaan. Dan wordt de mens een mechanisme dat van buitenaf bewogen en gedirigeerd kan worden. Dan wordt hij heel gemakkelijk het slachtoffer van de macht, vooral dan die dictatoriale macht die erop uit is de mens geestelijk te verlammen en zo zijn vrijheid te doden.

De verdringing van de geest is het einde van elk zuiver menselijk genieten, het einde van elke beschaving.

De wereld wordt een woestijn. Mensen houden het bij elkaar niet meer uit. Er zijn geen geestelijke banden meer. Er ontstaat een soort desintegratieproces.

Opkomen voor vrede en vrijheid, voor een menselijke samenleving betekent **vandaag opkomen voor geestelijke waarden en voor de “geestelijke” ont-plooiing van de mens.**

Uit “Neem je tijd” van Phil Bosmans



3 april 2017

Een dementievriendelijke samenleving

Op maandag 3 april wordt in Kampen weer een avond gehouden van het Alzheimer Trefpunt. Op deze avond gaat het over '**Een dementievriendelijke samenleving**'. We gaan hierover in gesprek met wethouder Eibert Spaan van de gemeente Kampen, Christiaan Meyboom van Alzheimer Nederland en vertegenwoordigers van de politie en supermarkten. *Voor mensen met dementie is het goed en fijn om nog zo lang en zo normaal mogelijk te functioneren in de eigen omgeving. Het is daarom van belang dat de omgeving daar goed op anticipeert. Samen met de bezoekers willen we nagaan welke randvoorwaarden de gemeente hiervoor kan scheppen en wat anderen hierin kunnen betekenen.*

Deze avond is vrij toegankelijk voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, zorgverleners en andere belangstellenden. Er is een informatiestand met voorlichtingsmateriaal van Stichting Alzheimer Nederland.

De avond wordt gehouden in Woonzorgcentrum 'De Vijverhof', Vijverhof 19 in Kampen. De inloop is vanaf 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 uur.

De entree en koffie/thee bij binnenkomst zijn gratis. Overige consumpties kosten € 1,- per stuk. Er is een collectebus voor vrijwillige bijdragen voor de organisatie van deze avonden.



maandag 08 mei 2017

Gezamenlijke afsluiting met theatervoorstelling

'Alzh....enzo....' van Kees van der Zwaard.

locatie: Quintus, centrum voor kunsteducatie, Vloeddijk 38 in Kampen.

kosten: mogelijk eigen bijdrage bezoekers gevraagd.

De stichting staat geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften aan de stichting aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

“Here we stand” Women’s festive day in Wittenberg

12 augustus 2017

Deze dag zijn speciaal vrouwen welkom om het feest van de reformatie te vieren en daarin de rol van vrouwen in de geschiedenis te gedenken en vorm te geven. Dan komen wij met vrouwen van overal op de wereld bij elkaar om te bidden, te denken, te zingen te dansen en met elkaar reformatie EN vrouwzijn te vieren.

Een dag om niet te missen - zet hem in uw agenda!!

Op deze dag zijn er naast de feestelijke diensten, workshops, tentoonstellingen, een groot podium op de markt van Wittenberg, een feest en een dienst met internationale gasten.

Vanuit het bestuur van de NLVB willen wij met minstens één auto vol vrouwen naar deze dag toegaan! Uiteraard kan dat niet voor één dag.

Wij vertrekken vanuit Nederland op vrijdag 11 augustus en komen zondags terug. Dat houdt in dat wij er twee overnachtingen zullen hebben.

Wie meer wil weten en zich hiervoor op wil geven, kan contact opnemen met ds. Marlies Schulz, mjaschulz@kpnmail.nl.

Als er meer vrouwen zijn, die dit iets lijkt; ook zij kunnen contact opnemen met ds. Marlies Schulz. Dit is geen feest voor alleen vrouwen van de NLVB.

Dus, schroom niet.....

~~~~~

Bijna iedereen is het er over eens  
dat Jezus de meest hoogstaande figuur  
uit de geschiedenis is.

Wie zegt een volgeling van Hem te zijn,  
wordt als achterlijk beschouwd.

Uit: 95 speldenprikken van Rikkert Zuiderveld.

## De ideale huisvrouw

Kent u de beschrijving van de ideale huisvrouw. Als ik het lees, krijg ik het gevoel, dat de ideale huisvrouw nòòit slaapt, want ze doet nogal wat op een dag. Ik weet wel, dat ik beslist niet aan de ideale huisvrouw uit Spreuken 31 kan tippen.

Nou moet ik erbij zeggen, dat ik het een prachtige beschrijving vind, maar toch ook enigszins onwerkelijk.

Wie kan in der vrede dag en nacht doorwerken, zonder op een gegeven moment, gewoon van vermoeidheid, om te vallen.

Jawel, ik lees weer in het boek van mevrouw de Moor-Ringnalda,

**“Vrouwen als U en ik”.**

Ze vertelt in dit hoofdstuk, dat ze een huwelijksadvertentie las, waarin een charmante!? man een vrouw zoekt, die aan de beschrijving van Spreuken 31 voldoet.

Ik denk dat de man dit hoofdstuk niet helemaal goed heeft gelezen. Want de vrouw die daar beschreven wordt, regelt alles zelf. Ze koopt, verkoopt, heeft haar eigen inkomsten, plant zelf een wijngaard, produceert haar eigen olijfolie, zorgt voor haar eigen! akkers. Ze maakt haar eigen kleding, stuurt de bedienden aan, regelt het huishouden. Dus veel tijd voor een echtgenoot **heeft ze dus beslist niet. En als hij dan ook nog “vertroeteld” wil worden,** kan ze dus niet met haar taken bezig zijn.

Maar volgens mevrouw de Moor, is dat toch onze primaire taak. Zorg voor de man in ons leven. Maar wanneer dan?

O ja, het is wel de bedoeling dat ze ook goed voor de kinderen zorgt, maar als eerste de man. Ik vraag me dan in alle gemoede af, wat voor man dan bij **zo’n vrouw hoort. Doet hij zelf ook nog wat, of is hij degene die de kantjes** eraf loopt en alles door zijn vrouw laat regelen.

Maar als er dan ook nog kinderen zijn, kan die hele beschrijving volgens mij de prullenbak in, zeker als de kinderen nog (heel) erg klein zijn. Volgens mevrouw de Moor spreekt daar een intense liefde uit, voor de man door de vrouw???? En andersom ook????

Juist, dat wil ik maar zeggen, het is een leuk stuk om te lezen, maar lees het als proza uit die tijd. En hevel het niet over naar het nu. Dat past niet zo best.

*Agnes.*

# Gebeden.

## Franciscaanse zegenbede

Moge God ons zegenen met ongemak bij gemakkelijke antwoorden, halve antwoorden en oppervlakkige verhoudingen, zodat we diep uit ons hart mogen leven.

Moge God ons zegen met woede bij onrechtvaardigheid, onderdrukking en uitbuiting van Gods schepselen, zodat we mogen werken aan rechtvaardigheid, vrijheid en vrede.

Moge God ons zegenen met tranen om te vergieten voor hen die lijden aan pijn, verwerping, honger en oorlog, zodat we onze handen kunnen uitstrekken om hen te troosten en om hun pijn in vreugde te veranderen.

En moge God ons zegenen met genoeg dwaasheid om te geloven dat we een verschil kunnen maken in de wereld, zodat wij kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het niet gedaan kan worden.



## Belangrijke adressen:

|                                                  |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Organisten                                       | Dhr. A. de Hoop<br>038 3327629<br>adehoop11@hetnet.nl                                                             |
|                                                  | Dhr. M. Oranje<br>038 3317668<br>maarten.oranje@home.nl                                                           |
|                                                  | Dhr. B. Thijs<br>038 3375084<br>g.thijs@live.nl                                                                   |
| Bankrekening kerk<br>Girorekening kerk<br>t.n.v. | NL33ABNA0596938160<br>NL58INGB0000884586<br>Evang. Lutherse Gem.<br>Kolk 33<br>8266 JN Kampen                     |
| Girorekening diaconie,<br>Diaconale commissie,   | NL61INGB0007828762<br>Jacob Catsstraat 399<br>8265 XV Kampen                                                      |
| Penningmeester<br>diaconie                       | Mevr. E.E. Bruil de Wit<br>038 3324045<br>cygne1@telford.nl                                                       |
| Collectant diaconie                              | Mw. L. Winkler                                                                                                    |
| Kindernevendienst                                | Mw. B. Kuper<br>038 3338175<br>babettekuper@hotmail.com<br>Mw. H. Klein<br>Mw. C.C. Broekhuis<br>Mw. M. Rosendaal |
| Coördinatie bezoekgroep                          | Mw. I. E. Golhof                                                                                                  |
| Redactie Contact                                 | Mw. A.E. Fossen-Amptmeijer                                                                                        |
| Website<br>E-mail webmaster                      | www.lutherinkampen.nl<br>cgmjutton@live.nl                                                                        |