

Evangelische Lutherse Gemeente Kampen



53e jaargang CONTACT HERFST 2013



Nadenkertje:

De grootste zorg van de duivel is de christenen van het gebed af te houden.

Samuel Chadwick

Kerkgebouw

Burgwal 85
8261 ES Kampen
038-3323917

Koster

Fam. G. Schreurs
Oosterholtseweg 35
8271 PS IJsselmuiden
038-3320341 / 0627620391
gschreurs@vodafonevast.nl

Pastor

Drs. K. van Warven
Zilverschoon 33
8265 HD Kampen
038- 3333995/ 0654275418
rinus@rinusvanwarven.nl

Samenstelling van de kerkenraad

Voorzitter, ouderling

Mevr. C.C. Broekhuis-Bosman
de la Sablonnierekade 17
8261 JP Kampen
038-3333255
ccbhoekhuis@live.nl

Secretaris, diaken

Mevr. A. Fossen-Amptmeijer
B.H. Spijkerweg 26-28
7715 PW Punthorst
0529-482013
ae.wfossen@hetnet.nl

Ouderling,
kerkrentmeester

Mevr. BM Swartz-van der Wolde
Lindenlaan 25
8253 AB Dronten
0321-338262
bmswartz@solcon.nl

Ouderling,
kerkrentmeester

Dhr. S. Renkema
Kolk 33
8266 JN Kampen
038-3338175
stefanrenkema@hotmail.com

Praktische informatie over de diensten

- De diensten beginnen om 10:15 uur, tenzij anders aangegeven.
- Wanneer het voor u op enigerlei wijze moeilijk is om op eigen gelegenheid naar de kerk te komen, dan kunt u contact opnemen met de diaconie. Zij zoeken dan een mogelijkheid om u te halen en te brengen.

COPYDATUM: 1 DEC. 2013



Werkkamer Luther op de Wartburg.

PREEKROOSTER

Week Nr.	datum	Bijzonderheid	Voorganger	Organist	Kinderneven dienst.
38	15 sept.	Startzondag	ds. M. Gaastra drs. K. van Warven	Henk van Marle	Div. mensen
39	22 sept.		dr. J.J.H. Bras	Bob Thijs	Helma Klein
41	6 okt.		drs. K. van Warven	Ad de Hoop	?????????
43	20 okt.		drs. K. van Warven	Bob Thijs	Babette Kuper
45	3 nov.		drs. K. van Warven	Ad de Hoop	Marleen Haring
47	17 nov.	Eeuwigheids- zondag	drs. IJ. De Mol- Buizert	Maarten Oranje	Helma Klein
49	1 dec.	1e advent	drs. K. van Warven	Bob Thijs	?????????
50	8 dec.	2e advent H.A.	ds. E. de Fouw	Ad de Hoop	Marleen Haring
51	15 dec.	3e advent	drs. K. van Warven	Bob Thijs	Babette Kuper
52	22 dec.	4e advent	ds. H.G.T. Günther	Ad de Hoop	Helma Klein
52	24 dec.	Kinderkerstfeest,	aanvang 16.30 uur KND en Stefan Renkema		
52	24 dec.	Kerstavond- dienst	ds. M. Gaastra drs. K. van Warven	Ad de Hoop	Aanvang 21.30 uur.

Redactioneel

Na een mooie zomer, nu dit herfstnummer. We hebben afgelopen maanden een mooie doopdienst gehad, we hebben, samen met de VVH en de Doopsen Heilig Avondmaal gevierd. Een kleine groep, maar toch een hele goede viering.

De redactie hoopt ook van u weer wat bijdragen te ontvangen voor Contact. Als u een mooi gedicht heeft, of u komt een belangwekkend stuk tegen in een krant, lever het in. We zijn blij met alle bijdragen.

Ook vindt u in dit nummer nog eens de uitnodiging voor de Startdienst op 15 september a.s. in de Lutherse kerk. Erna samen naar de Levensbron. Samen eten, wat drinken en elkaar ontmoeten.

Verder in dit nummer de diaconie en vanaf deze plaats nogmaals de oproep voor mensen voor de kindernevendienst, en een oproep van de voorzitter van de kerkenraad.

Ook vindt u enkele bijdragen, die te maken hebben met vrede, vriendschap, vreugde. V.V.V, ook daar wordt aandacht aan besteed, alleen iets anders dan u gewend bent. En zoals u gewend bent, het rooster voor de kerkdiensten, voor de vieringen.

Agnes Fossen, red.



Zonder vriendschap zou onze ziel opdrogen

Een vriend is iemand die je vertrouwd. Die je je zorgen en geheimen toevertrouwd. Een vriend is iemand die je aanvaard met je fouten. Die je begrijpt en helpt je problemen op te lossen. Een vriend is iemand met wie je prettige en minder prettige momenten beleeft, En met wie je open en eerlijk kunt praten. Een vriend is iemand met wie je kan lachen en huilen. Iemand voor wie je je niet hoeft te schamen. Een vriend verteld geen leugens en is oprecht. Een vriend geef je je vrijheid. Een vriend mag je duidelijk tonen dat je van hem houdt. Een vriend is iemand die niet alles van 1 kant laat komen. Een vriend is iemand bij wie je helemaal jezelf kunt zijn.

“Wat brood en water zijn voor het lichaam, is vriendschap voor de ziel,” zegt schrijfster Catharina de Haas in het boek “Vriendschap, een tweede ik. “Zonder vriendschap zou onze ziel opdrogen. Zonder vriendschap zou onze ziel sterven. We hebben vriendschap zo hard nodig voor de ontwikkeling van ons zielenleven. Eén van de mooiste definities van vriendschap komt van de Griekse filosoof Aristoteles: ‘Ware vriendschap is de liefde voor de ander, omwille van de ander.’ De meeste mensen rekenen vriendschap tot het privéterrein. Vriendschappelijke gevoelens gaan echter verder dan de voorkeur. Deze gevoelens kleuren en bepalen het dagelijks leven, je ervaart ze tijdens de behandeling bij de kassa van een supermarkt en ze betreffen zelfs het hoogste ambacht: het bedrijven van politiek.”

Veel van de relaties die we aangaan in het leven zijn gebruiksrelaties. We maken voor onze dagelijkse behoefte gebruik van de bakker, de groenteman en de supermarkt. We gebruiken de vaardigheden van de ander ten gunste van ons eigen leven. Er zit een zekere wederkerigheid in. De bakker maakt vervolgens ook weer gebruik van het geld dat wij hem geven voor zijn goederen. Zolang dit soort processen met wederzijds goedvinden plaatsvinden, is er niets mis mee. Onze ziel kan daar niet van kan leven. Onze ziel heeft ook

gevoelscontact nodig zonder die gebruiksfunctie. De filosoof Cornelis Verhoeven beschrijft dat we veel dingen doen 'om te....', met een doel, met een reden. Maar is dat vriendschap. Ware vriendschap bestaat bij de gratie van het 'om niet...'. Vriendschap is belangeloos, in ware vriendschap gaat het je om de ander, zegt ook de mysticus Kahlil Gibran, niet om jezelf. In een echte vriendschap mag je ook kritiek hebben op de ander, als het je maar gaat om het welzijn van de ander, en niet om je eigen belang.

Een heel belangrijk kenmerk van de vriendschap tussen David en Jonathan is dat ze voor elkaar kiezen. En dat was zeker niet gemakkelijk. Saul, de vader van Jonathan, haatte David. Kiezen voor David betekende voor Jonathan kiezen tegen zijn vader. Kiezen voor een vriendschap betekent soms dat anderen je zullen veroordelen en verwerpen. Wat bijzonder dat Jonathan kiest voor een vriendschap met David. Jonathan was immers de zoon van de koning en David was een simpele schaapherder. Vriendschap kijkt niet naar uiterlijke dingen, maar ziet het innerlijk. Er is nog een heel merkwaardig kenmerk aan de vriendschap tussen Jonathan en David. Jonathan wist diep in zijn hart, dat God David had uitgekozen om koning van Israël te worden. Voor Jonathan moet dit niet gemakkelijk zijn geweest omdat hij als oudste zoon van de koning normaal de opvolger van zijn vader zou zijn. Maar Jonathan kiest niet voor zijn eigen belang, alhoewel hij de kroonprins is, hij kiest ervoor om zijn vriend David te helpen en te beschermen tegen de haat van zijn vader.

Vrienden kunnen het je mogelijk maken om je leven recht te doen. Maar daarvoor moet je je wel ontwikkelen. Dat betekent dat je aan jezelf moet slijpen, omdat we allemaal mensen zijn en fouten maken. Een echte vriend is de spiegel die je voor je zelf in het leven zoekt., dat je kanten van jezelf moet slijpen, dat je fouten maakt en daarvan wilt leren. Dat kan alleen als je een spiegel voor jezelf zoekt. Aristoteles zegt dan ook: vriendschap heeft een tweede ik nodig. Of vriendschap is een tweede ik. Zo kun je het ook zeggen.”

We leven in een samenleving waarin vriendschap niet gewoon is. We zijn er kennelijk niet erg goed in om belangeloze vriendschappen te sluiten. Veel mensen van oudere generaties hebben niet goed geleerd wat het belang was van het sluiten van vriendschappen. Aan de eenzaamheid die je veel aantreft in verzorgingstehuizen kun je zien dat vriendschap en menselijk contact niet wordt aangemoedigd. "Hoe veel fijner zou het niet zijn als er 'gezonde' vriendschappen zouden worden gestimuleerd waarbij we goed voor elkaar zorgen. Belangeloos omkijken naar elkaar, in liefde en vriendschap zorg dragen voor elkaars noden, vriendschap als basiswaarde op het sportveld, in het verenigingsleven, in het zieken- of verzorgingshuis, op school en in de politiek. Vriendschap als cement voor een zinvolle samenleving.

De spiritueel leraar Adi Da heeft eens gezegd dat als je werkelijk een spiritueel leven wilt leiden, je voor goed gezelschap moet zorgen. Slecht gezelschap is in zijn visie desastreus voor een zinvol leven. "Ik ben het daar helemaal mee eens", zo meent De Haas, "het vergt moed om de goede vrienden te kiezen. Slecht gezelschap maakt je medeplichtig aan een manier van leven en spreken die mensen van het spirituele pad afbrengt. Als er in slecht gezelschap over criminele plannen wordt gesproken, dan wil je daar toch niet zijn. Als er op een denigrerende manier over vrouwen wordt gesproken, dan doe je daar toch niet aan mee. Als men zich op een racistische manier over medelanders uit, dan neem je daar toch afstand van. Als homoseksuele mensen in een hoek worden gezet, dan distantieer je je toch? Als je dat niet doet kleeft er medeplichtigheid aan jou. Veel mensen doen dat niet uit angst om niet leuk gevonden te worden. Maar ik zou respect voor die mens hebben die zo'n gezelschap verlaat of op zijn minst protesteert. En wat doe jij? Zwijg je of zeg je: 'ho, dit gaat me te ver'. Ik vind dat je de morele plicht heb om temminste iets te doen".

"We hebben het vermogen om al onze oude patronen los te laten.

Hoe zou het voor je zijn als je nou eens blanco mocht beginnen? Wat voor vriendschappen zou je dan kiezen? Wat zou je bijvoorbeeld doen als je god was. Ik heb met die gedachte wel eens geëxperimenteerd bij mijn cursisten” zegt Catherina de Haas. “We zijn even, in onze gedachten, god. Heel fascinerend om te zien wat die kleine godjes dan gaan doen. Ze ziet de tien geboden spontaan opnieuw ontstaan. Er wordt gesproken over wezenlijke dingen als liefde, vrede, vooral ook trouw tussen mensen. Het gaat over het nakomen van afspraken en het streven naar het goede. Er is niemand die een wereld vol moord en doodslag creëert. In het experiment creëerden we ook een lege ruimte. Hoe zouden we die invullen? Welke vriend/ vriendin zou ik voor mezelf wensen? Het kan zijn dat je daarbij op een schrijver, een boek of een muziekstuk stuit. Maar het kan ook zijn dat je daadwerkelijk op pad gaat. Thuis, achter de geraniums zit die vriend of vriendin niet. Die mens wandelt op de weg van morgen. En als jij nou ook op dat pad bent, kunnen jullie mijlenver met elkaar meelopen, de toekomst in.”

Pastor Rinus van Warven sloot zijn mediatie af met een gedicht dat hij ooit zelf schreef : **Vriendschap:**

Stamelend verwoorden
broze gebaren
kwetsbare akkoorden
verwachtingsvol staren

breekbaar geloven
pauzeloos streven
wat binnen is komt boven
ommekeer ten leven

struikelend hopen
bittere beker
hoe lang nog lopen

Drs. K. van Zamen

liefde verwachten
deuren ontsluiten
pijn verzachten
ik kom naar buiten

wegen naar binnen
beangstigend wennen
eindeloos beginnen
jezelf leren kennen.



ROEDIGING



STARTZONDAG15 SEPTEMBER 2013

Thema: Met hart en ziel

De Evangelisch Lutherse Gemeente Kampen begint het nieuwe kerkelijke jaar samen met de Vereniging Vrijzinnig Hervormden en de Doopsgezinden door met elkaar een Startdienst te houden op zondag 15 september a.s. in de Lutherse Kerk aan de Burgwal. Aanvang 10.15 uur.

Deze feestelijke dienst wordt gezamenlijk voorbereid en na de dienst gaan we met z'n allen naar de Levensbron om daar koffie/thee/limonade te drinken en gezellig samen te eten.

We hopen op een feestelijk en inspirerend gebeuren, waar veel mensen naar toe komen en waar de ontmoeting met elkaar centraal staat.

Namens de kerkenraad



DIACONIE

Ontvangen over de periode juni—augustus:

Collecten:	€ 98,00
Giften via bank	47,64
Giften contant	62,50

Totaal	€ 208,14
--------	----------

Uitgaven juni—augustus

Porto, verjaardagspost	€ 54,00
Diversen	7,15
Kosten bank	24,47

Vaste- en bijzondere uitgaven

Lucy; 3x €18,00	54,00
Kinderen in de knel 3x € 10,00	30,00
KiA “mijn lijf, mijn leven”	50,00

Totaal	€ 289,62
--------	----------



Betteke,
diaken
met
bijzondere
opdracht.

Betteke,
diaken

Jelle de Vries en Betteke Bruil de Wit hebben alle Kamper ui(t)dagen de kerk ter bezichtiging open gesteld.

Maarten Orenje was zo vriendelijk op orgelpaddag als organist aanwezig te zijn. Dat is echt een hele opgave, gezien het feit dat veel mensen die op het orgel mogen spelen, blijkbaar denken dat “hard spelen” mooi is.

Hartelijk dank Jelle, Maarten en Betteke voor jullie inzet.
De kerkenraad.

VAN DE KERKENRAAD

De zomervakantie is alweer voorbij en we starten het nieuwe seizoen, op 15 september met de Startzondag in de Lutherse kerk. Samen met de Vereniging Vrijzinnige Hervormden en de Doopsgezinden willen wij er graag een feestelijke dienst van maken met als afsluiting een gezamenlijke maaltijd in de Levensbron.

Er is voor iedereen een programmaboekje voor het jaar 2013/2014 beschikbaar, waarin alle activiteiten van de drie geloofsgemeenschappen zijn opgenomen en dat zijn er heel veel.

We zijn blij dat we hieraan konden en kunnen meewerken. We gaan dan ook met optimisme en vertrouwen het nieuwe seizoen in.

Dat betekent niet dat we onze ogen kunnen sluiten voor de problemen die in het nieuwe seizoen op ons afkomen. We zijn een kleine gemeente. Financieel redden we het net, vooral door het vinden van nieuwe wegen om fondsen te werven. Maar een kleine gemeente zijn houdt in, dat voor het werk dat gedaan moet worden, ook een klein aantal mensen beschikbaar is. Die doen dat werk vaak jaren achter elkaar, maar het houdt een keer op.

Kortom: we hebben nieuwe mensen nodig om het gemeente-zijn vorm te geven en aan te sturen. De bezoekersgroep en kindernevendienst kunnen alleen worden voortgezet als meer mensen zich aanmelden. In mei 2014 treden Ineke Broekhuis en Biebejan Swartz af als kerkenraadslid en na 8 jaar in de kerkenraad te hebben gezeten stellen ze zich niet herkiesbaar. Stefan Renkema en Agnes Fossen zijn ook aftredend, zij zijn wel herkiesbaar, maar omdat hun termijn ook is verstreken zullen we voor hen dispensatie aan moeten vragen bij de PKN. Ook de kerkenraad heeft dus dringend versterking nodig.

Het voortbestaan van onze gemeente hangt er in 2014 vooral vanaf of er genoeg mensen zijn die zich beschikbaar willen stellen. Dat hoeft niet meteen voor jaren achter elkaar. Ook hierin kunnen we naar nieuwe flexibele wegen zoeken.

In Harderwijk staan op dit moment 4 kerken te koop. In een ervan is onze jongste dochter gedoopt en heb ik meegewerkt aan de kindernevendienst. Omdat het eigen gebouw te klein was huurden we voor een tweede zondagochtenddienst de kerkzaal van de Rooms Katholieke kerk. Dat was in 1980. De tijden zijn veranderd, zeg dat wel. Ik hoop dat de Evangelisch Lutherse Kerk in Kampen nog kan blijven voortbestaan maar, net als bij het voortbestaan van de kindernevendienst: er staat helaas wel een vraagteken achter. Toch is er reden voor optimisme....want: wanneer genoeg mensen zich aanmelden kunnen we bij de volgende gemeentevergadering in maart 2014, de vraagtekens in een uitroepteken veranderen. U maakt het verschil.

Namens de kerkenraad:
Ineke Broekhuis



DANKBAARHEID

In het gewone leven ben je je niet bewust dat je oneindig meer krijgt dan dat je weggeeft.

Dankbaarheid zou ons leven veel rijker maken: Je overschat immers zo gemakkelijk wat je zelf doet en bereikt, als veel belangrijker dan wat je door anderen hebt gekregen.

Dietrich Bonhoeffer

KLAAGMUUR.....

Een jonge journaliste had gehoord over een oude, zeer oude jood die tweemaal per dag bij de Klaagmuur in Jerusalem ging bidden. Ze dacht dat het een mooi onderwerp was om deze man te interviewen, ging ter plaatse kijken en zag de oude man heel langzaam slenteren naar de muur.

Nadat de man ruim driekwartier gebeden had, kwam hij steunend op zijn stok terug lopen. De journaliste gaat naar hem toe voor het interview.

“Neemt u mij niet kwalijk meneer, ik ben Rebecca Smith en ik wilde u iets vragen. Hoe is uw naam?” “Morris Fishbein”, antwoordt de man.

“Hoe lang komt u hier al om te bidden?” vraagt Rebecca.

“Meer dan 60 jaar”, antwoordt hij. “

“60 jaar! Dat is ongelooflijk! En waar bidt u dan voor?” vraagt Rebecca.

“Ik bid voor vrede tussen Joden, Christenen en Moslims. Ik bid voor het einde van de oorlog en haat. Ik bid dat kinderen kunnen opgroeien in veiligheid en een mooie toekomst zullen hebben. Ik bid voor een eerlijke verdeling van alle voedsel en rijkdommen van de aarde, zonder dat de aarde wordt uitgebuit.”

Rebecca is onder de indruk, maar de journaliste in haar doet haar toch verder vragen: “En wat is uw ervaring na 60 jaar bidden?”

De oude man kijkt haar aan en zucht: “Ik heb de indruk, dat ik tegen een muur praat!”

Bron onbekend.



NEDERLAND OP Z'N BREEDST

Het zit 'um echt niet in couscous
in kousenband of spruiten
door wat je eet en lekker vindt
val jij er heus niet buiten
het zit 'um ook niet in je haar
je huidskleur of je ogen
dat is gewoon niet van belang
als mensen elkaar mogen

Het zit 'um niet in veel verstand
of goed getrainde spieren
of jij aan Kerst of Pasen doet
of Suikerfeest wil vieren
we kunnen heel verschillend zijn
en toch in vrede leven
het gaat erom of jij en ik
elkaar de ruimte geven

Het zit 'um in één enkel ding:
of wij elkaar vertrouwen
en of we samen met elkaar
aan vrede willen bouwen.

Christelijk Overdagkoor organiseert kennismaking Nieuwe Liedboek!

Het Nieuwe Liedboek telt meer dan 1000 (!) liederen, een rijke schat die op ontdekking wacht. Samen eruit te zingen, onder deskundige leiding, is de snelste manier om er in thuis te raken. Daarom organiseert het oecumenische Christelijk Overdagkoor een drietal introductieochtenden. Iedereen is welkom op 3, 10 en 17 september, van 10-11 uur in de Schalmey, Triangel 1 te Kampen. Onder leiding van de vaste dirigent Marijn de Jong wordt het Nieuwe Liedboek verkent. Toegang vrij. Meer inlichtingen: Elsje Frouws, tel. 3324304, of mail: chr.overdagkoor@gmail.com. Aanmelden wordt op prijs gesteld, maar gewoon binnenlopen, met of zonder het Liedboek onder de arm, kan natuurlijk ook. Welkom allemaal!

DIENST VREDESWEEK



wordt de oecumenische Vredesavond gehouden op zaterdag 10 september 2016 om 19.00 uur.

De avond wordt geleid door Rinus van Warven, Harm Kerdijk en Marianne Gaastra.

Het koor van Aart Mateboer verzorgt de liederen.

Vredesweek in het teken van de burgeroorlog in Syrië

Eind september is het weer Vredesweek, een periode van bezinning over hoe wij de vrede in de wereld kunnen dienen. Een aantal jaren geleden zijn de katholieke vredesbeweging Pax Christi en het oecumenische Inter-Kerkelijk Vredesberaad gefuseerd tot IKV Pax

Christi. Elk jaar wordt er ingespeeld op de actualiteit. Er is in Syrië een burgeroorlog gaande, die al meer dan 90.000 slachtoffers heeft geëist. Wat begon als een geweldloos protest tegen het wanbeleid van de regering Assad is ontaard in een zeer gewelddadige strijd waarbij veel meer landen betrokken zijn.

Assad zegt dat het een strijd is tussen religieuze groepen, maar dat is maar ten dele zo. In Syrië zelf en onder de vele vluchtelingen zijn er heel veel mensen die staatsbeleid en godsdienst uit elkaar willen houden. Zij staan een Syrië voor waarin de verschillende groepen vreedzaam met elkaar leven. Juist deze mensen zijn vaak actief betrokken bij pogingen om het dagelijks leven (voedselvoorziening, onderwijs, onafhankelijke media, etc.) door te laten gaan. IKV Pax Christi ondersteunt juist hen, omdat zij belangrijk zijn voor de toekomst van het land.

Het lijkt er op dat de strijd op het slagveld door geen van beide partijen gewonnen kan worden. Hoe IKV Pax Christi de situatie waarneemt en moreel en politiek beoordeelt kunt u lezen op een door hen gelanceerde website www.adoptarevolution.nl. Zie met name 'achtergrond/waarom steun aan burgeractivisten'.

In Nederland, met name in Twente maar ook wel in onze eigen omgeving, wonen talrijke moslims en christenen die Syrië ontvlucht zijn. Want als je wat er in Syrië gebeurt echt op je in laat werken raakt dat je tot in je ziel. (bron pastor Oldenhof Nieuwegein)

Deze oecumenische kerkdienst is een initiatief van de Beraadsgroep van Kerken te Kampen

“Het orgel speelt”
stond op de liturgie.
De organist dacht:
zal ik dan maar
in de kerk gaan zitten
en af gaan wachten
wat er komt?

Hij keek de kerk
eens rond.
Opeens werd hij gegrepen
door een beroerde
toets van zijn geweten
en terstond
speelde de organist
vol gratie
zijn meest ontroerende
improvisatie.

Dit is nog eens
wist hij die nu begreep
hoe je die regel leest

Coby Poelman-Duisterwinkel

SYMPHONY OF PSALMS

I

Igor STRAVINSKY
1910
Revised 1941

Tempo R.L.♩ = 120

© Copyright 1947 by Roxey & Hanks, Inc. Copyright Renewed.
New version © Copyright 1948 by Roxey & Hanks, Inc. Copyright Renewed.
Copyright in all countries. All rights reserved. LCB-11 Printed in U.S.A.



HERFST / WINTER

De feesttijd in de kerk breekt aan, vlak voor dat de herfst begint vieren we de startzondag, gaan we naar de eeuwigheidszondag toe, direct daarna de adventstijd. Vier zondagen van voorbereiding, waarin we eigenlijk al voorzichtig aan kerstmis gaan denken. We hebben het over de wintertijd, maar de adventsweken zitten nog in de herfst. Herfst, voorbode van de winter, advent, voorbode van kerstmis.

Donkere dagen, waarin we een lichtfeest gaan vieren. Symbolen voor dit feest zijn er genoeg, engelen, kerstboom met slingers en ballen, veel muziek, veel kerkfeesten, en niet alleen kerkfeesten, ook jeugd, jongeren en ouderengroepen, ze vieren allemaal kerstfeest.

Ik ben blij dat ik nu geen kinderen meer thuis heb, want ik rolde van de ene kerstviering in de andere, en aan't einde hoefde het voor mij niet meer. Mijn portie voor Fik. O jawel, er zaten best wel mooie momenten tussen, maar alles bij elkaar was het me net te veel. Dan overheerst alleen de hoeveelheid en niet meer het moois dat er ongetwijfeld ook was. Je ziet het niet meer.

Thuis, dat zullen Maria en Jozef ook wel gedacht hebben, toen ze onderweg waren naar Bethlehem. De stad van Boaz en Ruth, de stad van David, waar ze heen moesten van de keizer. Je had niets in te brengen, je ging.

Maar hoe zouden ze hun huis terug vinden, na de reis. Uiteindelijk waren ze toen nog volslagen onwetend van wat ze allemaal boven het hoofd zou hangen. Jawel, dat er een baby moest komen, dat was maar al te duidelijk. Maar hoe of wat daar in Bethlehem? Dus, volgens de overlevering, in de stal, in de trog, dat werd voor even de wieg. Herders, magiërs en engelen, dat zijn de eersten die langs komen, nadat Jezus getoond is in de tempel. En dan moeten ze vluchten, naar Egypte. Hoe ironisch. Het land waar de Israëlieten decennia geleden vertrokken zijn, moet nu weer hun schuilplaats worden. Ze vieren Pesach, als aandenken aan het vertrek uit dat land. Daar moeten ze nu weer zien te overleven.

Hoelang ze daar gewoond en gewerkt hebben staat nergens in de bijbel vermeld, maar ze zijn terug gegaan. Want wat we wel lezen, dat is dat Jezus met zijn ouders optrekt naar Jerusalem vanuit Nazareth. Thuiskomen, hoe vonden zij hun huis terug na zoveel tijd, waren de andere inwoners van Nazareth blij dat zij er weer waren, dat Jozef weer voor ze kon timmeren. Dit alles wordt ons nergens verteld, er zijn talloze legenden over de vlucht vanuit Bethlehem, er zijn legenden over het verblijf in Egypte, Hoe ze daar hun eigen tradities in ere konden houden, er is niets over bekend.

Makkelijk zal het niet geweest zijn, een ander land, andere taal, andere gebruiken, andere religie. En dan maar afwachten of je daar een huis kunt vinden, of je er werk kunt vinden, of de mensen daar je wel accepteren. Jij komt er als vluchteling binnen, waren ze welkom of bestond er scepsis tegenover deze arme sloebers. Natuurlijk, ze hadden hun geschenken van de magiërs, daar zullen ze in't begin waarschijnlijk wel van geleefd hebben. Maar hoe vonden de mensen dat dan, zulke arme mensen, met schatten die een fortuin waard waren. Uiteindelijk was Jezus geen baby meer toen ze uit Bethlehem wegtrrokken. Dus of ze terug zouden gaan naar Nazareth? Allemaal vragen, waar we waarschijnlijk nooit antwoord op zullen krijgen. Wij komen niet verder dan de stal, de herders met hun kudden en de engelen met hun zang. Maar we mogen nooit vergeten dat Jozef, Maria en Jezus op dat moment ook vluchtelingen waren, verjaagd van huis en werkplaats. Ook zij moesten maar zien dat ze ergens aankwamen, waar ze mochten blijven. Het is ze gelukt, anders vierden wij nu geen Kerstmis en Pasen.

Wij gaan nu op weg, in de kerk naar deze periode. Ik wens ons een inspirerende tijd toe.

Agnes Fossen.



De Kerk – Gods VVV-kantoor ? een nadenkertje.

Hoe kun je in onze tijd aan iemand die helemaal niet weet wat de kerk is en wat daar gebeurt, op een begrijpelijke wijze en met nu bekende voorbeelden uitleggen waar de kerk voor staat?

Tegenover trouwe kerkgangers is het bij het verkondigen al belangrijk om begrijpelijke woorden en beelden te gebruiken, laat staan voor vreemdelingen.

Zou de idee van ds. Egbert van Beesten om te vertellen over de kerk door gebruik te maken van het alom bekende beeld van het VVV-kantoor een manier kunnen zijn?

De alom bekende afkorting VVV staat voor Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer. In de gedachtengang van Egbert van Beesten staat VVV in God's VVV- kantoor voor: Jezus vinden, volgen, verkondigen.

Hierop voort bordurend is de kerk als VVV- kantoor de plaats waar je nuttige informatie kunt krijgen over de kerk en het christelijk geloof die tegenwoordig voor veel mensen vreemd en onbekend zijn. In God's VVV-kantoor zijn mensen aanwezig die bezoekers wegwijs kunnen maken in kerk en geloof en die kunnen helpen bij het vinden en volgen van Jezus, de grondlegger en eigenaar van deze keten van VVV-kantoren. De medewerkers heten graag iedereen welkom.

Fia Tempelaar

Fia Tempelaar-van Leeuwen is emeritus predikant in de Evangelisch Lutherse Kerk en bestuurslid van de NLVB, de lutherse vrouwenbond.



Kennen van God

Heer, onze God
mensen die in alle eenvoud
zoeken naar uw bedoeling met ons
verlicht Gij door de verkwikkende wijsheid van uw woord;
wij bidden u:
maak ons ontvankelijk voor uw geheim,
doe ons weten dat wij mensen zijn,
door u tot leven geroepen,
door u gekend en bemind,
waar wij ook gaan of staan,
geleid door uw goede geest
van Jezus Messias
uw woord van wijsheid.

Bron onbekend

VERANDERING

Laat ons geen vooruitgang noemen, waar een ander aan ten onder gaat.

Laat ons geen groei noemen, waar een ander minder van wordt.

Laat ons geen vrijheid noemen, wat een ander het recht ontnemt zichzelf te zijn.

Laat ons geen gemeenschap noemen, waar de minste niet de minste aandacht krijgt.

Laat ons zelf de verandering zijn, die we in de wereld willen zien.

Mahatma Gandhi

ALZHEIMER CAFÉ KAMPEN

PROGRAMMA SEIZOEN 2013 / 2014

De bijeenkomsten van het Alzheimer Café worden gehouden in het Open Hof, Lelystraat 49 te Kampen

Maandag 23 september: 10 jarig jubileum Alzheimer Café Kampen/
Zwartewaterland, Onderwerp: Beter geheugen door beweging.

Maandag 7 oktober: Wat is dementie? Wat doet het met je en met je omgeving?

Maandag 4 november: Langer thuiswonen met dementie.

Maandag 2 december: De diagnose en de zorgcoördinator.

Informatie en volledig programma kunt u vragen bij Stichting Ontmoetingscentrum het Bakken aan de Vloeddijk 79.

Tel: 0383325550 of email: hetbaken@alzheimerontmoeting.nl.

Het programma van de stichting kunt u op de leestafel achterin de kerk vinden.

=====

Stichting Welzijn Kampen houdt op 11 september een voorlichtingsavond:

Omgaan met een naaste met verslaving.

Deze voorlichtingsavond wordt gehouden op de Noordweg 129, Stichting Lemka, (voorheen gebouw de Riette).

Deze avond zal een preventiemedewerker van Mindfit aanwezig zijn en een medewerker van Tactus, verslavingszorg.

Aanmelden niet verplicht, wel gewenst. tel: 038 3325550 of via e-mail: mantelzorg@welzijnkampen.nl.

Er zijn aan deze avond GEEN kosten verbonden.

Verder informatie vindt u op de leestafel.

Belangrijke adressen:

Consulent	Mevr. Drs. IJ. De Mol-Buizert Zuivelweg 17 7003 CA Doetinchem 0314 343642 ijda.buizert@zonnet.nl
Organisten	Dhr. A. de Hoop 038 3327629 adehoop11@hetnet.nl Dhr. M. Oranje 038 3317668 maarten.oranje@home.nl Dhr. B. Thijs 038 3375084 g.thijs@live.nl
Bankrekening kerk Girorekening kerk t.n.v.	59.69.38.160 ABN-AMRO 884586 Evang. Lutherse Gem. Kolk 33 8266 JN Kampen
Girorekening diaconie	7828762 Jacob Catsstraat 399 8265 XV Kampen
Kindernevendienst	Babette Kuper 038 3338175 babettekuper@hotmail.com
Koor " Le Cygne"/diaconale commissie	Mevr. E.E. Bruil de Wit 038 3324045 cygne1@tiscali.nl
Collectant	Mw. L. Winkler
Redactie Contact	Agnes Fossen-Amptmeijer Adres-zie kerkenraad.I
Website E-mail webmaster	www.lutherinkampen.nl cgmjuttten@live.nl