

Evangelisch-Lutherse Gemeente Kampen



58e Jaargang Herfst 2018



Luister naar het lied dat God in den
beginne zong. Zijn lied is in alles.



Kerkgebouw

Burgwal 85

8261 ES Kampen

Marie Schreurs :

Mob : 0627620391

(b.g.g)

Mob: 0629736565

Koster:

Fam. G. Schreurs

Oosterholtseweg 35

8271 PS IJsselmuiden

038-3320341 mob: 0627620391

gm.schreurs@kpnmail.nl

Predikant:

Drs. K. van Warven

Zilverschoon 33

8265 HD Kampen

038- 3333995/ 0631680140

rinus@rinusvanwarven.nl

Samenstelling van de kerkenraad

Voorzitter, ouderling:

Dhr. C. Roorda

Jacob Catsstraat 441

8265 XW Kampen

038-3326010

clement@anthune.nl

Secretaris, diaken:

Mevr. A.E. Fossen-Amptmeijer

“De Berghorst”

Ebbinge Wubbenlaan 104

7951 AZ Staphorst

0522-230780/ mob: 06-23534064

fax: 0522-230923

ae.wfossen@gmail.com

Kerkrentmeester,
ouderling:

Dhr. S. Renkema

Kolk 33

8266 JN Kampen

038-3338175

stefanrenkema@hotmail.com

Jeugdouderling: Dhr. M. Bondzio
Wortmanstraat 544
8265 AT Kampen
mubondzio@ziggo.nl

Ouderling: Mevr. C. Visser
Uiterwijksteeg 11
8261 XA Kampen
coos.visser@gmail.com

Kerkrentmeester
met bijzondere opdracht: Mevr. B.M. Swartz-van der Wolde

Diaken met bijzondere
opdracht: Mevr. E.E. Bruil de Wit

Ledenadministratie: Dhr. J. Broekhuis
038- 3333255
broekhuisjan@gmail.com

Praktische informatie over de diensten

- * De diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.
- * Wanneer het voor u op enigerlei wijze moeilijk is om op eigen gelegenheid naar de kerk te komen, dan kunt u contact opnemen met de diaconie.
- * telefoon: 038-3324045 of 0522-230780
- * Zij zoeken dan een mogelijkheid om u op te halen en weer thuis te brengen.



Copydatum: 15 november 2018



<- dat kwam eerst, en dit is nu ->



PREEKROOSTER

ELG, 9 september 2018: voorganger: drs. K. van Warven

Startdienst met maaltijd na de viering, in de kerk

Organist: Ad de Hoop

KRlid: Maarten Bondzio

Kindernevendienst: Helma Klein

16 september 2018: Levensbron, voorganger: prop. M. Bondzio

ELG, 23 september 2018: voorganger: drs. K. van Warven *Oogstdienst*

Organist: Ad de Hoop

KRlid: Agnes Fossen

Kindernevendienst: Marina Roozendaal

30 september 2018: Levensbron, voorganger ds. A.T. van der Velde

ELG, 7 oktober 2018: voorgangers: ds. M. Jonker en drs. K. van Warven

Gezamenlijke viering met de ELG Zwolle

Organist: Bob Thijs

KRlid: Clement Roorda

Kindernevendienst: Agnes Fossen

14 oktober 2018: Levensbron, voorganger: mw. M. Visch-deBruijn

ELG, 21 oktober 2018: voorganger: ds. H.G.T. Günther

Organist: Maarten Oranje

KRlid: Coos Visser

Kindernevendienst: Helma Klein

28 oktober 2018: Levensbron samen met NOP, voorganger: ds. M. Schwarz

ELG, 4 november 2018: voorganger: drs. K. van Warven

Organist: Ad de Hoop

KRlid: Clement Roorda

Kindernevendienst: Marina Roozendaal

11 november 2018: Levensbron, voorganger: ds. G. Feddes

ELG, 18 november 2018: voorganger: drs. K. van Warven

Eeuwigheidszondag

Organist: Bob Thijs

KRlid: Maarten Bondzio

Kindernevendienst: Stefan Renkema



25 november 2018: Levensbron, voorganger: ds. A.T. van der Velde
Laatste zondag kerkelijk jaar

2 december 2018: Levensbron, voorganger: ds. G. Feddes, *1e advent*

ELG, 2 december 2018: voorganger: drs. K. van Warven, *1e advent*
Organist: Ad de Hoop KRIld: Clement Roorda
Kindernevendienst: Helma Klein.

REDACTIONEEL

Allereerst een “zakelijke” mededeling: Na mijn verhuizing was KPN niet zo erg blij meer met mij. Ik kreeg namelijk een andere provider en dat betekent een ander telefoonnummer en een ander emailadres.

Mijn telefoonnummer is: 0522-230780, fax is: 0522-230923 en email is nu ae.wfossen@gmail.com. Stuur iets niet meer naar het oude mailadres, want KPN gooit het in de prullenbak en bij het oude telefoonnummer **hoort u: “dit nummer is niet in gebruik”. Waarvan akte!!!!**

In dit nummer van Contact, een nieuwe rubriek: van de kerkrentmeester, dus nu zijn alle disciplines in Contact vertegenwoordigd. Verder een persbericht, een draak en een vuurvliegje en de aankondiging van een leerhuis in Zwolle. Wilt u iets meer van bepaalde Bijbelteksten weten, meld u dan aan. De meditatie heeft al eerder in Contact gestaan, maar in de kringdienst is het verhaal weer gebruikt en krijg je toch weer een ander idee van het scheppingsverhaal.

Bij de Slegte in Leiden, heb ik een boekje gevonden van Hans Stolp over Maria Magdalena. Ik heb het in één avond uitgelezen, ik kreeg dus een heel ander beeld van b.v. Simon-Petrus en Paulus en van Maria Magdalena en Johannes. Ik heb zo mijn “vakantie” al lezend doorgebracht en er veel van opgestoken.

Hoe ik in Leiden bij de Slegte kwam?

De schuld van mijn oudste broer. Die woont er vlakbij. Toch **fijn dat er nog zo’n winkel is. Je vindt er nog eens wat.**

O ja, er is ook in Rotterdam nog een de Slegte.

Agnes.



MEDITATIE

God zong en zijn adem
maakte muziek!



The blessing seed

by Cathleen Matthews.

In den beginne zong God alles tot leven.

God zong licht en de eerste dag was geboren.

God zong de lucht, het land en de zeeën.

God zong de planten en de bomen.

God zong de maan, de zon en de sterren.

God zong de dieren in de zee, in de lucht en op de Aarde tot leven.

Toen zong God, Vader en Moeder van alles, de Man en de Vrouw tot leven.

God zei tot hen: “De aarde is jullie tuin. De rotsen, de planten, de bomen en de dieren zijn jullie familie. Ga en verken jullie huis.”

De Man en de Vrouw dankten God. Zij begroeten elke steen, plant, boom en dier. Zij leerden waartoe elk levend wezen in staat is.

In het midden van de tuin vonden de Man en de Vrouw een grote boom. **Vanaf die boom leidden vier wegen de tuin in. “Waar is dit voor?” vroegen ze aan God.**

God zei: “Dat is de Boom des Levens. Daaraan groeit het fruit van Kennis. Maar dit fruit is niet rijp, dus je moet er niet van eten. De vier wegen zijn de vier manieren om deze wereld te leren kennen. Als het fruit rijp is, zul je deze vier wegen kunnen bewandelen.”

Zo zaten ze bijeen en zagen hoe de glans van de sterren toenam.

De Vrouw zei toen: “Iedereen in deze tuin heeft zijn eigen speciale gave. De eekhoorn kan springen, de slang kruipen en de vogels kunnen vliegen. Wat is onze speciale gave?”

God raakte hen beiden zachtjes aan: “Dat is een goeie vraag, in heel de wereld zijn jij en de Man het meest zoals ik zelf. Jullie hebben een speciale taak. Jullie zullen voor alles wat op Aarde leeft zorgen.

Jullie speciale gave is om te leren en te zorgen.”

“Hoe moeten we dat doen?” vroeg de Man

“Luister naar het lied dat ik in den beginne zong”, zei God, “Mijn lied is in alles en dit lied zal je helpen te leren en te zorgen.”

De Vrouw luisterde naar het lied van de Boom des Levens. Hij zong een lied van plezier, een lied van tranen, een lied van beginnen en een lied van thuis-komen.



Vijgen



Ze zei: “Misschien begrijp ik onze speciale gave beter als ik van dit fruit eet?” Ze plukte een stuk fruit en proefde het. Het was zoet en bitter, zacht en scherp.

Toen ze het doorslikte, begon alles om haar heen te veranderen. Ze voelde zich als een wolk die naar het land keek dat ver beneden haar lag. De vogels, de bomen, de dieren en de rotsen leken ineens heel ver weg.

Ze deelde het fruit met de man. Hij proefde het en hij voelde zich meteen anders en angstig.

“Waarom lopen de dieren ineens van ons weg?” riep hij.

Diezelfde avond kwam God bij hen en zei: “Jullie zijn bang en overstuur. Hebben jullie soms het fruit gegeten van de Boom des Levens?”

De Man zei: “Ja, dat hebben we gedaan en nu lopen de dieren van ons weg. We begrijpen niet wat er ineens zo anders is geworden.”

De Vrouw zei: “We hebben het fruit gegeten omdat we zo graag wilden ontdekken wat onze speciale gave is.”

God glimlachte en zei: “Ik heb Bergen gemaakt om altijd te blijven bestaan. Ik heb Bloemen en Bomen gemaakt om hun schoonheid. Ik heb Vogels, Vissen en Dieren gemaakt om hun vele gaven. Maar ik heb de Mens gemaakt om hun verlangen naar weten en begrip. Voor jullie is het tijdstip aangebroken om de vier wegen te verkennen. Kom!”

En God leidde hen naar de Boom des Levens en liet hen de Wegen zien.

“De namen van de vier wegen zijn:

De Weg van Verwondering,

De Weg van Leegte,

De Weg van Creativiteit,

De Weg van Thuiskomst.

Deze vier wegen des levens zullen je helpen om te leren en te zorgen.



Op de Weg van Verwondering, zul jullie je het moment herinneren dat je uit de aarde bent gezongen.

Als je ‘s avonds de maan en de sterren ziet,

of de zon die twinkelt op het water,

als je de vogels hoort zingen in de bomen,

als je het scheppingslied hoort,

....dan zal je gave om te leren en te zorgen ontwaken.

Op de Weg van Leegte, zul jullie je het moment herinneren dat je van het fruit at en je anders voelde.

Als het mis gaat,

als je verkeerd begrepen wordt,

als je verliest waar je van houdt,

als je verdrietig bent, eenzaam en angstig,

....dan zul je de gave te kunnen leren ontdekken.

Op de Weg van Creativiteit, zul jullie je herinneren dat het lied diep in je is.

Als je goeie ideeën hebt,

als je iets moois maakt,

als je verhalen vertelt en mijn lied zingt,

....dan wordt de gave om te zorgen in je geboren.



Op de Weg van Thuiskomst, zul je ontdekken dat je een deel van alles bent.

Als je zorgt voor de Aarde,

als je zwakkeren beschermt,

als je spreekt voor hen die geen stem hebben,

als je plezier en respect hebt voor mijn schepping,

....dan ben je het meest zoals ik.

Je gave om te leren en te zorgen zal van je afstralen waar je ook gaat.

Je zal nooit meer ergens van gescheiden zijn.”

“Moeten we ons huis en hen die we liefhebben dan verlaten?” huilden de Man en de Vrouw.

“Alle plaatsen zijn jullie huis en alles wat ik gemaakt heb, is jullie familie,” zei God.

“Moeten we U verlaten?” vroegen de Man en de Vrouw.

“Ik zal altijd bij jullie zijn op je reis.” beloofde God.

“Zullen we uiteindelijk de gave om te leren en te zorgen vinden?” vroegen de Man en de Vrouw.

“Ja ,” zei God. “Jullie hebben fruit van de Boom des Levens gegeten voordat het rijp was, maar de kiem voor leren en zorgen zal in jullie groeien”.

God zegende hen beiden: “Ik zal jullie laten rijpen, terwijl je de Weg des Levens gaat. Jullie gave zal een “kiem van zegening” zijn. Het zal van jullie hart uitstromen naar het hart van anderen. Ga nu en verspreid mijn zegen over de gehele wereld.

De Man en de Vrouw dankten God.

Zij liepen de wijde wereld in en namen het lied en de kiem van zegening in hun hart met zich mee.



De boom des levens, een vijgenboom, in het middenoosten kwamen geen appelbomen voor, die groeiden alleen in de noordelijker streken.

VAN DE KERKENRAAD

September, de prachtige warme (voor sommigen iets te warme) zomer is weer voorbij. Ik hoop dat iedereen is uitgerust en energie heeft opgedaan om dat te doen wat men wil. Ook in onze gemeente ligt het nodige op ons te wachten. Want de lange avonden lenen zich nu eenmaal wat beter voor kerkelijke activiteiten. Waar we vorig jaar samen met de Vereniging van Vrijzinnigen het winterprogramma invulden, zullen we dat dit jaar zelf doen. Aandacht zal uitgaan naar activiteiten die we van oudsher al doen zoals de gespreksgroep, de bezoekersgroep, de onderhoudscommissie, de activiteitencommissie, de kindernevendienst, natuurlijk de vieringen en alles wat daar mee samenhangt zoals een liturgiecommissie. Ook willen we proberen onze gemeente in Kampen en omstreken beter op de kaart zetten door meer aandacht te geven aan de PR en activiteiten in onze kerk. Kortom, plannen genoeg. Op de startzondag krijgt dit handen en voeten. Tenslotte zal er aandacht zijn voor de financiële situatie. Zoals het er nu uitziet zullen we vanaf 2019 de uren van onze voorganger Rinus van Warven, naar beneden moeten aanpassen. We hopen dat door de inspanningen van ons allemaal, we de onze inkomsten kunnen verhogen zodat we dit weer kunnen terugdraaien.

Onze aandacht gaat natuurlijk ook uit naar onze gemeenteleden die te maken hebben met ziekte en ongemak of verdriet. Ik neem aan dat ieder van ons daar wel de namen bij heeft. Fijn om te zien en te horen dat gemeenteleden elkaar onderling steunen en helpen.

We zijn blij weer 2 nieuwe leden te kunnen verwelkomen: Riekje Rietman en Klaas Bruins. Ze bezoeken onze diensten nu al enkele maanden en hebben besloten zich bij ons aan te sluiten. Fijn dat zij zich bij de Evangelisch Lutherse Gemeente Kampen op hun plaats voelen. Dat geeft ook goede moed: blijkbaar is er in Kampen behoefte aan hoe als wij als Lutheranen religie en spiritualiteit invullen.

Als afronding een korte terugblik op onze jaarlijkse barbecue. Die was erg gezellig en zoals altijd weer voortreffelijk georganiseerd door onze activiteitencommissie: bedankt!

Op de zaterdagmiddagen wordt de kerk opengesteld, voor mensen die even een rustig plekje zoeken. Het zijn niet alleen toeristen die dan binnenkomen, ook steeds vaker steken Kampenaren hun neus om de hoek.

En dan hoor je: "Nou woon ik al zolang in Kampen. Ik wist niet dat hier zo'n mooi kerkje stond." Als je dan uitlegt waar de zwaan en de lutherroos voor staan, zijn de mensen vaak verrast.

8 september a.s. Open Monumentendag is de kerk de hele dag open en is er ook een kleine proeverij georganiseerd, met gerechtjes, die gemaakt zijn naar de tijd van Luther.

Dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk maken.

Ik hoop dat we elkaar in de komende diensten ontmoeten.

Met vriendelijke groet, namens kerkenraad,

Clement Roorda.

VAN DE DIACONIE

Overzicht van de kas over juni, juli en augustus
en van de bank over mei, juni en juli.

Kas in:		Kas uit:	
Collecten	€ 198,86	Naar bank	€ 225,00
		Diversen	31,80
		Porto verjaardagspost	83,00
Bank in:		Bank uit:	
Uit kas	€ 225,00	Kinderen i/d knel	€ 30,00
Giften	47,64	Garuda House Bali	60,00
		Collecte opbrengst naar Werkgroep Ziekenhuis- pastoraat UMCG	28,50
		Bankkosten	24,24

Betteke Bruil de Wit, penningmeester diaconie
(diaken met bijzondere opdracht)

De Kamper Ui(t)dagen zijn weer verleden tijd. Coos Visser en ondergetekende hebben op die dagen in de middag de kerk opengesteld voor belangstellenden. Dat liep door de extreme warmte minder goed dan andere jaren.

Orgelpaddag.

Al onze organisten waren verdeeld over de dag aanwezig. Sinds **“Stek” (voorheen onderdeel van de gemeente Kampen) is opgeheven**, nemen we zelf het initiatief, orgelliefhebbers de gelegenheid te geven, onder toezienend oog van onze organisten, hun kunnen ten gehore te brengen.

Deze dag werd voorheen (landelijk en plaatselijk) bekend gemaakt. Daar ontbreken ons helaas de middelen voor. Hoe dan ook, meestal is er redelijk veel belangstelling voor, dit jaar voor het eerst was het matig.

Dank zij jullie aanwezigheid, konden zij die toch kwamen opdagen, zich op **ons prachtige orgel “uitleven”**.

Maarten, Bob en Ad, heel hartelijk dank voor jullie inzet, spel, en dus jullie **“er zijn”!!**

Bijzonder voorval.

Na genoemde extreme hitte op de eerste drie Ui(t)dagen, werden wij tegen sluitingstijd van de kerk op de vierde Ui(t)dag verblijd met hevige regenval, nee, een wolkbreuk. De heren organisten waren inmiddels, ieder op zijn tijd weer weg, maar ik had op mijn manier nog e.e.a. te doen.

Eenmaal zover om ook naar huis te gaan, barstte de wolkbreuk los, dus bleef ik schuilen op het bordes.

Plotseling stormden er twee jongedames het bordes op en riepen teleurgesteld: **“Hij is dicht”**.

“Jullie kunnen hier schuilen”, was mijn voorstel, maar dat was de bedoeling niet. De dames wilden naar binnen.

“Er is er een geboren en wij willen bidden”, zeiden ze. Dus de deur weer van slot, de dames naar binnen om te bidden.

Dat was toch wel een bijzondere gebeurtenis.

Betteke

VAN DE KERKRENTMEESTERS

GIVT-geven via je mobieltje

26 augustus j.l. hadden we een heuse primeur! Vanaf die zondag is het nl. mogelijk om tijdens de collecte een gift te doen via je mobiele telefoon. We werken daarbij met de oplossing van het bedrijf GIVT. Via een zendertje in de collectezak en de GIVT app op je telefoon kun je zelf bepalen hoeveel je 'digitaal' in de collectezak wilt doen. **Het bedrag dat je kiest, wordt dan afgeschreven van je bankrekening.** In de kerk liggen folders waarin precies staat hoe e.e.a. werkt. Wil je alvast meer weten, neem dan een kijkje op de website van GIVT: www.givtapp.net. Uiteraard blijft het mogelijk om gewoon contant geld in de collectezak te doen.

Kachelfonds

Sinds begin 2018 bestemmen we de opbrengst van de eerste collecte voor **het zogenaamde 'kachelfonds'**. **Op die manier sparen we geld bij elkaar om de CV ketels na 24 jaar trouwe dienst te vervangen.** Het is mooi om te merken dat mensen hiervoor warmlopen want inmiddels staat de teller van dit fonds op bijna € 2.000,- en daarmee gaan we gestaag in de richting van de ca. € 7.000,- die we nodig hebben. Heb je een leuk idee om dit fonds verder te 'spekken', dan horen we dit graag!

Uw eigen bijdrage & de belastingdienst

In de afgelopen maanden heeft u een brief gehad met informatie over de fiscale aftrekbaarheid van uw eigen bijdrage. Die eigen bijdrage vormt een belangrijk onderdeel van de inkomsten van onze gemeente. Als u uw eigen **bijdrage aan onze gemeente als zgn 'periodieke' gift laat vastleggen, dan is deze bijdrage volledig fiscaal aftrekbaar.** U kunt dan in de meeste gevallen uw gift verhogen zonder dat het u zelf meer kost. Het is fijn om te merken dat steeds meer gemeenteleden hier gebruik van maken. Het werkt heel simpel: het enige wat u hoeft te doen is kort formulier invullen waarin u uw gift vastlegt. Dat formulier is verkrijgbaar via Stefan (stefanrenkema@hotmail.com).

Stefan Renkema & Coos Visser



Evangelisch-Luthers Dagboek 2018–2019

Binnenkort verschijnt het Evangelisch-Luthers Dagboek 2018-2019. Dit boek kan voor u een dagelijkse begeleider worden voor het komende kerkelijk jaar. Elke dag wordt een bijbellesing aangereikt met een bijbehorende uitleg, gedicht, lied of gebed. U heeft met dit boek een waardevolle verzameling van teksten in handen.

Traditiegetrouw vindt u in deze uitgave de liturgische gegevens van de zonen feestdagen met de bijbellesingen van het Luthers rooster en het gemeenschappelijke rooster, het zondagslied en de liturgische kleuren van de zondagen.

Een boek dat zeer de moeite waard is! De prijs van het dagboek is vastgesteld op € 15,00 (exclusief verzendkosten).

De verspreiding is in handen van de Stichting Lutherse Uitgeverij en Boekhandel (SLUB). Bestellen is mogelijk via de intekenlijst, die de secretaris van uw gemeente inmiddels ontvangen heeft.

U kunt ook rechtstreeks bestellen via het emailadres slubden Haag@hetnet.nl of per post/ telefonisch bij de

SLUB, Lutherse Burgwal 7, 2512 CB 's-Gravenhage, tel. 070-3648094

De intekenlijsten hangen op de beide prikborden, één aan de kant van de consistoriekamer, de andere aan de kapstokkant van de kerk.

~~~~~

## Alzheimer Trefpunt Kampen/Zwartewaterland

Programma september t/m december 2018.

Kosten:

Toegang en koffie/thee gratis;

Collectebus voor vrijwillige bijdragen voor organisatie van deze avonden.

Contactadressen:

Stichting Alzheimer Trefpunt Kampen/Zwartewaterland,

*Nieuw adres per 3-7-2018: Burgwal 45A, 8261 EP Kampen,*

*tel: 038-4691500*

E-mail: [kampen-zwartewaterland@alzheimerrefpunt.nl](mailto:kampen-zwartewaterland@alzheimerrefpunt.nl)

Zwartewaterland: welzijns-/mantelzorgconsulent, tel: 06-13014055.  
NL30 RABO 0132 8531 40, voor giften aan deze anbi-instelling.

Maandag 03 september 2018: *Wat is dementie?*  
Deze avond is geweest als u dit Contact krijgt.

Maandag 17 september 2018: *Wat kun je SAMEN doen?*

**Locatie: 't Olde Staduus, Havenplein 1, Genemuiden.**

Wat kunnen dementerende en naaste nog samen doen, of wat kan de dementerende nog samen met anderen doen? Allerlei mogelijkheden passeren de revue. Dementheek Meppel en Mémé Ens vertellen over hun uitleenproducten en een gesprek met een ervaringsdeskundige/mantelzorger.

Maandag 01 oktober 2018: ***Dementie, en dan.....?***

**Locatie: Restaurant 'Ma Greet' Burgwal 45, Kampen.**

Wanneer dementie is vastgesteld, komt er veel op je af. Een avond over praktische oplossingen voor het dagelijks leven en mogelijkheden voor ondersteuning op allerlei gebied, voor patiënt, partner en familie.

Maandag 05 november 2018 : *De laatste levensfase, in gesprek met elkaar.*

**Locatie: Restaurant 'Ma Greet' , Burgwal 45, Kampen**

Het is voor veel mensen moeilijk om een gesprek te beginnen over de laatste fase van het leven. En hoe doe je dat met een dementerende naaste? Het onderwerp wordt ingeleid door een geestelijk verzorgende. Onder leiding van geofende gespreksleiders gaan de bezoekers vervolgens hierover in gesprek.

Maandag 03december 2018: *Overeind blijven in moeilijke tijden.*

**Locatie: Restaurant 'Ma Greet', Burgwal 45, Kampen.**

Waar loop je als mantelzorger van iemand die lijdt aan dementie in de praktijk tegenaan? Je wilt de zorg vol houden, maar voor welke dilemma's kun je komen te staan? Een gesprek hierover aan de hand van een korte film.

*In het volgende Contact hoop ik het vervolg van de lezingen in 2019 aan u door te kunnen geven.*

*Redactie.*

# Ons Orgel

Maandagmiddag 23 juli, ongeveer 15.00 uur.

Plaats: Lutherse kerk Kampen

Koster Gerrit, organisten Bob en Maarten verwachten de steigerverhuurder die de rolsteiger komt brengen.

Na de maandagmarkt is er ruimte om met hun aanhanger voor de kerk te parkeren.

Precies om 15.00 uur komt De Lange Steigerverhuur binnen met buizen, rekken en loopplaten.

Na hun vertrek staat binnen een half uur de steiger op zijn plaats voor het orgelfront.

Het snijwerk op de onderrand bij de pijpvoeten wordt door Maarten, die op de steiger staat, verwijderd. De pijpen kunnen er anders niet uitgetild worden.

Waarom gaat dit gebeuren?

De pijpen in het front krijgen een schoonmaakbeurt. Dat is naar heugenis van Maarten sinds 35 jaren nog nooit gebeurd. Ook zijn er nogal wat deuken in de frontpijpen gekomen bij de restauratie van de kerk en divers schilderwerk.

Dat ging toch wel opvallen de laatste tijd.

Nu wil het geval dat Bob en Maarten samen meer dan 100 jaar orgelmaker zijn.

Dat klusje is bij hen wel in goede handen.

Ook Gerrit helpt die middag mee met steigeropbouw en pijpen aanpakken.

Op volgorde gaan de pijpen uit het front en worden beneden ontstofst en gepoetst.

Diverse reparaties aan de pijpen worden meteen uitgevoerd: een verzakte voet en ingescheurde stemmingspunten worden vervangen of gerepareerd.

Woensdagmiddag daarop gaat de laatste pijp weer in het orgelfront, wordt de toonaanspraak en de stemming gecontroleerd. Daarna de steiger demonteren en opruimen.



Donderdag gaat de steiger de kerk weer uit.

Het frontregister klinkt weer prachtig, de glans is weer terug op de pijpen en naar een deukje moet je zoeken.

Met dit vrijwilligers werk is het interieur van onze kerk weer mooier geworden.

Was getekend:

Bob en Maarten



God, wij bidden U om geduld!  
Maak ons ervan bewust, dat er dingen zijn,  
die alleen in stilte groeien.

Geef ons ook in moeilijke situaties geduld én hoop,  
én leer ons iedere dag met U te beginnen.

Wij bidden U, - o God -  
schenk ons geduld als een gave van uw Heilige Geest.  
Dit vragen wij U omwille van uw Zoon Jezus Christus.  
Amen.

*Dichter onbekend,  
Uitgever ook niet bekend.*

# Leerhuis in de Lutherse kerk Zwolle (ingang: Potgietersingel)



Bent u opzoek naar theologische verdieping bij de zondagse lezingen? Vanaf september 2018 organiseert de Lutherse kerk in Zwolle weer een leerhuis. Tijdens het leerhuis wordt een lezing behandeld van de komende zondag. Iedere avond wordt ingeleid door een predikant. Iedere keer staat op zichzelf. Je kunt dus een keer komen, of vaker.

AANGEPASTE DATA: Leerhuis data:

Blok 1: 2018: 11, 18, 25 september en 2 oktober

Blok 2: 2018: 30 oktober, 13, 20 en 27 november

Blok 3: 2019: 15, 22, 29 januari en 12 februari

Blok 4: 2019: 14, 21, 28 mei, 4 juni

Vanaf 19.45 uur staat koffie en thee klaar. We starten om 20.00 uur. Het leerhuis duurt tot 21.30 uur.

Aanmelden en vragen: [leerhuis@elkz.nl](mailto:leerhuis@elkz.nl)

Kosten: vrijwillige bijdrage voor onkosten

Wij hopen u en jou bij één of meer bijeenkomsten van het leerhuis te mogen begroeten!

# Kerkkorendag, Lutherse werkgroep voor kerkmuziek

De jaarlijkse Kerkkorendag van de Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek vindt dit najaar plaats op zaterdag **6 oktober '18** in de Lutherse Kerk in Groningen. In deze kerk (aan de Haddingestraat 23) werd een jaar geleden het voormalige Schnitgerorgel in oude luister hersteld.



Aan de kerkkorendag wordt tevens meegewerkt door de kinderen van de Jeugdmuziekdagen die dit voorjaar plaatsvonden. De muzikale leiding is in handen van Els Hermanides en Tymen Jan Bronda, cantor-organist in Groningen.

Evenals vorig jaar zijn niet alleen de koorzangers van de Lutherse cantorijen uitgenodigd, ook van harte welkom alle zangers/zangeressen die het leuk vinden om een dag lang kerkmuziek te zingen.

Vanaf 10.00uur is er koffie en thee, de repetities beginnen om 10.30 uur.

Zelf een lunch meebrengen.

De afsluitende vesper is om 15.30 uur.

Aanmelden vóór 24 september a.s. bij Els Hermanides:

[e.hermanides@hetnet.nl](mailto:e.hermanides@hetnet.nl) of 020-6446087.

Indien gewenst kan de muziek tevoren opgestuurd worden.

We hopen u allen weer in grote getale op 6 oktober 2018 in Groningen te kunnen begroeten en ontmoeten.

*Namens het bestuur van de Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek,  
Els Hermanides, contactpersoon koren.*



## 70 jaar wereldraad van kerken

Donderdag 23 augustus 2018 is het 70 jaar geleden dat de Wereldraad van Kerken werd opgericht in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Met de Wereldraad ontstond in 1948 een uniek platform voor wereldwijde samenwerking tussen kerken.

Als toonaangevende oecumenische organisatie heeft zij vanaf haar oprichting niet alleen bijgedragen aan samenwerking tussen kerken, maar ook aan vrede en recht.



### Miljoenen christenen

Er zijn 350 kerkgenootschappen lid van de Wereldraad van Kerken, in Nederland zijn dat de PKN, RKK, Oud-Katholieke Kerk, de Remonstrantse Broederschap, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Evangelische Broedergemeente in Nederland, Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers), de Syrisch Orthodoxe Kerk, Leger des Heils, Anglicaanse Kerk in Nederland, Koptisch Orthodoxe Kerk, Bond van Vrije Evangelie Gemeenten in Nederland, de Orthodoxe Kerk in Nederland, Nieuw Apostolische Kerk in Nederland. En de geassocieerde leden: 2of3bijEEN, Kerkgenootschap van de Zevendedags Adventisten, Vrijzinnig Nederland en de Verenigde Pinkster- en Evangelie Gemeenten. In totaal 18 kerkgenootschappen in Nederland.

**Wereldwijd vertegenwoordigen al deze 350 kerkgenootschappen zo'n 500 miljoen christenen in 110 landen.** Deze lidkerken weten zich verbonden in Christus, over de grenzen van theologische- en culturele verschillen heen. De lidkerken leren van elkaar, delen met elkaar en scherpen zich aan elkaar.

### Feestelijke jubileumviering

De feestelijke internationale (Engelstalige) viering zal worden gehouden in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op donderdag 23 augustus 2018, aanvang 16.00 uur.

Dus terug op de plaats waar het begon.



# In Memoriam

## Overlijden Klaas Zwanepol

De Synodale Commissie heeft met ontsteltenis kennis genomen van het overlijden van prof. em. dr. Klaas Zwanepol op 30 juni 2018. Klaas Zwanepol was als kerkelijk hoogleraar Lutherana een gewaardeerd en aimabel docent en begeleider van predikanten in opleiding.

Met zijn heldere manier van uitleg, die altijd de menselijke maat voor ogen had, heeft hij voor velen wegen gewezen in de soms ingewikkelde materie van theologie en geloof. In zijn menselijke betrokkenheid en betrouwbaarheid heeft hij zich een ware leraar van kerk, synode en gemeenten getoond. Klaas Zwanepol werd 70 jaar. Wij zullen hem missen.

De rouwdienst heeft op zaterdag 7 juli 2018 plaatsgevonden in de Immanuelkerk te Ermelo.

De synodale Commissie wenst allen die om Klaas Zwanepol rouwen de troost en nabijheid van de Eeuwige toe.

**Dr. Andreas Wöhle**

President Evangelisch-Lutherse Synode van de  
Protestantse Kerk in Nederland.

In goede machten liefderijk geborgen  
verwachten wij getroost wat komen mag.  
God is met ons de avond en de morgen,  
is zeker met ons elke nieuwe dag.

Dietrich Bonhoeffer



PERSBERICHT!!!!!!

## ***Expositie “Mienskip door het Lam”:*** utopie of ideaal?

In het kader van *Leeuwarden/Friesland 2018, Culturele Hoofdstad van Europa* worden er twee exposities met workshops gehouden in de Lutherse Kerk in Leeuwarden met *mienskip* (gemeenschap) als thema. De exposities zijn een initiatief van de *Nederlandse Lutherse Vrouwenbond* en de *Stichting Oud-Katholieke Vrouwen in Beweging* en worden ondersteund door de lokale gemeenten van beide kerken. Met deze samenwerking kijken we over de kerkelijke grenzen heen en verder. Gemeenschap vorm je immers door samen betekenis aan de werkelijkheid te geven.

De expositie **‘Mienskip door het Lam’** bestaat uit foto’s en teksten van priester/kunstenaar Annemieke Duurkoop. Haar werk verbeeldt de gedachte werkelijkheid, de geloofde werkelijkheid en de fysieke werkelijkheid. Zij laat zien hoe deze werkelijkheden op elkaar ingrijpen of juist niet. Het Lam Gods als symbool van gemeenschap is een belangrijk thema van de expositie.

**Tegelijkertijd met de expositie ‘Mienskip door het Lam’** wordt in de Lutherse Kerk een oecumenische kruiswegstatie geëxposeerd. Deze kruiswegstatie is ontstaan naar aanleiding van de opvoering van de muzikale paasvertelling *The Passion* in Leeuwarden op Witte Donderdag 2017.

Wij nodigen u van harte uit deze exposities te bezoeken.

Plaats: Lutherse Kerk Leeuwarden, Nieuwe Oosterstraat 30, 8911 KN Leeuwarden

Opening: Zaterdag 15 september 2018 om 13.30 uur.

Openingstijden: van 15 september t/m 6 oktober 2018 op dinsdag t/m zaterdag van 13.30 - 17.00 uur.

5 oktober 2018: 9.30 - 12.30 uur. 19.15 - 22.00 uur.

Workshop voor groepen op afspraak.

Info en aanmelden via [lamgods@xs4all.nl](mailto:lamgods@xs4all.nl)



## De draak en de vuurvlieg

Er was eens een draak, een echte, eentje die vuur kon spuwen. Dat deed hij met verve, vooral als hij onrecht zag.

Zo legde hij het huis van een inbreker in de as. Jammer voor de huizen van de burens, die ook afbrandden.

Een andere keer zag hij een rover in het bos. Hij brandde alle bomen plat. Weg was die rover. Het bos trouwens ook.

Dat ging wat ver. Maar vuur tegen onrecht is heilig vuur, vond de draak.

De vuurvlieg meende dat het teveel van het goede was. Zijn vuur zorgde voor een beetje licht in het donker. Een klein teken van hoop, noemde hij dat. Ook dat was heilig vuur.

Dit vuur vond de draak te weinig van het goede.

De draak en de vuurvlieg hebben er lang over gepraat. Ze praten nog steeds. Wie er gelijk heeft, is nog altijd niet duidelijk.

*Ds. Stephan de Jong: predikant Oudemirdum-Neiemirdum-Sondel*

*Redactielid Open Deur*

*Uit: Open Deur, mei 2018*



## Belangrijke adressen:

|                                                  |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Organisten                                       | Dhr. A. de Hoop<br>038 3327629<br>adehoop11@hetnet.nl<br><br>Dhr. M. Oranje<br>038 3317668<br>maarten.oranje@home.nl<br><br>Dhr. B. Thijs<br>038 3375084<br>g.thijs@live.nl |
| Bankrekening kerk<br>Girorekening kerk<br>t.n.v. | NL33ABNA0596938160<br>NL58INGB0000884586<br>Evang. Lutherse Gem.<br>Kolk 33<br>8266 JN Kampen                                                                               |
| Girorekening diaconie,<br>Diaconale commissie,   | NL61INGB0007828762<br>Jacob Catsstraat 399<br>8265 XV Kampen                                                                                                                |
| Penningmeester<br>diaconie                       | Mevr. E.E. Bruil de Wit<br>038 3324045<br>cygne1@telfort.nl                                                                                                                 |
| Collectant diaconie                              | Mw. L. Winkler                                                                                                                                                              |
| Kindernevendienst                                | Mw. B. Kuper<br>038 3338175<br>babettekuper@hotmail.com<br>Mw. H. Klein<br>Mw. M. Roozendaal                                                                                |
| Redactie Contact                                 | Mw. A.E. Fossen-Amptmeijer                                                                                                                                                  |
| Website<br>E-mail webmaster                      | www.lutherinkampen.nl<br>cgmjutton@live.nl                                                                                                                                  |