

De kracht van kwetsbaarheid



Evangelisch Lutherse Gemeente te Kampen
Voorganger: Drs. Rinus van Warven

Speciale gast: dhr. Musa Tozan, voorzitter Nebi Moskee

Mmv:

Betteke Bruil

Fannie Hafkamp

Agnes Fossen

Marijn de Jong, piano en orgel

Joalien van den Houten, zang

Jeannette Kuper

Stefan Renkema

Karin Runia

Bob Thijs, piano en orgel

Coos Visser

Muziek**Marijn de Jong en Joalien van den Houten - Licht dat ons aanstoot**

Licht dat ons aanstoot in de morgen
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waar leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van hem die leeft.

Kinderverhaal**Stefan Renkema leest Frederik de Veltmuis van Leo Lionni****Muziek****Lied 801 – Door de nacht van strijd en zorgen – Bob Thijs en gemeente**

Door de nacht van strijd en zorgen
schrijdt de stoet der pelgrims voort,
vol verlangen naar de morgen,
waar de hemel hen verhoort.

Door de nacht leidt ons ten leven
licht dat weerlicht overal,
dat ons blinkend zal omgeven,
als ons God ontvangen zal.

In ons hart is dit de luister,
dit de liefde die ons leidt
op de kruistocht door het duister
naar de lichte eeuwigheid.

Met een lied uit duizend monden
gaan wij zingend door de nacht,
door een Geest tesaam verbonden,
naar de kust waar God ons wacht.

Gedicht Musa Tozan van Nebi Moskee leest de Herberg van Jalal ad-Din Rumi

Muziek Bob Thijs - Piano

Gedicht Karin Runia leest het verhaal 'The Blessing Seed' van Caitlin Matthews

Muziek Marijn de Jong en Joalien van den Houten
The rose – Bette Midler

Some say love, it is a river, that drowns the tender reed
Some say love, it is a razor, that leaves your soul to bleed
Some say love, it is a hunger, an endless aching need
I say love, it is a flower, and you, its only seed

It's the heart afraid of breaking, that never learns to dance
It's the dream afraid of waking, that never takes the chance
It's the one who won't be taken, who cannot seem to give
And the soul afraid of dying, that never learns to live

When the night has been too lonely and the road has been too long
And you think that love is only for the lucky and the strong
Just remember in the winter, far beneath the bitter snows
Lies the seed, that with the sun's love in the spring becomes the rose

Schriftlezing OT Nehemia 9: 13-23 – Agnes Fossen

Schriftlezing NT Johannes 20: 19-29

*De gemeente gaat staan
eindigt met gezongen Lof zij u, o Here*

Muziek Bob Thijs - Piano

Overweging

Orgelspel

Lied Marijn de Jong en Joalien van den Houten
Hoe hoog ook onze wegen gaan - Tekst Hans Bouma, muziek Louis van Dijk

Hoe hoog ook onze wegen gaan
alleen de liefde blijft bestaan
een weg voor wie wil leven
Al spreken wij ook ongehoord
de liefde heeft het laatst woord
niets houdt haar adem tegen
Hopen dromen hoger roepen
verder zoeken veel te wensen
liefde, liefde maakt de mensen

Wat gunt God ons het allermeest
Hij overstelpt ons met z'n Geest

de kracht om te beminnen
Een mens heeft lief, hij leeft voorgoed
de Geest is eeuwig, die hem voedt
de toekomst mag beginnen
Handen harten tasten wachten
zijn te machtig zoete liefde
sterft niet, liefde goedertieren

De liefde zoekt zich zelve niet
zij bloeit alleen wanneer zij dient
de ander wil zij vieren
Zij biedt zijn leven onderdak
Hij vindt geloof, is nooit tot last
herbergzaam is de liefde
Dood te boven, duurzaam leven
allerwege God geprezen,
Liefde wil hij voor ons wezen

Collecten

Ned. Albert Schweitzer Fonds

Voorbeden

Eeuwige, geef ons een 'ruim' hart
Dat niet langer zelfgenoegzaam is
maar naar anderen toe wil leven,
meevoelend met elke vreugde
en meelijdend met elke pijn.

Heer, ontferm u (3x)

Eeuwige, geef ons een 'eenvoudig' hart
dat ik me niet hoger acht
dan de minste van de mensen,
want ik weet hoe ikzelf
uw barmhartigheid nodig heb.

Heer, ontferm u (3x)

Levende, geef ons een 'mild' hart
dat veel kan derven
zodat anderen niets ontbreekt.
Leer me mijn bestaan
met anderen breken en delen.

Heer, ontferm u (3x)

Levende, geef ons een 'vrij' hart
dat niet verstrikt raakt
in kleine angsten en zorgen.
Maak ons ontvankelijk
voor de echte dingen van het leven.

Heer, ontferm u (3x)

Levende, geef ons een 'trouw' hart
dat nooit iemand in de steek laat
en het vooral opneemt
voor hen die faalden,
voor hen die misdeden.

Heer, ontferm u (3x)

Levende, geef ons een 'vergevend' hart
dat geen kwaad aanrekent
en nooit weerwraak neemt.
Help ons steeds ten volle te vergeven
en te vergeten

Heer, ontferm u (3x)

Levende, geef ons een 'gelovig' hart
dat weet dat Gij ons nabij zijt,
dat Gij 'uw hand op mijn schouder legt'
en in al mijn zwakheid
mijn sterkte blijft.

Heer, ontferm u (3x)

Levende, geef ons een 'hoopvol' hart
dat ook in diepe duisternis gelooft
dat het licht doorbreekt
en dat de toekomst goed wordt
in de naam van hem die ons leerde bidden:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ook onze schulden
zoals ook wij vergeven onze schuldenaren
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade

Want van u is het rijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Slotlied: 1 en 2

Lied 419: 1 en 2 – Wonen overal

Wonen overal nergens thuis,
Aarde, mijn aarde, mijn moeders huis.
Vallende sterren, de schim van de maan,
Mensen die opstaan en leven gaan,
Mensen, veel geluk.

Wonen overal even thuis
Handel en wandel en huis na huis
Loven en bieden op waarheid en waan,
Wagen en winnen en verder gaan
Mensen, veel geluk.

Zegenbede

Durven wij te rekenen op een wonder,
durven wij de Levende in ons midden te ontvangen?
Zeggen wij 'ja' als de Eeuwige bij ons wil wonen?
Het gebeurt vandaag, aan jou en mij:
mensen van goede wil, op weg naar vrede,
levend in liefde – dat is wonder van de Eeuwige.

Gaan wij heen van hier
in het vertrouwen dat de Levende met ons mee gaat,
dat de Zoon ons gaande houdt op zijn weg,
dat de Geest ons bezielt met kracht tot liefde.

Slotlied: 3

Lied 419: 3

Wonen overal bijna thuis
Aarde mijn hemel mijn vadershuis
Stijgende sterren, de lach van de maan
Mensen die dromend een stem verstaan
Mensen, veel geluk.

Orgelspel