

## THE BLESSING SEED

by Caitlin Matthews

In den beginne zong God alles tot leven.  
God zong licht en de eerste dag was geboren.  
God zong de lucht, het land en de zeeën.  
God zong de planten en de bomen.  
God zong de maan, de zon en de sterren.  
God zong de dieren in de zee, in de lucht en op de Aarde tot leven.  
Toen zong God, Vader en Moeder van alles, de Man en de Vrouw tot leven.  
God zei tot hen: "De Aarde is jullie tuin. De rotsen, de planten, de bomen en de dieren zijn jullie familie. Ga en verken jullie huis."

God glimlachte en zei: "Ik heb Bergen gemaakt om altijd te blijven bestaan. Ik heb bloemen en bomen gemaakt om hun schoonheid. Ik heb vogels, vissen en dieren gemaakt om hun vele gaven. Maar ik heb de mens gemaakt om hun verlangen naar weten en begrip. Voor jullie is het tijdstip aangebroken om de vier wegen te verkennen. Kom!

En God leidde hen naar de Boom des Levens en liet de Wegen zien.

De namen van de vier wegen zijn:

De Weg van Verwondering ,

De Weg van Leegte,

De Weg van Creativiteit

De Weg van Thuiskomst.

Deze vier wegen des levens zullen jullie helpen om te leren en te zorgen

Op de Weg van Verwondering zul je het moment herinneren dat je vanuit de Aarde bent gezongen.

Als je 's avonds de maan en de sterren ziet,

of de zon die twinkelt op het water,

als je de vogels hoort zingen in de bomen,

als je het scheppingslied hoort... dan zal je gave om te leren en te zorgen ontwaken.

Op de Weg van Leegte, zul je het moment herinneren dat je van het fruit at en je anders voelde.

Als het mis gaat,

als je verkeerd begrepen wordt

als je verliest waar je van houdt,

als je verdrietig bent, eenzaam en angstig,

... dan zul je de gave te kunnen leren ontdekken.

Op de Weg van Creativiteit, zul je je herinneren dat het lied diep in je is.

Als je goeie ideeën hebt,

als je iets moois maakt,

als je verhalen vertelt en mijn lied zingt,

....dan wordt de gave om te zorgen in je geboren.

Op de Weg van Thuiskomst, zul je ontdekken dat je een deel van alles bent.

Als je zorgt voor de Aarde,

Als je zwakkeren beschermt,

als je spreekt voor hen die geen stem hebben,

als je plezier en respect hebt voor mijn schepping,

...dan ben je het meest zoals ik. Je gave om te leren en te zorgen zal van je afstralen waar je ook gaat. Je zal nooit meer ergens van gescheiden zijn.